

{Ejnar Bjerre Jørgensen: Thyregod Sogns Gårdhistorie}

Dørken

Matr. nr. 1, Thisgård.

Gården nævnes første gang i matriklen 1662. Hartkornet var da 5 tdr. 2 alb., og landgilden var 1½ ørte rug, 1½ ørte byg, 1 fødenød, 1 lam, 1 gås, 1 skp. gåsehavre, 2 høns og 1½ rigsmark gæsteri. Den sidste post blev i 1668 ændret til 2 mark. Dertil skulle der betales 4 daler i arbejdspenge, gården hørte nemlig under Boltinggård på Fyn, og det var for langt væk til, at der kunne ydes hoveri. Boltinggård ejedes af Henrich Thott, der var søn af Christen Thott og Sophie Below, og det tyder på, at gården før har hørt under Hastrup, der havde tilhørt Sophies far Henrich Below. Efter hans død tilhørte Hastrup hans datter Marie Below, og efter hendes død i 1651 gik noget af godset ved arv over til hendes søster og søskendebørn.

Ifølge matriklen var der 2 fæstere på gården, nemlig Frands Jacobsen og Bertel Madsen. Udsæden var 1 td. rug og ½ td. byg, og der avledes 4 læs hø. Ejerlavet kaldtes "Wester Seirup", navnet Dørken blev almindeligt senere.

D. 28. okt. 1668 var Henrik Mund til Serridslevgård og Arild Gedde til Brændholm mødtes på hovedgården Bjerre for at gøre udlæg i Henrich Thotts gods, han havde ikke overholdt betalingen af en gæld til Magdalene Mathiasdatter, enke efter borgmester Rasmus Nielsen i Århus. Sammen med herredsfoged Otte Knudsen i Nr. Kollemorten kom de også til Vester Sejrup, hvor de gjorde udlæg i Frands Jacobsens og Bertel Madsens fæstegård. Udlægsbrevet blev dateret d. 9. nov. 1668 på Serridslevgård.

Både Frands og Bertel kendes fra Nørvang herredsting i Givskud, hvor de optrådte som stokkemænd fra 1660 til 1670, de havde begge overlevet svenskekrigen i modsætning til mange andre, flere gårde i Dørken var øde, og beboerne fordrevet, nogle kom aldrig tilbage. D. 17. aug. 1669 blev der optaget et tingsvidne på herredstinget, og da var begge fæstere tilstede, det var sidste gang, de blev nævnt sammen. Henrich Thott synes ikke at have fået gården indløst, der er ikke fundet noget skøde, men den næste kendte ejer Hans Friis til Clausholm har sikkert købt af Magdalene Mathiasdatter.

I forberedelsen til matriklen i 1683 nævnes der igen en ny ejer, strandinspektør Christian Henrich Peiters i København. Der er heller ikke fundet noget skøde for ham, fæsterne hed Jacob Frandsen og Christen Knudsen. Den første må være søn af Frands Jacobsen, og den familie blev på gården i flere generationer, i 1680 var Frands og Jacob fæstere sammen. Det kneb sommetider at udrede landgilden, f. eks. i 1663 resterede det meste, kun de 10 skp. rug var præsteret d. 10. nov. Gården blev omvurderet i 1683, 1/4 af jorden kaldes skarp og 3/4 kaldes "ond". Der avledes 1 læs godt hø og 2 læs mosefoder, der var kun græsning til 2 hoveder. Hartkornet blev anslået til 3 tdr. 2 skp. 1 alb. 1 penning. I 1688 blev det fastsat til 3 tdr. 3 skp. 3 fkr. i den færdige matrikel.

Gården skiftede igen ejer. D. 22. sept. 1684 var Peitersen på Donneruplund og skødede 2 halve gårde i Dørken til Otto Skram på Donneruplund. Der regnedes stadig med det gamle htk. 5 tdr. 2 alb., og et gadehus fulgte med i handlen. Der boede Anne Frandsdatter, vel søster eller svigerinde til Jacob Frandsen, hans kone hed nemlig Mette Frandsdatter. Af huset blev der årligt svaret 1 rigsdaler. En kort tid var Niels Jensen fæster sammen med Jacob Frandsen, men i skattelisten for 1687 er Jacob alene opført med en besætning på 1 kvie under 2 år og 1 fole under 3 år. I skødet står forøvrigt, at gården ligger i Vester Seirup, som nu kaldes Dørken, men begge navne brugtes i nogle år.

D. 17. marts 1688 pantsatte Otto Skram gården i Dørken til licentiat Niels Hoffmann for et lån på 175 rd. Jacob Frandsen og Christen Knudsen nævnes som fæstere, og landgilden opgives til 3 harbopund smør og 2 skovsvin. Det er sikkert forkert, ingen gård i Dørken har svaret noget lignende.

D. 30. nov. 1690 afstod Otto Skram og hans hustru Ide Marie Juel en del bøndergods til Peter Ferdinand von Howitz på Stougård, deriblandt den halve gård, som Jacob Frandsen havde i fæste, den anden halvdel var ikke med. Hartkornet var 1 td. 5 skp. 3 fkr. 1½ alb. Landgilden var igen normal, 7½ skp. rug, 1 ørte byg, ½ fødenød, ½ lam, ½ gås, 1 høne, ½ skp. havre og 12 sk. gæsteri. Jacob Frandsen blev fæster under Hammergård, som von Howitz også ejede.

Da von Howitz døde, solgte hans arvinger Hammergård med bøndergods til løjtnant Paul von Trapaud. Skødet blev udstedt af Christian von Howitz d. 20. marts 1697, Jacob Frandsens fæstegård nævnes sammen med Jens Nielsens i Dørken, men den sidste boede på Søndergård. Christen Knudsen var borte, og hans halvpart af gården var øde, det fremgår af regnskabet fra Koldinghus d. 17. maj 1702. Der var 2 øde helgårde, 2 øde halvgårde og 3 øde bol i Dørken, stadig følger af krigene.

D. 29. april 1705 solgte Trapaud Hammergård til kommerceråd Trane, og da var Jacob Frandsens og Jens Nielsens halvgårde med sammen med den halvgård, som Christen Knudsen havde boet på, den må Trapaud have købt tilbage fra kronen. I 1704 er Jacob Frandsen nævnt i en ekstraskatteliste, kun 4 halvgårde i Dørken var bortfæstet.

D. 2. april 1715 udstedte den ny ejer af Hammergård et pantebrev, og der kan det ses, at Jacob Frandsen var blevet fæster på hele gården med htk. 3 tdr. 3 skp. 3 fkr. 2 alb. Hans søn Frands Jacobsen, der var født i 1680, var fæster på en anden gård i Dørken. Jacob Frandsens kone Mette døde inden 1713, så hun kan ikke findes i kirkebogen. Han blev gift igen, han 2. kone hed Maren Madsdatter, hun var født i 1675, og d. 15. marts 1716 fik de sønnen Ifver døbt. Maren døde kort efter og blev begravet d. 9. april 1716. Ifver døde i 1717 og blev begravet d. 14. nov. I 1720 døde Jacob Frandsen og blev begravet d. 1. april, 63 år gl.

Sønnen Frands Jacobsen kom tilbage til sin fødegård og overtog fæstet. D. 11. okt. 1705 var han i Øster Nykirke blevet viet til Marie, der var datter af Mathias Pedersen i Oksbjerg. Han havde fået tilladelse af sin sognepræst Christen Nielsen Vorgod, nok fordi han manglede nogle dage i at være 25 år. Assessor Jens Jørgen Bredal på Hammergård var også blevet ejer af Rørbæk d. 29. dec. 1741, og det var naturligt at flytte gårdene i Dørken, så de blev fæstegårde derunder. Frands Jacobsen var fæster af en helgård, men de andre 3 helgårde i Dørken var fordelt på 5 fæstere. I 1735 var Frands fæster sammen med sin søn Mathias Frandsen, der var født i 1713. Han blev d. 26. febr. 1736 gift med Anna Christensdatter fra Neder Donnerup, hun var også født i 1713. I 1741 rejste Frands Jacobsen og Marie Mathiasdatter fra Dørken, de fæstede et lille sted i Øster Nykirke.

Efter Rørbæks jordebog var Mathias Frandsen fæster af en 2/3 parts gård med htk. 2 tdr. 1 fkr. Hans farbror Niels Jacobsen var fæster af 3 tdr. 1 skp. 3 fkr. htk. og har nok haft den sidste trediedel sammen med noget af en anden gård. Mathias blev d. 26. febr. 1736 gift med Anna Christensdatter, født i 1713 i Neder Donnerup. I ekstraskattelisten for 1763 er Mathias Frandsens fæstegård opført som strøgods, den hørte ikke mere under Rørbæk, i 1754 var den med i Rørbæks jordebog, og der skulle betales 3 rd. 2 mk. i landgilde.

Den ny ejer var hospitalsforstander Jacob Bering i Horsens, men skøde eller gavebrev er ikke fundet. Mathias Frandsen fik i 1738 en søn Frands, der blev døbt d. 1. nov. Datteren Lene blev født i 1743, hun blev gift med Peder Madsen i Sejrup, men hun døde ung. Maren blev født i 1749.

Frands Mathiasen blev trolovet med Abelone Mortensdatter fra Sejrup d. 21. febr. 1764, og d. 11. juni blev de gift. Han fik fæstebrev på Thisgård d. 29. marts 1779, hans far Mathias Frandsen har haft fæstet til denne dato. Mathias døde i 1796 og blev begravet d. 13. nov. Hans kone Anna Christensdatter døde i 1795 og blev begravet d. 14. sept. Abelone og Frands fik sønnen Mathias i 1765, døbt d. 25. marts. Datteren Zidsel blev født i 1766, døbt d. 16. nov. Morten blev født i 1769, døbt d. 10. dec. Anne blev født i 1772, døbt d. 14. juni. Magdalene blev født i 1777, døbt d. 8. apr. Anne Marie, født i 1782, døbt d. 7. marts. Inger Marie, født i 1784, døbt d. 29. juli. Zidsel blev d. 10. nov. 1791 gift med Niels Olesen i Ullerup, og Inger Marie blev d. 22. nov. 1822 gift med enkemand Jeremias Nielsen, Midtgård i Dørken.

D. 14. juni 1780, skøde fra Catharina Hoff, enke efter Jacob Bering i Horsens, til Frands Mathiasen på fæstegård med htk. 3 tdr. 2 skp. 3 fkr. 1/3 alb. Købesum 52 rd. pr. td. htk. ialt 174 rd. 5 1/3 sk. Gården havde fået sit fulde htk. igen. Skødet blev skrevet på Stougård, og Catharina Hoffs lavværge Woschou skrev også under.

D. 16. juni 1798, skøde fra Frands Mathiasen til søn Mathias Frandsen, der d. 2. okt. 1796 blev gift med Kirsten Poulsdatter fra Risbjerg, hun var født i 1766 og datter af gmd. Poul Jensen og Mette Nielsdatter. Frands Mathiasen fik et hus med lidt jord fra gården, og i nogle år var han skoleholder, og han har sikkert også lagt skolestue til, der var ingen skole i Dørken. Han døde som aftægtsmand d. 21. dec. 1817. Abelone døde d. 7. nov. 1826.

I Dørken by lå der et par bolstoffer fra de forsvundne bol, den ene hørte under Midtgård, og d. 11. dec. 1814 købte Mathias Frandsen den af Hans Iversen, htk. under parcel nr. 4 2 1/4 alb., købesum 3 rbd. En anden toft hørte under Bankgård, den købte Mathias Frandsen af Peder Nielsen d. 23. dec. 1814. Htk. under parcel nr. 4 2 alb., købesum 5 rbd. Rentekammeret havde givet bevilling d. 8. jan. 1814, og begge skøder blev skrevet på Brandholm. Mathias Frandsen blev sognefoged, og der findes mange dokumenter fra den tid med hans navnetræk. Han medvirkede ved skifter og som vurderingsmand. D. 30. juli 1824 lånte han 375 rbd. i overformynderiet, pengene tilhørte proprietær Hauchs søn og datter på Hastrup og er sikkert brugt til byggeri. Der var endnu ikke sket udstykninger fra Thisgård.

D. 2. okt. 1827 skrev Mathias Frandsen købekontrakt om salg af gården til sin svigersøn Christian Christensen, født d. 2. sept. 1799, søn af Christen Pedersen og Ane Christiansdatter i Enkelund. Han var blevet gift med Abelone Mathiasdatter d. 7. marts 1822, hun var født i 1798, døbt d. 31. okt. Hendes søster Mette, der var født i 1804, blev d. 12. okt. 1822 gift med Jens Chr. Pedersen i Østerdam. Mathias Frandsen døde d. 7. nov. 1827, inden skødet blev skrevet.

D. 28. juni 1828, skøde fra enke Kirsten Poulsdatter til Christian Christensen. Der blev samme dag oprettet en aftægtskontrakt for Kirsten, hun døde først i 1861 og blev altså 95 år, i kirkebogen står der endda 96. Da hun blev så gammel, efterlod hun sig intet, Christian Christensen og senere hans svigersøn Hans Sørensen holdt hende med sengeklæder og gangtøj i mange år ved siden af aftægten.

D. 3. apr. 1839 udstedte Christian Christensen en obligation på 50 rbd. sølv til Christian Mortensen i Hesselbjerg og en dito på 150 rbd. sølv til svogeren J. Chr. Pedersen, Østerdam. De fik sikkerhed med 2. prioritet, htk. opgives til 3 tdr. 3 skp., Chr. Hegtemann Rauff i Hastrup mølle og Laust Sørensen Borup ved kirken i Thyregod skrev under. D. 29. juni

1840 lånte Chr. Christensen 187 rbd. sølv af landinspektør Thyregod på Rørbæk, hartkornet blev korrekt opgivet til 3 tdr. 3 skp. 1 7/10 alb.

D. 23. marts 1840 solgte Chr. Christensen parcel matr. nr. 1b Dørken til Niels Olsen, Søndergård, htk. 2 fkr. 1 alb., købesum 12 rbd. sedler. Samtidig solgte han sammen med de andre Dørken gårdmænd fællesjorden i Øster Dørken og ved Petersborg. D. 1. aug. 1843 lånte han 150 rbd. af madame Thyregod på Rørbæk og gav 3 prioritet i Thisgård, med htk. 3 tdr. 1 skp. 2 fkr. 2 1/4 alb.

Der var mange børn i ægteskabet. Sønnen Christen blev født d. 13. nov. 1822 i Enkelund. Mathias, d. 9. febr. 1825 i Enkelund. De øvrige blev født i Dørken. Ane Kirstine d. 15. jan. 1828. Poulina d. 25. maj 1830. Niels d. 16. maj. 1833. Peder d. 9. marts 1836. Mette Marie d. 28. sept. 1838. De 4 første bosatte sig i Dørken, Niels flyttede meget omkring, han døde i Lindet. Peder blev hedeopdyrker i Ågård, og Mette Marie blev gift i Fuglsang. Efterkommerne brugte dels Thisgaard, dels Tirsgaard som familienavn.

D. 16. juni 1855, skøde fra Christian Christensen til svigersøn Hans Sørensen, født d. 2. apr. 1821, søn af Søren Jacobsen og Else Cathrine Hansdatter i Kokborg. Han var blevet gift med Ane Kirstine d. 16. okt. 1851. Efter udstykning var gårdens htk. 2 tdr. 7 skp. 2 1/2 alb. Købesum 1200 rd. rigsmønt. I matriklen forklares, at gården havde en hovedlod nordøst for byen ved gården, 2 tofter i byen og 17 englodder vest for byen. I hovedloden var der 2 tørvemoser, hvor ejerne af matr. nr. 1-9 havde ret til at grave.

Sammen med aftægten fik Chr. Christensen et stykke jord sydøstlig på gårdens mark, i øst grænsende til matr. nr. 1g, i syd til Østergårds mark, i vest gik skellet over Langdam og 25 favne over Oksenbjergevej, så det nordre skel kom til at gå nord for vejen. Aftægtens kapitalværdi var 190 rd. 5 mk. 15 sk., og den årlige leje af jorden var 4 rd. Abelone Mathiasdatter døde d. 24. jan. 1862, 63 år gl. Hendes mor var død kort forinden. Hendes døtre skulle have arvet hendes gang-og sengeklæder, men Hans Sørensen fik det hele, da det var ham, der havde forsørgt hende.

Chr. Christensen blev gift med Ane Marie Nielsdatter, enke efter Søren Christensen i Givskud, der var død d. 5. dec. 1849. Ane Marie var født i 1803 og datter af Niels Olesen og Zidsel Frandsdatter i Ullerup, så hun var faster til Abelone.

Hans Sørensen tog navnet Thisgaard, i hans ægteskab var der 12 børn: 1. Else Cathrine, født d. 7. aug. 1852, hun blev g. m. Hans Christian Kjeldsen i Blåhøj. 2. og 3. Abelone og Birthe Marie, født d. 13. febr. 1854, de døde som små. 4. Birthe Marie, født d. 11. febr. 1856, g. m. Anton Mikkelsen, Førstballe. 5. Søren Christian, født d. 19. aug. 1858, landmand og murer i Enkelund. 6. Christian, født d. 31. jan. 1861, død i 1862. Christian, født d. 1. febr. 1862. 8. Christen Thisgaard, født d. 15. juni 1864, g. m. Cecilie Olesen fra Dørken, husmand i Sejrup. 9. Abelone, født d. 13. okt. 1866, g. m. Peder Jensen, Enesøgård. 10. Ane Marie, født d. 1. sept. 1869 i Sejrup, g. m. Anders Andersen, Lønå. 11. Poulina, født d. 13. maj 1872, syerske og modehandler i Sejrup. 12. Jørgine Petrea, født d. 28. jan. 1876, flyttede til Vejle by.

D. 24. dec. 1861 bortlejede Hans Sørensen et moseskifte til Niels Andersen i Enkelund. Indfæste 20 rd. D. 16. juni 1855 havde Jens Chr. Pedersen i Østerdam lejet et stykke mosejord af Hans Sørensen, og svogeren Mathias Christiansen lejede d. 6. apr. 1867 et stykke af byens fællesmose, Ondemose. Lejetid 50 år, værdi 40 rd., men der skulle ikke betales indfæste.

D. 12. juli 1867 mageskiftede Hans Sørensen med Christen Pedersen, der ejede matr. nr. 10 Sejrup, Vestbjerggård. Thisgård med htk. 2 tdr. 4 skp. 2 fkr. 3/4 alb. blev ansat til 1200 rd., som blev berigtiget ved, at Hans Sørensen overtog matr. nr. 10 Sejrup til 1000 rd. og modtog 200 rd. kontant. Htk. for matr. nr. 10 var 1 td. 2 3/4 alb. Chr. Pedersen overtog aftægten til Chr. Christensen og hustru, der var ikke indført bevis i pantebogen for, at hun var død. Chr. Pedersen var født i 1819 i Give sogn, han var gift med Ane Magdalene Sophie Sørensen, født i Lindeballe i 1818. De havde datteren Ane, født d. 20. marts 1847 i Give, hun blev gift med ungarl Christen Hansen fra Hinnum d. 23. juli 1875. Sønnen Peder var født d. 15. maj 1855 i Give. Han blev d. 4. okt. 1878 gift med Petrine Jensen, født d. 15. maj 1854, datter af Jens Nielsen og Johanne Nielsdatter, Rosenlund i Thyregodlund.

D. 17. sept. 1884, skøde fra Christen Pedersen til søn Peder Christensen. Aftægtskontrakt blev oprettet. Christen Pedersen døde d. 18. marts 1885, og hans enke døde d. 20. juni samme år. Petrine og Peder Christensen fik 3 børn: 1. Christen, født d. 14. okt. 1879. 2. Ane Magdalene, født d. 28. sept. 1887. 3. Johanne Jensine, født d. 23. aug. 1894. De fik alle navnet Thisgaard. Peder Christensen købte d. 8. maj 1900 parcel matr. nr. 4p Dørken af Bertel Sørensen og lagde den til gården. Datteren Johanne Jensine blev gift med Jens Peder Olesen, født d. 18. juni 1892, søn af Søren Olesen og Ane Kirstine Hansen i Fuglsang.

D. 18. febr. 1918 bortforpagtede Peder Christensen gården til Jens Peder Olesen, og d. 14. dec. 1920 overdrog han gården til ham ved skøde.

D. 26. jan. 1955, skøde fra Jens Peder Olesen til søn Emil Thisgaard Olesen, Øster Dørkenvej 2, Dørken.

Udstykninger fra matr. nr. 1 Dørken.

Matr. nr. 1b Dørken.

D. 23. marts 1840 udstykket og solgt af Christian Christensen til Niels Olesen efter bevilling fra rentekammeret af 23. febr. 1839. Htk. 2 fkr. 1 alb. Købesum 12 rbd. sedler. Til forening med matr. nr. 3a Dørken, Søndergård.

Matr. nr. 1c Dørken.

Dateret i Vejle d. 12. jan. 1849, skøde fra Christian Christensen til søn Christen Christiansen efter bevilling af 16. dec. 1848 og tilladelse til frasalg givet af aftægtskone Kirstine Poulsdatter d. 2. febr. 1849. Htk. 1 skp. 3 fkr. 1½ alb., købesum 200 rbd. rede sølv. Smed og husmand Chr. Christiansen var gift med Maren Pedersdatter, født i Give i 1815. De fik 6 børn: 1. Abelone, født d. 10. maj 1845. 2. Christian, født d. 9. juli 1848. 3. Morten, født d. 15. dec. 1850. 4. Andreas, født d. 4. marts 1853. 5. Ane Kirstine, født d. 15. sept. 1855. 6. Ane Marie, født d. 9. juni 1859.

D. 4. juli 1855 købte Chr. Christiansen matr. nr. 2b Dørken af Ove Mortensen, htk. 1 skp. 2 fkr. 2 alb. Den blev forenet med matr. nr. 1c Dørken.

D. 20. dec. 1856 lånte Chr. Christiansen 1000 rd. rigsmønt af enke Ane Cathrine Kirstine Knudsdatter i Bregnhoved. Christen Christiansen døde d. 19. aug. 1860, 37 år gl. D. 8. sept. 1860 fik enken Maren Pedersdatter tilladelse til at sidde i uskiftet bo. Sognefoged Jens Christensen i Neder Donnerup var lavværge for hende.

D. 1. aug. 1866, skøde fra Maren Pedersdatter til svogeren Niels Christiansen, der også var smed. Købesum 600 rd. Der blev oprettet aftægtskontrakt for Maren til værdi 425 rd., og til bolig fik hun de 3 fag fra den søndre ende i stuehuset. Niels var gift med Maren Knudsen, født i Øster Nykirke i 1836, datter af Knud Nielsen. Deres ældste søn Knud Nielsen Christiansen var født d. 21. okt. 1859, da Niels Christiansen var smed i Enkelund. Datteren Abelone var født i Sindbjerg i 1865. Christian blev født i Dørken d. 8. apr. 1867.

D. 2. juli 1870 mageskiftede Niels Christiansen med Søren Jensen, der var ejer af Bregnagergård i Lindet. Gården i Dørken blev ansat til 600 rd., og aftægten blev vurderet til 375 rd. Bregnagergård blev ansat til 1400 rd. rigsmønt. D. 15. okt. 1870 lånte Søren Jensen 500 rd. af gmd. Jens Andreassen i Fuglsang og satte gården i pant med prioritet næstefter aftægten. Søren Michael Jensen var født i Linnerup i 1821, og han var gift med Sofie Hansen, født i Vindelev i 1822. De havde 5 børn, de 4 ældste var født i Linnerup, den yngste var født i Lindet. Søren Jensens far Jens Sørensen, født i Klovborg i 1793, boede hos dem. D. 8. dec. 1871 lånte Søren Jensen 200 rd. af bolsmand Anders Johan Jensen i Oksnbjerge.

D. 28. maj 1873 mageskiftede Søren Jensen med Peder Laursen, født i Tørring i 1827, gift med Karen Marie Jensen, født i 1839, antagelig i Them, hvor deres 2 ældste børn Kristine og Jens Karl var født. De fik en søn og en datter i Dørken, men i 1875 flyttede de til Lønå, hvor Karen Marie døde d. 9. aug. 1878, 38 år gl. Gården i Dørken blev passet af Kristen Andreas Jensen fra Nr. Snede, gift med Maren Kristensen, hvis fødested opgives til Usted, der nok skal være Ulsted. De har måske haft stedet i forpagtning.

D. 21. dec. 1881 solgte Peder Laursen til Niels Jørgensen, der intet vides om, han var der kun et halvt år. D. 21. juli 1882 mageskiftede han med Niels Christiansen, der for 2. gang blev ejer. Aftægtskonen Maren Pedersdatter døde d. 16. jan. 1885, hun havde boet der med en datter Ane Marie.

D. 9. dec. 1885, skøde fra Niels Christiansen til Søren Pedersen Vemmelund, født i Givskud i 1861, gift med Abelone Marie Andreassen, født i Ø. Nykirke i 1863. De fik datteren Else Kirstine Johanne d. 15. dec. 1886 og sønnen Laurits Andreas d. 3. apr. 1889.

D. 2. marts 1895, skøde fra Søren Pedersen Vemmelund til Christian Mathiasen, født d. 1. sept. 1855, søn af Mathias Christiansen og Marie Knudsen på matr. nr. 1d Dørken. Han var gift med Mette Andersen fra Øster Nykirke, og de fik en datter Maren d. 2. dec. 1889 og en søn Mathias Christian d. 23. jan. 1891. Da Mette døde, blev Christian Mathiasen gift med Ane Jessine Hermann, født d. 16. sept. 1878, datter af Poul Nielsen Hermann og Hanne Kirstine Andreassen. Familien tog navnet Tirsgaard. Sønnen Marinus Tirsgaard blev født d. 30. sept. 1902, og Hermann Tirsgaard blev født d. 12. febr. 1904. Christian Mathiasen Tirsgaard døde d. 17. okt. 1919, og d. 23. marts 1920 blev skifteudskrift læst som adkomst for enke Ane Tirsgaard, født Hermann.

D. 6. okt. 1933, skøde fra Ane Tirsgaard til søn Marinus Mathiasen Tirsgaard, der var gift med Ane Margrethe, født d. 13. nov. 1904, datter af Jens Clemmensen Jensen og Mariane Nissen i Enkelund. Marinus Tirsgaard var sognerådsformand i flere år.

D. 21. aug. 1962 blev skifteattest læst som adkomst for enkefru Margrethe Tirsgaard.

D.

Matr. nr. 1d Dørken.

D. 30. dec. 1851, udstykket og solgt af Christian Christensen til søn Mathias Christiansen efter bevilling af 16. dec. 1848. Htk. 5 skp. 1 fkr. 1½ alb. Købesum 500 rbd. Mathias var d. 17. juni 1851 blevet gift med Marie Knudsen, født i

1827 i Ø. Nykirke, datter af Knud Nielsen og Maren Mouritsdatter. De fik 5 børn: 1. Abelone, født d. 15. nov. 1853. 2. Knud, født d. 4. maj 1852. 3. Christian, født d. 1. sept. 1855. 4. Frands, født d. 8. marts 1858. 5. Christen Tirsgaard, født d. 20. okt. 1860. Efter Knud Nielsens død boede Maren Mouritsdatter hos dem. Marie Knudsen døde d. 29. marts 1864, 37 år gl., og Mathias blev derefter gift med Mette Marie Andreasen fra Neder Donnerup. Hun var født i 1835. De fik 4 børn: 1. Marius, født d. 8. marts 1866. 2. Andreas, født d. 19. marts 1869. 3. Marie, født d. 29. nov. 1871. 4. Frands, født d. 27. marts 1874.

D. 31. marts 1857 oprettede Mathias Christiansen en aftægtskontrakt med sin svigermor Maren Mouritsdatter, kapitalværdi 373 rd. 4 mk. Til bolig fik hun 3 fag i den vestre ende af stuehuset.

D. 28. jan. 1894, skøde fra Mathias Christiansen til søn Andreas Mathiasen, gift med Ane Christiansen, født d. 25. nov. 1867, datter af Peder Christiansen og Ingeborg Andreasen i Fuglsang, senere Ågård. Familien tog navnet Tirsgaard. Der var 3 børn: 1. Ingemann, født d. 25. nov. 1895. 2. Marie, født d. 29. apr. 1897. 3. Julie, født d. 18. juli 1900.

D. 8. maj 1900 købte Andreas Mathiasen matr. nr. 4x Dørken af Bertel Sørensen, og d. 13. marts 1905 købte han matr. nr. 1bd Søndersthoved af Søren Sørensen Bang.

D. 31. marts 1938, skøde fra Andreas M. Tirsgaard til søn Ingemann Tirsgaard. Andreas Tirsgaard byggede et aftægtsshus på Øster Dørkenvej.

D. 30. jan. 1953, skøde fra Ingemann Tirsgaard til Richardt Tirsgaard.

D.

Matr. nr. 1e Dørken. ”Grønhøj”

Parcellen blev udstykket efter bevilling af 10. jan. 1860. Der må have været en købekontrakt imellem Hans Sørensen og Peder Hansen Kabbeltoft og Iver Laursen om parcellen. D. 20. sept. 1860 blev der tinglæst et forlig imellem dem, så Iver Laursen igen overtog parcellen, men han fik aldrig skøde på den. En handel med Marcus Christiansen gik også tilbage.

D. 4. nov. 1861 solgte Hans Sørensen endelig matr. nr. 1e til Jens Pedersen Boysen fra Nr. Kollemorten, htk. 2 skp. 2 fkr. 1 3/4 alb., købesum 400 rd. Jens Pedersen havde selv bebygget stedet, han var født i Jelling i 1797. I 1870 købte han hus i Lindet, hvor han døde d. 18. febr. 1884, 87 år gl. I stedet var det hans søn Thomas Jensen, født d. 12. marts 1825 i Nykirke, der boede på ejendommen i Dørken. Han var gift med Ellen Holt, født i 1823 i Løjt, de fik 2 børn i Dørken, Thomas, født d. 18. nov. 1862, og Lovise, født d. 10. jan. 1866. Thomas Jensen kaldte sig indsidder, da han d. 21. febr. 1862 lånte 200 rd. af husmand Niels Madsen i Thyregod, og da han ikke ejede fast ejendom, satte han indbo og besætning til 220 rd. i pant.

D. 27. marts 1871 lånte Jens Pedersen 350 rd. af Hans Sørensen, der var flyttet til Sejrup. Han satte matr. nr. 1e Dørken i pant. D. 11. marts 1876 solgte han matr. nr. 1e til Niels Christensen fra Fuglsang, og Thomas Jensen flyttede til Kokborg. Niels Christensen var født d. 26. juli 1827, søn af Christen Hansen og Cecilia Lauritzdatter, og han var gift med Sara Pedersen, født i Kollerup i 1828, datter af Peder Jensen Green i Neder Donnerup. De var blevet gift d. 27. nov. 1854, og deres børn var født i Thyregod sogn, undtagen den ældste Cecilie Marie, der var født i Neder Donnerup. Niels Christensen var gående postbud til Vejle, hvor han hentede og bragte postsager. Peder Jensen Green var enkemand og boede hos dem, indtil han kom uheldigt af dage i en brønd d. 15. febr. 1873, han blev 78 år. Han var født i Brande og antagelig søn af Jens Nielsen Green, der havde en gård i Kokborg en kort tid før 1800.

D. 1. dec. 1888, skøde fra Niels Christensen til Andreas Pedersen i Enkelund. Han var født d. 16. april 1850 på Enkelundgård og gift med Kirsten Marie Albrechtsen Sillebjerg, født i Hvejsel i 1856. Hun døde 32 år gl. d. 24. okt. 1889, og i 1892 blev Andreas gift med Kristiane Frederiksen fra Åst, født d. 23. marts 1865. Matr. nr. 1e Dørken blev drevet sammen med matr. nr. 1h Enkelund til 1914.

D. 21. febr. 1925 blev skifteattest læst som adkomst for enke Kristiane Pedersen, født Frederiksen. Hun havde allerede d. 18. febr. 1925 skødet matr. nr. 1e til svigersønnen Jes Jensen Kristensen.

D. 15. okt. 1951, skøde fra Jes Jensen Kristensen til Peter Glistrup Lund.

D. 14. juli 1954, skøde fra Peter G. Lund til Aslak Christensen. Han købte d. 10. okt. 1961 matr. nr. 5u Dørken af Ejnar Emil Baunsgaard til forening med matr. nr. 1e.

D. 21. juni 1991 skøde til Brian S. Jørgensen, Øster Dørkenvej 3, Dørken.

2008: skøde fra Brian Spang Jørgensen til Thomas Knudsen

Matr. nr. 1f, 1g og 1i Dørken. ”Anesminde”

D. 17. jan. 1872, skøde fra Christen Pedersen til Thomas Laugesen fra Nørre Kollemorten på 3 parceller fra matr. nr. 1 Dørken, nemlig matr. nr. 1f efter bevilling af 12. juli 1870, htk. 4 skp. 2 fkr. 3/4 alb., matr. nr. 1g efter bevilling af 26. aug. 1871, htk. 1/2 alb. og matr. nr. 1i efter bevilling af 22. nov. 1871, htk. 2 skp. 1 fkr. 1 alb. Købesum 1200 rd. rigsmønt. Køberen havde selv bebygget matr. nr. 1f, hvor han boede. Han havde samme dag solgt matr. nr. 9a og b Nr.

Kollemorten til Jørgen Mortensen fra Dørken. D. 17. jan. 1872 lånte han 300 rd. af Jørgen Mortensen og 550 rd. af Jacob Christensen, Østergård.

D. 3. jan. 1874, skøde fra Thomas Laugesen til Andreas Nielsen Skibsted, født i Givskud i 1851, søn af Niels Skibsted Mikkelsen og Mette Marie Jensdatter, der havde boet i Dørken. Han var gift med Else Kirstine Andersen, født i Give by i 1846. De havde 5 børn: 1. Niels, født d. 14. sept. 1874. 2. Anders Christian, født d. 6. febr. 1876. 3. Martin Skov, født d. 24. marts 1878. 4. Marius, født d. 24. febr. 1880. 5. Mette Petrea, født d. 8. maj 1883. Niels Skibsted Mikkelsen boede hos dem som aftægtsmand, han døde d. 5. marts 1878, han var søn af Mikkel Pedersen i Kjørup og født d. 13. marts 1813. han havde taget mellemlavnavnet Skibsted efter en møllerfamilie, de havde kendt.

Blikkenslager og husmand Andreas Nielsen Skibsted døde d. 1. febr. 1888, sønnen Niels var død forinden d. 16. juni 1884, og i hurtig rækkefølge døde moderen Else Kirstine d. 6. febr. 1888, datteren Mette Petrea d. 11. febr. og sønnen Anders Christian d. 20. febr. Der er ikke oplyst noget om, hvad det var for en smitsom sygdom, der næsten udryddede familien, de sidder en mindeplade for familien i den sydlige kirkegårdsmur. De 2 drenge, der var tilbage kom i pleje ved familie, hver for sig. Martin Skov kom i skrææderlære i Thyregod og udvandrede til U. S. A. Marius Jensen Skibsted blev manufakturhandler i Nordjylland.

Ejendommen i Dørken blev solgt på auktion. D. 21. febr. 1889 blev auktionsskøde udstedt til Christen Christensen, født d. 1. febr. 1849 i Cathrineborg, Vester sogn, søn af Christen Christensen og Ane Kirstine Pedersdatter. Han var gift med Kirstine, født d. 9. febr. 1858, datter af Jens Peter Christensen og Marie Pedersen i Thyregod. De var blevet viet d. 7. juli 1882, da de boede på Hastrup mark, der var det ældste af børnene Christen født. Christian Marius var født i Kokborg i 1884, og Ane Marie blev født d. 3. febr. 1887, da familien en kort tid boede på Rørbæk mark.

D. 29. marts 1900, skøde fra Christen Christensen til Jens Christian Svane Jørgensen, født i Linnerup d. 22. nov. 1872, gift med Ane Marie Jokumine Lovise Nielsen, født d. 18. dec. 1872 i Givskud. De havde boet i Føvling. D. 1. dec. 1903 købte Svane Jørgensen et tørveskifte af Dortinus Troelsen.

D. 27. april 1904, skøde fra J. Chr. Svane Jørgensen til enke Ane Sørensen, der var født d. 14. apr. 1870. Hun var ikke fra Thyregod, hun havde 3 børn, men navnet på hendes første mand kendes ikke. D. 1. nov. 1904 blev vielsesattest læst som adkomst for Godske P. Godskesen, født d. 27. nov. 1879, han var blevet gift med Ane, født Laursen.

D. 12. okt. 1915, skøde fra Godske Peder Godskesen til Hans Anton Hansen, født i Givskud i 1867, søn af Hans Larsen. Han købte flere parceller og lagde dem under matr. nr. 1f. D. 2. nov. 1915 købte han matr. nr. 2h af Jacob S. Østergaard, matr. nr. 3p af Jens Peter Olesen, matr. nr. 5m af Marinus Pedersen, og matr. nr. 10d af Karl Jørgensen.

D. 6. jan. 1930, skøde fra Hans Anton Hansen til Jens Christian Jensen.

D. 12. juli 1955, skøde fra Jens Chr. Jensen til Erling Jensen.

D. 29. nov. 1955, skøde fra Erling Jensen til Helmer Antonsen. Købesum 66.500, EV. 20.000

2008 skøde fra Nanja Søbakke Kreutz til Hans Brogaard Kristensen EV. 1.000.000

Matr. nr. 1g Dørken.

Det er den parcel Christian Christensen udstykkede til aftægts hus da datteren Ane Kirstine og Hans Sørensen overtog Thisgaard, efter hans død i 1872 hørte til 1915 sammen med matr. nr. 1f. D. 2. nov. 1915, skøde fra Hans Anton Hansen til Marinus Petersen på matr. nr. 1g til forening med Tværbækgård i Dørken.

Matr. nr. 1h Dørken.

D. 17. jan. 1872, skøde fra Christen Pedersen til Hans Madsen på matr. nr. 1h med htk. 1/4 alb. til forening med matr. nr. 5d Dørken. Købesum 25 rd. rigsmønt.

D. 28. nov. 1922 blev parcellen igen fraskilt af Thomas Christensen og sammen med matr. nr. 5i og 4ag Dørken solgt til sønnen Jens Møller Christensen Grejs, der var født i Dørken d. 18. febr. 1884.

D. 21. maj 1924, fogedudlægsskøde tinglæst for Marinus Petersen, der d. 12. marts 1924 havde skødet de 3 parceller til frøken Dagmar Eriksen.

D. 30. jan. 1926, skøde fra Dagmar Eriksen til frk. Jacobine Sivebæk.

D. 23. april 1928, skøde fra Jacobine Sivebæk til Jens Bang. Matr. nr. 5t var indbefattet.

D. 19. okt. 1928, skøde fra Jens Bang til Niels Nørgaard Nielsen.

D. 19. juni 1929, skøde fra Niels Nørgaard Nielsen til Hans Peter Henriksen.

D. 3. juni 1930, skøde fra Hans P. Henriksen ved befuldmægtiget til rentier Hans Jensen.

D. 3. juni 1930, skøde fra Hans Jensen til Ejner Valentin Christensen.

D. 24. apr. 1937, skøde fra Ejner V. Christensen til Johannes Jørgensen.

D. 22. jan. 1943, skøde fra Johannes Jørgensen til Peter Ibsen.

D. 16. nov. 1943, skøde fra Peter Ibsen til Aksel Hansen.

D. 18. dec. 1945, skøde fra Aksel Hansen til Ole Peter Kristensen.

Matr. nr. 1j Dørken.

D. 2. nov. 1915, udstykket fra matr. nr. 1f af Hans Anton Hansen og solgt til Jacob Sørensen Østergaard til forening med matr. nr. 2e Dørken.

Matr. nr. 1m Dørken.

En mindre parcel, der sammen med matr. nr. 1g og 1p hører under Tværbækgård.

Matr. nr. 1n Dørken.

En mindre parcel, der hører under gården matr. nr. 3b m. fl. Dørken.

Matr. nr. 1o Dørken.

D. 2. nov. 1915, udstykket fra matr. nr. 1f af Hans Anton Hansen og solgt til Peter Folmer til forening med matr. nr. 3b Dørken.

Matr. nr. 1p Dørken.

D. 2. nov. 1915, udstykket fra matr. nr. 1f af Hans Anton Hansen og solgt til Marinus Petersen til forening med matr. nr. 5c m. fl. Dørken, Tværbækgård.

Matr. nr. 1q Dørken.

D. 5. okt. 1931, udstykket fra matr. nr. 1b af Johannes H. Søndergaard og solgt til snedker Jens Peter Hauge.

D. 23. sept. 1941, skifteudskrift læst som adkomst for enke Marie Hauge.

Samme dato, skøde fra Marie Hauge til snedker Marius Hauge. Købesum 18.500, ev. 7.000

D. 5. april 1988 skøde til Jan Morgenstjerne købesum 340.000 ev. 300.000

D. 27. okt. 1988 skøde til Bo Sørensen

D. 9. mar. 1990 auktionsskøde til Jens Peder Sørensen

Matr. nr. 1r Dørken.

Udstykket af Andreas Mathiasen fra matr. nr. 1d Dørken og beboet af ham fra 1938 til 1952.

D. 16. jan. 1953, skifteudskrift læst som adkomst for Andreas Mathiasen Tirsgaards arvinger. Samme dag blev skøde tinglæst for Julie Martine Tirsgaard.

D. 2. juni 1961, skifteretsattest læst som adkomst for arvinger: 1. Ingemann Mathiasen Tirsgaard. 2. fru Maria Wemmelund. 3. Alfred Tirsgaard. 4. fru Klara Nielsen.

D. 6. sept. 1961, skøde fra ovenstående arvinger til H. Skov.

D. 3. nov. 1961, skøde fra H. Skov til Ejnar Baunsgaard.

Matr. nr. 1s Dørken.

D. 16. maj 1957, udstykket fra matr. nr. 1a af Emil Thisgaard Olesen og solgt til Søren Pedersen til forening med matr. nr. 3h Dørken.

Der ser ud til at have ligget et hus på lejet jord fra Thisgård. Hans Andersen Møller, der var født i Vindelev i 1804, boede der med sin kone Karen Kristensen fra Give omkring 1870. Det interessante ved ham er, at han i 1869 søgte bevilling som manufakturhandler, og han var den første, der forsøgte det i Thyregod sogn.

Matr. nr. 2 Dørken, Østergård.

Gården tilhørte i 1662 Laurids Below, der var af samme familie som Henrich Below på Hastrup, så han har sikkert fået den som arv. Anders Michelsen havde været fæster, men da gården kaldes ganske øde, har der sikkert ikke været beboere eller besætning. Hartkornet var 5 tdr. 2 alb. Den normale landgilde var 1½ ørte rug, 1½ ørte byg, 1 fødenød, 1 lam, 1 gås, 2 høns, 1 skp. havre og 1½ rigsmark gæsteri. Udsæden var 1 td. rug og ½ td. byg, og der avledes 4 læs hø. Da gården vedblev at være øde, blev den tildømt hans majestæt kongen, der jo ikke fik de kongelige skatter, og for at få lidt indtægt af den, blev hele gården eller dele af den udlejet. Det blev administreret af amtmanden på Koldinghus, og et stykke tid var gården lejet af herredsfoged Otto Knudsen i Nørre Kollemorten.

I 1683 blev gården omvurderet, selvom den stadig var øde. Hartkornet blev anslået til 2 tdr. 7 skp. 1 alb. 2 penning. 1/4 af jorden kaldes skarp og 3/4 "ond", og der avledes 1 læs godt hø og 2 læs mosefoder. Der kunne græsses 2 høveder, og der var 30 tdr. sædeland. Koldinghus stod stadig for udlejningen.

Gårdens tilstand var den samme i 1688, da matriklen blev færdig. Hartkornet blev fastsat til 3 tdr. 2 fkr. 1 alb. Der er ikke noget at finde om gården i kop og kvægskattelisten for 1687. D. 17. maj 1702 var der 147 tdr. 3 skp. 1½ alb. htk., der stod øde i Nørvang herred. Derimellem var Anders Michelsens øde fæstegård i Dørken. Alt godset blev udbudt til salg på auktion d. 3. juli 1702 kl. 10 på Koldinghus amtstue. Gården blev købt af oberstløjtnant Trapaud til Hammergård, men auktionsskødet er ikke fundet. D. 29. apr. 1705 blev gården sammen med Hammergård videresolgt til kommerceråd Johan Trane i Viborg. Østergård var stadig øde, som fæster stod Anders Michelsen, selvom han forlængst var død. I 1705 var gården ikke med i skattelisten, i et skifte fra 1714 kaldtes gården stadig øde, og i et pantebrev fra 1715 nævnes den slet ikke. Provst Mads Trane ved domkirken i Viborg var blevet ejer.

Efter at gården havde stået øde i 60 år, kom der endelig en fæster. Jacob Frandsens søn Oluf Jacobsen, der var født i 1688, blev d. 15. juni 1717 trolovet med Mette, der var datter af Christen Boysen i Lille Moesgård, der også hørte under Mads Tranes gods. De blev gift d. 1. aug. 1717, og samtidig overtog Oluf fæstet af Østergård. De fik 6 børn: 1. Christen, født i 1719, hjemmedøbt og fremstillet i kirken d. 2. juli. 2. Mette, født i 1723, hjemmedøbt d. 2. jan. 3. Jacob, født i 1725, døbt d. 26. dec. 4. Iver, født i 1729, døbt d. 4. dec. 5. Peder, født i 1733, døbt d. 1. marts. 6. Niels, født i 1736, døbt d. 2. febr. Af dem døde Jacob, 18 år gl. og blev begravet d. 28. apr. 1743.

I fattigprotokollen optræder Oluf Jacobsen med normalt bidrag fra 1732 til 1739, kun hans bror Frands Jacobsen lå højere. Oluf døde 51 år gl. i 1739 og blev begravet d. 9. dec. Enken Mette Christensdatter beholdt fæstet med hjælp af den 20-årige søn Christen. Han blev d. 12. okt. 1740 gift med Karen, der var født i 1719 og fremstillet i kirken d. 6. apr., datter af Jacob Pedersen og Maren Christensdatter i Sønder Hindskov.

Efter at pastor Holger Bredal i Kolvborg havde købt Hammergård af Mads Trane, var hovedgården med gårdene i Dørken nu gået over til hans søn assessor Jens Jørgen Bredal. Han fordelte hartkornet i Dørken, så det ikke længere fulgte de enkelte gårdes htk., f. eks. fik Christen Olufsen 2 tdr. ½ alb., og hans mor Mette Christensdatter fik tilsvarende, så de tilsammen havde 4 tdr. 1 alb.

D. 29. dec. 1741 købte assessor Bredal også Rørbæk, og gårdene i Dørken blev lagt derunder. Christen Olufsen og hans mor svarede normalt bidrag til fattigkassen i nogle år, men i 1745 var Mette Christensdatter så forarmet, at hun ikke kunne yde noget. Niels Jacobsen var ligeså fattig, og alle 3 fæstere var lige ved at blive afsat fra fæstet. Christen Jacobsen klarede det, men hans mor afgav i 1745 fæstet til Poul Jensen, der sammen med Christen svarede afgift som af en helgård, selvom de havde 1 td. htk. mere at råde over.

Karen og Christen Olufsen fik mange børn: 1. Oluf eller Ole, født i 1742, døbt d. 28. jan. 2. Maren, født i 1744, døbt d. 18. maj. 3. Jacob i 1746, døbt d. 3. juli. 4. Jens i 1749, døbt d. 9. marts. 5. Christen i 1751, døbt d. 10. okt. 6. Peder i 1754, døbt d. 3. marts. 7. Mette i 1757, døbt d. 18. sept. 8. Maren i 1761, døbt d. 25. jan. 9. Niels i 1763, døbt d. 6. marts. Den første Maren døde i 1759 og blev begravet d. 30. dec., 15½ år gl. Den anden Maren døde i 1761, 11 dage gl. Niels døde 1 år gl. i 1764.

Ved skiftet efter Jean de Trapaud til Rørbæk d. 18. dec. 1754 overtog hans arvinger godset. Noget af det blev solgt til madame Schmidt i Horsens, ejer af Stougård-Alsted, og deriblandt var Østergård, men skødet mangler. Gårdene i Dørken fik igen deres gamle htk., Christen Olufsen står i skattelisten for 1762 opført under strøgods, han havde kone og 2 børn over 12 år. Hans mor Mette Christensdatter må være flyttet udensogns, hun døde ikke i Dørken.

Det fremgår af den jordebog, som Jean de Trapaud overtog ved købet af Rørbæk, at Christen Olufsen endnu d. 2. aug. 1754 havde næsten 1 td. htk. fra Thisgård i fæste, altså foruden Østergård. Der er ingen oplysninger fra de forskellige ejere af Stougård-Alsted, det var først kammerassessor og apoteker Gottfried Schmidt i Horsens og derefter etatsråd Lüttichau, von Beenfeldt til Serridslevgård og Just Friderich Wodschou. Den sidste var ejer, da Østergård blev selvejergård.

D. 20. jan. 1775 blev Jacob Christensen trolovet med Johanne, der var født i 1753, hjemmedøbt d. 2. okt., datter af Søren Pedersen og Anne Villumsdatter i Ålbæk. De blev gift d. 9. juli 1775. Christen Olufsen afstod fæstet til Jacob d. 12. april 1775, og der blev samtidig oprettet en aftægtskontrakt. Forældrene skulle have 2 skp. grønland og 1 skp. hede samt 1 ko og 8 får, som Jacob Christensen skulle sørge for græsning til. Karen Jacobsdatter døde i 1782, 63 år gl., og hun blev begravet d. 10. febr. Christen Olufsen blev d. 16. maj 1783 trolovet med Bodild Sørensdatter, og d. 22. juni blev de gift. Bodild opholdt sig i Dørken, men hun var ikke fra Thyregod sogn. Christen Olufsen døde i 1796 og blev begravet d. 24. febr., 77½ år gl. Der var skifte efter ham d. 18. marts 1796, og det blev fortsat d. 23. marts. Pastor Laurids Feld i Thyregodlund var lavværge for Bodild Sørensdatter. Hun fik lov til at blive boende i det hus, hun boede i, endnu et års tid, og hun måtte beholde nogle få effekter fra boet. Hun synes at være rejst fra Dørken kort efter.

D. 14. juni 1787 skødede Just Friderich Wodschou til Stougård-Alsted Jacob Christensens iboende fæstegård til ham med htk. 3 tdr. 2 skp. 3 fkr. ½ alb. Købesum 174 rd. 6 sk. Jacob havde dagen før lånt 185 rd. af pastor Paludin i

Thyregodlund, eller måske rettere af hans kone madame Stockdorff, det var hende, der havde pengene. Han lovede at betale pengene tilbage i 1788. D. 2. juli 1794 fik han et lån på 200 rd. hos forvalter Claus Niemann på Hastrup.

Johanne og Jacob fik 8 børn: 1. Maren i 1776. 2. Christen i 1777. 3. Søren i 1780. 4. Jens i 1783. 5. Niels i 1785. 6. Karen i 1788. 7. Ane Kirstine i 1791. 8. Stefan i 1796. Maren blev først gift med Jørgen Pedersen Kudsk fra Hvejsel, de havde en gård i Sejrup. 2. gang blev hun gift med husmand Laurids Pedersen i Dørken. Hun døde som almisselem d. 2. aug. 1849 i Thyregod. Karen blev gift med Stephen Christensen Brium i Holtum i 1814. Ane Kirstine var først gift med husmand Ove Pedersen i Dørken, efter hans død blev hun gift med Morten Rasmussen fra Nim.

D. 17. juni 1805, skøde fra Jacob Christensen til sin ældste søn Christen Jacobsen på Østergård, købesum 200 rd. På gården hæftede 200 rd. på 1. prioritet efter obligation af 13. juni 1796. Der var oprettet aftægtskontrakt imellem Jacob og søn d. 13. juni 1805. Et sted kaldet Tonneholm østlig på marken blev overladt til forældrene, og efter deres død skulle stedet tilhøre Christens 3 yngste søskende. Jacob Christensen døde i 1810 og blev begravet d. 18. nov. Johanne Sørensdatter døde d. 27. apr. 1818. De blev begge 65 år.

Christen Jacobsen blev d. 3. juli 1803 gift med Anna, der var født i 1775, døbt d. 1. okt., datter af Jacob Jensen og Birthe Sørensdatter i Kokborg. De fik 4 børn: 1. Jacob i 1806, døbt d. 31. aug. 2. Johanne Marie i 1810, døbt d. 20. maj. 3. Birthe Kirstine i 1813, døbt d. 23. maj. 4. Mette Maria, født d. 2. febr. 1813.

Christen Jacobsen havde købt Østergårds tiender, inden han fik skøde på gården, d. 13. juni 1804 var skødet fra Thomas Grynderup i Thyregod by dateret. Flere af Christen Jacobsens søskende bosatte sig i Dørken, nogle af dem på lej jord fra Østergård, andre betegnes som indsiddere og har ikke haft jord at dyrke i.

D. 26. marts 1842 skødte Christen Jacobsen gården til sin søn Jacob Christensen med htk. 2 tdr. 4 skp. 2 1/12 alb. Købesum 300 rbd. rede sølv. En obligation på 200 rd. med pant i gården til væver Niels Hansen i Nørhuse ved Bygholm var udslettet. Ved matrikuleringen d. 1. jan. 1844 fik gården matr. nr. 2 Dørken, foruden hovedlodden sydøst for byen hørte 15 englodder vest for byen til gården. Der var en fælles lergrav på gårdens mark, og gården havde anpart i matr. nr. 12 Dørken og ret til tørv i nr. 1, 3 og udlodden til nr. 4. Christen Jacobsens skøde var tinglæst d. 11. dec. 1807, og tiendskødet d. 7. apr. 1809. Der blev oprettet aftægtskontrakt for Christen Jacobsen og hustru, han døde d. 17. okt. 1845, og hans enke Anna Jacobsdatter døde d. 6. apr. 1857.

Jacob Christensen blev d. 2. okt. 1841 gift med sin kusine Mette, født i 1811, døbt d. 3. nov., datter af Søren Jacobsen og Else Cathrine Hansdatter i Kokborg. De fik 7 børn: 1. Else Cathrine, født d. 19. sept. 1843, hun døde som lille. 2. Anna, født d. 17. marts 1845. 3. Else Cathrine, født d. 6. okt. 1846. 4. Christen, født d. 23. apr. 1848. 5. Søren, født d. 28. febr. 1850. 6. Jørgen, født d. 11. dec. 1851. 7. Andreas, født d. 9. apr. 1855.

D. 12. okt. 1876, skøde fra Jacob Christensen til søn Andreas Jacobsen Østergaard, der i 1884 blev gift med Mikkeline Poulsen, født d. 11. maj 1860 i Øster Nykirke. Der var 11 børn i ægteskabet, og af dem levede de 9: 1. Mette, født d. 30. nov. 1884. 2. Jacob, født d. 14. maj 1888. 3. Kristine, født d. 18. febr. 1890. 4. Poul, født d. 23. okt. 1891. 5. Kristen, født d. 19. juni 1893. 6. Sørine, født d. 30. marts 1895. 7. Karl, født d. 19. maj 1896. 8. Aksel, født d. 28. jan. 1899. 9. Marie, født d. 25. marts 1900.

Mette Sørensdatter døde d. 27. juli 1884, og Jacob Christensen døde d. 30. aug. 1884. Han havde delt gården i 1876, Søren havde fået den østlige udstykning med htk. 1 td. 1 skp. 3 fkr. 1 3/4 alb. Tidligere var der foretaget en mindre udstykning. D. 20. sept. 1900 købte Andreas Østergaard matr. nr. 4q og 4y Dørken af Bertel Sørensen. Andreas Østergaard døde i 1904, og d. 20. sept. 1904 blev skifteudskrift læst som adkomst for enke Mikkeline Poulsen. Hun drev gården i 10 år.

D. 25. maj 1914, skøde fra Mikkeline Poulsen til søn Jacob Jacobsen Østergaard, gift med Abelone Christensen fra Sølsted, Abild sogn ved Tønder.

D. 4. jan. 1956, skøde fra Jacob J. Østergaard til søn Andreas Østergaard. Købesum 110.000, ev. 46.500

D. 20. maj 1981 skifteattest til Anne Marie Østergaard

D. 11. sep. 1987 skøde til Troels Schultz købesum 1050.000, ev. 1250.000

D. 22. feb. 1999 skøde til Jens Frede Jensen købesum 910.000 ev. 1316.000

Udstykninger fra matr. nr. 2 Dørken.

Matr. nr. 2b Dørken.

D. 21. marts 1829, udstykket efter bevilling af 21. febr. 1829 af Christen Jacobsen og solgt til svogeren Morten Rasmussen parcel nr. 2 af Østergård med htk. 2 skp. 3 fkr. Købesum 90 rbd. rede sølv. Morten Rasmussen beboede allerede stedet, han var født i Nim i 1792, og han var d. 16. aug. 1823 blevet gift med Ane Kirstine Jacobsdatter. Parcellen er nogenlunde den samme, som Christen Jacobsens forældre fik til deres aftægt østlig på marken. Ane Kirstine havde først været gift med husmand Ove Pedersen i Dørken, han var død d. 24. dec. 1822.

D. 10. juni 1845 udstedte Morten Rasmussen en obligation på 100 rbd. sølv til gmd. Peder Madsen i Vemmelund. Stedet havde fået nyt htk. 3 skp. 1/4 alb., det blev pantsat med 1. prioritet. Ane Kirstine og Morten fik datteren Mette

Kirstine d. 27. juni 1824. Johanne blev født d. 19. nov. 1826. Mette Kirstine d. 24. apr. 1830. Sønnen Ove d. 18. juni 1835. Af første ægteskab havde Ane Kirstine sønnen Peder, født d. 16. marts 1821.

D. 27. dec. 1851, skøde fra Morten Rasmussen til søn Ove Mortensen på matr. nr. 2b Dørken, købesum 300 rbd.

Husmand og smed Christen Christiansen skrev under som kurator for Ove Mortensen, da han kun var 18 år, står der i skødet (han var endda kun 16). Der blev oprettet en aftægtskontrakt for Morten Rasmussen og hustru til værdi 180 rbd., til beboelse skulle de have stuen vest for skorstenen, i løbet af 1 år skulle den udvides med 1 fag. Ove Mortensen udstedte samme dag en obligation på 300 rbd. til gmd. Jens Villumsen i Kollemorten.

D. 4. juli 1855, skøde fra Ove Mortensen til naboen Christen Christiansen, som han kalder sin svoger, købesum 900 rd. Ove Mortensen og forældre flyttede til Nørre Gludsted, der døde Morten Rasmussen d. 11. dec. 1855. Ane Kirstine var d. 30. jan. 1862 i Dørken for at kvittere for aftægten, som hun havde modtaget fyldest for en gang for alle. Ved salget til Chr. Christiansen blev matr. nr. 2b forenet med matr. nr. 1c Dørken. Christen Christiansen døde d. 19. aug. 1860, og enken Maren Pedersdatter fik d. 8. sept. 1860 tilladelse til at sidde i uskiftet bo.

D. 14. jan. 1863, skøde fra Maren Pedersdatter til Jacob Nielsen fra Neder Donnerup på matr. nr. 2b Dørken, købesum 600 rd. Hartkornet var 1 skp. 1 fkr. 1 1/4 alb., efter at Maren havde fraskilt matr. nr. 2c, som hun beholdt. Jacob Nielsen havde tjent ved Chr. Christiansen, han var søn af Niels Emanuel Hansen i N. Donnerup og født i 1839, hans bedstefar Hans Iversen var fra Dørken. Jacob var gift med Kirstine Marie Christensen, født i Give sogn i 1836, men han havde før været gift med Poulina Christiansen fra Thisgård, hun døde d. 30. juni 1865. I første ægteskab var der en søn Niels Christian, født d. 24. febr. 1865. Poul af andet ægteskab var født d. 29. febr. 1868.

D. 21. juni 1870 købte Jacob Nielsen matr. nr. 2d Dørken af Niels Christiansen, htk. 3 fkr. 1 1/2 alb. Købesum 200 rd. Jacob fik endnu 3 sønner i Dørken: 1. Christen, født d. 28. juli 1870. 2. Søren Christian, født d. 4. marts 1873. 3. Andreas, født d. 2. sept. 1878.

D. 3. juli 1880 mageskiftede Jacob Nielsen med Thomas Laugesen fra Øster Nykirke.

D. 12. aug. 1883, skøde fra Thomas Laugesen til Christian Mathiasen på matr. nr. 2c og 2c Dørken. Da Christian Mathiasen i 1895 købte matr. nr. 1c og 2b Dørken, blev de 3 parceller fra nr. 2 igen forenet med nr. 1c og har siden hørt til den. NB. som de sidste skøder er udformet, ser det ud til, at Maren Pedersdatter har solgt matr. nr. 2c og beholdt 2b.

Matr. nr. 2e Dørken.

D. 12. okt. 1876, tinglæst skøde fra Jacob Christensen til søn Søren Jacobsen på matr. nr. 2e med htk. 1 td. 1 skp. 3 fkr. 1 3/4 alb. Søren var gift med Inger Kirstine Johansen, født i N. Donnerup d. 20. aug. 1858. Der var 7 børn i ægteskabet: 1. Jacob, født d. 26. marts 1880. 2. Mette Marie, født d. 4. apr. 1884. 3. Johannes, født d. 12. juli 1885. 4. Ane Marie, født d. 6. maj 1888. 5. Inger Katrine, født d. 6. maj 1888. 6. Krestine Martine, født d. 11. nov. 1891. 7. Kristen Skov, født d. 30. marts 1895.

Søren Jacobsen døde i 1904, og d. 28. aug. 1905 fik enke Inger Kirstine Jacobsen, født Johansen, tilladelse til at sidde i uskiftet bo.

D. 6. juli 1912, tinglæst skøde fra Inger Kirstine Jacobsen til søn Jacob Sørensen Østergaard. Han blev gift med Anna Christensen fra Sølsted i Abild sogn ved Tønder. Gården blev kaldt Lille Østergård, og der blev købt flere mindre parceller ind til den. D. 2. nov. 1915 købte Jacob Østergaard matr. nr. 1j af Hans A. Hansen. Matr. nr. 3o af Jens Peter Olsen. Matr. nr. 5l af Marinus Pedersen. Matr. nr. 6g af Karl Sørensen. Matr. nr. 10c af Karl Jørgensen. Desuden fik han tinglyst skøde på matr. nr. 1aø fra Thisgård.

D. 12. juni 1951 blev skifteudskrift læst som adkomst for Jacob S. Østergaards arvinger, og samme dag blev der udstedt arveudlægsskøde til hans søn Søren Østergaard.

Matr. nr. 2g Dørken.

En mindre parcel, der nu hører under matr. nr. 2e m. fl. Dørken. Udstykningsdato ukendt.

Matr. nr. 2h Dørken.

En engparcel, der indgik i matr. nr. 5c m. fl. Dørken, Tværbækgård. Dato ukendt.

Matr. nr. 2i Dørken.

En mindre parcel, der hører under gården matr. nr. 3b Dørken. Dato ukendt.

Matr. nr. 2k Dørken.

D. 2. nov. 1915, udstykket fra matr. nr. 2e af Jacob S. Østergaard og solgt til Jens Peter Olsen til forening med matr. nr. 3b m. fl. Dørken.

Matr. nr. 2m Dørken.

D. 2. nov. 1915, udstykket fra matr. nr. 2e af Jacob S. Østergaard og solgt til Marinus Petersen til forening med matr. nr. 5c m. fl. Dørken, Tværbækgård.

Matr. nr. 3 Dørken, Søndergård.

Som navnet siger, var det den gård der lå længst mod syd i Dørken by. I den anden ende af byen havde Vester Sæthorp kirke ligget, men den var forlængst styrtet sammen på det tidspunkt, da de første oplysninger om gårdene kan findes. I matriklen for 1662 opgives gårdens hartkorn til 5 tdr. 2 alb. Fæsteren hed Lauritz Andersen, men gården kaldes helt øde, og Lauritz nævnes ingen steder bortset fra matriklen, så han er sikkert omkommet eller blevet fordrevet som så mange andre. Gården tilhørte Henrich Below i Norge, han var befalingsmand over Stavanger len og tidligere hofjunker, og han skrev sig til Hvidstedgård. Under normale forhold var landgilden 1½ ørte rug, 1½ ørte byg, 1 fødenød, 1 lam, 1 gås, 2 høns, 1 skp. gåsehavre og 1½ rigsmark gæsteri. Der kunne årlig sås 1 td. rug og ½ td. byg, og der avledes 4 læs hø.

I samme matrikel er velbyrdige Laurids Below indføjet som senere ejer, men da gården stadig var øde og ikke kunne udrede de kongelige skatter, blev den ligesom andre ødegårde tildømt hans kongelige majestæt. I forberedelsen til den ny matrikel i 1683 blev gården omvurderet. 1/5 af jorden kaldes skarp, og de 4/5 betegnes som ond. I den skarpe jord kunne der avles byg efter staldgødning og derefter et par rugafgrøder. De 3 huse med jord, der var i Dørken by, var lagt til hartkornet, så det blev 6 tdr. 4 skp. 2 fkr., men det blev omvurderet til 2 tdr. 7 skp. 3 fkr. 1 penning. Der kunne avles 1 læs godt hø og 2 læs mosefoder, og der var græsning til 2 høveder. Som ejer står Corfitz Ulfeld til Matrtrup, og som fæster står Niels Jensen.

I den færdige matrikel i 1688 er gården igen opført som øde, og Lauritz Andersen står som fæster. De 3 små bol er igen ført for sig, og Søndergårds hartkorn var fastsat til 3 tdr. 1 skp. 3 fkr. 2 alb., der var gældende de næste 150 år. Gården tilhørte kronen og blev administreret fra Koldinghus af lensmanden. Gården var uden fæstere i knap 50 år, men herredsfoged Otto Knudsen i Nørre Kollemorten lejede jorden i nogle år, det var vist græsningen til studedefning, han var mest interesseret i. I kop og kvægskattelisten for 1687 er gården slet ikke med, der var hverken mennesker eller dyr at beskatte.

I 1702 skete der en forandring, d. 17. maj blev det fra Koldinghus meddelt, at en del øde gods ville blive bortsolgt på auktion d. 3. juli kl. 10. Det var underskrevet af Niels Hansen Voyda, amtmand, og i specifikationen nævnes Laurids Andersens øde fæstegård i Dørken med det nye hartkorn. Auktionsskødet er ikke fundet, men gården må være blevet købt af løjtnant Paul Trapaud på Hammergård, den findes nemlig i hans jordebog, da han d. 29. april 1705 solgte Hammergård til kommerceråd Trane i Viborg. Der var endnu ingen fæster på gården, det er den forlængst afdøde Laurids Andersens navn, der står ved gården. I skattelisten for 1705 er den heller ikke med, men det var omkring den tid, der kom en ny fæster. Frands Jacobsen, der var født i 1680 og søn af Jacob Frandsen og Mette Frandsdatter i Dørken, blev i 1705 gift med Marie Mathiasdatter fra Oksenbjerge, og han blev den første fæster på Søndergård, efter at den havde stået øde.

Provst Mads Trane i Viborg var blevet ejer af Hammergård, og d. 2. apr. 1715 var Søndergård iblandt det gods, som han pantsatte for et lån på 1000 rd. hos oberst Levetzou. Mads Trane var ejer af hele Dørken, og Frands Jacobsen stod som fæster af Søndergård, indtil han ca. 1720 overtog sin fars fæstegård. Den ny fæster hed Niels Jensen, kaldet Niels Søndergaard. Hans kones navn kendes ikke, Mette Søndergaard, der døde i 1717 og blev begravet d. 30. marts, kan det ikke være, det var snarere hans mor. Han fik 6 børn, Jens i 1714, Anne Marie i 1716, igen en Anne Marie i 1717 og Iver i 1718, de døde alle som små. I 1722 fik han igen en Iver og i 1724 Jens, derefter hører man ikke mere til familien, der må være rejst fra Dørken. Det er meget muligt, at Niels Jensen var søn af Jens Nielsen, der var fæster på den gård, der blev kaldt Bank i Dørken. Både han og sønnen Søren Jensen Bank var med ved barnedåb i Søndergård sammen med deres koner.

Sognepræst Holger Bredal i Klovborg havde overtaget Hammergård d. 12. juli 1715, og fra hans tid er der ikke nogen jordebog, der fortæller om fæsterne i Dørken. Den gamle Jens Nielsen havde muligvis Søndergård i fæste efter sønnen, men han svarede kun 4 sk. årligt til fattigkassen i nogle år og fra 1734 ingenting, i 1740 døde han 75 år gl. og blev begravet d. 13. nov. Frands Jacobsens søn Mathias havde jord i fæste fra 1736, det ser ud til at være det halve af Søndergård. I 1743 var han tilbage på Thisgård, og forskellige fæstere havde part i Søndergårds tilliggende.

I 1723 havde Jens Jørgen Bredal i Skade præstegård overtaget Hammergård efter sin far, han havde fordelt jorden i Dørken, så den ikke mere fulgte de enkelte gårdes hartkorn. I 1741 blev gårdene i Dørken lagt under Rørbæk, der også ejedes af J. J. Bredal, og ifølge Rørbæks jordebog havde Christen Olesen og hans mor Mette Christensdatter en trediedel af Søndergård i fæste. Mettes svoger Niels Jacobsen havde resten. Christen Olesen og Mette var nær blevet afsat fra fæstet i de dårlige år omkring 1740, i 1745 var Christen Olesen fæster af Østergård alene, Mette var forarmet

og rejste fra Dørken, og Niels Jacobsen gik det ikke bedre, han døde i 1746 i Enkelund, efter at Poul Jensen fra Ø. Nykirke havde overtaget fæstet af Søndergård. Poul Jensen var gift med Christen Olesens søster Mette, de blev viet d. 20. april 1745. Fra 1750 svarede han bidrag af en helgård. De fik 4 børn i Dørken: 1. Jens i 1746, han døde 1 år gl. 2. Inger i 1748, døbt d. 14. juli. 3. Jens i 1750, døbt d. 30. aug. 4. Oluv i 1752, døbt d. 3. sept. Derpå rejste familien fra Dørken, og på Søndergård blev de efterfulgt af Mettes bror Iver Olesen, født på Østergård i 1729, gift med Kirsten Nielsdatter, der var født i 1726 og havde været gift en gang før. Han fik ikke nogen heldig start, først ydede han et par fjerdingkar rug til fattigvæsenet, og i 1756 var han forarmet. Så begyndte han igen at yde 1 fkr. rug, og derefter gik det jævnt fremad.

I forbindelse med at Johan Jacob Sejer overtog Rørbæk, købte Christen Leth på Hastrup et par gårde i Dørken fra Rørbæk. Det var Midtgård og Søndergård, de var begge med i jordebogen dateret 26. apr. 1758. Landgilden var ændret, så de hver skulle give 3 tdr. rug og 5 rd. 2 mk. i hoveripenge, men det svarede i værdi til den gamle landgilde. Også i Leths skøde til Anders Nielsen Wong var de 2 gårde med, og hartkornet var som i 1688. Derefter kom gårdene under Refstrup, men skødet er ikke fundet. I 1762 opgav Iver sin husstand til 2 voksne og et barn over 12 år. Der står ingen steder noget om, hvor Ivers kone kom fra, de fik 5 børn: 1. Mette i 1754, døbt d. 20. jan. Hun blev gift med Jens Pedersen i Nørre Kollemorten i 1776. 2. Johanne i 1756, døbt d. 2. juli. Hun blev gift med Ulric Christiansen i Åle i 1778. 3. Ole i 1759, døbt d. 2. juli, han overtog Søndergård. 4. Jacob i 1762, døbt d. 1. aug. 5. Hans i 1767, døbt d. 2. aug., senere gårdmand og skrædder i Dørken.

Ole Iversen blev fæster i 1783, samme år var han blevet gift med Zidsel Marie, født i 1761, datter af Jens Christensen, Lilleholm i Brande sogn. Hendes helsøster Maren var gift med Lars Christensen Winding, de købte Hølmosegård i Sejrup. Iver Olesen døde i 1807 og blev begravet d. 27. sept., 78 år gl. Kirsten Nielsdatter døde samme år og blev begravet d. 18. dec., efter kirkebogen 83 år gl.

D. 11. juni 1787, skøde fra Claus Tommerup Henrichsen, Refstrup, til fæster Ole Iversen på hans iboende fæstegård med htk. 3 tdr. 1 skp. 3 fkr. 2 alb., købesum 198 rd. Rentekammeret henstillede til Ole Iversen at lade bygningerne forsikre.

Zidsel Marie og Ole fik 9 børn: 1. Hans i 1784, døbt d. 14. nov. 2. Kirsten i 1786, døbt d. 1. dec. 3. Kirsten Marie i 1789, døbt d. 21. juli. 4. Maren i 1791, døbt d. 1. jan. 1792. 5. Bodil Margrethe i 1794, døbt d. 3. aug. 6. Iver i 1796, døbt d. 1. nov. 7. Jens i 1799, døbt d. 27. maj. 8. Bodil Maria i 1802, døbt d. 19. april. 9. Niels i 1804, døbt d. 1. nov. Bodil Margrethe døde i 1797. Kirsten Marie blev gift med Anders Pedersen Skærlund, de boede i Dørken. Maren blev gift med Niels Christensen Hornborg, de fik en udstykning fra Søndergård. Bodil Maria blev i 1826 gift med Christen Olesen fra Vejle, og Kirsten blev gift med Christen Iversen i Thyregod. Iver bosatte sig i Knude, d. 11. maj 1823 skrev Anders Kartborg en aftægtskontrakt for ham til Mads Nielsen i Knude.

D. 22. nov. 1816 lånte Ole Iversen 400 rbd. af væver Niels Sørensen på Lindet mark og satte Søndergård i pant. D. 23. juli 1828 lånte han 50 rbd. sedler af sin søn Jens, der boede i Vejle by, det var åbenbart den eneste gæld, der var på gården. D. 25. juli 1828 kvitterede sønner og svigersønner for arv efter Ole og Zidsel Marie, ialt 100 rbd. sedler. Underskrevet af Jens i Vejle, Anders Pedersen i Dørken, Iver fra Knude, Christen i Dørken, Christen Iversen, nu i Enkelund, og Niels Christensen i Dørken.

Den første udstykning af jord fra Søndergård skete d. 16. juni 1809, da Ole Iversen solgte stedet "Baggerhus" til Lars Christensen fra Hedegård i Ejstrup sogn. D. 6. sept. 1830 bortlejede Ole Iversen mergelgravningsret til Peder Laursens enke i Lille Moesgård. I 1830 blev der også tinglæst skøde fra Thomas Christensen Grynderup i Thyregod til Ole Iversen på gårdens tiender, der allerede var købt d. 13. juni 1803 for 175 rd. 10 sk. I 1830 gav Niels Sørensen og Jens Olesen tilladelse til, at der måtte sælges 2 parceller fra Søndergård.

D. 26. marts 1834, skøde fra Ole Iversen til søn Niels Olesen på Søndergård, der efter udstykning havde htk. 2 tdr. 3 skp. 1 fkr. 1 alb. Købesum 150 rbd. Der blev oprettet aftægtskontrakt for Ole Iversen til årlig værdi 28 rbd. sølv, dertil 2 gange begravelsesomkostninger 20 rbd., så kapitalværdien blev 160 rbd. Til beboelse skulle de mindst have 2 fag i gården på 6 til 7 alens vidde. Smed Andreas Olesens datter Barbara fra Kokborg var tjenestepige hos aftægtsfolkene. Ole Iversen døde d. 4. jan. 1840, og Zidsel Marie døde d. 11. juni 1839.

Niels Olesen blev viet i Ø. Nykirke til Marie Kirstine, datter af Søren Christensen og Ane Clausdatter på Alsted mark. De fik 10 børn: 1. Søren d. 25. marts 1829. 2. Ole d. 10. okt. 1831. 3. Hans Christian d. 27. nov. 1835. 4. Andreas Peter d. 1. sept. 1838. 5. Zidsel Marie d. 27. jan. 1841. 6. Ane d. 22. jan. 1843. 7. Iver d. 19. aug. 1845. 8. Ane Marie d. 26. okt. 1847. 9. Niels Peter d. 1. juni 1850. 10. Maren d. 16. sept. 1852. Ane Clausdatter kom til Søndergård, da hendes mand var død, der døde hun d. 15. marts 1865, 88 år gl.

Det var Niels Olesen, der sørgede for, at Anders Kartborgs søn Christen blev skoleholder i Dørken i en alder af 15 år, så var børnene fri for at gå til Enkelund. D. 23. marts 1840 købte Niels Olesen parcel matr. nr. 1b Dørken af Christian Christensen, Thisgård, htk. 2 fkr. 1 alb., købesum 12 rbd. sedler. D. 10. okt. 1842 bortlejede han et stykke jord ved N. Donnerup skel til Jens Nielsen for 99 år, indfæste 10 rbd. rede sølv, og årlig afgift 1 mark sølv og 1 fkr. rug.

D. 25. juni 1845 lånte Niels Olesen 100 rbd. rede sølv af gmd. Niels Sørensen Schou i N. Donnerup imod pant i Søndergård. D. 9. febr. 1846 udlejede han et stykke jord til Niels Skibsted Mikkelsen i 99 år, årlig leje 8 rbd. og 1 skp. rug. Skibsted er omtalt i "Slavekrigen i Dørken", han var født d. 13. marts 1813, så hans alder var ret overvurderet i nævnte beretning, hvor han omtales som korporal i 1820. D. 5. aug. 1846 udlejede Niels Olesen et stk. klynejord i "Onde mose" til Hans Chr. Mortensen i Hindskov, årlig leje 8 rbsk. D. 28. dec. 1846 udlejede han et stk. jord ved N. Donnerup skel ved siden af Skibsted til Niels Andersen i Dørken, årlig leje 6 rbd. sølv og 1 skp. rug. D. 12. jan. 1847 udlejede han et stk. klynejord til Niels P. Pedersen i Dørken, det lå øst for H. Chr. Mortensens skifte, årlig leje 8 rbsk. D. 24. dec. 1843 havde han udlejet et stk. hede, der grænsede til Laust Pedersens hede i Lønå, til Knud Lauritsen. Første år skulle han betale 2 rbd., andet år 4 rbd., tredje år 6 rbd., og derefter 6 rbd. årlig. Huset på lodden måtte ikke nedbrydes, før lejen var betalt.

D. 11. juni 1844 lånte Niels Olesen 100 rbd. sedler og tegn af væver Niels Sørensen svigersøn Peder Christensen i Lindet. D. 31. dec. 1849 lånte han 150 rbd. sølv af Niels Sørensen Schou i N. Donnerup. Søndergårds htk. var ved udstykning reduceret til 1 td. 7 skp. 3 fkr. 2 3/4 alb. Ved matrikuleringen d. 1. jan. 1844 beskrives gården som en hovedlod syd og sydvest for byen, en toftlod nordlig i byen og 7 englodder vest for byen. I hovedloden var en mose, hvor byens lodsejere måtte grave lyssplint.

D. 8. juni 1856 udlejede Niels Olesen et stk. mosejord til husmand Niels Madsen, Thyregod mark, i 50 år, indfæste 24 rd. rigsmønt, årlig leje 1 mk. D. 30. jan. 1863 rettede han skellet til Ole Iversen, der fik en lille parcel matr. nr. 3i, htk. 1 fkr. 1/2 alb. uden købesum. Samtidig solgte han en parcel matr. nr. 3g til sin søn Ole Nielsen, der skulle svare aftægt til værdi 70 rd. til forældrene. Htk. 1 skp. 2 fkr. 2 1/4 alb.

D. 30. apr. 1867, skøde fra Niels Olesen til søn Hans Christian Nielsen på Søndergård matr. nr. 3a, htk. 1 td. 1 skp. 1 alb. og matr. nr. 1b, htk. 2 fkr. 2 1/4 alb., købesum 1000 rd. rigsmønt. Aftægtskontrakten blev sat til 1000 rd. i kapitalværdi, Niels Olesen og hustru skulle have fri bolig i huset nordøst for Søndergård. Hans Chr. Nielsen var gift med Karen Johansen, født d. 5. juni 1844 i Give, datter af gmd. Johannes Madsen. Niels Olesen døde d. 1. sept. 1868, hans enke Marie Kirstine døde d. 4. apr. 1880, 71 år gl.

Karen og Hans Chr. Nielsen fik 3 sønner: 1. Niels Hansen Søndergaard, født d. 23. nov. 1869. 2. Johannes Hansen Søndergaard, født d. 21. apr. 1872. 3. Andreas Hansen Søndergaard, født d. 6. sept. 1874. H. Chr. Nielsen lejede d. 14. aug. 1868 et tørveskifte af sin svoger Bertel Sørensen på matr. nr. 3h Dørken. Lejetid 45 år, indfæste 10 rd. rigsmønt, årlig leje 8 sk. D. 25. nov. 1876 købte han hovedparcellen af Baggerhus matr. nr. 8a tilbage til Søndergård, htk. 2 skp. 2 3/4 alb., købesum 2000 kr. Sælgeren Christen Bertelsens enke Ane Iversdatter havde fået tilladelse fra amtet d. 25. sept. 1874.

D. 27. nov. 1876 lånte H. Chr. Nielsen de 2000 kr. af husmand Hans Christian Thomsen på Skærlund mark. Søndergårds hartkorn var 1 td. 1 skp. 3 fkr. 3/4 alb. D. 8. maj 1900 købte H. Chr. Nielsen de 2 små parceller matr. nr. 4aa og 4ac Dørken af Bertel Sørensen.

D. 22. okt. 1904 fik enke Karen Nielsen, født Johansen, tilladelse til at sidde i uskiftet bo, efter af H. Chr. Nielsen var død. Johannes Søndergaard bestyrede gården, indtil han fik skøde fra sin mor d. 31. juli 1907. Han var gift med Ane Marie Jensen Skov, født i Hindskov d. 27. sept. 1879, datter af Jens Chr. Knudsen og Mette Cathrine Nielsen. D. 30. juni 1913 fik Johannes Søndergaard også skøde på matr. nr. 4aa og 4ac Dørken. D. 30. apr. og 1. maj 1912 fik han skøde på matr. nr. 2u Thyregod fra Knud Hansen på Midtgård, og d. 18. juni 1916 solgte han igen parcellen til gartner Ingvar Norlyk.

D. 28. maj 1951, skifteudskrift læst som adkomst for arvingerne efter Johs. Søndergaard og hustru, 1. H. Chr. Søndergaard. 2. frk. K. Søndergaard. 3. J. K. Søndergaard. 4. Robert Skov Søndergaard. 5. fru M. Vestergaard. D. 2. febr. 1953 skødede medarvingerne Søndergård til Robert Skov Søndergaard.

1993: Asta I. Søndergaard, Givevej 14, Dørken.

Udstykninger fra matr. nr. 3 Dørken.

Matr. nr. 3b Dørken.

D. 14. okt. 1830, skøde fra Ole Iversen til Jørgen Sørensen Glud på parcel nr. 2 af Søndergård, htk. 4 skp. 3 fkr. 2 alb. med påstående bygninger efter bevilling af 20. febr. 1830, købesum 250 rbd. sedler og tegn. Jørgen Sørensen udstedte en obligation på købesummen til Ole Iversen, uopsigelig af kreditor de første 9 år. Jørgen Sørensen var gift med Ane Marie Andersdatter, og de fik datteren Karen Marie d. 20. marts 1831, ellers vides ikke noget om dem.

D. 28. juni 1831, skøde fra Jørgen Sørensen Glud til Jens Peter Christen Risager, købesum 300 rbd. sedler og tegn. Skødet blev skrevet hos Anders Kartborg. Jens Peder var søn af Christen Martinussen, Store Risager, og født i 1807, døbt d. 27. marts. D. 24. apr. 1830 var han blevet gift med Zidsel Marie Christensdatter fra Overgård i Vesterlund. Hun døde d. 1. marts 1835, 24 år gl., og der var skifte d. 21. marts 1835. Boet blev delt imellem enkemanden og den eneste

søn Christen, født d. 6. juli 1831. Den fødte værge gmd. Christen Overgaard i Vesterlund var mødt. Boets værdi var 301 rbd. 3 mk. 5 sk. Gælden 195 rbd. 3 mk. 5 sk. Beholdningen 106 rbd. sølv deltes ligeligt imellem far og søn, og sønnen fik også et chatol af fyr og 2 sølvspiseskeer samt sikkerhed for arven i ejendommen.

D. 14. dec. 1831 havde Jens P. Christensen lånt 175 rbd. sedler af Jørgen Olesens enke i Risager og hendes forhåbende mand Peder Pedersen. Enken hed Mette Kirstine Nielsdatter, Jørgen Olesen havde boet på Dørken Vestergård. D. 6. juni 1835 blev Jens P. Christensen gift med Else Marie, født d. 2. febr. 1812, datter af Knud Jørgensen og Johanne Jensdatter i Økær. De fik datteren Zidsel Marie d. 16. nov. 1837, men da var de flyttet fra Dørken.

D. 28. febr. 1837, skøde fra J. P. Christensen til Jens Nielsen Søhale på matr. nr. 3b, købesum 150 rbd. sedler og tegn. J. P. Christensen overtog matr. nr. 7a i Thyregod, hvor Jens Nielsen kom fra, senere købte han Vandborg, hvor han døde d. 11. sept. 1843. Jens Nielsen var fra Søhale, som tilnavnet viser, han var søn af gmd. Niels Pedersen, og han var gift med Ane Kirstine Pedersdatter fra Ejstrup. Deres 4 børn var alle født i Thyregod by. Jens Nielsen udstedte d. 9. nov. 1837 en ny obligation på 150 rbd. sølv til Peder Pedersen i Risager.

D. 10. okt. 1842 lejede Jens Nielsen et stk. jord af Niels Olesen, Søndergård, 177½ favne lang og 82 favne bred, lejetid 99 år, indfæste 10 rbd. og grundskat 1 mk. årligt. D. 28. nov. 1844 blev Jens Niensens datter Nielsine, der var født d. 25. jan. 1822, viet til ungkarl Niels Peter Pedersen fra Søhale, 22 år gl., og d. 2. aug. 1845 skødede Jens Nielsen sin ejendom med htk. 3 skp. 1 fkr. 2 3/4 alb. til ham for 400 rbd. Samtidig fik Jens Nielsen og hustru aftægt.

D. 12. jan. 1847 lejede N. P. Pedersen en 13 favne bred tørvegrav af Niels Olesen for 8 rbsk. årlig leje. Den lå i "Onde mose". Aftægtsmand Jens Nielsen Søhale døde i Dørken d. 3. apr. 1855, 72 år gl. Hans enke må være rejst med datter og svigersøn, da de forlod Dørken.

D. 30. juni 1868, skøde fra N. P. Pedersen til Ole Christensen fra Givskud på matr. nr. 3b med htk. 4 skp. 1½ alb. Købesum 1800 rd. rigsmønt. Aftægten til Jens Niensens enke hvilede endnu på stedet. D. 7. dec. 1868 oprettede Ole Christensen også en aftægtskontrakt for sin svigermor Ane Marie Andersdatter fra Vonge, født i Grumstrup i 1805. Værdi 230 rd. + begravelse 15 rd. Til beboelse fik hun en sidestue, halvdelen af 2 fag, med kakkelovn. D. 2. febr. 1869 lånte Ole Christensen 450 rd. af husmand Niels P. Pedersen, nu i Thorlund. D. 4. jan. 1870 lånte han 150 rd. af gmd. Peder Jensen i Bjerlev.

Ole Christensen var gift med Johanne Jørgensen, født i Nr. Snede i 1827. Han var født i 1804 og havde nok været gift før. En søn Jørgen Chr. Olesen, født i Givskud, blev husmand og snedker i Vester, senere i Kokborg.

D. 3. maj 1888, skøde fra Ole Christensen til søn Andreas Olesen, født i Givskud i 1862. Ole Christensen døde d. 15. juli 1888, 84 år gl.

D. 5. nov. 1889, skøde fra Andreas Olesen til Søren Nielsen, født i Ø. Nykirke d. 13. juli 1850, gift med Madsine Sørensen, født i Give sogn d. 25. apr. 1858. De havde boet i Bøllund, Søren var både husmand, skrædder og musiker, og et stykke tid drev han detailforretning. Med til Dørken havde de 2 børn: Søren Theodor, født i 1883, og Ane Elisabeth, født d. 25. marts 1887 i Ø. Nykirke. I Dørken fik de datteren Birthe Marie d. 24. febr. 1893, og efter at de var flyttet til Thyregod sønnen Marinus d. 5. juli 1896. Børnene fik navnet Hedeby.

D. 18. apr. 1893, skøde fra Søren Nielsen til Jens Peder Olesen, født i Gårslev d. 5. febr. 1856, gift med Ane Marie Pedersen, født i Ø. Nykirke d. 25. juli 1859. De var blevet gift i 1887, de 3 ældste børn var født i Ø. Nykirke: 1. Viktor, d. 7. juni 1888. 2. Martine d. 30. juni 1890. 3. Georg d. 2. maj 1892. I Dørken fik de nr. 4. Petrea Oline d. 12. maj 1894. 5. Margrethe d. 31. maj 1897. 6. Peter d. 13. marts 1899.

D. 2. nov. 1915 købte J. P. Olesen 6 parceller af sine naboer. Matr. nr. 10 af Hans Anton Hansen. Matr. nr. 2k af Jacob S. Østergaard. Matr. nr. 4ao af Thomas P. Pedersen. Matr. nr. 50 af Marinus Petersen. Matr. nr. 6h af Karl Sørensen. Matr. nr. 10f af Karl Jørgensen. D. 8. maj 1900 havde han købt matr. nr. 41 af Bertel Sørensen.

D. 18. jan. 1928, skøde fra Jens Peder Olesen til søn Peter Olesen. Familien tog efternavnet Folmer, et gammelt navn fra Gårslev sogn. Jens P. Olesen opnåede at blive 100 år, muligvis var han den første i Thyregod sogn, der nåede den alder.

1993: Ingeborg Folmer, Givevej 12, Dørken.

Matr. nr. 3c Dørken.

D. 26. sept. 1830, skøde fra Ole Iversen til Peder Laursens enke i Lille Moesgård på parcel nr. 3 af Søndergård med htk. 1 skp. 2 fkr. 2 alb. Købesum 40 rbd. rede sølv. Enken hed Mette Troelsdatter, parcellen blev forenet med matr. nr. 6a Lønå.

D. 10. marts 1908, gavebrev fra Anders Christensen, Lille Moesgård, til Troels Karl Jørgen Andersen på matr. nr. 3c Dørken.

D. 17. maj 1910, skøde fra Anders Peter Mikkelsen til Troels Karl J. Andersen på matr. nr. 6c Lønå til forening med matr. nr. 3c Dørken.

D. 30. nov. 1914, skøde fra T. K. J. Andersen til ungkarl Jens Christian Mortensen.

D. 26. juni 1952, skifteattest læst som adkomst for J. Chr. Mortensens enke Kristiane Rauff Bjerrum Mortensen, født Frederiksen. Hun skødede samme dag ejendommen til søn Evald Mortensen.

1993: Jens J. Mortensen, Klinkenborgvej 8, Lønå.

Matr. nr. 3d Dørken.

D. 2. juli 1855, skøde fra Niels Olesen til Ole Iversen på parcel matr. nr. 3d Dørken med htk. 1 skp. 2 fkr. 2 1/4 alb. Købesum 200 rd. rigsmønt. Udstykket efter bevilling af 2. juni 1855, køberen havde selv bebygget parcellen. Samtidig blev en lejekontrakt fra Niels Olesen til Niels Skibsted Mikkelsen ophævet, ved at ejeren indfrie lejeretten, og Ole Iversen påtog sig at opfylde en aftægtskontrakt på stedet. Ole Iversen var født d. 30. sept. 1822 i Dørken, søn af Iver Olesen og Birthe Nielsdatter. Han var gift med Maren Madsen, født i Give i 1817, og deres ældste søn Iver Christian var født i Give.

D. 30. jan. 1866, skøde fra Niels Olesen til Ole Iversen på matr. nr. 3i Dørken med htk. 1 fkr. 1/2 alb. Det var en udretning af skel uden købesum. Ole Iversen lånte d. 9. juli 1871 200 rd. af Søren Nielsens 2 døtre Mette Marie Kirstine og Nielsine Andrea i Harresø.

Maren og Ole Iversen fik 6 børn i Dørken: 1. Mads d. 14. dec. 1854. 2. Birthe d. 18. okt. 1856. 3. Cathrine d. 3. juni 1859. 4. Marie Kirstine d. 29. sept. 1862. 5. Martin d. 3. maj 1865. 6. Jens d. 12. apr. 1868. Ole Iversen døde d. 21. marts 1881, men først d. 27. febr. 1889 blev skifteattest læst som adkomst for enke Maren Madsen. Hendes ældste søn Iver Christian, født i Give d. 14. jan. 1853, døde d. 10. sept. 1881.

D. 25. okt. 1899 skødede Maren Madsen matr. nr. 3d til sin yngste søn Jens Olesen.

D. 28. dec. 1901, skøde fra Jens Olesen til Morten Nielsen Jeppesen, der i et år havde beboet stedet. Han var født i Dørken d. 10. febr. 1855 og gift med Ane K. Jensen, født i Ø. Nykirke d. 21. marts 1857. Svigerfaderen Jens P. Christensen, der levede af sin formue, boede hos dem, han var født i Odderbæk d. 26. okt. 1819, søn af Christen Andersen.

D. 21. febr. 1903, skøde fra Morten N. Jeppesen til Iver Jensen Klink, født d. 3. nov. 1851 og gift med Ane Margrethe, født d. 18. febr. 1857. De havde 2 døtre og aftægtskonen Maren Iversdatter boende hos sig.

D. 11. nov. 1910, skøde fra Iver Jensen Klink til søn Jens Christian Markus Jensen Klink.

D. 10. juni 1944, skøde fra Jens Chr. Klink til Andreas Østergaard til forening med matr. nr. 2a Dørken.

Matr. nr. 3e Dørken.

D. 2. juli 1855, efter bevilling af 2. juni 1855 udstykket af Niels Olesen og solgt til Jens Jacobsen i N. Donnerup til forening med Jacobsens ejendom. Htk. 1 fkr. 1 3/4 alb. Købesum 100 rd. rigsmønt.

Matr. nr. 3f Dørken.

En parcel med htk. 3 fkr. 1 3/4 alb. udstykket fra matr. nr. 3c Dørken men stadig sammenhørende med denne og matr. nr. 6c Lønå.

Matr. nr. 3g Dørken.

D. 30. jan. 1863, skøde fra Niels Olesen til søn Ole Nielsen på matr. nr. 3g Dørken med htk. 1 skp. 2 fkr. 2 1/4 alb. Købesum 200 rd. Bevilling af 11. nov. 1862. Der blev samtidig oprettet aftægtskontrakt til værdi 70 rd. til Niels Olesen og kone. Ole Nielsen var gift med Maren Kirstine Jensen, født i Gadbjerg i 1838, de fik 4 børn: 1. Niels d. 2. aug. 1861. 2. Maren d. 1. okt. 1865. 3. Martin d. 12. dec. 1867. 4. Peder d. 8. nov. 1875.

D. 16. maj 1882, skøde fra Ole Nielsen til Jens Peter Nielsen, født i Amlund, Lindeballe sogn, i 1845. Han var d. 24. sept. 1879 blevet gift med Johanne Laursen, født d. 3. juni 1843 i L. Moesgård, datter af Laurs Pedersen og Else Christensdatter. D. 29. nov. 1884 blev der oprettet testamente til fordel for Johanne Laursen, og efter J. P. Nielsens død blev testamentet læst som adkomst for hende d. 19. juni 1896. Samme dag blev vielsesattest læst som adkomst for Sivert Jensen, der d. 19. aug. 1895 var blevet gift med enke. Sivert var født d. 21. juni 1832 i Egtved, søn af Jens Clemmensen og Ane Sivertsdatter i Thyregodlund.

D. 11. juni 1896, skøde fra Sivert Jensen til Laust Peter Laursen, født d. 23. apr. 1871, søn af Christen Clausen Laursen og Maren Sørensen i L. Moesgård. Sivert flyttede til Thyregod og blev daglejer, Johanne syede og udlejede dåbstøj. Laust boede ikke på stedet, det var forpagtet af Elias Larsen og hustru Mariane, begge født i Give.

D. 4. nov. 1913, skøde fra Laust P. Laursen ved sagfører West i Vejle til Andreas Pedersen fra Svindbæk, født d. 20. febr. 1879, søn af Jens Pedersen og Jørgine Sine Pedersen Katstrup.

D. 1. marts 1945, skøde fra Andreas Pedersen til søn Jens Pedersen.

1993: Svend S. Sørensen, Givevej 5, Dørken.

Matr. nr. 3h Dørken.

D. 20. okt. 1863, skøde fra Niels Olesen til svigersøn Bertel Sørensen på matr. nr. 3h Dørken med htk. 3 fkr. 1/4 alb. Købesum 200 rd. Køberen havde selv bebygget stedet. Der blev oprettet aftægtskontrakt til værdi 90 rd. for Niels Olesen og kone. Bertel Sørensen var født d. 6. dec. 1831, søn af Søren Bertelsen og Nicoline Christensdatter i Thyregod by, han blev gift med Zidsel Marie Nielsen d. 14. okt. 1863. Såvidt vides havde de kun 2 døtre, Marie Kirstine født d. 11. juni 1864 og Sørine Nielsine født d. 28. aug. 1871.

D. 10. nov. 1913 blev skifteudskrift læst som adkomst for enke Zidsel Marie, født Nielsen. Hun havde d. 3. nov. 1913 skødet ejendommen til Theodor Møller fra Lindet, han var født d. 25. jan. 1859 i Barrit, og d. 27. febr. 1887 var han blevet gift med Kirstine Marie Jensen fra Hundshoved, født i Vesterlund d. 11. aug. 1867, datter af Jens Christensen Gandrup.

D. 16. juni 1916, skøde fra Theodor Møller til svigersøn Niels Peter Nielsen, gift med Ane Margrethe, født d. 17. maj 1889 i Lindet.

D. 29. nov. 1921, mageskifteskøde fra Niels P. Nielsen til svogeren, mejerist Valdemar Schwartz, gift med Nathalie Kristine Møller, født d. 18. sept. 1898 i Lindet.

D. 27. febr. 1926, skøde fra Valdemar Schwartz til Hans Kyed.

D. 30. dec. 1926, skøde fra Hans Kyed til Carl Særkjær.

D. 27. maj 1927, skøde fra Carl Særkjær til enke Maren Troelsen fra Gødsbøl.

D. 16. juni 1942, skifteudskrift læst som adkomst for søn Sigurd Kirstein Troelsen.

D. 28. maj 1942, skøde fra Sigurd Troelsen til Frands Gasbjerg.

D. 7. marts 1950, skøde fra Frands Gasbjerg til Søren Pedersen. D. 16. maj 1957 købte Søren Pedersen matr. nr. 1s Dørken af Emil Thisgaard Olesen til forening med matr. nr. 3h.

1993: Peder Thyge Pedersen, muremester, Klinkenborgvej 1, Dørken.

Matr. nr. 3i Dørken.

D. 30. jan. 1866 foretog Niels Olesen og Ole Iversen en skelrettelse imellem matr. nr. 3a og 3d, så Ole Iversen fik 3i uden at der blev beregnet købesum, htk. 1 fkr. ½ alb.

Matr. nr. 3k Dørken. "Bakkefryd" Dørken telefoncentral

D. 7. dec. 1904, skøde fra Karen Nielsen, født Johansen, til smed Lauge Nielsen. Han var enkemand, født d. 26. maj 1848 i Ø. Nykirke, og han kom fra give i 1893. Hos ham boede hans bror skrædder Karl Nielsen, der var født i Givskud og gift med Inger Johanne Andersen fra Tørring. Lauge blev gift igen, hans 2. kone Marie var født d. 16. febr. 1878.

D. 30. apr. 1907, skøde fra Lauge Nielsen til Niels Vilhelm Adrianus Nielsen.

D. 16. apr. 1918, skøde fra N. Vilhelm A. Nielsen til smed Søren Morten Petersen.

D. 26. aug. 1919, skøde fra Søren M. Petersen til mejerist Valdemar Schwartz.

D. 29. nov. 1921, skøde fra Valdemar Schwartz til Niels Peter Nielsen.

D. 31. okt. 1922, skøde fra Margrethe Nielsen som befuldmægtiget for Niels P. Nielsen til Klaus Christian Pedersen.

D. 23. maj 1946, skøde fra Klaus Chr. Pedersen til Jens Christian Hansen.

1993: Jens Kr. Hansen, Givevej 10, Dørken.

Matr. nr. 3l Dørken.

D. 17. juni 1913, skøde fra Johs. Hansen Søndergård til Thyregod-Vester sogneråd på matr. nr. 3l Dørken til forening med matr. nr. 11c Dørken, den gamle skole.

D. 5. febr. 1925, skøde fra Thyregod sogneråd til Jens Christian Andersen Holm, efter at der var bygget ny skole.

D. 13. sept. 1951, skøde fra J. Chr. Andersen Holm til elektriker Johannes M. Andersen Holm.

D. 17. juli 1961, skifteattest læst som adkomst for enkefru Marie Kathrine Holm.

Matr. nr. 3m Dørken.

D. 7. nov. 1913, skifteudskrift læst som adkomst for Bertel Sørensens enke Zidsel Marie Sørensen, født Nielsen. Parcellen var udstykket fra matr. nr. 3h Dørken.

D. 3. juni 1914, skøde fra Zidsel M. Sørensen til Jens Anton Nielsen, født d. 2. jan. 1851, søn af husmand Niels Andersen og Else Marie Mortensen på Dørken mark. Han var gift med Maren Anina Nielsen, født d. 14. jan. 1876 i Sunds.

D. 18. okt. 1919, skøde fra Jens Anton Nielsen til Mads Brandt Thomsen, født d. 2. marts 1883 på Brandholm og gift med Else Marie Knudsen, født d. 22. aug. 1885.

D. 9. marts 1923, auktionsskøde udstedt til landmand Peter Nielsen.

D. 30. juli 1923, skøde fra Peter Nielsen til Marinus Kristian Nielsen.
 D. 24. juni 1950, skøde fra Marinus Kr. Nielsen til Børge Poulsen.
 D. 4. juni 1953, skøde fra Børge Poulsen til Hans Højgaard Kristensen.
 D. 16. jan. 1956, skøde fra H. Højgaard Kristensen til Villy Bech Nielsen.
 D. 22. maj 1969, skøde fra Villy Bech Nielsen til gårdejer Ib J. Andersen.
 1993: Rene S. Jørgensen, Klinkenborgvej 3, Dørken.

Matr. nr. 3q Dørken.

D. 2. nov. 1915, skøde fra Jens P. Olesen til Jacob S. Østergaard til forening med matr. nr. 2e Dørken.

Matr. nr. 3p Dørken.

En lille parcel udstykket i 1915, hører under Tværbækgård matr. nr. 5c m. fl. Dørken.

Matr. nr. 3q Dørken.

En lille parcel udstykket i 1915, hører under matr. nr. 3b Dørken.

Matr. nr. 3r Dørken.

D. 2. nov. 1915, udstykket fra 3b Dørken af Jens P. Olesen og solgt til Marinus Petersen, Tværbækgård.

Matr. nr. 3s Dørken.

Et ledvogterhus tilhørende D. S. B. Efter 1965 beboet af Erik Nielsen og Erik V. Madsen m. fl.

1993: Flemming Kofoed, Klinkenborgvej 7, Dørken.

Matr. nr. 3y Dørken.

D. 7. apr. 1924, skøde fra Jens P. Olesen til søn Viktor Olesen. Htk. 1 skp. 1 fkr. Udstykket fra matr. nr. 3b Dørken.

D. 21. apr. 1944 var der offentlig skiftebehandling, og d. 14. juni 1944 skøde fra skifteretten til Erik Olesen ved værge Nis Peter Jørgensen Aalbæk, gårdejer i Hastrup.

D. 23. sept. 1949, skøde fra Erik Olesen med værge til Eli Brødsgaard.

D. 19. marts 1952, skøde fra Eli Brødsgaard til Peder Pedersen.

1993: Jutta og Bjarne Christensen, Givevej 6, Dørken.'

2008 skøde fra Jutta Christansen m. fl. til Aksel Krog.

Matr. nr. 3æ Dørken.

D. 14. juni 1951, skøde fra Andreas Østergaard til arbejdsmand Evald Mortensen, htk. ½ alb. Udstykket fra matr. nr. 3d.

D. 27. maj 1953, skøde fra Evald Mortensen til Normann Skødeberg Christensen.

D. 8. dec. 1953, skøde fra N. Skøbeberg Christensen til Laurids Mortensen.

D. 12. dec. 1958 afholdt endelig tvangsauktion (d. 4. febr. 1959) og auktionsskøde udstedt d. 8. apr. 1959 til Jens M. Christensen.

D. 21. apr. 1959, skøde fra Jens M. Christensen til Asta Laustsen.

D. 7. jan. 1961, skøde fra Asta Laustsen til H. Skov.

D. 7. apr. 1961, skøde fra H. Skov til Niels Krogh Sørensen.

1965 ejer: Bent Kyed. 1987: E. V. Jensen. 1993: E. og B. Stephansen, Klinkenborgvej 5, Dørken.

Matr. nr. 3ø Dørken.

D. 4. juni 1951, skøde fra Hans Chr. Søndergaard til frk. Kathrine Søndergaard på egne vegne og medarvinger, fru M. Vestergaard, Robert Skov Søndergaard, Jens K. Søndergaard og frk. K. Søndergaard.

1993: Emma og Kresten Østergaard, Givevej 16, Dørken.

Matr. nr. 4 Dørken, Midtgård.

Som navnet siger, var Midtgård den midterste af de 5 gårde i Dørken by. Ifølge matriklen fra 1662 hed fæsteren Niels Knudsen, og i modsætning til mange andre gårde i Thyregod sogn var den i drift, og Niels Knudsen havde overlevet krigen 1657-60. Preben Brahe til Engelsholm ejede det meste af gården, nemlig 4 tdr. 4 skp. 3 fkr. htk., men Didrich Blomme til Refstrup havde part i den for 5 skp. 1 fkr. htk. Det samlede htk. var altså 5 tdr. 2 skp., ved arv kunne der opstå mærkelige ejerforhold til fæstegårdene. Den årlige landgilde var 1½ ørte rug, 1½ ørte byg, 1 føde nød, 1 lam, 1

gås, 2 høns, 1 skp. gåsehavre og 1½ rigsmark gæsteri. Udsæden var 1 td. rug og ½ td. byg, og der avledes 4 læs hø. Det svarede til de 4 andre helgårde i Dørken by.

Før Didrich Blomme havde Henrich Thott til Boltinggård været ejer af de 5 skp. 1 fkr. htk. i gården. Han havde pantsat dem sammen med Keldkær hovedgård og mølle for et stort lån hos Gottfred Wandling i Kiel, og der blev gjort udlæg i godset d. 10. okt. 1666 og indførsel for Gottfred Wandling d. 9. febr. 1667. I indførslen står, at Niels Knudsen boede på gården. Fra Wandling gik gårdsparten over til en mand, der hed Schönbach.

D. 29. jan. 1671, skøde fra højfyrstelig Durchlout til Slesvig Holsten, Johann Christoph Schönbach til Didrich Blomme til Refstrup på 5 skp. 1 fkr. htk. i Niels Knudsens tidligere fæstegård i Wester Seyrup. Niels Knudsen boede der altså ikke mere, i matriklen står der, at Anders Knudsen blev fæster efter ham, men der er ikke sat noget årstal på. Henrich Thott var gennem sin mor Sophie Below blevet ejer af Fårup og Keldkær.

I 1683 står Anders Knudsen som fæster, og Didrich Blomme og Preben Brahe ejede stadig gården. Der var godt 34 tdr. sædeland, 1/4 af jorden karakteriseres som "skarp", og 3/4 kaldes "ond". Der avledes 1 læs godt hø og 2 læs mosefoder, og der var græsning til 2 høveder. Hartkornet blev anslået til 3 tdr. 2 skp. 1 fkr. 1 alb. 1 penning.

I den færdige matrikel i 1688 står Didrich Blomme som eneejer, og hartkornet blev endeligt fastsat til 3 tdr. 4 skp.

Anders Knudsen havde større besætning end de fleste, 2 foler under 3 år, 1 ko, 2 kvier under 2 år og 4 får. Han var gift med Johanne Christensdatter, det fremgår af skattelisten for 1687, men hverken Anders eller Johanne levede så længe, at de kom med i kirkebogen i 1713. I 1704, måske lidt før, var de afløst af Albert Madsen, der ser ud til at have været alene om fæstet til 1732. Der vides ikke noget om Albert Madsen, børn havde han ingen af, og da hans kone døde i 1731 og blev begravet d. 30. dec., blev hverken hendes navn eller alder indført i kirkebogen. Albert Madsen rejste fra Dørken, så hans alder kendes ikke.

Den næste fæste var Villads Pedersen Hole, der kom til Dørken fra Thyregodlund ca. 1720, han kan godt have drevet en part af gården, selvom Albert Madsen nævnes alene. Villads var født i 1677 eller 78, søn af Johanne og Peder Pedersen i Pomphole. Hans første kone var død i Thyregodlund i 1714, og hun blev begravet d. 22. april, uden at hendes navn nævnes, men hun var 38 år. Antagelig hed hun Anne Andersdatter og var datter af Anders Ladefoged (Sørensen) i Kokborg.

D. 6. jan. 1715 blev Villads Hole trolovet med Maren Christensdatter, der tjente hos degnen Laurids Jensen Holstebro i Thyregod, og d. 17. febr. blev de gift. De fik ingen børn i Dørken, men de havde 2 børn Anne og Christen med fra Thyregodlund. Det var i en vanskelig tid, Villads overtog fæstet, først slap han med at give 4 sk. til fattiggassen, derefter kom han op på 2 fkr. rug og 2 sk., og i 1743-45 var han endda den højeste bidragyder i Dørken. Samtidig med ham var der en skrædder i Dørken, der hed Villads Christensen, også han havde en søn, der hed Christen, så der kunne let opstå forveksling. Villads Hole døde i 1753 og blev begravet d. 16. dec., 75 år gl. Maren døde i 1762 og blev begravet d. 14. febr., også 75 år gl. Villadses datter Anne blev i 1738 trolovet med Laurids Sørensen fra Hestlund i Give sogn, og d. 24. maj 1739 blev de gift. Laurids overtog fæstet af Midtgård, og i 1739 blev datteren Inger født og hjemmedøbt, d. 23. aug. blev hun fremstillet i kirken. Laurids forlod kort efter fæstegården og lod kone og datter sidde tilbage. Over 7 år senere d. 16. marts 1747 blev Laurids indkaldt til Nørvang herredsting, og dagen efter blev stævningen forkyndt på hans sidste opholdssted i Dørken af Poul Jensen og Hans Rasmussen i Dørken, der var stævningsemænd.

D. 28. okt. 1747 blev Laurids også stævnet til Tamperretten i Ribe, så Anne Villadsdatter kunne få en kapitelsdom over ham og blive skilt. Hun tjente da i Tørring kro. Lauridses far Søren Sørensen i Hestlund kunne ikke svare noget på sønnens eller egne vegne, og da Laurids ikke viste sig noget af stederne, fik Anne skilsmisse bevilget. D. 29. maj 1748 blev hun trolovet med Hans Rasmussen, den ene af stævningsemændene, og d. 7. juli blev de gift.

Villads Hole måtte så drive fæstegården i endnu nogle år, efter at svigersønnen var stukket af. I 1746 overlod han fæstet til sønnen Christen Villadsen, der var gift med Anne Christensdatter. De fik 2 døtre, der begge blev kaldt Maren, den første blev født i 1746 og døde 26 uger gl., den anden blev født i 1748. Anne Christensdatter døde i 1759 og blev begravet d. 11. febr., 44 år gl., der er intet der røber hvor hun var fra.

Christen Villadsen blev gift med Karen Larsdatter, hvis fødesogn heller ikke kendes. I 1760 fik de en datter, og som det var skik, kom hun til at hedde Anne efter den første kone. Christen ydede næsten fuldt bidrag til fattiggassen hvert år, foruden landgilden til Refstrup, og det ser ud til, at han har klaret sig godt. En kort tid fra 1758 til 1761 hørte gården under Hastrup ligesom Søndergård, der ellers hørte under Rørbæk. D. 26. sept. 1758 pantsatte Christen Leth til Hastrup begge gårde sammen med andet gods for et lån på 3000 rd. hos Søren Møller i Viborg. I 1761 var Midtgård med i den jordebog, der medfulgte, da Leth solgte Hastrup til Anders Nielsen Wong, og Christen Villadsen svarede da hele sin landgilde i rug, 3 tdr. om året. I 1762 var gården igen tilbage under Refstrup, det fremgår af skattelisten, hvor Christen opgav sin husstand til kone og 1 barn.

I 1768 opgav Christen fæstet og flyttede til Thyregod by, hvor Karen Larsdatter døde i 1771, 53 år gl. I 1774 blev Christen gift med Maren Pedersdatter i Lindet, og der fik han et husmandssted, der senere blev kaldt Vilsborg efter en af deres sønner Villads Christensen, der overtog det.

På Midtgård kom der en ny fæster Niels Olesen, kaldet Niels Midtgaard, for at skelne ham fra Niels Olesen Bank på nabogården. Niels var født i 1747, og han var gift med Mette Jensdatter, der var født i 1735, de var begge i første ægteskab, men ingen af dem var fra Thyregod sogn. De synes at have haft forbindelse til Grættstrup. De fik mange børn, vistnok 7, men de døde alle som små, ved folketællingen i 1787 var der ingen af børnene, der levede. Niels var alene på gården med hustru og tjenestedrengen Jens Pedersen.

Niels Olesen blev selvejer i 1787. D. 21. juli udstedte Claus Tommerup Henriksen til Refstrup skøde til ham på hans iboende fæstegård med htk. 3 tdr. 4 skp., købesum 198 rd. Niels forpligtede sig til at lade gården brandforsikre, og han drev gården endnu i 17 år som selvejer. Han var med til udskiftningen af indmarken i 1792 og af heden i 1801, og han boede da alene med sin kone på gården.

D. 22. juni 1804 skødede Niels Olesen gården til Niels Henriksen for 490 rd. Som en slags aftægt forbeholdt Niels Olesen sig, så længe han og hans kone levede, et stykke jord ved Thyregod og Enkelund skel og et stykke enghave sønden og vesten for gården. Der byggede han 8 fag hus til stue og kornlade. Der var oprettet en købekontrakt d. 14. marts 1803 med yderligere forklaring på de forskellige poster. Se under matr. nr. 11 Dørken.

D. 20. juni 1812, skøde fra Niels Henriksen til søn Jeremias Nielsen på Midtgård med det fulde htk. Niels Henriksen byggede et hus på gårdens hede i Vester Dørken, det blev det senere matr. nr. 10 Dørken. Der boede han til sin død d. 24. maj 1818. Hans kone Marie Jeremiasdatter døde d. 15. marts 1824, de var født hhv. i 1742 og 1752, og de kom fra Gadbjergene.

Jeremias havde længe drevet noget af gården som husmand, men der er ikke tinglæst nogen fæstekontrakt. Han var gift med Marie Kirstine Christensdatter, der døde i 1806 og blev begravet d. 8. juni, 28 år gl. Jeremias blev d. 22. nov. samme år gift med Inger Marie, født i 1784, døbt d. 29. juli, datter af Frands Mathiasen og Abelone Mortensdatter i Dørken. De fik 3 børn: 1. Marie Kirstine i 1807, døbt d. 16. aug. 2. Karen i 1810, døbt d. 21. aug. 3. Frands i 1813, døbt d. 23. maj.

D. 24. febr. 1817 blev Jeremias og Inger Marie separeret efter bevilling fra amtet. 10 år senere besluttede de at forny ægteskabet, efter bevilling fra biskoppen af 4. apr. 1827 skete det d. 26. apr. samme år. De blev efter en grundig formaning viet hjemme, men det holdt ikke, præsten skriver, at 8 dage efter blev konen igen bortjaget. Jeremias flyttede tilbage til sin hjemegn, og Inger Marie døde som fattiglem i Thyregod by d. 18. okt. 1865.

D. 23. apr. 1814 fik Jeremias Nielsen rentekammerets bevilling til at udstykke Midtgård i ikke mindre end 7 parceller.

D. 20. sept. 1814, skøde fra Jeremias Nielsen til Laurs Pedersen Bechsgaard på hovedparcellen nr. 1, der senere fik matr. nr. 4 Dørken, med htk. 1 td. 1 skp. 3 fkr. 3/4 alb. Købesum 100 rbd. navneværdi.

D. 19. okt. 1814, skøde fra Jeremias Nielsen til sin bror Henrich Nielsen og Laurs Pedersen Bechsgaard på 5 parceller af Midtgård, købesum 50 rbd. navneværdi. Det var parcellerne nr. 2 med htk. 4 skp., nr. 3 med htk. 3 skp. 2 fkr. 1½ alb., nr. 5 med htk. 1 alb., nr. 6 med htk. 2 fkr. 1 alb. og nr. 7 med htk. 1 alb. Deres fortsatte historie findes under matr. nr. 7, 10 og 11.

D. 2. okt. 1814 udstedte Laurs Pedersen en obligation på 200 rbd. til Peder Nielsen Bank i Dørken. Han satte Midtgård i pant med htk. 1 td. 6 skp., og der blev gjort opmærksom på, at der hæftede aftægtskontrakt på gården til Niels Henriksen, og at den forrige ejer havde forbeholdt sig et stykke jord på livstid.

D. 18. sept. 1815 udstedte Niels Olesen en erklæring, hvori han attesterede, at den lod med hus, som han boede på, faldt tilbage til Midtgård, når han og hans kone døde. Efter overenskomst overlod han jord, eng, have og hus til fri rådighed for den nuværende ejer af Midtgård. Mette Jensdatter døde d. 14. dec. 1820, 75 år gl., og Niels Olesen døde d. 5. jan. 1827, 81 år gl. De var aftægtsfolk på Midtgård i de sidste år.

Gårdens tiender var ikke fulgt med, da Niels Henriksen solgte til Jeremias Nielsen i 1812, derfor udstedte Niels Henriksen et tillægsskøde d. 14. juli 1815, hvor forholdet blev rettet.

D. 20. juni 1815, skøde fra Laurids Pedersen Bechsgaard til Christen Nielsen Uhre på Midtgård med tilhørende bygninger og htk. 1 td. 1 skp. 1 fkr. 3/4 alb. Købesum 125 rbd. Skødet blev skrevet i N. Donnerup. Christen Nielsen var fra Brande sogn, han handlede meget og havde ejendomme i Kokborg, Thyregodlund og N. Donnerup. Hans kone nævnes ikke direkte, men det menes at være Mette Jensdatter, der døde i Kokborg i 1828.

D. 26. juni 1816 solgte Christen Nielsen Midtgård til Iver Pedersen for 300 rbd. Iver var født i Thyregodlund i 1763, døbt d. 2. okt., søn af Peder Christensen Hole og Birgithe Villumsdatter. Han var d. 1. juli 1796 blevet gift med Maren, der var født i 1762, døbt d. 16. maj, datter af Poul Mortensen i Dørkenhus. Iver Pedersen havde i nogle år boet i Dørkenhus. Hans efterkommere boede i Midtgård i næsten 60 år, og de tog gårdens navn som familienavn. Maren Poulsdatter døde d. 20. jan. 1841, og Iver døde d. 1. febr. 1842.

D. 6. marts 1823, skøde fra Iver Pedersen til søn Peder Iversen på Midtgård, købesum 50 rbd. rede sølv. Peder Iversen var født i 1798 og døbt d. 20. maj, i 1822 blev han gift med Ane Jensdatter, født i 1797, døbt d. 16. april, datter af Jens Hansen og Ane Christensdatter i Oddebæk. D. 30. jan. 1826 kvitterede Peder Iversen for 52 rbd. sedler, som hans kone havde fået i arv efter forældrene.

Ane og Peder Iversen fik 6 børn: 1. Ane Marie d. 23. nov. 1822. 2. Iver d. 9. febr. 1826. 3. Jens d. 22. aug. 1829. 4. Hans Peter d. 20. aug. 1834. 5. Marie d. 7. jan. 1838. 6. Iver d. 16. sept. 1841. Den første Iver døde d. 2. sept. 1839, 13½ år gl.

D. 24. aug 1854 fik Peder Iversen tilladelse til at udstykke gården, og d. 2. febr. 1855 skødede han parcel matr. nr. 4b Dørken til sin søn Jens Pedersen, htk. 6 skp. 1 fkr. 2 alb., købesum 300 rd.

D. 22. juli 1863 skødede Peder Iversen gården til sin søn Hans Peter Pedersen, htk. efter udstykning 5 skp. 2 fkr. 2½ alb., købesum 400 rd. Andel i Dørken fællesdrift medfulgte. Der blev oprettet aftægtskontrakt for Peder Iversen og kone, de fik 3 fag i den nordre ende af stuehuset til beboelse. Peder Iversen døde d. 28. febr. 1865, 66 år gl. Ane Jensdatter døde d. 12. jan. 1874. Hans Peter, der brugte Midtgaard-navnet, var d. 12. okt. 1861 blevet gift med Mette Marie, født d. 6. febr. 1834, datter af Frederik Andersen Krusborg i Thyregodlund.

D. 2. jan. 1867 fik Hans P. Pedersen tilladelse til at udstykke gården yderligere, og d. 6. fbr. 1867 skødede han matr. nr. 4c til sin bror Jens Pedersen til forening med matr. nr. 4b. Htk. 1 skp. 1½ alb. Købesum 200 rd. rigsmønt.

D. 6. febr. 1867 mageskiftede Hans P. Pedersen matr. nr. 4a Dørken til Hans Frederiksen i Sejrup, htk. 4 skp. 2 fkr. 1 alb. med andel i fællesdriften matr. nr. 13 Dørken. I stedet fik han matr. nr. 1a Sejrup med htk. 1 td. 1 skp. 1 fkr. ¾ alb. Hans Frederiksen skulle overtage Midtgård til 400 rd. samt aftægten til Peder Iversen og hustru. Hans P. Pedersen skulle overtage gården i Sejrup til 1200 rd., og han udbetalte 555 rd. kontant.

Hans Frederiksen var født i Jelling i 1822, han havde været gift med Ane Johanne Nielsen fra Give, hun døde i Sejrup d. 25. nov. 1865. Da han kom til Dørken, var han gift med Ellen Kirstine Jensine Mikkelsen, født i Give i 1827.

D. 11. nov. 1868 mageskiftede Hans Frederiksen sig til matr. nr. 6c Dørken fra Jens Olesen, Nørregård, htk. 1 ¼ alb. ansat til 25 rd. Jens olesen fik Hans Frederiksens andel i fællesdriften matr. nr. 13, htk. 1 fkr. 2½ alb., ansat til samme værdi. Samme dag skødede Hans Frederiksen parcel matr. nr. 4d med htk. 1 ¾ alb. til naboen Jeppe Larsen i Bankgård, købesum 25 rd.

D. 13. jan. 1874 mageskiftede Hans Frederiksen med Hans Jensen Lund fra Givskud, født d. 31. dec. 1840. Han var gift med Else Jensdatter, født i Givskud d. 25. apr. 1835. De havde en plejedatter Ane Marie Johanne Jørgensen, der var født i Gadbjerg i 1868, hun var aktiv ved oprettelsen af en forløber for K. F. U. K. i Thyregod. Hans J. Lund var både smed og landmand. D. 8. maj 1900 købte Hans J. Lund parcel matr. nr. 4ak af Bertel Sørensen.

D. 15. sept. 1903, skøde fra Hans Jensen Lund til Peder Christensen Hauge på Midtgård bestående af matr. nr. 4a, 4t og 6c Dørken. Peder Hauge var født d. 25. jan. 1862, han var gift med Ane Marie, født d. 10. febr. 1870.

D. 12. dec. 1912, skøde fra Peder Chr. Hauge til Anton Marius Therkelsen Christensen på Midtgård, matr. nr. 4a, 6c og det halve af matr. nr. 4t.

D. 8. marts 1916, skøde fra Anton M. Th. Christensen til Andreas Mortensen.

D. 3. maj 1921, skøde fra Andreas Mortensen til Peder Madsen.

D. 16. aug. 1921, skøde fra Peder Madsen til Christian Schnedler.

D. 21. okt. 1921, skøde fra Christian Schnedler til Marius Sørensen fra Ullerup.

Udstykninger fra matr. nr. 4a Dørken.

Matr. nr. 4b Dørken., Vester Dørkenvej 6.

D. 2. febr. 1855, skøde fra Peder Iversen til søn Jens Pedersen på matr. nr. 4b Dørken med htk. 6 skp. 1 fkr. 2 alb., købesum 300 rd. Udstykningsbevilling af 29. aug. 1854, køberen havde havde bebygget stedet og taget det i besiddelse.

D. 20. febr. 1855 overtog J. Pedersen forpligtelsen til at oprette en parcel med beboere og mindst 1½ td. land til takst 24. Jens Pedersen var født d. 22. aug. 1829, og han var gift med Kirsten Marie Pedersen, født i Hvejsel i 1825. Hendes far Peder Jensen boede hos dem, da han blev enkemand. I ægteskabet var der 4 børn: 1. Ane Marie, født d. 10. aug. 1854. 2. Peter d. 23. maj 1856. 3. Ivertine Marie d. 20. aug. 1858. 4. Johanne Marie Jenssine d. 16. apr. 1863.

D. 6. febr. 1867 købte Jens Pedersen matr. nr. 4c af sin bror Hans P. Pedersen. Bevilling af 2. jan. 1867, htk. 1 skp. 1½ alb., købesum 200 rd. rigsmønt.

D. 29. juli 1896 blev skifteattest læst som adkomst for enke Kirsten Marie Pedersen, og samme dag blev skøde fra hende til Bertel Sørensen i Dørken tinglæst.

D. 11. juni 1900, skøde fra Bertel Sørensen til Anders Andersen, født d. 24. juni 1835 i Givskud, gift med Maren A. Dresler, født d. 22. febr. 1841 i Ø. Nykirke.

D. 29. sept. 1908, skøde fra Anders Andersen til tømrer Jens Peter Hauge. Anders Andersen flyttede til Thyregod by.

D. 13. febr. 1930, skøde fra Jens Peter Hauge til Elmer Iversen, født d. 28. maj 1905, søn af Iver Kr. Iversen og Mette Marie Sørensen i Skovsbøl. Mens han havde ejendommen, nedbrændte den til grunden, så bygningerne er fra den tid.

D. 1. okt. 1936, skøde fra Elmer Iversen til Alfred Eriksen.

D. 29. nov. 1941, skøde fra Alfred Eriksen til Arnold Brandt Skærlund, født i Hyvild d. 23. juli 1912, gift med Bodil Andersen, født i Skjerris i 1919.

D. 13. febr. 1951, skøde fra Jens Møller Christensen Grejs til A. Brandt Skærlund på matr. nr. 4af og 4ah Dørken til forening med matr. nr. 4b.

D. 16. jan. 1958, jordfordelingskendelse for 18 matrikelnumre i mosen til A. Brandt Skærlund.

1993: ejer Jens Pilgaard, Vester Dørkenvej 6, Dørken.

2008 skøde fra Jens Pilgaard til Karin Bjerrum Olesen og Torben Dyrekær Olesen, EV. 1.450.000.

Matr. nr. 4c Dørken.

D. 6. febr. 1867, skøde fra Hans Peder Pedersen til broderen Jens Pedersen til forening med matr. nr. 4b Dørken.

Matr. nr. 4f Dørken.

D. 16. jan. 1884, skøde fra Jens Pedersen til Peder Jørgen Pedersen, født i Ø. Nykirke i 1859, gift med Jens Pedersens datter Johanne Marie, født d. 16. apr. 1863.

D. 29. nov. 1888, mageskifteskøde fra Peder J. Pedersen til Niels Sørensen, født i Jelling i 1856, gift med Ane Nielsen, født i Give i 1861. De havde i nogle år boet i Sejrup.

D. 19. sept. 1895, skøde fra Niels Sørensen til Søren Sørensen, født d. 31. aug. 1860 i Dørken, søn af Jens P. Sørensen og Ane Kirstine Olesen, 6b Dørken. Han var gift med Ane Mikkelsen, født d. 20. marts 1867 i Give. D. 8. maj 1900 købte Søren Sørensen matr. nr. 4v Dørken af Bertel Sørensen til forening med matr. nr. 4f.

D. 22. marts 1904, skøde fra Søren Sørensen til svogeren Thomas Peter Pedersen, født d. 21. jan. 1873 i Sejrup, søn af Christen Pedersen og Lise Thomsen. Han var gift med Ane Mette, født d. 20. marts 1876 i Dørken. D. 2. nov. 1915 købte Th. P. Pedersen matr. nr. 2j Dørken af Jakob S. Østergaard og matr. nr. 5p Dørken af Marinus Pedersen til forening med matr. nr. 4f Dørken.

D. 12. marts 1918, skøde fra Thomas P. Pedersen til Eskild Eskildsen på matr. nr. 4f m. fl. Dørken. Thomas P. Pedersen flyttede til Kokborg.

D. 10. sep. 1918, skøde fra Eskild Eskildsen til Aksel Christian Hansen.

D. 10. okt. 1922, skøde fra Aksel Chr. Hansen til Andreas Schou Johansen, født d. 12. juli 1894 i Risbjerg, gift med Dorthea Kirstine Thomsen, født d. 2. jan. 1899 i Lønå.

D. 22. nov. 1923, skøde fra Andreas Schou Johansen til Andreas Nielsen. D. 24. marts 1936 blev skifteretsattest læst som adkomst for enkefru Maren Nielsen.

D. 25. marts 1936, skøde fra Maren Nielsen til Rud Schou Johansen, født d. 13. sept. 1910 i Risbjerg, gift med Kathrine Skærlund, født d. 22. marts 1914 i Hyvild. Han var bror til Andreas.

Beliggenhed: Vester Dørkenvej 4, Dørken.

Matr. nr. 4g Dørken.

En parcel, der hører under den foregående parcel matr. nr. 4f Dørken.

Matr. nr. 4h Dørken.

D. 8. maj 1900, udstykket fra matr. nr. 4b af Bertel Sørensen og solgt til Mikkell Peter Jensen til forening med matr. nr. 12a Dørken, Petersborg.

Matr. N. 4i Dørken.

D. 8. maj 1900, skøde fra Bertel Sørensen til Jens Knudsen, født d. 22. sept. 1875 i Thyregodlund, søn af Jens Chr. Knudsen.

D. 12. dec. 1917, skøde fra Jens Knudsen til Johannes Hansen Søndergaard til forening med Søndergård.

Matr. nr. 4k Dørken.

D. 8. maj 1900, skøde fra Bertel Sørensen til Søren Østergaard.

D. 21. marts 1953, skifteudskrift læst som adkomst for Søren Østergaards arvinger. Samme dato, skifteudskrift læst som adkomst for Jacob S. Østergaards arvinger, og samme dato, skifteudskrift læst som adkomst for Ane Marie Jensens arvinger.

D. 25. okt. 1952, skøde fra samtlige arvinger til Arnold Brandt Skærlund til forening med matr. nr. 4b Dørken.

Matr. nr. 4m Dørken.

En parcel, der fulgte matr. nr. 4h og sammen med den hører under Petersborg, matr. nr. 12 Dørken.

Matr. nr. 4o Dørken.

D. 8. maj 1900, skøde fra Bertel Sørensen til Mikkel Chr. Pedersen til forening med matr. nr. 10a Dørken.

Matr. nr. 4q Dørken.

D. 8. maj 1900, skøde fra Bertel Sørensen til Andreas Østergaard til forening med matr. nr. 2a Dørken.

Matr. nr. 4p Dørken.

D. 8. maj 1900, skøde fra Bertel Sørensen til Karl Sørensen til forening med matr. nr. 6b Dørken.

Matr. nr. 4s Dørken.

D. 29. sept. 1896, skøde fra Kirsten M. Pedersen til Bertel Sørensen.

D. 25. jan. 1954, skifteudskrift læst som adkomst for 1. Marie K. Jensen, 2. Sørine N. Egemar.

D. 22. dec. 1953, skifteudskrift læst som adkomst for Marie K. Jensens arvinger: 1. Bertel Th. Jensen, 2. Sigurd M. Jensen.

Samme dato, do. læst for Sørine N. Egemars arving Bertel Egemar.

Samme dato, skøde fra samtlige arvinger til Arnold Brandt Skærlund på matr. nr. 4s samt nr. 4ø og 4ae Dørken.

Matr. nr. 4t Dørken.

D. 8. maj 1900 ejede Hans Jensen Lund og Andreas Andreasen hver en halvpart af matr. nr. 4t Dørken. Hans J. Lunds halvpart fulgte Midtgård matr. nr. 4a Dørken indtil 1955.

D. 16. maj 1955, skøde fra Marius Sørensen til Arnold Brandt Skærlund på ½ matr. nr. 4t Dørken.

D. 9. juni 1916, skifteudskrift læst som adkomst for Andreas Andreasens enke Ane Marie Andreasen på den anden part af matr. nr. 4t.

D. 27. maj 1916, skøde fra enke Ane Marie, født Nielsen til Jørgen Henrik Jørgensen på ½ matr. nr. 4t.

D. 27. sept. 1918, skøde fra Jørgen H. Jørgensen til Carl Jørgensen.

D. 31. aug. 1922, skøde fra Carl Jørgensen til Jens Lauritsen Høeg.

D. 29. Marts 1954, skøde fra J. L. Høeg til Brandt Skærlund på ½ matr. nr. 4t til forening med matr. nr. 4b Dørken.

Matr. nr. 4x Dørken.

D. 8. maj 1900, skøde fra Bertel Sørensen til Andreas Mathiasen i Dørken.

D. 9. febr. 1951, skøde fra Andreas Mathiasen til Arnold Brandt Skærlund på matr. nr. 4x til forening med matr. nr. 4b.

Matr. nr. 4y Dørken.

En parcel, der fulgte matr. nr. 4q Dørken. Se derunder.

Matr. nr. 4æ Dørken.

D. 7. dec. 1900, skøde fra Bertel Sørensen til Niels Søndergaard i Lønå.

D. 7. sept. 1950, skifteudskrift læst som adkomst for Niels Søndergaards arvinger.

Samme dato, skøde fra arvingerne til Arnold Brandt Skærlund.

Matr. nr. 4aa Dørken.

D. 8. maj 1900, skøde fra Bertel Sørensen til Hans Chr. Nielsen. Indbefattet matr. nr. 4ac. Til forening med matr. nr. 3a Dørken, Søndergård.

Matr. nr. 4ab og 4ad Dørken.

To parceller, der fulgte matr. nr. 4i Dørken. Se derunder.

Matr. nr. 4ae Dørken.

En parcel, der fulgte matr. nr. 4s ligesom 4ø. Se derunder.

Matr. nr. 4af Dørken.

D. 8. Maj 1900, parcellen må være solgt af Bertel Sørensen til Peder Christensen i Enkelund, men skødet er ikke fundet.
 D. 30. juni 1922, skøde fra Iver Christian Iversen, Enkelund, til Jens Grejs.
 D. 13. feb. 1951, skøde fra Jens Grejs til Arnold Brandt Skærlund.

Matr. nr. 4ag Dørken.

D. 8. maj 1900, skøde fra Bertel Sørensen til Thomas Christensen til forening med matr. nr. 5d Dørken.

Matr. nr. 4ah Dørken.

D. 8. maj 1900, skøde fra Bertel Sørensen til Niels Peter Olesen.

D. 30. juni 1922, skøde fra Niels Peter Olesen til Jens Grejs.

D. 13. feb. 1951, skøde fra Jens Grejs til Arnold Brandt Skærlund.

Matr. nr. 4ak Dørken.

D. 19. juli 1902, skøde fra Hans Jensen Lund til Anders Andersen.

D. 30. apr. 1905, skøde fra Anders Andersen til Anders Peter Nielsen til forening med matr. nr. 8b Dørken.

Matr. nr. 4al Dørken.

D. 11. juni 1900, skøde fra Bertel Sørensen til Anders Andersen til forening med matr. nr. 4b Dørken.

Matr. nr. 4ao Dørken.

D. 2. nov. 1915, skøde fra Thomas P. Pedersen til Jens Peter Olesen til forening med matr. nr. 3b Dørken.

Matr. nr. 4ap Dørken.

D. 2. nov. 1915, skøde fra Thomas P. Pedersen til Marinus Petersen til forening med Tværbækgård.

Matr. nr. 4aq Dørken.

Udstykningstidspunkt 1899, ejer i 1965: Elisabeth Pedersen, Dørken.

Matr. nr. 4au Dørken.

D. 1. apr. 1913, skøde fra Niels Peter Olesen til enke Inger Kirstine Jacobsen.

D. 8. aug. 1932, skifteudskrift læst som adkomst for Inger K. Jacobsens arvinger.

Samme dato, arveudlægsskøde til Inger Kathrine Østergaard, født d. 6. maj 1888, datter af Inger Kirstine og Søren Jacobsen Østergaard.

D. 2. juli 1935, skøde fra Inger K. Østergaard til Mads Kristian Nielsen, tidligere matr. nr. 8b Dørken.

D. 18. okt. 1944, skøde fra Mads Kr. Nielsen til Jens Thomsen.

D. 2. dec. 1946, skøde fra Jens Thomsen til Aage Nielsen.

D. 2. juni 1953, skøde fra Aage Nielsen til Søren Knudsen Henriksen Nybygget.

D. 13. marts 1959, skøde fra Søren Nybygget til Anders Marius Pedersen fra Enkelund.

Parcellen ejedes senere af Kristian Gustav Nielsen, tidligere pedel i Thyregod.

Huset på grunden er nu nedrevet for at give plads til Thyregodvej.

Matr. nr. 5 Dørken, Bankgård.

Gården hørte i ældre tid sammen med Nørregård og udgjorde sammen med den en af de 5 helgårde i Dørken by. I den gamle matrikel fra 1662 står den for hartkorn 5 tdr. 2 alb. Fæsteren hed Erich Nielsen, og gården tilhørte velbyrdige Henrich Thott til Boltinggård og har vel tidligere hørt under Keldkær, så han har arvet den efter sin mor Sophie Below. Endnu før har den måske hørt under Hastrup. Landgilden var 1½ ørte rug, 1½ ørte byg, 1 fødenød, 1 lam, 1 gås, 2 høns, 1 skp. gåsehavre og 1 rigsmark gæsteri. Udsæden var 1 td. rug og ½ td. byg, og der avledes 4 læs hø.

Erich Nielsen byttede fæstegård med Anders Madsen i Hønskov (Kokborg), det er selvfølgelig sket med herremændenes tilladelse. På Hastrup var det Jørgen Grubbe Kaas, Hans Friis til Clausholm blev ejer af gården i Dørken efter Henrich Thott, det fremgår også af matriklen.

I forberedelsen til den ny matrikel i 1683 står Christian Hendrich Peitersen i København som ejer af gården, det er muligt, at den er blevet pantsat, så Peitersen, der var strandinspektør, er blevet ejer på den måde. Gården blev omvurderet, der var godt 34 tdr. sædeland, 1/4 af jorden betegnes som skarp, og 3/4 kaldes "ønd". Der avledes 1 læs godt hø og 2 læs mosefoder, og der var græsning til 2 hoveder. Hartkornet blev vurderet til 3 tdr. 2 skp. 2 fkr. Som

fæster står Christen Andersen, der kunne være søn af Anders Madsen. Gården var slet ikke med i skattelisten d. 30. marts 1687, og det må vel betyde, at den ikke har kunnet yde noget, der har ingen besætning været.

D. 22. sept. 1684 solgte Chr. Hendrich Peitersen gården sammen med andet gods til velbyrdige Otto Skram til Donneruplund. Den er opført med Anders Madsen som fæster og med det gamle hartkorn, og der står, at gården er beliggende i Vester Sejrup, som nu kaldes Dørken. Købesummen er ikke nævnt, men den har nok ikke været stor. Otto Skram havde købt Donneruplund d. 18. marts samme år. Da matriklen blev færdig i 1688, blev hartkornet fastsat til 3 tdr. 4 skp. 2 alb. Fæsterens navn opgives til Christen Andersen og som ejer Peitersen, selvom han havde solgt til Otto Skram.

D. 17. marts 1688 optog Otto Skram et lån på 175 rigsdaler hos licentiat Niels Hoffmann. Han satte flere gårde i Give og Dørken i pant, hvad der viser lidt om deres værdi. Blandt godset var en halvgård i Dørken, fæstet af Jens Nielsen, hartkornet nævnes ikke, men landgilden var usædvanlig for Dørken, 1½ harbopund smør og 1 skovsvin, det må være noget, som Otto Skram har prøvet at indføre.

D. 30. nov. 1690, skøde fra Otto Skram og hans hustru Ide Maria Juel til Donneruplund til Peter Ferdinand von Haugwitz på flere gårde i Koldinghus amt. Blandt gårdene nævnes i Vester Sejrup en halvgård med Jens Nielsen som fæster, htk. 1 td. 6 skp. 1 alb., landgilde 7½ skp. rug, 1 ørte byg, ½ fødenød, ½ lam, ½ gås, 1 høne, 12 sk. gæsteri. Det var halvdelen af den nævnte gård og ca. halvdelen af landgilden. Den anden halvdel af gården nævnes ikke i skødet, den var øde og var derfor tildømt kongen.

Jens Niensens alder kendes, han var 25 år i 1690. Han kendes også fra regnskaberne på Koldinghus, hvor han sammen med Iver Nielsen i Lønå optræder som lejer af eng fra ødegårde i Give sogn, antagelig har de opfedet stude. Von Haugwitz ejede Stougård, og der hørte Bankgård nu til. I 1705 nævnes Jens Nielsen imellem de fæstebønder i Dørken, der svarede 24 skil. pr. td. hartkorn og skulle svare kopskat.

I kirkebogen optræder Jens Nielsen som Jens Banch, og hans efterfølger Søren Jensen som Søren Banch. Hvis alderen i kirkebogen passer, kan Søren Jensen ikke være en søn. D. 11. marts 1691 var von Haugwitz også blevet ejer af Hammergård ved skøde fra Friderich Ulrich Ulfeld. Det var ham, der var gift med Anne Eriksdatter Grubbe, datter af Erik Grubbe til Tjele og husholderske Anne Jensdatter, hun var altså halvsøster til Marie Grubbe. Bankgård blev lagt under Hammergård.

D. 20. marts 1697 solgte von Haugwitzes arvinger Hammergård til løjtnant Poul de Trapaud. I jordebogen nævnes i Dørken Jacob Frandsen og Jens Nielsen med htk. 3 tdr. 3 skp. 2½ alb. Landgilden svarede til en helgårds. Der var ingen gårde i Dørken med tilsvarende hartkorn, men det stemmer med Bankgård og det halve af Thisgård, og det var netop der, de 2 mænd boede. Anne Nielsdatter, der boede i et jordløst hus i Dørken og betalte 2 slettedaler årligt i arbejdspenge, kunne være Jens Niensens mor, de kom samtidigt til Dørken.

D. 17. maj 1702 blev der fra Koldinghus offentliggjort en specifikation over øde gods i amtet. Deriblandt var Christen Andersens halve fæstegård i Dørken med htk. 1 td. 6 skp. 1 alb., altså den anden halvpart af gården. Der blev berammet auktion over godset d. 3. juli 1702 kl. 10. Da Poul de Trapaud d. 29. apr. 1705 solgte Hammergård til kommerceråd Johan Trane i Viborg, var Christen Andersens halve fæstegård med i hans jordebog, så det var ham, der havde købt den. Christen Andersen var selvfølgelig forlængst borte. I 1715 var provst Mads Trane i Viborg blevet ejer af Hammergård, og d. 2. apr. lånte han 1000 rd. af major von Oberhausen og satte bl. a. en gård i Dørken i pant. Jens Nielsen og Søren Jensen var fæstere, og hartk. opgives til 3 tdr. 2 skp. 1 alb. I en skiftetforretning d. 16. jan. 1714 er det dog opgivet til 3 tdr. 4 skp., der passer bedre til den hele Bankgård. Søren Jensen skulle være født i 1682, og Jens Nielsen i 1665.

I fattigprotokollen, der begynder i 1732, svarede Søren Jensen af en halvgård i 1732-35, derefter af en helgård i et par år. I 1736 kom hans søn Svend Sørensen med som bidragsyder, fra 1743 kan det ses med sikkerhed, at det er på samme gård. Jens Nielsen betalte 4 sk. til 1736, så han har haft lidt jord i fæste, han døde i 1740 og blev begravet d. 13. nov. Der står i kirkebogen, at han døde på marken ved Nykirke. Hans kones navn kendes ikke med sikkerhed, der var en Jens Nielsen i Dørken, der i 1730 blev gift med Birgitte Nielsdatter fra Tørring, hvis det er ham, må det være hans 2. kone. Af Søren Jensens børn er kun Svend med i kirkebogen, han blev født i 1714 og døbt d. 14. okt. Det er dog sandsynligt, at Maren Sørensdatter, der var født ved nytårstid i 1707, var hans datter, hun døde i 1729 og blev begravet d. 29. jan. Søren Jensen døde i Sejrup i 1747 og blev begravet d. 13. aug. I sit sidste år som fæster i Dørken sad han i armod. Hans kones navn kendes ikke.

Svend Sørensen blev d. 2. aug. 1740 trolovet med Johanne Villumsdatter, og d. 16. okt. blev de gift. Hun var født i Kokborg i 1715, døbt d. 25. marts, datter af Villum Jensen og Maren Pedersdatter, nu i Ålbæk. De fik 2 døtre, Kirsten i 1743 og Maren i 1746. Johanne Villumsdatter døde i 1749 og blev begravet d. 16. nov. D. 1. feb. 1750 blev Svend Sørensen gift med Maren Lund Iversdatter fra Sejrup. Hun var datter af Iver Pedersen og Maren Jensdatter og født i 1726, døbt hjemme og fremstillet i kirken d. 27. okt. Maren og Svend Sørensen fik datteren Johanne i 1752, hun blev døbt d. 12. nov. I 1762 fik de Maren, der blev døbt d. 26. dec. I årene 1756-58 var Svend Sørensen så forarmet på

Bankgård, at han ikke kunne svare bidrag til fattigkassen. I 1759 var han igen kommet ovenpå, endnu i jan. 1763 boede han på gården og var med i skatlisten.

I sine sidste år boede Svend Sørensen med sin kone i Enkelund hos Christian Pedersen, der døde han i 1774 og blev begravet d. 9. juni. Maren Lund Iversdatter boede der endnu i en del år og levede af almisse, tilsidst boede hun i Thyregodlund, vistnok hos sin slægtning Iver Pedersen, der døde hun i 1808, 82 år gl., hun blev begravet d. 16. sept. Ny fæster i Bankgård blev Niels Olesen, født i 1736, døbt d. 2. feb., søn af Oluf Jacobsen og Mette Christensdatter i Dørken. D. 17. okt. 1762 var han blevet gift med Inger Lauridsdatter, født i 1739, døbt d. 13. aug., datter af den borttrømte Laurids Sørensen og Anne Villadsdatter i Dørken.

Gården havde skiftet ejer, efter Mads Trane kom pastor Holger Bredal i Klovborg og derefter dennes søn assessor Jens Jørgen Bredal. D. 29. dec. 1741 købte Bredal også Rørbæk, og Bankgård blev flyttet fra Hammergård til Rørbæk.

Bredal forsøgte at gøre Rørbæk til en komplet hovedgård med 200 tdr. htk. indenfor en afstand på 2 mil, det lykkedes tildels. Da han ejede det meste af Dørken, lod han hartkornet fordele på en anden måde, Bankgård og dens nabogård, Nørregård, kom hver til at råde over 2 tdr. 2 skp. 3 fkr. 1 1/4 alb. Jorden fra de 3 bol må være fordelt på gårdene.

Bredal solgte i 1755 Rørbæk til Jean de Trapaud, og hans arvinger solgte igen til Engvarii på Haughus, men del af gårdene under Rørbæk blev solgt på auktion, og der må hospitalsforstander Jacob Bering i Horsens have købt bl. a. Bankgård. Efter hans død overtog hans enke Catharina Hoff gården, som hun beholdt, til den blev købt til selveje. Inger og Niels Olesen fik 8 børn: Hans og Oluv blev født i 1763, de døde begge som små. Mette blev født i 1764, døbt d. 1. juli. Hans i 1766, døbt d. 26. jan. Anne i 1768, døbt d. 11. sept. Mette Marie i 1774, døbt d. 14. aug. Johanne i 1777, døbt d. 8. maj. Marie i 1781, døbt d. 6. juni.

Niels Olesen købte Bankgård til selveje, men han lod ikke sit skøde tinglæse, og det bevirkede en del forvirring senere. D. 14. juni 1780 solgte Catharina Hoff sine andre gårde i Dørken, så man må regne med, at Bankgård er solgt på samme dato. Prisen var 52 rd. pr. td. htk., der nu var knap 2 tdr., altså omkring 100 rd. Niels Olesen flyttede fra Dørken i 1787, han havde overtaget forpagtningen af Ringgive præstegård.

D. 15. juni 1787, skøde fra Niels Olesen til Peder Nielsen Lundgaard fra Hejnsvig på Bankgård med htk. 1 td. 6 skp. 1 fkr. 1 alb. Gården kaldes udtrykkelig en halvgård. Købesum 200 rd. Skødet blev først indleveret til tinglæsning over 20 år efter, og herredsretten tog fejl af de 2 Niels Olesener i Dørken og troede, at det drejede sig om Midtgård med htk. 3 tdr. 4 skp., og der var ikke søgt om udstykningstilladelse til den. Niels Olesen havde et enemærke østlig på Dørken mark, der havde han ladet opbygge et hus, og det havde han forbeholdt sig i skødet. Der skulle være 1 skp. htk. til huset. Desuden havde han solgt halvparten af en lille bolstoft i byen til Mathias Frandsen, htk. 1/3 alb.

At det ikke drejede sig om Midtgård blev opklaret, men skødet blev alligevel kasseret på grund af fejl ved hartkornet og de manglende udstykningstilladelser. Niels Olesen var død, så det blev en af hans svigersønner, Anders Jepsen, Østerkrog, Grene sogn, der måtte rede trådene ud. Først tilbagekaldte han sammen med Peder Nielsen det gamle skøde, der blev udsløttet af pantebogen.

D. 2. nov. 1814 udstedte han et nyt skøde til Peder Nielsen Lundgaard på gården med htk. 1 td. 6 skp. 1 2/3 fkr. 1 2/3 alb. Købesummen 200 rd. dansk kurant var jo betalt.

D. 3. nov. 1814 udstedte Peder Nielsen skøde til Iver Pedersen fra Thyregodlund på parcel nr. 1 af gården med htk. 1 skp. 1 fkr. 2 3/4 alb. efter bevilling af 8. jan. 1814, købesum 100 rigsbankd. De påstående bygninger medfulgte, det var det såkaldte enemærke, der senere indgik i Østerballegård matr. nr. 9 Dørken.

D. 23. dec. 1814, skøde fra Peder Nielsen til Mathias Frandsen på parcel nr. 4, en bolstoft med htk. 2 alb., købesum 5 rbd. Så var sagen i orden, bortset fra, at retten mente, at Anders Jepsen burde fremlægge fuldmagt fra de andre arvinger. Peder Nielsen var gift med Johanne Christensdatter, de var begge født i 1759. De havde ingen børn, da de kom til Dørken, i 1788 fik de sønnen Niels, der blev hjemmedøbt d. 18. marts. I 1792 fik de Christen, der blev døbt d. 25. nov. Efter gården blev Peder Nielsen kaldt Peder Bank. Den gamle kirkegård ved Vester Sæthorp kirke hørte under gården. Den pløjede Peder Nielsen og ville dyrke den op, men det forvoldte sådan en uro på gården, at han og hans sønner gik ud og vendte furerne igen. Det skal lige bemærkes, at både ved udskiftningen af Dørkens indmark i 1792 og af heden i 1801 er gårdens htk. opgivet til 1 td. 6 skp. 2 fkr.

Johanne Christensdatter døde d. 8. maj 1822, og d. 22. sept. 1822 udstedte Peder Nielsen en obligation på 100 rbd. sedler til sin ældste søn Niels. Beløbet skulle efter Peder Nielsens død udbetales til ham, imod at han gav lovlige arveafkald til sin bror Christen, der blev eneste arving. Der blev givet sikkerhed i gården, der efter udstykning havde htk. 1 td. 5 skp. 2 fkr. 2 11/12 alb. Niels Pedersen var d. 4. aug. 1820 blevet forlovet med Bodil Margrethe, datter af Lars Winding i Sejrup, og de blev gift samme år.

D. 3. marts 1823, skøde fra Peder Nielsen til søn Christen Pedersen på sin iboende gård, der bestod af parcellerne nr. 2, 3 og 5. Købesum 16 rbd. rede sølv, desuden betingede Peder Nielsen sig aftægt sålænge han levede. Efter hans død skulle Christen betale 100 rbd. sedler eller 80 rbd. rede sølv til sin bror Niels. Christen Pedersen blev d. 28. okt. 1820 gift med Cathrine, født i 1795, døbt d. 26. dec., datter af Morten Christensen i Kokborghuse. Peder Nielsen døde d. 4.

juli 1828, og d. 20. feb. 1829 blev obligationen udslettet som betalt. D. 22. apr. 1827 fik Christen Pedersen sin kones arv 50 rbd. sedler efter forældrene Inger og Morten Christensen udbetalt.

Ved den ny matrikulering fik gården matr. nr. 5 Dørken, der var en toft ved gården nordvestlig i byen, en hovedlod nord for byen, en udlod nordøstlig, og en hedelod vesten for byen med 8 små englodder, der grænsede til heden. Matr. nr. 6 havde ret til at grave tørv i udlodden. Til gården hørte anpart i nr. 12, og ejeren af nr. 5 måtte grave tørv i hovedlodden til nr. 1 og 3 og i udlodden til nr. 4.

Christen Pedersen døde d. 31. jan. 1834, 41 år gl. Skiftet efter ham blev sluttet d. 30. aug. 1834, og boet blev delt imellem enken Cathrine Mortensdatter og de 5 børn: 1. Peder Christian 12 år, 2. Johanne 11 år, 3. Inger 9 år, 4. Martine 7 år og 5. Karen Marie 7 år. Enkens lavværge gmd. Niels Olesen i Dørken og den fødte værge, deres farbror hmd. Niels Pedersen i Sejrup var tilstede. Boets indtægt var 455-4-12 rbd. Udgiften 155-4-12 rbd. I behold 300 rbd. sølv, der fordeltes således: enken 150 rbd., sønnen 50 rbd., og hver af døtrene 25 rbd. Enken skænkede sønnen en klædekiste til 6 rbd. og hver af døtrene en dragkiste til 6 rbd.

D. 7. sept. 1834 blev Cathrine viet til ungarl Peder Eriksen fra Hedegård i Ejstrup sogn, men allerede d. 22. nov. 1836 døde hun 40 år gl. Besætningen blev optalt i forbindelse med skiftet. Der var 1 par stude, 4 køer, 1 gris, 15 får og 8 lam, ganske godt efter den tid. D. 9. apr. 1837 blev Peder Eriksen gift med sin kones søsterdatter Birgitte Bering Hansdatter, datter af sognedegn Hans Bering og Marie Mortensdatter, hun var født i 1812 og døbt d. 24. okt. D. 29. maj 1837 udstedte Peder Eriksen en obligation på 100 rbd. sølv til gmd. Hans Chr. Mortensen i Thyregodlund, så han kunne udbetale arven til de 4 steddøtre.

D. 22. og 23. marts 1840 solgte Peder Eriksen sammen med 5 andre gårdmænd i Dørken matr. nr. 12 Petersborg til Mikkel Jensen og den såkaldte Strimmelblok i Øster Dørken til Knud Nielsen fra Ø. Nykirke. Sammen med 4 naboer solgte han et stk. fællesjord ved Donnerup skel til Iver Olesen i Dørken.

D. 31. aug. 1840, skøde fra Peder Eriksen til Niels Christensen Uhre på parcellerne nr. 1 og 3 af sin gård, htk. 1 td. 2 skp. 2 alb., købesum 250 rbd. sedler. Som adkomst opgav han sin vielsesattest tinglæst d. 17. juli 1840. Derefter byggede Peder Eriksen på udlodden i Ø. Dørken, matr. nr. 5b, og der boede han til sin død d. 11. juni 1855. Niels Christensen opgives nogle steder at være født i Brande, andre steder i Nørup i 1800, han var gift med Marie Jørgensdatter, født i Brande i 1802. Deres søn Christen var født d. 30. apr. 1827, mens de ejede Kokborggård. De flyttede meget omkring, Niels Christensen havde solgt sin gård i N. Donnerup til Peder Jensen Green, inden han kom til Dørken. D. 28. juni 1842 lånte Niels Christensen 150 rbd. af proprietær N. Thyregod på Rørbæk og opgav gårdens htk. til 1 td. 2 skp.

D. 15. jan. 1846 kvitterede Ole Knudsen i Nygård, Give sogn, for arv, der var tilfaldet hans kone Johanne Christensdatter efter hendes far Christen Pedersen og hendes 3 søstre, det må betyde at Inger, Martine og Karen Marie alle var døde.

D. 15. feb. 1848 mageskiftede Niels Christensen Uhre med Johannes Lauritsen Hagelin fra matr. nr. 15, Givskud mark, gården i Dørken blev ansat til 1000 rbd. rede sølv. Sønnen Christen Nielsen var senere husmand i Givskud. Hagelin udstedte samme dag en obligation på 700 rbd. sølv til Niels Christensen og opgav gårdens ny htk. til 1 td. 6 skp. 1 fkr. 3/4 alb. Skøde og obl. blev skrevet i Vejle. D. 19. juni 1848 lånte Hagelin 300 rbd. sølv af Mette Jensdatter i Kragelund og gav sikkerhed i gården. Hagelin var født i Linnerup i 1802, han var gift med Marie Kirstine Jensdatter, født i Engum i 1799. Hans mor Edele Kirstine Sørine Knudsdatter, født i Langskov i 1780, var med til Dørken.

D. 16. dec. 1851, skøde fra J. Lauritsen Hagelin til Peder Pedersen fra Hundshoved på hovedparcellen matr. nr. 5a med htk. 1 td. 2 fkr. 2 3/4 alb. efter udstykningsbevilling af 4. feb. 1851. Købekontrakt af 2. juli 1850, købesum 1250 rbd. sølv, der blev udredet ved at køberen overtog gæld 800 rbd. og udbetalt 450 rbd. kontant. Hagelin flyttede over på parcel matr. nr. 5c, hvor han byggede og boede indtil 1856, det blev til Tværbækgård.

D. 3. juli 1852, dateret i Vejle, oprettede Peder Pedersen købekontrakt med Morten Nielsen i Tofthøj om salg af gården med påstående bygninger, gård og haveplads, toft og indmark, et engskifte i hedelodden og en halvpart af tørveskiftet. Peder Pedersen forbeholdt sig hedelodden og den anden halvpart af tørvelodden. Med i handlen fulgte 1 vogn, 1 ko, 1 lam, 2 får og 1 harve. Købesum 1000 rbd., der skulle udredes med 200 rbd. kontant, og ved at køberen betalte 500 rbd. til Marius Sørensen i Tofthøj, det var penge, som sælgeren skyldte Niels Christensen Uhre. Endelig skulle køberen overtage en obligation til Peder Sørensen enke i Kragelund. D. 6. marts 1854 udstedte Peder Pedersen, der igen boede i Hundshoved, skøde til Morten Nielsen. Efter udstykning var gårdens htk. 6 skp. 3 fkr. 1 alb. Da Peder Pedersen havde fået bygget på matr. nr. 5d, bosatte han sig der i et par år, han var gift med Marie Poulsen fra Ålborg.

D. 26. marts 1854, dateret i Jelling, udstedte Morten Nielsen en obligation på 500 rd. rede sølv til Ole Iversen i Jelling og satte matr. nr. 5a Dørken i pant. Morten Nielsen var født i Jelling i 1813. Han var gift med Johanne Marie Sørensen, født i Hover i 1824. Morten Nielsen døde d. 30. nov. 1857, og der var skifte d. 30. dec. 1857. Med sin tidligere afdøde kone Sidsel Marie Jensen, Tofthøj, havde han 3 børn: 1. Ane Sophie 15 år. 2. Jens 13 år og 3. Niels 10 år. Af andet ægteskab med Johanne Marie Sørensen var der også 3 børn: 4. Søren 5½ år. 5. Martin Carl 3 år og 6. Sidsel

Marie 1 år. De fik udlagt i arv 438-5-5 rd., der fordeltes med 87-4-10 til hver af sønnerne og 43-5-5 rd. til hver af døtrene. Til værgе blev beskikket børnenes farbror husmand Jes Nielsen af S. Kollemorten mark. Morten Nielsen havde også en plejedatter Mette Marie Sørensen, der var født i Hover i 1846.

D. 11. juni 1858 blev enke Johanne Marie Sørensen gift med ungkarl Jeppe Larsen, søn af husmand Lars Jensen i Kirkehuset i Jelling. Han var født i 1825, og d. 16. sept. 1858 blev vielsesattesten tinglæst som adkomst til gården for ham. Gårdens værdi var ved skiftet ansat til 1700 rd. Johanne Marie og Jeppe Larsen fik d. 10. feb. 1859 sønnen Morten Nielsen Jeppesen. Morten Niensens ældste søn Jens, der tjente på Sophiesminde, kvitterede d. 9. apr. 1863 sammen med sin kurator Jens Steffensen i Toftøj for arv efter sin far.

D. 11. nov. 1868, skøde fra Jeppe Larsen til nabo Jens Olesen på matr. nr. 5e Dørken med htk. 1 fkr. 2½ alb., købesum 50 rd. Til forening med matr. nr. 6a Dørken. Samme dag købte Jeppe Larsen matr. nr. 4d Dørken af Hans Frederiksen. Htk. 1 3/4 alb. Købesum 25 rd.

D. 8. nov. 1869, skøde fra Jeppe Larsen til Mads Nielsen Dam på matr. nr. 5a Dørken. Han var født d. 1. apr. 1822 i Vesterdam, søn af Niels Madsen og Maren Andersdatter. Han var gift med Ane Margrethe Hansen, født i Lindeballe i 1827, de havde boet i Ø. Nykirke før. Ane Margrethe døde d. 6. dec. 1884, 57 år gl., og Mads Nielsen blev derefter gift med Maren Petersen, født i Kollerup i 1837.

D. 10. apr. 1889, skøde fra Mads Nielsen Dam til søn Henrik Gamst Madsen, han var ugift og havde først en husbestyrerinde Kirstine Nielsen fra Givskud. Mads Nielsen flyttede til Fuglsang. Henrik G. Madsen var født d. 30. juli 1868 i Dørken, og d. 16. okt. 1891 blev han gift med Ane Marie Nielsen, født i Lønå d. 19. apr. 1869, datter af husmand Søren Peter Nielsen Elstrøm og Mette Marie Troelsen. Henrik G. Madsen døde i 1895, og d. 13. dec. 1895 fik enke Ane Marie Madsen, født Nielsen, tilladelse til at sidde i uskiftet bo.

D. 18. jan. 1897, skøde fra Ane Marie Madsen til Hans Larsen, født d. 30. marts 1841 på Avernakø, gift i 1868 med Kristine Dreimann, født d. 11. okt. 1844 i Marstal. Med til Dørken havde de også datteren Karoline Cecilie Marie Larsen, der var født i Søby, Svendborg amt d. 26. dec. 1880. Hans Larsen købte d. 8. maj 1900 parcel matr. nr. 4z Dørken af Bertel Sørensen.

D. 19. maj 1914, skøde fra Hans Larsen til Martin Justinus Christensen. Han havde netop solgt matr. nr. 2c Sillesthoved i Give sogn, som han havde haft i fire år.

D. 3. jan. 1940, skifteudskrift læst som adkomst for enke Else Marie Christensen.

D. 27. febr. 1940, skøde fra Else Marie Christensen til søn Søren Give Christensen.

D. 28. juni 1947, skifteattest læst som adkomst for enke Dorthea Christensen.

D. 6. sept. 1947, skøde fra Dorthea Christensen til søn Børge Christensen.

Bygningerne med et lille stykke jord blev i 1923 solgt til Thyregod kommun, som byggede en ny skole på grunden. Der blev bygget en ny gård på den anden side af Givevej.

Øster Dørkenvej 1

Udstykninger fra matr. nr. 5 Dørken.

Matr. nr. 5b Dørken. "Grøntofte"

D. 31. aug. 1840, da Peder Eriksen solgte parcel nr. 1 og 3 af Bankgård, beholdt han selv parcel nr. 2, der fik matr. nr. 5b. Hartkorn 4 skp. D. 15. juni 1852 købte han matr. nr. 1f Enkelund af Peder Christensen, htk. 1 skp. 2 1/4 alb.

Købesum 200 rbd. D. 20. dec. 1854 lånte han 100 rd. rigsmønt af ungkarl Søren Stephensen i Skovbølling. Peder Eriksen døde d. 11. juni 1855, 53 år gl., han var søn af husmand Erik Pedersen i Hedegård, Ejstrup sogn.

D. 11. aug. 1855 var der skifte efter ham. Enken Birgitte Bering var mødt med sin lavværgе Johan Bering i Kokborg. Ejendommen blev ansat til 1300 rd. Løsøre 200 rd. Gælden var 666 rd. 8 sk. Boets værdi 833 rd. 4 mk. 8 sk. Til deling imellem børnene var der 311 rd. 7 sk. Sønnen Erik Peder Pedersen fik 155 rd. 3 mk. 4½ sk. De 2 døtre Cathrine og Maren fik hver 77 rd. 4 mk. 10 1/4 sk. Til værgе for dem blev beskikket Peder Eriksens bror Jonas Eriksen i Ulkjær.

D. 1. apr. 1857, skøde fra Birgitte Bering til Marcus Christiansen fra Hammer på matr. nr. 5b Dørken og 1f Enkelund, købesum 800 rd. Marcus Christiansen var født i 1811 og gift med Maren Andersen, født i Kollerup i 1811. Deres søn Anton var født i Kollerup i 1842. Birgitte Bering blev i 1857 gift med gårdmand Mads Peter Christoffersen i Thyregodlund, men de flyttede fra sognet. Erik Peder Pedersen blev i 1859 gift med Marcus Christiansens steddatter Maria Magdalene Christiansen, han var murermester, først i Thyregod, senere i Vejle by. D. 30. dec. 1857 lånte Marcus Christiansen 700 rd. af gmd. Peder Jensen i Hygum.

D. 27. juni 1870, skøde fra Marcus Christiansen til Christen Thomsen, født i Grejs i 1813, døbt d. 7 feb., søn af Thomas Christensen. Christen Thomsen døde d. 27. okt. 1877, og d. 13. dec. 1877 fik hans enke Maren Kirstine Jensen tilladelse til at sidde i uskiftet bo. Hun var født i Kollerup i 1821. Sønnen Thomas Christensen drev ejendommen for hende.

D. 24. feb. 1882, tinglæst skøde fra Maren K. Jensen til Hans Madsen, født i Give i 1830, søn af husmand Mads Christensen i Give. Hans Madsens første kone Kirsten var død i Dørken d. 10. jan. 1872, hun var født i Ø. Nykirke i

1829, datter af Lars Olesen, senere Hindskov. Hans Madsen var nu gift med Maren Jensen, født i Ø. Nykirke i 1848.

Hans Madsen døde d. 11. marts 1883, og d. 17. apr. 1883 blev skiftebrev læst som adkomst for enke Maren Jensen.

D. 31. maj 1891, skøde fra Maren Jensen til Hans Jacobsen. Ejendommen har sikkert været bortforpagtet, hverken køber eller sælger boede der i 1890.

D. 11. feb. 1894, skøde fra Hans Jacobsen til Peder Christian Godskesen, skomager og husmand, født i Grejs d. 30. juni 1857, gift i 1879 med Ester Marie Smedegaard Jensen, født d. 8. marts 1859 i Farre. Deres 2 døtre Ane Marie og Kirstine Marie, der var født i Givskud, blev begge syersker. Sønnen Jørgen K. R. Godskesen var født i Give i 1889.

D. 11. aug. 1909, skøde fra P. Chr. Godskesen til svigersøn Knud Christian Mikkelsen, født d. 11. marts 1886 i Give, han var gift med Kirstine Marie.

D. 15. marts 1930, skøde fra Knud Mikkelsen til Johannes Frederik Schiøtt, født i Hastrup mølle d. 13. apr. 1874, søn af møller Carl Fr. Schiøtt. Han var gift med Ane Kirstine, født d. 16. dec. 1879 i Ejstrup.

D. 9. apr. 1940, skøde fra Carl Fr. Schiøtt til Aksel Marinus Andersen fra Lønå.

D. 22. maj 1951, skøde fra Aksel Andersen til Jens Christian Jørgensen.

D. 1. okt. 1952, skøde fra J. Chr. Jørgensen til Ejnar Emil Baunsgaard.

D. 21. okt. 1961, skøde fra Ejnar Baunsgaard til Harly Skov, der samme dag skødede til Ruth Aabs, hvis rette navn nu er Ruth Nielsen, ifølge tinglæst erklæring af 10. marts 1962.

1965: ejer Marius Askjær, Øster Dørkenvej 7, Dørken.

Matr. nr. 5c Dørken. Tværbækgård.

D. 16. dec. 1851 solgte Johannes Laursen Hagelin matr. nr. 5a Dørken til Peder Pedersen fra Hundshoved og beholdt da selv matr. nr. 5c Dørken med htk. 5 skp. 2 fkr. 1 alb. Udstykningsbevilling af 4. feb. 1851. Hagelin udstedte d. 22. juni 1854 en obligation på 150 rbd. til Niels Jensen i Askær og gav 1. prioritets pant i gården.

D. 29. dec. 1856, skøde fra Johs. L. Hagelin til Niels Jensen fra Brande, født i Lustrup, Skarrild sogn i 1822, gift med Birthe Marie, født d. 19. juli 1830 i Grarup, datter af Jens Mathiasen og Maren Sørensdatter. Niels Jensen brugte navnet Østergaard.

D. 4. nov. 1892, skøde fra Niels Jensen til søn Jens Peter Nielsen Østergaard, født i Dørken d. 29. feb. 1868. Han blev d. 26. okt. 1894 gift med Maren Johnsen, født i Jennum d. 9. maj 1871. Niels Jensen døde i Dørken i 1901. Birthe Marie døde i Ullerup d. 12. aug. 1909 og blev begravet i Thyregod. De havde mange børn foruden Jens Peter. Maren Kirstine var født d. 22. juni 1856, hun blev gift med enkemand Søren Peter Elstrøm i Lønå. Mariane blev født d. 2. maj 1863, hun blev gift med Peder Skødebjerg Christensen i Ullerup. Jens Mathiasen Nielsen blev født d. 15. sept. 1865, Pederrikke d. 13. maj 1871 og Peder Johannes d. 7. aug. 1873, han emigrerede til USA i 1893.

D. 23. aug. 1907 døde Jens P. Nielsen Østergaard i Horsens, kun 39 år gl. D. 16. okt. 1907 fik hans enke Maren Johnsen tilladelse til at sidde i uskiftet bo. Der var 2 børn: Birthe Marie, født d. 21. aug. 1896 og Niels, født d. 16. aug. 1898.

D. 1. dec. 1909, skøde fra Maren Johnsen til Søren Mortensen, født d. 27. marts 1868 i Hvidbjerg, Thy, gift med Jensine Petrine, født d. 6. maj 1869 i Odby. De havde en meget stor børneflokk, hvoraf nogle blev på egnen.

D. 4. aug. 1915, skøde fra Søren Mortensen til Marinus Petersen. Der var tidligere indkøbt mindre parceller fra andre gårde, og Marinus Petersen købte endnu flere. D. 2. nov. 1915 matr. nr. 1g og 1p fra Anton Hansen, matr. nr. 2m fra Jacob S. Østergaard, matr. nr. 3r fra J. P. Olesen, matr. nr. 4ap fra Th. P. Pedersen, matr. nr. 6i fra Karl Sørensen og matr. nr. 10g fra Karl Jørgensen.

D. 15. apr. 1930, skøde fra Marinus Petersen til Søren Nørgaard.

D. 15. okt. 1930, skøde fra Søren Nørgaard til bagermester Kvirinius Petersen.

D. 16. jan. 1935, skøde fra Kvirinius Petersen til Valdemar Jensen.

D. 14. nov. 1942, skøde fra Valdemar Jensen til Ejnar Jensen.

D. 8. marts 1943, skøde fra Ejnar Jensen til Peder Nielsen.

D. 6. Marts 1944, skøde fra Peder Nielsen til Laust Christensen, født d. 25. dec. 1894, gift med Jenny Martine Gandrup, født d. 27. jan. 1899 i Pomphole.

D. 6. marts 1951, skøde fra Laust Christensen til Robert Egsgaard.

D. 28. marts 1951, skøde fra Robert Egsgaard til Iver Møller Hansen.

D. 15. marts 1952, skøde fra Iver Møller Hansen til Erik Thomsen.

D. 17. apr. 1952, skøde fra Erik Thomsen til Laurits Otto Hansen.

D. 4. dec. 1953, skøde fra Laurits Otto Hansen til Viggo Sørensen.

D. 4. jan. 1955, skøde fra Viggo Sørensen til Hans Larsen Hjortsballe på matr. nr. 1g, m, p, 2h, m, 3p, r, 4ap, 5c, m, 6j, 10d, g af Dørken, Tværbækgård.

1993, ejer: Hans Hjortsballe, Dørkenvej 25, Dørken.

Matr. nr. 5d Dørken.

D. 6. marts 1854 solgte Peder Pedersen matr. nr. 5a Dørken til Morten Nielsen, og han forbeholdt sig da matr. nr. 5d med htk. 1 skp. 3 fkr. 1 3/4 alb. Han byggede på stedet og drev snedkeri samtidig med landbruget. D. 22. marts 1854 udstedte han en obligation på 300 rbd. til ungarer Mads Schmidt i Nr. Snede, der fik pant i stedet.

D. 23. juni 1856, skøde fra Peder Pedersen til Hans Madsen, født i Give d. 12. feb. 1830, gift med Kirsten, født i Oksenbjerger i 1828, datter af Lars Olesen, senere Hindskov. Kirsten Larsen døde d. 23. jan. 1872, og d. 21. feb. 1873 blev Hans Madsen gift med Maren Jensen, født i Oksenbjerger d. 20. dec. 1847, datter af Jens Mathiasen. D. 17. jan. 1872 købte Hans Madsen parcel matr. nr. 1h Dørken med htk. 1/4 alb. af Christen Pedersen, Thisgård, til forening med matr. nr. 5d. Købesum 25 rd. D. 15. jan. 1880 købte Hans Madsen matr. nr. 7b af Anders Nielsen, Bækkekilde. Hans Madsen havde 6 børn i første ægteskab, og han fik 2 døtre i andet ægteskab, inden han flyttede fra Dørken.

D. 14. feb. 1880, skøde fra Hans Madsen til Thomas Christensen (Grejs), født d. 17. feb. 1849 i Ø. Nykirke, søn af Christen Thomsen Grejs og Maren Kirstine Jensen. Han var gift med Magdalene Jensen, født d. 16. jan. 1842 i Sdr. Omme, de blev gift d. 23. sept. 1879. De fik 4 børn: Christine Marie d. 17. nov. 1880. Ane Johanne d. 16. apr. 1882. Jens Møller d. 18. feb. 1884. August Bischoff d. 7. sept. 1886. Thomas Christensen købte d. 8. maj 1900 matr. nr. 4ag Dørken af Bertel Sørensen.

D. 11. aug. 1908, skøde fra Thomas Christensen til søn August Bischoff Christensen Grejs. D. 4. juni 1949 var der offentlig skiftebehandling, efter at Aug. Grejs var død.

D. 30. sept. 1949, skøde fra skifteretten til Ingemann Tirsgaard, født d. 25. nov. 1895 i Dørken.
Dørkenvej 24. Dørken.

Matr. nr. 5h Dørken.

D. 4. nov. 1892, udstykket fra matr. nr. 5c af Niels Jensen og solgt til Søren Peter Nielsen Elstrøm i Lønå.

Matr. nr. 5i Dørken.

D. 28. nov. 1922, udstykket fra matr. nr. 5d af Thomas Christensen og solgt til søn Jens Møller Christensen Grejs.

Matr. nr. 5j Dørken.

D. 2. nov. 1915, udstykket fra matr. nr. 5c af Marinus Petersen og solgt til Jacob S. Østergaard.

Matr. nr. 5m Dørken.

Parcel fra matr. nr. 5c, Tværbækgård, hører nu under matr. nr. 3b Dørken.

Matr. nr. 5n Dørken.

D. 2. nov. 1915, udstykket fra matr. nr. 5c af Marinus Petersen og solgt til Karl Sørensen.

Matr. nr. 5o Dørken.

D. 2. nov. 1915, udstykket fra matr. nr. 5c af Marinus Petersen og solgt til Jens P. Olesen.

Matr. nr. 5p Dørken.

D. 2. nov. 1915, udstykket fra matr. nr. 5c af Marinus Petersen og solgt til Thomas P. Pedersen.

Matr. nr. 5q Dørken.

D. 23. juni 1930, skøde fra Martin J. Christensen til Thyregod kommune. Parcel af 5a, fraskilt d. 3. juni 1925, htk. 3 fkr. 1/4 alb. Samtidig udstykket matr. nr. 5r og 5s. Til den ny skole.

Matr. nr. 5r Dørken.

D. 27. feb. 1940, skøde fra Else Marie Christensen til Marius Sørensen til forening med 4a.

Matr. nr. 5s Dørken.

D. 15. juni 1940, skøde fra Else Marie Christensen til Thyregod kommune til forening med 5q.

Matr. nr. 5t Dørken.

D. 23. apr. 1928, udstykket fra matr. nr. 5i af Jacobine Sivebæk og solgt til Jens Bang sammen med matr. nr. 5i m. fl.

Matr. nr. 5v Dørken.

D. 10. okt. 1961, udstykket fra matr. nr. 5b af Ejnar Emil Baunsgaard og solgt til Leonardi Nielsen til forening med matr. nr. 9c Dørken.

Matr. nr. 6 Dørken, Nørregård.

Sammen med Bankgård udgjorde Nørregård oprindelig en helgård i Dørken by. I 1688 er det sikkert, at de endnu betragtedes som en helgård, men da den halve gård stod øde, begyndte man efterhånden at regne dem for 2 halvgårde, og meget af tiden havde de hver sin fæster. I 1715 nævnes det samlede htk. for begge halvgårde, 3 tdr. 2 skp. 1 alb., men der var 2 fæstere, Jens Nielsen og Søren Jensen. I en skifteforretning næsten samtidig opgives hartkornet til 3 tdr. 4 skp., men til gengæld var de 3 bol i Dørken forsvundet, og deres hartkorn fordelt på gårdene.

I fattigprotokollen fra 1732 svarede Jens Nielsen og Søren Jensen et mindre pengebidrag på 4 sk. hver, og kun Søren Jensen leverede korn til de fattige. I 1733 gav Jens Nielsen 1 fkr. korn, og derefter udgik han. Søren Jensen svarede af hele gården i 1734-37, i 1736 begyndte sønnen Svend Sørensen at yde korn, og fra 1738 svarede de sammen af en helgård.

I mellemtiden var gården kommet under Rørbæk, og ejeren assessor Bredal fordelte hartkornet i Dørken på en anden måde, så Søren Jensen og Svend Sørensen hver havde 2 tdr. 2 skp. 3 fkr. 1 3/4 alb. I 1746 var Søren Jensen forarmet, og derefter afgik han som fæster, og i stedet blev Rasmus Nielsen fæster i årene 1747-48. Han var født i 1684, så han var en ældre mand, og egentlig var han hjulmand. I 1750 døde han og blev begravet d. 15. febr., men hans søn Hans Rasmussen havde i 1749 overtaget fæstet af halvgården, og nu kan det ses, at det er Nørregård. Han var d. 29. maj 1748 blevet trolovet med Anne Villadsdatter fra Dørken, og d. 7. juli blev de gift. Anne havde været gift med Laurids Sørensen fra Hestlund, men han var stukket af fra hende og en datter, så hun efter kapitelsdom havde fået skilsmisse. Anne og Hans Rasmussen fik sønnen Rasmus i 1749, han døde året efter. Hans Rasmussens mor boede hos dem, og præsten var meget misfornøjet med, at Hans ikke ville forsørge hende, men overlod det til sognets fattigkasse. Anne Villadsdatter døde i 1778, 67 år gl., hun blev begravet d. 24. maj, men det var længe efter, at de havde fratrukket fæstet. Hverken Hans Rasmussen eller hans mor døde i Thyregod sogn.

Omkring 1765 var den ny fæster tiltrådt, han hed Ole Christensen, og han blev den første selvejer på Nørregård. Han var født i 1742, døbt d. 28. jan., søn af Christen Olesen og Karen Jacobsdatter i Østergård. D. 11. maj 1765 blev han trolovet med Anne Hansdatter fra Poderhuset ved Hastrup sø, og d. 30. juni blev de gift. Anne var født i 1743, antagelig i Åle sogn, hun var datter af skytte Hans Friderichsen og hustru Sidsel.

Ole Christensens første blev født i 1766 og døbt Knud, mærkeligt nok, da der ikke synes at være nogen Knud i de 2 familier. Han døde 4 mdr. gl. Karen blev født i 1767, og Hans blev født i 1770, han døde 3 mdr. gl. I 1774 fik de igen en søn, der blev døbt Hans, Sidsel blev født i 1776, og Susanne i 1778, hun blev døbt d. 18. sept. og fremstillet i kirken d. 11. okt., samme dag som hendes mor Anne Hansdatter blev begravet. Ole Christensen blev gift med Mette Christensdatter, der var født i 1733, men ikke i Thyregod sogn.

Ved auktionerne på Rørbæk kom gårdene i Dørken under forskellige ejere, hospitalsforstander Jacob Bering i Horsens blev ejer af Nørregård, og efter hans død overtog hans enke Catharina Hoff gården. Hendes fæstebrev til Ole Christensen var dateret d. 31. marts 1779, men allerede året efter solgte hun Nørregård til ham.

D. 14. juni 1780, skøde fra Catharina Hoff til Ole Christensen på hans fæstegård, htk. 1 td. 7 skp. 1 fkr. 1 2/3 alb. Prisen var 52 rd. pr. td. htk., så købesummen blev 100 rd. 2 2/3 sk. Skødet blev først tinglæst d. 22. marts 1811 og fik da den påtegning, at der hverken for sælgeren eller hendes afdøde mand var læst skøde på gården. I folketællingen i 1787 er Ole ført som selvejerbonde, 48 år, gift 2. gang, Mette var 54 år, gift 1. gang, de 2 døtre Karen og Susanne var hjemme. Karen blev gift med Jørgen Sørensen i Egeskov, og da hun døde, blev Jørgen gift med hendes søster Susanne. Hans Olesen blev gift med Maren Villadsdatter fra Ullerup, de boede en kort tid i Dørken. Mette Christensdatter døde i 1799 og blev begravet d. 21. marts, 65 år gl.

Ole Christensen blev d. 28. apr. 1802 gift med enke Anne Nielsdatter i Dørken, men da havde han forlængst solgt gården og var flyttet ud på en parcel i Øster Dørken, hvor han havde bygget et hus. Han døde som aftægtsmand d. 12. febr. 1817, 80 år gl. Anne Nielsdatter døde som indsidder i Dørken d. 10. nov. 1827, 80 år gl. Hun var ikke fra Thyregod sogn.

D. 2. maj 1789, skøde fra Ole Christensen til Christen Christensen fra Hesselbjergerne på sin ejende halvgård med htk. 1 td. 6 skp. 1 fkr. 1 alb. Ole reserverede sig et hus, som han havde bygget på den såkaldte bolsmark østlig på marken, samt den halve part af gårdens enemærke med 1 skp. htk. Ligeledes halvparten af en ubetydelig toft i byen, som han havde solgt til Frands Mathiasen, htk. 2/3 alb. Udstykningsbevillingerne har nok ikke været i orden. D. 11. marts 1811 måtte Ole Christensen afgive en ekstra erklæring om salget, og tinglysning af skødet skete med 20 års forsinkelse. Da var der handlet med gården igen.

D. 24. juni 1795 udstedte Hans Iversen i Dørken en obligation på 150 rd. til Niels Andersen i Bregnhoved og satte gården i pant med htk. 1 td. 5 skp. 1 fkr. 1 alb. Forøvrigt kalder han gården Bank, det gamle navn på helgården, der senere gik over på den anden halvpart. Obligationen fik den påtegning, at debitor intet lovligt skøde havde på gården.

D. 4. jan. 1814 blev de mange fejl rettet, ved at Chr. Christensen udstedte et nyt skøde på det oprindelige fulde htk. 1 td. 7 skp. 1 fkr. 1 2/3 alb. til Hans Iversen og henviste til et skøde af gårds dato, det må være Ole Christensens skøde til ham, der er skrevet om. Købesummen 150 rbd. var betalt, og Otto Arevad og Jacob Frandsen Tarm skrev under til vitterlighed.

Christen Christensen var født i 1755, døbt d. 31. aug., søn af Christen Mortensen og Maren Pedersdatter. Han var gift med Margrethe Nielsdatter, født i 1758, døbt d. 21. apr., datter af Niels Iversen og Anne Hansdatter. Chr. Christensen havde boet i Lønå og Hindskov. I Dørken fik han 3 sønner, Christen i 1790, Hans i 1792 og Morten i 1794. Morten blev gift med Niels Pedersens enke Anne Christensdatter i Kjærgård d. 13. jan. 1822.

Hans Iversen var født i 1767, døbt d. 2. aug., søn af Iver Olesen og Kirsten Nielsdatter, Søndergård, Dørken. Han var i 1790 blevet gift med Else Nielsdatter, født i 1764 i Drantum, datter af Niels Pedersen og Karen Madsdatter. Hans Iversen var skrædder og havde før boet i et hus ved Søndergård. Senere boede han i Neder Donnerup og Branduhre. Hans Iversen havde sønnerne Iver og Niels, der var født, inden han overtog Nørregård. I 1796 blev datteren Karen født, både hun og Niels døde samme år. I 1797 fødtes en datter, der også blev døbt Karen, i 1801 blev Kirsten Marie født, og i 1804 Niels Emanuel, der blev gårdejer i Neder Donnerup.

D. 5. febr. 1814, skøde fra Hans Iversen til Niels Olesen Refsgaard på 2 parceller af Nørregård, nemlig nr. 6 med htk. 1 fkr. 1/4 alb. og nr. 7 hovedparcellen med htk. 1 td. 2 skp. 2 fkr. 1 alb. med bygninger. Købesum 160 rbd. Bevilling af 8. jan. 1814. Parcel nr. 6 var bortfæstet for livstid til Michel Iversen, (det er nok en fejl for Michel Jensen, der kendes ikke nogen Michel Iversen i Dørken). Samme dag skødede Hans Iversen parcel nr. 2 med htk. 1 skp. 3 fkr. 3/4 alb. til velagtede Ole Christensen for 25 rbd. navneværdi, det var bolstoften og det halve enemærke i Ø. Dørken.

D. 3. febr. 1814, skøde fra Hans Iversen til Anders Pedersen Schierlund på parcel nr. 5 med htk. 2 skp. 1 fkr. 2 1/4 alb. Købesum 30 rbd. navneværdi.

D. 11. dec. 1814, skøde fra Hans Iversen til Mathias Frandsen på parcel nr. 4 med htk. 2 1/4 alb. Købesum 3 rbd. Det var den omtalte lille toft i byen. Samme dag, skøde fra Hans Iversen til Iver Pedersen i Dørken på hedeparcel nr. 3 med htk. 2/3 alb. Købesum 5 rbd. De fleste af skøderne blev skrevet på Brandholm. Alle parceller var opmålt af landinspektør Ravn i Jelling. Dermed var der rettet op på alle uregelmæssigheder.

Den ny ejer af hovedparcellen af Nørregård Niels Olesen var født i Ullerup i 1765, han var gift med Mette Pedersdatter, der var født i 1775. Han havde ejet Refsgård i N. Donnerup, den havde han d. 11. dec. 1812 solgt til Thomas Christensen Grynderup fra Thyregod by. D. 29. juni 1818 lånte Niels Olesen 100 rbd. af sin navnefælle Niels Olesen, Midtgård, og satte gårdens tiender i pant. Hartkornet opgives da til 1 td. 2 skp. 3 fkr. 1 3/4 alb. D. 11. dec. 1818 lånte Niels Olesen 200 rbd. af Jacob Mortensen Schou i Give by med pant i gården.

Ved matrikuleringen ca. 1830 fik gården matr. nr. 6 Dørken, den beskrives som en toftlod ved gården nordlig i byen, en agerlod nord for byen, en udlod vest for byen, en lille toft vestlig i byen og 6 englodder vest for byen. Til gården hørte anpart i matr. nr. 12 og 13, og der var tørvegravningsret i flere hovedparceller.

Niels Olesen døde d. 24. maj 1830, 64 år gl. Hans søn Ole Nielsen var d. 4. nov. 1827 blevet gift med Sidsel Jensdatter, der tjente i Thyregodlund præstegård. Hun var født i 1806 og egentlig døbt Cecilia d. 15. juni, datter af Jens Hansen og Ane Christensdatter i Odderbæk. Ole var født i Give sogn i 1805. Cicilias forældre var døde, og d. 11. juni 1829 kvitterede Ole for en arv på 27 rbd. 8 3/5 sk. efter dem.

Der var skrevet købekontrakt imellem Niels Olesen og sønnen om salg af gården, men det var Mette Pedersdatter, der d. 29. nov. 1834 udstedte skødet i overensstemmelse med kontrakten til Ole Nielsen. Købesum 200 rbd. rede sølv. Samtidig blev der oprettet en lovformelig aftægtskontrakt for Mette, der boede sammen med sønnen Peder Nielsen, der var skræddermester og ugift. Anders Nielsen Kartborg skrev dokumenterne, og hans søn Hans Bering Andersen skrev under. De 2 brødre fra Nørregård, "Wolle og Pejter Refsgaard" er kendt fra "Slavekrigen i Dørken".

D. 5. juni 1839 udstedte Ole Nielsen en obligation på 150 rbd. sølv til Niels Sørensen Skov i N. Donnerup og satte gården i pant på 1. prioritet.

Cecilia og Ole fik 9 børn: 1. Jens, født d. 17. sep. 1828. 2. Niels, født d. 11. sep. 1830, død 3 uger gl. 3. Ane Mette, født d. 23. feb. 1832. 4. Ane Kirstine, født d. 2. okt. 1834. 5. Niels Peter, født d. 8. maj 1837. 6. Kirsten Marie, født d. 8. juni 1840. 7. Anders Christian, født d. 4. nov. 1843. 8. Niels, født d. 25. juli 1846. 9. Mette Marie, født d. 23. jan. 1852. Ane Mette blev gift med Jens Christensen fra Randbøl i 1859. Kirstine blev gift med Jens Peter Sørensen fra Hover samme år. Ole Nielsens bror Peder rejste fra Thyregod sogn før 1860. Mette Pedersdatter døde d. 25. nov. 1842.

D. 24. dec. 1843 bortlejede Ole Nielsen et stk. hede ved Lønå skel, men syd for Knud Enevoldsens gård, til Knud Lauritsen, der var fra Ejstrup og gift med Maren Hansdatter fra Keitum på Sild. Der var hus på parcellen, årlig leje 2 rbd. stigende til 6 rbd.

D. 28. marts 1860, skøde fra Ole Nielsen til søn Jens Olesen. Købesum 600 rd. rigsmønt for hovedparcellen med htk. 1 td. samt andel i matr. nr. 13. Samtidig blev der oprettet aftægtskontrakt, til beboelse skulle Ole og Cecilie have 4 fag i den søndre ende af det vestre hus. Kapitalværdi 195 rd. Ole solgte samtidig matr. nr. 6b til sin svigersøn Jens P. Sørensen og betingede sig også aftægt der. Cecilie døde d. 31. okt. 1877, 70 år gl. Ole Nielsen levede endnu i 1891. Jens Olesen var d. 11. nov. 1859 blevet gift med Nielsine Sørensen, født i 1824, datter af afdøde gårdmand Søren Nielsen i Hover. D. 11. nov. 1868 købte Jens Olesen matr. nr. 5e af Jeppe Larsen på nabogården. Htk. 1 fkr. 2½ alb., købesum 50 rd. Samme dag mageskiftede han sig til matr. nr. 13, s anpart under Midtgård fra Hans Frederiksen, værdi 25 rd. Matr. nr. 13 var Dørkens gamle fællesdrift ud i heden mod vest med htk. 1 fkr. 2½ alb. Til gengæld fik Hans Frederiksen matr. nr. 6c med htk. 1 1/4 alb. D. 15. marts 1870 købte Jens Olesen matr. nr. 4e af Hans Frederiksen for 25 rd., htk. 1 alb.

Nielsine og Jens Olesen fik 5 børn: 1. Ole Christian, født d. 24. okt. 1860. 2. Maren, født d. 22. jan. 1863. 3. Søren, født d. 23. jan. 1865. 4. Niels Peter, født d. 25. marts 1869. 5. Cecilie Karoline, født d. 29. okt. 1871. Maren blev gift med ungkarl Peder Lund Christiansen i Farre d. 15. apr. 1887. Cecilie Karoline blev gift med Christen Thisgaard Hansen i Sejrup i 1892.

D. 26. juni 1860 kvitterede Jens Olesen for arv efter sin svigerfar Søren Nielsen, Høgsholt. D. 2. febr. 1875 købte Jens Olesen matr. nr. 5g Dørken af Hans Madsen på matr. nr. 5d Dørken.

D. 2. marts 1895, skøde fra Jens Olesen til søn Niels Peter Olsen på matr. nr. 6a Dørken. Niels Peter var gift med Ane Cecilie Sørensen, født d. 27. feb. 1871, datter af Jens Peter Sørensen og Ane Kirstine Olesen i Dørken. Nielsine Sørensen døde i 1896. Jens Olesen var aftægtsmand endnu i 1901, da han døde, kom Ane Kirstine Olesen til Nørregård som aftægtskone. N. P. Olesen havde en plejesøn Hans Peter Sørensen, født d. 12. juli 1890 og søn af husmand Niels Sørensen og Ane Nielsen i Dørken. Niels Peters bror Søren blev gift med Ane Kirstine Hansen fra Ejstrup i 1891, de boede i Fuglsang. D. 20. maj 1906 købte Niels P. Olesen matr. nr. 4am af P. Christensen Hauge, og d. 8. maj 1900 havde han købt matr. nr. 4ah af Bertel Sørensen.

D. 30. dec. 1935, skøde fra Niels Peter Olesen til Peter Alfred Thisgaard, født d. 14. marts 1902, søn af Christen Thisgaard og Cecilie Karoline Olesen i Sejrup, altså Niels Peters søstersøn. Senere ejedes gården af Alfred Thisgaards søn Asger Thisgaard.

1993. ejer Kristen H. Christiansen, Givevej 17, Dørken.

Udstykninger fra matr. nr. 6 Dørken.

Matr. nr. 6b Dørken.

D. 28. marts 1860, skøde fra Ole Nielsen til svigersøn Jens Peder Sørensen, født i 1829 i Hover, søn af Søren Nielsen, gmd. i Høgsholt. Hartkorn 6 skp. 1½ alb. Købesum 400 rd. Den lejelod, der i sin tid var udlejet til Knud Laursen, faldt i denne parcel, hvorfor køberen skulle holde sig lejekontrakten efterrettelig imod at modtage den årlige leje. Der blev oprettet aftægtskontrakt samtidig.

Jens P. Sørensen var gift med Ane Kirstine. Hun havde sønnen Andreas, født d. 26. febr. 1856. D. 31. aug. 1860 fik de sønnen Søren. Ole blev født d. 27. apr. 1863. Maren d. 25. apr. 1866. Carl d. 30. dec. 1868. Ane Cecilie d. 27. feb. 1871. Johanne Marie d. 1. apr. 1872. Ane Mette d. 20. marts 1876. Jens Peder Sørensen døde d. 8. nov. 1878, 49 år gl., og d. 5. dec. 1878 fik enke Ane Kirstine Olesen tilladelse til at sidde i uskiftet bo. Hun beholdt gården og drev den med hjælp af sønnerne Søren og Ole og senere Carl.

D. 24. nov. 1895, skøde fra Ane Kirstine Olesen til søn Carl Sørensen, der blev gift med Ane Marie, født d. 3. apr. 1883, datter af murer Jens Christian Knudsen og Karen Marie Nielsen i Thyregodlund. Ane Kirstine fik aftægt på gården. D. 8. maj 1900 købte Carl Sørensen matr. nr. 4r af Bertel Sørensen, og d. 2. nov. 1915 købte han parcellerne 1n af Hans Anton Hansen, 2i af Jacob S. Østergaard, 5n af Marinus Petersen og 10e af Karl Jørgensen, alle af Dørken.

D. 19. sep. 1933, skøde fra Carl Sørensen til Hermann Mathiasen Tirsgaard, født d. 12. feb. 1904, søn af Kristian Mathiasen og Ane Hermann i Dørken.

1993: ejer Anna Grethe og Kaj Tirsgaard, Vester Dørkenvej 2, Dørken.

Matr. nr. 6c Dørken.

D. 2. juni 1906, skøde fra Peder Christensen Hauge til Olivia Birgitte Olesen Søndergaard, født d. 29. sept. 1883, datter af Ole Olesen Søndergaard og Maren Madsen, der da var kroforpagtere i Thyregod.

D. 28. feb. 1929, skifteudskrift som adkomst for de selvskiftende arvinger: 1. købmand Ole Olesen Søndergaard. 2. Martine Marie Olesen Søndergaard. 3. Fru Maren Kirstine Olesen Søndergaard, gift Østergaard.

D. 7. aug. 1929, skøde fra arvingerne til købmand Laust Nielsen Jacobsen.

D. 13. apr. 1931, skøde fra Laust N. Jacobsen til købmand Christian Enkelund.

D. 27. maj 1950, skifteretsattest læst som adkomst for enkefru Marie Kirstine Enkelund.

Dec. 2007, skøde fra Peter V. Thomsen til Lennart Hansen. Ej. værd. 910.000

Dørkenvej 11.

Matr. nr. 6d Dørken.

D. 11. okt. 1922, skøde fra Olivia Birgitte Olesen Søndergaard til Jens Peter Jensen på matr. nr. 6d og e Dørken, htk. ½ alb. + ½ alb. Han var smed og født d. 9. juni 1894 i Lindet, søn af Kristine og Kristian Jensen.

D. 20. juni 1940, skifteekstrakt, J. P. Jensen til 1. Christian Richardt Jensen. 2. Knud Egon Jensen. 3. Gunnar Ingemann Jensen.

D. 4. maj 1946, skifteekstrakt, J. P. Jensen til 1. Kjær Valentin Jensen. 2. Jørgen Valentin Jensen.

D. 25. okt. 1961, skøde fra A/S Dørken Frysebox til smedemester J. Peter Jensen på matr. nr. 6l til forening med matr. nr. 6d.

Matr. nr. 6g Dørken.

D. 2. nov. 1915, skøde fra Carl Sørensen til Jacob S. Østergaard til forening med matr. nr. 2e.

Matr. nr. 6h Dørken.

D. 2. nov. 1915, skøde fra Carl Sørensen til Jens P. Olesen til forening med matr. nr. 3b.

Matr. nr. 6i Dørken.

D. 2. nov. 1915, skøde fra Carl Sørensen til Marinus Petersen til forening med matr. nr. 5c.

Matr. nr. 6k Dørken.

D. 8. sep. 1944, skøde fra Alfred Thisgaard til Rud Schou til forening med matr. nr. 4f og g Dørken.

Matr. nr. 6l Dørken.

D. 27. maj 1956, skøde fra Marie Enkelund til A/S Dørken Frysebox.

Matr. nr. 6m Dørken.

En parcel, der i 1965 var forenet med matr. nr. 6b Dørken. Ejer Hermann Tirsgaard.

Matr. nr. 6? Dørken.

En parcel, der i 1965 tilhørte Petrea Christensen, bogstavet mangler.

Et hus på lejejord fra Nørregård, matr. nr. 6a Dørken.

D. 24. dec. 1843 bortlejede Ole Nielsen et stk. hede med et hus til Knud Lauritsen fra Ejstrup.

D. 13. apr. 1855 transporterede Knud Lauritsen lejekontrakten til Jens Madsen, og der blev oprettet aftægtskontrakt til kapitalværdi 182 rd. 5 mk. 4 sk. for Knud Lauritsen og hustru Maren Hansen, der angives at være født i Brande i 1792.

D. 6. nov. 1856, transport fra Jens Madsen til Mikkel Mortensen i Lønå på lejeretten. Mikkel ejede matr. nr. 5a Lønå.

D. 28. maj 1862 udstedte Knud Lauritsen en obligation på 25 rd. til kromand Ditlev Lorentzen Mærsk i Thyregod. Han kaldte sig igen lejehusmand, og han pantsatte sin besætning, der bestod af 1 ko og 2 får med lam og desuden en sengs klæder.

D. 6. marts 1866 døde Knud Lauritsen med tilnavnet Sø som fattiglem på Dørken mark, 67 år gl. Maren Hansen forlod sognet, og parcellen faldt ind under matr. nr. 6b Dørken, i hvis areal den lå.

Matr. nr. 7 Dørken, Bækkekildegård.

Da Jeremias Nielsen i Dørken havde købt den samlede gård Midtgård med htk. 3 tdr. 4 skp. af sin far Niels Henriksen, fik han d. 23. apr. 1814 rentekammerets bevilling til at udstykke gården i 7 parceller.

D. 8. juni 1815 skødede han parcel nr. 4 med htk. 1 td. 1 skp. 3 fkr. 3/4 alb. til Erich Eskildsen fra Givskud. Købesum 400 rbd. Landinspektør Ravn i Jelling havde foretaget udstykningen. Eskildsen kaldte gården Eskelund, han var 45 år, og hans kone Gertrud Knudsdatter var 65 år.

D. 12. marts 1816, skøde fra Erich Eskildsen til Anders Pedersen Skiærlund på gården med bygninger. Købesum 400 rbd. D. 5. aug. 1816 udstedte Anders Pedersen en obligation på 400 rbd. til sin bror Thøger Pedersen i Skærlund.

Anders Pedersen var født i Skærlund i 1779, søn af Peder Andersen og Kirsten Thøgersdatter. D. 27. okt. 1809 blev han trolovet med Kirsten Marie Olesdatter, født i 1789, døbt d. 21. juli, datter af Ole Nielsen og Sidsel Marie Jensdatter, Søndergård i Dørken. De blev gift d. 18. nov. De havde først boet i Dørkenhuse i Øster Dørken, der havde de fået 3

børn, Kirsten, Peder og Ole. Da de kom til Eskelund, fik de endnu 4 børn, Ane Cathrine, Jenssine, Peder Christian og Marie Kirstine.

D. 22. apr. 1833 døde Anders Pedersen, 54 år gl. D. 20. juli 1833 blev der holdt auktion over hans dødsbo, han havde foruden Eskelund ejet parcellerne nr. 5, 6 og 7 af Midtgård sammen med Peder Iversen, der nu ejede hovedparcellen. Htk. for de 3 sidste parceller var 3 fkr. Højtbydende blev gårdmand Niels Olesen i Dørken med 40 rigsbankd. rede sølv, det blev approberet d. 5. aug., og d. 14. dec. 1833 blev der udstedt skøde til Niels Olesen af auktionsretten.

D. 25. apr. 1834 skødede Niels Olesen gården til sin søster Kirsten Marie Olesdatter for 100 rbd. rede sølv. En anden bror Iver Olesen var lavværge for hende. Selvom Kirsten Marie havde voksne sønner, beholdt hun ikke stedet.

D. 7. febr. 1836, skøde fra Kirsten M. Olesdatter til Niels Pedersen fra Kokborg, købesum 100 rbd. sølv. Niels Pedersen var født i 1803, døbt d. 30. maj, søn af Peder Andersen og Mette Marie Larsdatter i Lønå. Han var d. 8. juni 1828 blevet gift med enke Zidsel Marie Andersdatter, født i 1801, døbt d. 30. aug., datter af væver Anders Sørensen og hans 2. kone Ane Cathrine Jensdatter. Hun havde først været gift med Christen Pedersen fra Carlsborg. Niels Pedersens steddatter Cathrine havde arvet 79 rbd. 83½ sk. sølv efter sin far, dem lånte Niels Pedersen, og Cathrine fik pant i Eskelund. Zidsel Marie Andersdatter døde d. 4. okt. 1840, 39 år gl. Der var skifte d. 10. apr. 1841, udover Cathrine havde hun 2 sønner med Niels Pedersen, Anders og Peder, og 1 datter Christine. Zidsel Maries svoger i 1. ægteskab, Jens Christian Pedersen i Østerdam blev værge for børnene. De 2 sønner fik hver 57 rbd. 1 mk. i arv, og de 2 døtre fik hver 28 rbd. 3 mk. 8 sk. Niels Pedersen gav steddatteren en seng til 20 rbd. og lovede hende frit bryllup, når hun skulle giftes. Obligationen til hende var den eneste gæld i boet.

Niels Pedersen blev kort efter gift med Mette Kirstine Pedersdatter, født i 1809 i Ø. Nykirke. De fik d. 19. apr. 1843 en datter, der blev opkaldt efter Zidsel Marie, og d. 1. dec. 1847 fik de sønnen Peder Christian. D. 28. jan. 1852 kvitterede Anders Nielsen for arven efter sin mor Zidsel Marie. D. 21. nov. 1855 kvitterede Peder Nielsen for arv efter sin mor, 60 rd. 23 2/3 sk. og for 57 rd. 16 sk. efter sin søster Christine, der var død d. 16. sept. 1851, 21 år gl. Niels Pedersens steddatter Cathrine blev gift med husmand Christen Jensen i Vester Harild, Ejstrup sogn, hun var ganske velhavende, da hun arvede efter sin far og sin bedstemor i Carlsborg.

D. 26. apr. 1856, skøde fra Niels Pedersen til sognefoged Jens Christensen i Neder Donnerup på gården, der havde fået matr. nr. 7 i Dørken, uændret htk., købesum 3000 rd. rigsmønt. Der blev samme dag oprettet en aftægtskontrakt for Niels Pedersen og hustru, til beboelse fik de 4 fag i den nordre ende af stuehuset. Antagelig har Niels Pedersen været syg allerede dengang, han døde d. 30. juni samme år, 53 år gl. Han havde forøvrigt været smed, inden han kom til Dørken. Mette Kirstine Pedersdatter blev på gården med børn og stedbørn, Anders bestyrede gården for Jens Christensen.

D. 19. jan. 1860, skøde fra Jens Christensen til Anders Nielsen på gården med nyt htk. 1 td. 3 skp. 2 1/4 alb. Købesum 2500 rd. Anders Nielsen var født i Kokborg d. 22. aug. 1833, han blev d. 1. okt. 1858 gift med Ane Marie Andreasen, født d. 7. dec. 1840, datter af Andreas Christensen og Birthe Marie Jensdatter i Enkelund. Anders Nielsen udstedte samtidig en obligation på 100 rd. til sin stedmor Mette Kirstine, en dito på 800 rd. rigsmønt til sin bror Peder Chr. Nielsen og en dito på 800 rd. til sin halvsøster Zidsel Marie.

Ane Marie og Anders fik 7 børn: 1. Sidsel Marie d. 18. marts 1860. 2. Birthe Marie d. 15. aug. 1862. 3. Nielsine d. 31. maj 1865. 4. Andreas d. 17. sept. 1867. 5. Sidsel Marie d. 1. aug. 1871. 6. Birthe Marie d. 14. maj 1875. 7. Niels Christian d. 13. feb. 1879. Den ældste datter Sidsel Marie døde 11 år gl. i 1871, og den næstældste Birthe Marie døde 10 år gl. i 1873.

D. 3. marts 1880, skøde fra Anders Nielsen til Christen Andersen og Mads Nielsen. Det er ikke nærmere oplyst, hvem de er, men antagelig drejer det sig om Christen Andersen fra Thyregodlund og Mads Nielsen på matr. nr. 4a Thyregod.

D. 8. nov. 1884, skøde fra Christen Andersen og Mads Nielsen til Ole Olesen, født i Skarrild d. 1. marts 1853. Han havde været medhjælper i købmandshandlen, der blev drevet i Thyregod kro af Niels Pedersen fra Brande. D. 22. april 1881 var han blevet gift med Mads Nielsens datter Maren, der var født d. 14. okt. 1857. Ole Olesen fik senere navnebrev på, at han måtte bruge navnet Søndergaard. De fik sønnen Ole d. 1. juni 1882, han døde i november samme år. D. 29. sept. 1883 blev deres datter Olivia Birgitte født, da var Ole Søndergaard blevet forpagter af Thyregod kro. D. 23. okt. 1889 blev Martine Marie født, og Kristine blev født d. 1. apr. 1895.

Ole Søndergaard åbnede købmandsforretning i gården, der nu blev kaldt "Bækkekilde". Forretningen blev senere flyttet til Dørken by.

D. 31. juli 1909, mageskifteskøde fra Ole Olesen Søndergaard til installatør Jakob Lauritsen, født d. 25. juni 1854 i Hjerm og gift med Ane, født d. 3. maj 1873 i Holstebro. Han var den første elektriker i Thyregod sogn, og da Thyregod elektricitetsværk blev oprettet i 1911, gav han tilbud på husinstallationerne.

D. 29. jan. 1912, skøde fra Jakob Lauritsen til Anders Peter Johan Andersen, født d. 7. sept. 1875 i Marslev, gift med Katrine Marie Leimann, født d. 5. juli 1878 på Als. De havde 5 døtre og 3 sønner, Leimann, Hartmann og Hofmann. Andersen havde i nogle år drevet Thyregod mølle.

D. 6. maj 1944, skøde fra Anders P. J. Andersen til søn Hofmann Andersen.

D. 19. dec. 1950, skøde fra Hofmann Andersen til Thomas Bjørnskov.

D. 20. apr. 1956, skøde fra Thomas Bjørnskov til Robert Egsgaard.

D. 1. dec. 1956, skøde fra Robert Egsgaard til Tage Hougaard.

Der synes ikke at have været udstykninger fra Bækkekildegård.

Matr. nr. 8 Dørken, Baggerhus.

Ejendommen er udstykket fra Søndergård, matr. nr. 3 Dørken, men udstykningstilladelse og skøde er ikke fundet. Den første ejer Lars Christensen oplyste, at han var blevet ejer af stedet ved skøde dateret d. 16. juni 1809, og det må være udstedt af den daværende ejer af Søndergård Ole Iversen. Lars Christensen var født i 1745, søn af Christen Larsen og Mette Villadsdatter i Hedegård, Ejstrup sogn, og gift med Else Kirstine Pedersdatter, født i 1761. Han havde ejet Damgård i Kokborg fra 27. dec. 1800 til 26. juni 1806, derefter boede han i Hjortsballe i et par år.

D. 13. juni 1808 lånte han 100 rd. af Jens Pedersen Skjøde, men der blev kun skrevet en revers, og ikke sat noget i pant.

D. 20. juni 1809 udstedte Lars Christensen en obligation på 150 rd. til gmd. Peder Knudsen i Thyregodlund, og da oplyste han skødedato og satte Baggerhus i pant med htk. 1 skp. 3 fkr. D. 18. marts 1819 døde Lars Christensen, og hans alder opgives da til 78 år. Else Kirstine blev boende i 3 år.

D. 25. marts 1822, skøde fra Else Kirstine Pedersdatter til Niels Christensen Hornborg, købesum 90 rbd. Som adkomst henviste hun til et skiftebrev af 6. juni 1820. Hun flyttede til Ødemarken i Langskov sogn, og der døde hun d. 2. maj 1825. Et barnebarn af hende Christen Albrechtsen blev ejer af Hølmosegård i Sejrup. Niels Christensen fra Hornborg var d. 20. nov. 1814 blevet forlovet med Maren Olesdatter, født i 1791, døbt 1. jan. 1792, datter af Ole Iversen og Sidsel Marie Jensdatter. De blev gift samme år og boede først i Dørken siden i Enkelund.

I 1826 brændte Baggerhus, og Niels Christensen skulle have udbetalt brandhjælp. Han skyldte imidlertid Anders Hansen Bank i Give 30 rbd., og ved et forlig i Give d. 22. aug. 1826 forpligtede han sig til ikke at købe mere tømmer til byggeriet, end at der kunne blive penge tilovers til Anders Bank. Da han fik bygget, udstedte han en obligation på 90 rbd. til Søren Pedersen og søn Peder Sørensen i Hornum, dateret d. 22. apr. 1827. D. 5. maj 1827 udstedte han en dito på 50 rbd. til Peder Knudsen i Thyregodlund. Begge obligationer blev indløst og udslettet d. 14. dec. 1831, da han havde solgt stedet.

Maren og Niels Christensen fik 5 børn: 1. Mette Marie d. 11. marts 1815, født i Dørken. 2. Zidsel Marie d. 6. feb. 1817. 3. Mette Kirstine d. 23. feb. 1820, begge født i Enkelund. 4. Christine d. 2. nov. 1822. 5. Marie Kirstine d. 2. dec. 1825, begge født i Dørken.

D. 28. marts 1822 bortlejede Niels Christensen en plet hede fra Baggerhus til Niels Hansen fra Horsens. Han skulle selv opføre og vedligeholde et hus, men han skulle ikke betale tiende eller kongelige skatter. Hvert år til Mikkelsdag skulle han betale 32 rbsk. til Niels Christensen samt levere 1 pot brændevin til Dørken bys beboere. Fæstebrevet blev først tinglæst d. 29. sept. 1847, da Baggerhus havde skiftet ejer.

D. 7. juli 1830, skøde fra Niels Christensen til svogeren Iver Olesen på Baggerhus med nyt htk. 2 skp. 2 3/4 alb. Købesum 190 rbd. sedler. D. 14. dec. 1831 lånte Iver Olesen 200 rbd. sedler af væver Niels Sørensen i Lindet og satte Baggerhus i pant. Iver var født i 1796, døbt 1. nov., han var gift med Birthe Nielsdatter, født i 1796 i Hvejsel. I nogle år havde de boet i Knude, hvor datteren Ane var født. Sønnen Ole var født i Dørken d. 30. sept. 1822, inden de bosatte sig i Knude.

D. 23. marts 1840 købte Iver Olesen et stykke jord ved Neder Donnerup skel af 5 gårdmænd i Dørken. Det var en rest af den gamle fællesjord med htk. 3 fkr. 3/4 alb. Købesum 5 rbd. sedler. D. 11. juni 1844 lånte Iver Olesen 200 rbd. sedler af husmand Jens Villumsen i Riisagerhus i Hammer sogn og gav 1. prioritet i Baggerhus med htk. 1 skp. 3 fkr. + 1 fkr. Der står i matriklen, at der sydligst på marken er et fald agerjord, der hører til fællesskabet under matr. nr. 12, men hvis grænser ikke kan påvises. Ejeren af Baggerhus skulle årlig svare grundskat til ejerne af matr. nr. 12. Det er muligvis skyld i de forskellige hartkornsangivelser.

D. 30. aug. 1847 skødede Iver Olesen et stk. jord til sin søn Niels Iversen, htk. 3 fkr. 3/4 alb., købesum 50 rbd. rede sølv. Jorden lå ved Neder Donnerup skel. I 2 omgange lånte Iver Olesen penge af Niels Sørensen Skou i Neder Donnerup. D. 10. jan. 1840, 50 rbd. rede sølv, og d. 17. dec. 1845 200 rbd. rede sølv, begge gange med sikkerhed i Baggerhus og sidste gang også i den tilkøbte parcel.

D. 28. dec. 1853, skøde fra Iver Olesen til svigersøn Christen Bertelsen på Baggerhus med htk. 2 skp. 2 3/4 alb. under matr. nr. 8a Dørken. Købesum 300 rd. Christen Bertelsen var født i Hindskov d. 31. jan. 1820, søn af Bertel Sørensen og Marie Sophie Mortensdatter. Han var murer og havde svende om sommeren, om vinteren lavede han træsko. Han var blevet gift med Ane Iversdatter d. 30. sept. 1853, hun var født i Hvejsel i 1826. Iver Olesen og hustru kom på aftægt hos dem, Birthe Nielsdatter døde d. 18. juni 1856, 65 år gl. Iver Olesen døde d. 19. maj 1871, 75 år gl.

Ane og Christen Bertelsen fik 5 børn: 1. Birthe Marie d. 18. marts 1854. 2. Bertel d. 15. nov. 1856, han døde d. 29. marts 1858. 3. Bertel d. 16. marts 1859. 4. Marie Sophie d. 7. jan. 1865. 5. Iver d. 13. aug. 1869. Christen Bertelsen gav sig også til at væve, og han beskæftigede en væversvend fr Hvejsel, han hed Stephan Neuchs. D. 2. maj 1874 døde Christen Bertelsen, 54 år gl., og d. 25. sept. 1874 fik hans enke Ane Iversen tilladelse til at sidde i uskiftet bo. D. 25. nov. 1876 skødede Ane Iversen hovedparcellen matr. nr. 8a til Hans Christian Nielsen på Søndergård i Dørken, så den blev lagt under Søndergård, hvor den kom fra. Nu er kun udstykningen fra 1847 tilbage af stedet Baggerhus.

Niels Hansens lejejord.

Det stykke jord, som Niels Hansen Horsens lejede i 1822, lå i den parcel, som blev frasolgt. Niels Hansen var født d. 24. maj 1786 i Horsens. Han var gift, og han ernærede sig som skomager, da han kom til Dørken. Han fik en datter Marie Kirstine d. 27. apr. 1822, men ikke med sin kone, det var med Ane Marie Larsdatter i Dørken derimod. D. 11. dec. 1824 fik hun igen en datter Birgitte, og igen blev skomager Niels Hansen udlagt som barnefar. Så blev han skilt, og d. 15. apr. 1827 blev han gift med Ane Marie Larsdatter, der var 34 år.

De fik endnu 5 børn: Lars d. 25. maj 1827. Mads Christian d. 3. okt. 1829. Christen d. 22. sept. 1832, han døde 6 mdr. gl. En sø mere, der hed Christen d. 10. sept. 1834. Else Kirstine d. 28. juli 1837. Ane Marie Larsdatter døde d. 31. maj 1838, da opgives hendes alder til 48 år, og efter kirkebogen skulle hun være født i Thyregod. Det må bero på en misforståelse, da hun helt sikkert var datter af Lars Christensen og Else Kirstine, og altså født i Ejstrup sogn.

Niels Hansen blev gift med Karen Christensdatter fra Ejstrup, hun var født i 1795, og hun havde en søn Jens Peter Jensen, 7 år, fra et tidligere ægteskab. Niels Hansen kunne ikke forsørge de mange børn. Sålænge de var små, fik han hjælp til dem fra fattiggassen i Thyregod. Niels Hansen var ellers aktiv nok, han gik ud i dagleje, og han prøvede at drive gartneri sammen med sit landbrug. Da der blev brug for en blikkenslager, slog han ind på det. Mest kendt var han nok fra markeder, hvor han optrådte med en perspektivkasse, hvor folk kunne se "hele verden" for 10 skilling. På det årlige marked ved Haraldskær var han en sikker gæst. Datteren Birgittes søn Niels Nielsen, der var født i 1846, tog han til sig som plejesøn, og han skal senere have klaret sig rigtig godt.

Niels Hansens søn Lars blev gift med Cathrine Nissen fra Skibet, han blev møllebygger og opholdt sig i nogle år i Brande sogn. De sidste år boede Niels Hansen og hustru alene, og de fik understøttelse af fattiggassen. Niels Hansen døde d. 18. nov. 1872, han blev 86 år. Karen Christensdatter er sikkert flyttet til et af deres børn, hun døde ikke i Thyregod sogn.

Udstykning fra matr. nr. 8 Dørken.

Matr. nr. 8b Dørken. "Lønborg"

Ejendommen opstod ved udstykning fra matr. nr. 8 Baggerhus (Skøde og pantrepr. nr. 18, fol. 311).

D. 30. aug. 1847, udstykket og solgt af Iver Olesen til søn Niels Iversen et stk. ejendom ved Neder Donnrup skel, htk. 3 fkr. 3/4 alb., købesum 50 rbd. rede sølv. Den lod, som skomager Niels Hansen havde lejet, lå i parcellen, og herredsskriver Kragballe sørgede for, at Niels Hansens fæstebrev fra 1822 blev tinglæst d. 29. sept. 1847. Niels Hansen havde ret til at flytte sit hus på lodden, hvis han ville.

Niels Iversen var født d. 29. marts 1819, mens forældrene boede i Dørken. Han var gift med Christence Pedersen, født i Skibet i 1823, og deres søn Peder Rise Nielsen var født i Skibet i 1846. Niels Iversen blev indkaldt til krigstjeneste lige efter, at han havde overtaget stedet i Dørken. D. 21. juni 1850 fik de sønnen Iver, og d. 2. marts 1853 fik de datteren Birthe.

D. 2. okt. 1848 blev lejekontrakten til Niels Hansen fornyet, Niels Iversen bortlejede 8 agre fra Niels Peter Pedersens skel ved den vestre side af ejendommen, agrene gik helt igennem fra nord til syd. Lejemålet gjaldt i Niels Hansens og hustrus livstid, og den årlige leje var 3 mark.

D. 3. maj 1854, skøde fra Niels Iversen til væver Søren Knudsen fra Riis mark på matr. nr. 8b med nyt htk. 1 alb. Købesum 200 rd. rigsmønt. Niels Iversen flyttede til Riis, og hvordan det senere gik ham så galt, som det kunne gå, kan ses i beretningen om ham i lokalarkiverne. D. 21. dec. 1854 udstedte Søren Knudsen en obligation på 200 rd. til gmd. Kjeld Mathiasen i Sejrup og gav 1. prioritets sikkerhed i matr. nr. 8b.

D. 24. sept. 1855 indløste han lånet med et nyt lån hos Niels Lauritsen i Riis og gav samme sikkerhed. Søren Knudsen var født i Ø. Nykirke i 1818, og hans kone Maren Jensen var født i samme sogn i 1817. Deres 5 børn, Ane, Mette, Jens, Søren og Mette Cathrine var født i Riis. Efter at de kom til Dørken, fik de sønnen Niels d. 23. juni 1854 og Hans Christian d. 25. okt. 1856.

D. 21. juni 1858, skøde fra Søren Knudsen til Jacob Johansen, htk. opgives til 3 fkr. 3/4 alb., købesum 400 rd. Johansen kom fra Barrit, men han var født i Givskud i 1828, og han var gift med Frandsine Christensen, født i Give i 1835. Deres datter Ane Marie var født i Give i 1856. I Dørken fik de en datter Christine d. 23. dec. 1860. Jacob Johansen gik ud i dagleje. D. 21. juni 1858 lånte han 350 rd. af gmd. Kjeld Mathiasen, i pantebrevet er htk. igen 1 alb.

- D. 24. feb. 1863, skøde fra Jacob Johansen til Hans Andersen Møller, der var født i Vindelev i 1804, han var gift med Karen Christensen, født i Give i 1818. De havde boet i Hedegård, Give sogn. Købesummen var 400 rd. rm.
- D. 18. dec. 1880, skøde fra Hans Andersen Møller til væverpige Karen Marie Sørensen, født d. 21. jan. 1849 i Lindet, datter af Søren Jensen i Raunshus. Karen Christensen var død d. 9. apr. 1877, hun var datter af Christen Madsen i Neder Donnerup. Hans A. Møller havde forladt stedet før 1880.
- D. 4. apr. 1893, skøde fra Karen M. Sørensen til smedemester Lauge Nielsen, født i Ø. Nykirke d. 26. maj 1848. Han var enkemand, men blev gift igen, hans 2. kone hed Marie Nielsen. D. 8. maj 1900 købte Lauge Nielsen matr. nr. 4ai af Bertel Sørensen i Dørken.
- D. 7. apr. 1905, skøde fra Lauge Nielsen til Anders Peter Nielsen, født d. 18. jan. 1859 i Ø. Nykirke, gift med Maren Nielsen, født d. 20. okt. 1863 i Givskud. De havde ingen børn. D. 24. juni 1924 blev skifteudskrift læst som adkomst for enke Maren Nielsen, der var eneste arving efter Anders P. Nielsen.
- D. 24. juni 1924, skøde fra Maren Nielsen til Mads Kristian Nielsen, født i Givskud d. 22. feb. 1876, søn af Anders Nielsen og Anne Sørensen. Han var d. 28. aug. 1903 blevet gift med Juliane N. Olesen, født d. 11. nov. 1882 i Silstrup, Skarrild sogn, datter af Christian Marinus Olesen og Kirsten Marie Nielsen.
- D. 15. maj 1935, skøde fra Mads Kr. Nielsen til svigersøn William Pedersen, født d. 19. dec. 1909 i Ulsøhus, Ryde sogn. Han var gift med Kirsten Marie, født d. 12. dec. 1905 i Silstrup.
- D. 16. maj 1939, skøde fra William Pedersen til Hans Nielsen.

Matr. nr. 9 Dørken, Østerballegård. (Petrolhus)

Gården er opstået af nogle hedeparceller fra gårdene i Dørken by. Poul Mortensen fra Thyregod er den første, der vides at have boet på stedet, der dengang kaldtes Dørkenhus. Han var født i 1725, døbt d. 27. maj, søn af Morten Eskesen og Maren Pedersdatter Hole på den nordligste gård. Han var gift med Karen Hansdatter, der muligvis var fra Stouby, hvor hun havde en søster, en bror Eske Hansen var fæster på Agersbøl mark.

I skattelisten for 1763 nævnes Poul Mortensen sammen med Niels Olesen, så det er nok Bankgård, der har lagt den første del til Dørkenhus. Karen og Poul Mortensen fik 3 børn: 1. Morten født i 1760, døbt d. 16. marts. 2. Maren i 1762, døbt d. 16. maj. 3. Anne i 1765, døbt d. 31. marts. Poul Mortensen boede i Dørkenhus endnu i 1798, men hans kone omtales ikke, de boede i Farre i 1787, og da havde de en datter Johanne, der var født i 1778, sikkert i Farre. Karen Hansdatter er nok død i Farre, hun skulle være født i 1733. Heller ikke Poul Mortensen døde i Dørken.

D. 1. juli 1796 blev Iver Pedersen fra Thyregodlund gift med Poul Mortensens datter Maren. Han var født i 1763, døbt d. 2. okt., søn af Peder Christensen Hole og Birgithe Villumsdatter. De fik sønnen Peder i 1798, han blev døbt d. 20. maj. Der er intet, der tyder på, at Iver Pedersen havde skøde på noget af Dørkenhus før 1814, det har været et leje eller fæsteforhold under Bankgård. Det første skøde findes i skøde og panteptr. nr. 7, fol. 467.

D. 3. nov. 1814, skøde fra Peder Nielsen Lundgaard til Iver Pedersen på parcel nr. 1 af Bankgård, htk. 1 skp. 1 fkr. 2 2/3 alb. Købesum 100 rbd. Bygningerne medfulgte i handlen.

D. 11. dec. 1814, skøde fra Hans Iversen til Iver Pedersen på hedeparcen nr. 3 fra Nørregård med htk. 2/3 alb. efter bevilling af 8. jan. samme år. Købesum 5 rbd. Skødet blev skrevet på Brandholm.

D. 18. nov. 1809 blev Anders Pedersen Skærlund viet til Kirsten Marie Olesdatter fra Søndergård i Dørken, og han kom til at bo nabo til Iver Pedersen, og fra den tid kaldes stedet Dørkenhuse.

D. 3. feb. 1814, skøde fra Hans Iversen til Anders Pedersen på parcel nr. 1 af Nørregård, der af landinspektør Ravn i Jelling var beregnet til htk. 2 skp. 1 fkr. 2 1/4 alb. Købesum 30 rbd. navneværdi, der var bygninger med.

Ole Christensen fra Nørregård boede også i Dørkenhuse, i 1789 havde han forbeholdt sig et hus, som han havde bygget på den såkaldte bolsmark sammen med et enemærke på 1 skp. htk.

D. 5. febr. 1814, skøde fra Hans Iversen til Ole Christensen på parcel nr. 2 fra Nørregård med htk. 1 skp. 3 fkr. 3/4 alb. efter landinspektør Ravns beregning. Købesum 25 rbd. navneværdi. Skødet var nødvendigt, da der ikke var søgt om udstykningstilladelse, da Ole Christensen havde forbeholdt sig hartkornet. Parcellen skulle holdes vedligehold med bygninger og beboere, så Oles lod er nok blevet grundstammen i Østerballegård.

I 1816 købte Iver Pedersen og Anders Pedersen begge gårde i Dørken by og flyttede dertil. Ole Christensen døde d. 12. febr. 1817, og hans ejendom blev overtaget af hans svigersøn Jørgen Sørensen, der før havde ejet hele Egeskov. Derfra havde han i 1816 solgt 2 parceller, men hovedparcellen beholdt han til 1828, den havde sognepræsten nemlig fæstekontrakt på. Jørgen havde først været gift med Oles datter Karen, der var død, mens de boede i Sillehus i Bjerlev. Nu var han gift med hendes yngre søster Susanne.

Der blev intet tinglæst ved overtagelsen, så det vides ikke, om det var ved arv, skifte eller ren handel. Jørgen Sørensen overtog også Ivers og Anders Pedersens ejendomme, men heller ikke her blev der tinglæst skøder. D. 30. maj 1817 ejede Jørgen Sørensen Østerballegård, som han kaldte den samlede ejendom. Da kvitterede han for arv efter sin søn Søren Jørgensen, der var død d. 24. nov. 1813. Sønnen havde en arvekapital efter sin mor Karen Olesdatter på 79 rd. 53

1/3 sk., der var omskrevet til samme sølvværdi. Jørgen Sørensen var født i Bregnhoved, Give sogn i 1770. Han udstedte 2 obligationer, en på 210 rbd. sølv til justitsråd de Thygeson på Matstrup, og en på 40 rbd. sølv til Erich Jensen, Kjærsgård, Nr. Snede sogn.

D. 22. sept. 1820, skøde fra Jørgen Sørensen til Johannes Madsen, Hestlund, på sit iboende bolssted på Dørken mark, der bestod af 4 parceller: nr. 1 af Hans Iversens gård i Dørken, htk. 2 skp. 1 fkr. 2 1/4 alb., nr. 2 af samme gård, htk. 1 skp. 3 fkr. 3/4 alb., nr. 1 af Peder Nielsens gård, htk. 1 skp. 1 fkr. 2 3/4 alb., nr. 3 af Hans Iversens gård, htk. 2/3 alb. Samlet htk. 5 skp. 3 fkr. 5/12 alb. med andel af tiender. Købesum 50 rbd. rede sølv og overtagelse af den samlede gæld 250 rbd. sølv. Skødet fik en påtegning om, at der intet skøde var læst for Jørgen Sørensen Egeskou.

Johannes Madsen kom fra Givskud, men han var født i Hestlund i 1794. Han var gift med Ane Marie Jensen, født i Givskud i 1796. Den ældste søn Jens var født i Givskud i 1819. I Dørken fik de Ane Kirstine d. 27. okt. 1822. Mads d. 10. nov. 1824. Christiane d. 12. jan. 1827. Niels Christian d. 1. sept. 1829. Ide Marie d. 21. juni 1831. Ane Johanne d. 5. okt. 1834.

D. 3. aug. 1828 udstedte Johs. Madsen en obligation på 200 rbd. sedler & tegn til landmåler Thyregod på Rørbæk, han pantsatte Østerballegård som sikkerhed, og Christen Simonsen, Risager, skrev under som simpel kautionist.

D. 11. dec. 1836 udstedte Johannes Madsen et skøde i Horsens til skræddermester Frederik Mørch i Horsens, htk. uændret, købesum 300 rbd., som skyldtes til landinspektør Thyregod + 350 rbd. sølv kontant. En aftægt til Ole Christensens enke Ane Nielsdatter var bortfaldet, men der skulle ydes aftægt til Susanne og Jørgen Sørensen. Johs. Madsen købte i stedet matr. nr. 3 Thyregod. Frederik Mørch fornyede d. 23. apr. 1838 obligationen på 300 rbd. til landinspektør Thyregod.

D. 9. jan. 1840 fik Niels Frederik Mørch og hustru Jensine Chirstine, født Langballe, tilladelse til at oprette testamente for den længstlevende, det skete ved kongelig bevilling. De havde en plejedatter Josephine Mørch, men der var åbenbart ingen andre børn. Frederik Mørch blev udnævnt til sognefoged, lige efter at han var kommet til Dørken, han døde d. 9. jan. 1840, 50 år gl. Der blev holdt skifte efter ham, og Jensine Mørch fik adkomst til gården ved skifteattest dateret d. 9. juni 1840.

D. 9. dec. 1840, skøde fra Jensine Chirstine Mørch, f. Langballe, til Knud Nielsen fra Ø. Nykirke på Østerballegård, købesum ukendt. Knud Nielsen var født i 1793 i Nr. Snede, han var gift med Maren Mouritzdatter, født i 1795 i Ø. Nykirke. Deres søn Niels Knudsen blev gift med Kathrine Jensdatter i Kokborghuse i 1844. De havde 3 børn mere med til Dørken: Marie, Peder og Maren, og i Dørken fik de sønnen Mouritz d. 19. juli 1840. De var flyttet ind, længe før skødet blev skrevet.

D. 23. marts 1840, skøde fra 6 gårdmænd i Dørken på noget fællesjord, der blev kaldt Strimmelblok, til Knud Nielsen, htk. 3 fkr. 1 3/4 alb., købesum 5 rbd. sedler, bevilling af 25. febr. 1839. Jørgen Sørensen havde hele tiden boet på en parcel af Østerballe. Der var opført et hus, og ejeren af Østerballe var forpligtet til at drive jorden for aftægtsnyderne. I 1850 var de blevet så gamle, at de ikke mere ønskede at have hus og jord.

D. 29. maj 1850 blev der lavet en overenskomst, så Knud Nielsen skulle bringe deres aftægtskorn 2 gange årligt til Randbøl kro eller Bredsten kro, hvor Jørgen Sørensen skulle hente det, dog skulle den af parterne, der kom først, vente op til 2 timer fra kl. 11 formiddag. De er muligvis flyttet til den yngste datter Christiane, der boede hos dem i Dørken, til hun var 25 år. Jørgen Sørensen døde d. 21. febr. 1854, 83 år gl. Susanne Olesdatter døde d. 22. aug. 1853, 80 år gl. De boede på Nebel mark. Attesten blev udstedt af præsten i Starup d. 26. juni 1856 for at aflyse aftægten i Dørken.

D. 6. juli 1850, skøde fra Knud Nielsen til Peder Jensen på ejendommen, der havde fået matr. nr. 9 Dørken med gl. htk. 6 skp. 2 fkr. 2 1/6 alb., nyt htk. 1 td. 4 skp. 3 fkr. 2 alb. Købesum 400 rbd. Aftægten til Jørgen Sørensen hvilede endnu på stedet, og en ny aftægtskontrakt til Knud Nielsen og hustru blev oprettet samtidig med skødet. Knud Nielsen døde d. 18. febr. 1851, 57 år gl. Peder Jensen var født d. 16. nov. 1824 i Thyregod by, søn af Jens Nielsen Søhale og Ane Kirstine Pedersdatter. D. 22. marts 1850 var han blevet gift med Knud Nielsens datter Ane Marie, født i Ø. Nykirke i 1825. I Dørken fik de sønnen Knud d. 14. jan. 1853 og datteren Kirstine d. 31. juli 1855. Knud Pedersen tog efternavnet Bøgh.

D. 6. juni 1853 udstykkede og solgte Peder Jensen matr. nr. 9c Dørken til Hans Peter Pedersen i Sejrup, og d. 9. juli 1854 udlejede han mergelgravningsret til ejeren af 9c, årlig afgift 4 sk. D. 29. dec. 1856 fik Maren Mouritzdatter indføjjet i Peder Jensens skøde, at hun renoncerede på aftægten, hvorom der ingen lovformelig kontrakt havde været oprettet, fordi hun på anden måde havde fået vederlag. Forinden havde Peder Jensen solgt gården, og Maren var flyttet til en søsterdatter i Kokborg.

D. 27. dec. 1856 mageskiftede Peder Jensen med Jens Kragballe Mehl Møller, der ejede matr. nr. 2 Hindskov. Gården i Dørken omfattede matr. nr. 9a, htk. 7 skp. 2 fkr. 1 alb., matr. nr. 9d, htk. 2 skp. 2 1/2 alb. og matr. nr. 9b under udstykning, htk. 2 skp. 2 alb., ansat til 3000 rd. Gården i Hindskov blev ansat til 3700 rd., men Møller betalte 700 rd. kontant til Peder Jensen, så han må have haft mere gæld. Møller lånte samtidig 3000 rd. i overformyndieret og satte Østerballe i pant.

D. 30. dec. 1856 frasagde ejeren af matr. nr. 9c Dørken, Birgitte Bering, sig mergelgravningsretten i matr. nr. 9a. Jens K. M. Møller var præstesøn fra Barrit og født i 1830, han var gift med Mette Troelsen, født i Give i 1825. Deres 2 ældste børn Birgitte og Poulina Mathilde var født i Give, i Hindskov havde de fået sønnen Jeremias d. 11. aug. 1855, og Truels Kristian blev født i Dørken d. 2. juli 1857. Jeremias var opkaldt efter sin farfar pastor, dr. phil. Jeremias Møller i Barrit.

D. 9. jan. 1859 indgik Jens K. M. Møller et forlig med gmd. Mads Christensen i Give om betaling af 400 rd. Mads Christensen fik 2. prioritet i gården matr. nr. 9a, b og d Dørken. D. 3. juni 1860 fik Møller og hans kone Mette sønnen Anton Augustinus, da boede de til leje i Østerballe.

D. 2. apr. 1860 havde Møller solgt gården til forvalter Christian Nielsen på Hastrup for 4200 rd. Besætningen 2 heste med seletøj, 1 vogn, 2 harver, 2 får og 1 plov var sat til 300 rd. D. 19. maj 1860 blev forvalter på Hastrup, nu gårdejer i Dørken, søn af gårdforpagter Niels Pedersen i Vissenbjerg, 30 år gl., gift med Maren Magdalene Theodora Ammitzbøll, der havde været husjomfru hos proprietær Hans Jacob Christensen på Hastrup. Hun var datter af gårdejer Jens Ammitzbøll i Gesten og var 34 år gl. Købekontrakten blev ophævet, inden skødet blev skrevet, man kan gætte på, at prisen ikke har svaret til gården. Prisen var ialtfald sat ned, da man blev enige.

D. 18. juli 1860, skøde fra Jens Kragballe Mehl Møller til Christian Nielsen på matr. nr. 9a, b, d Dørken. Købesum 3800 rd. D. 22. juni 1861 udstedte Chr. Nielsen en obligation på 3000 rd. til gmd. Mads Christensen i Give by og satte Østerballe i pant. Theodora og Chr. Nielsen fik en søn Niels Peter d. 26. aug. 1860, d. 16. nov. 1861 fik de Carl Vilhelm og d. 11. apr. 1863 Jens. D. 23. juni 1868 udstedte Chr. Nielsen en obligation på 250 rd. til enke Birthe Kirstine Thorsdatter i Vissenbjerg og gav sikkerhed med 2. prioritet i gården med htk. 1 td. 2 skp. 1 fkr. 2 1/4 alb.

D. 29. juni 1875 mageskiftede Christian Nielsen med Carl Madsen. Der nævnes ikke noget om, hvad det er for en mand, men det må være ham, der et par år efter købte en ejendom i Fuglsang. Han var født i Ikast i 1838, og han var gift med Abelone Marie Jacobsdatter, født i Givskud i 1845. De havde 2 døtre Nikoline og Ane, der begge var født i Kragelund.

D. 28. juni 1877, skøde fra Carl Madsen til Peder Christian Madsen, født d. 1. aug. 1854 i Ø. Nykirke, søn af Mads Pedersen i Vonge. D. 9. maj 1877 var han blevet gift med Maren Mortensen, født d. 25. maj 1853, datter af Morten Christensen i Thyregodlund. Marens bedsteforældre Christen Mortensen og Maren Sørensen fra Kokborghuse boede hos dem. Deres børn fik efternavn Pedersen Skovgaard. 1. Mette Martine Christine d. 21. marts 1878. 2. Mads Peter Bernt d. 27. aug. 1881. 3. Martin Christian d. 11. sept. 1889. 4. Martha Cathrine d. 7. juni 1892. 5. Hans Christian d. 26. maj 1894.

D. 29. apr. 1917, skøde fra Peder Christian Madsen til Frederik Sørensen, født d. 21. maj 1882 i Vesterlund, Vester sogn, søn af Søren Frederiksen og Hedevig Jeppesen. Htk. i 1917 var 1 td. 1 fkr.

D. 31. okt. 1945, skøde fra Frederik Sørensen til søn Linius Sørensen. Gården har fået navneforandring til Skovgård.

Udstykninger fra matr. nr. 9 Dørken.

Matr. nr. 9b Dørken.

Parcelen blev udstykket i 1853 med salg for øje, men det blev ikke til noget. Hører stadig sammen med hovedparcellen.

Matr. nr. 9c Dørken. "Ejnersminde"

D. 6. juni 1853, udstykket og solgt af Peder Jensen til Hans Peter Pedersen, htk. 2 skp. 1 fkr. 1 1/4 alb., købesum 300 rd. H. P. Pedersen var fra Hvirring, han boede senere på matr. nr. 8 Sejrup.

D. 9. juli 1854, skøde fra Hans Peter Pedersen til Hans Henrik Pedersen, købesum 300 rd. Han var født i Jelling i 1815, og han var gift med Maren Therkelsen, født i Hvejsel i 1808. Den ældste søn Therkel var født i Nørup, de andre 3, Anton, Ane Mette og Jens var født i Jelling. Hans Henrik Pedersen var væver. D. 9. juli 1854 lejede han mergelgravningsret i matr. nr. 9a af Peder Jensen, årlig afgift 9 sk.

D. 21. juni 1856, skøde fra Hans Henrik Pedersen til Birgitte Bering, enke efter Peder Eriksen i Dørken. Købesum 300 rd. Hun fik transport på mergelgravningen, men d. 30. dec. 1856 frasagde hun sig den i forbindelse med, at hovedparcellen skiftede ejer.

D. 3. juli 1857, skøde fra Birgitte Bering til Jens Kragballe Mehl Møller på matr. nr. 9c til forening med hovedparcellen matr. nr. 9a. Købesum 800 rd.

D. 18. juni 1859 frasolgte Møller igen matr. nr. 9c til Peder Sørensen, født i Skovbølling i 1814, søn af husmand Søren Eriksen. D. 25. maj 1855 var han blevet gift med gmd. Søren Jensens datter Abelone Marie i Sejrup, han havde været gift 2 gange, den første kone døde, anden gang blev han skilt. Abelone Marie var født d. 24. aug 1825 i Sejrup. Det ser ikke ud til, at de til stadighed boede på stedet.

D. 4. juli 1865, skøde fra Peder Sørensen til Mads Christian Henriksen, købesum 500 rd. rigsmønt. M. Chr. Henriksen brugte tilnavnet Klyver, han var født i Ølholm i 1834, og han var gift med Mette Andersen, der var født i 1836. De havde boet i Sindbjerg, hvor deres datter Abelone var født i 1860. I Dørken fik de datteren Karen d. 3. juli 1866. Mette

Andersen døde d. 10. nov. 1867. Mads Chr. Henriksen var hjuler og karetmager. Samtidig med at han overtog ejendommen, havde han udstedt en obligation på 450 rd. rm. til aftægtsmand Niels Nielsen Faarhus i Fuglsang med pant i matr. nr. 9c.

D. 24. apr. 1871 mageskiftede Mads Chr. Henriksen med Søren Clausen fra S. Kollemorten. Matr. nr. 9c Dørken blev ansat til værdi 700 rd. Han overtog i stedet matr. nr. 1f S. Kollemorten til samme værdi. Søren Clausen udstedte samme dag en obligation på 200 rd. til Peder Mikkelsen på Oksenbjerge mark. Søren Clausen var født i 1837, søn af Christen Jensen i Harresø. Han døde pludseligt d. 3. aug. 1874 af en hjertesygdom.

D. 22. aug. 1876 overtog hans enke Karen Jensen ejendommen ved tinglæst skifteudskrift. Hun var født d. 14. febr. 1829, men fødestedet kendes ikke. D. 7. okt. 1876 blev hun gift med enkemand, snedker Anders Markussen fra Lille Hammergård, født i Vonge d. 30. aug. 1838, og d. 6. febr. 1879 blev vielsesattesten tinglæst som adkomst for ham.

D. 31. marts 1879, skøde fra Anders Markussen til Peder Christian Madsen, der ejede hovedparcellen matr. nr. 9a, b.

D. 17. juni 1905 frasolgte P. Chr. Madsen igen parcel matr. nr. 9c til skræddermester Carl Nielsen, født i Givskud d. 22. dec. 1863. Han var gift med Inger Johanne Andersen, født i Tørring d. 22. febr. 1873, hun var hans 2. kone. De ældste af Carl Niensens 10 børn var født i Give, de 8 yngste var født i Dørken.

D. 28. nov. 1912, skøde fra Carl Nielsen til Jens Peter Jensen Bech, født i Lønå d. 17. marts 1890, søn af Ane Kirstine og Jens Bech Jensen.

D. 8. juni 1915, skøde fra Jens P. Jensen Bech til Vilhelm Nielsen.

D. 24. sept. 1929, skøde fra Vilhelm Nielsen til Eli Brødsgaard.

D. 4. aug. 1941, skøde fra Eli Brødsgaard til Christen Andersen.

D. 14. sept. 1943, skøde fra Chr. Andersen til Jørgen Nielsen.

D. 13. dec. 1945, skøde fra Jørgen Nielsen til Kristian Lauridsen.

D. 15. okt. 1946, skøde fra Kristian Lauridsen til Hans Larsen.

D. 25. nov. 1948, skøde fra Hans Larsen til Leonardi Nielsen, plejesøn af Søren Nielsen i Sejrup.

D. 10. okt. 1961, skøde fra Ejnar Emil Baunsgaard til Leo Nielsen på matr. nr. 5v Dørken til forening med matr. nr. 9c. Ejendommen ligger på Øster Dørkenvej, Dørken.

Matr. nr. 9d Dørken. ”Enghave”

D. 7. okt. 1907, skøde fra Peder Christian Madsen til søn Mads Peter Bernt Pedersen Skovgaard, født d. 27. aug. 1881 og gift med Anna Johanne Albrechtsen, født d. 28. dec. 1882, datter af Ane Marie og Chr. Albrechtsen i Sejrup.

D. 22. febr. 1918, skifteudskrift læst som adkomst for enke Anna Johanne Skovgaard, der allerede d. 24. okt. 1917 havde solgt stedet til Jens Peter Nielsen.

D. 31. okt. 1922, skøde fra Jens Peter Nielsen til Kristen Mosegaard Jensen, der kom fra matr. nr. 3c Lindet.

D. 16. maj 1931, skøde fra Kristen Mosegaard Jensen til søn Elmer Østergaard Jensen, født d. 5. okt. 1900 i Lindet og gift med Johanne Thyregod, datter af Niels Peter Thyregod fra Kokborg.

D. 8. nov. 1940, skøde fra Elmet Østergaard til Søren Knudsen Henriksen Nybygget. Søren Nybygget købte d. 28. febr. 1942 matr. nr. 9g Dørken, htk. 3 fkr. 1½ alb., af Frederik Sørensen til forening med matr. nr. 9d.

D. 22. maj 1953, skøde fra Søren Nybygget til Gunnar Sørensen.

D. 21. juni 1960, skøde fra Gunnar Sørensen til Thorkild Folmer.

I 1965 ejedes stedet af Mads Knudsen i Enkelund. Husene var lejet ud.

Matr. nr. 9e Dørken.

Parcellen hører under matr. nr. 9d Dørken og har såvidt vides ikke været bebygget.

Matr. Nr. 9l Dørken, Øster Dørkenvej 13.

Skøde fra Øster Dørken Plantage Aps. Til Mariendal Invest Aps.

Matr. nr. 10 Dørken, Dørken Vestergård.

Begyndelsen til gården var et aftægts hus fra Midtgård i Dørken by. Da Niels Henriksen og hustru Marie Jeremiasdatter d. 20. juni 1812 solgte Midtgård til sønnen Jeremias Nielsen og Laurs Pedersen Bechsgaard, blev der d. 2. dec. 1813 oprettet en aftægtskontrakt. Heri bestemtes det, at huset, der var bygget i gårdens vestre hede, skulle tilhøre aftægtsfolkene og vedligeholdes af Midtgårds ejere med træ og tække. Til huset hørte 4 skp. land og 4 engskifter i Bredekær og den 2. klyneskifte fra vestre ende i Ondemose. Aftægtsfolkene fik en ko og 6 får fra Midtgård, og der

skulle leveres dem 30 læs soj årligt. Parcellen fik nr. 3, og da der d. 25. apr. 1814 blev givet udstykningstilladelse for Midtgård, blev den solgt til Niels Henrichsen.

D. 20. juni 1815, skøde fra Laurs Pedersen og Henrich Nielsen til Niels Henrichsen på parcel nr. 3 med htk. 3 skp. 2 fkr. 1½ alb. Købesum 50 rbd. D. 17. nov. 1815 blev ungkarl Jørgen Olesen fra Nr. Bjert indskrevet til ægteskab med Niels Henrichsens datter Mette Kirstine, og d. 16. dec. blev de gift. Jørgen Olesen var født i 1779, og Mette Kirstine var født i Hvejsel i 1792.

D. 11. maj 1818, skøde fra Niels Henrichsen til svigersøn Jørgen Olesen på ejendommen med tiender, købesummen 50 rbd. var betalt. Niels Henrichsen døde samme år d. 24. maj, han var født i 1749. Marie Jeremiasdatter døde d. 15. marts 1824, hun var født i 1751. Mette og Jørgen Olesen fik sønnen Ole d. 1. maj 1821.

D. 28. juni 1826, skøde fra Jørgen Olesen til Knud Enevoldsen fra Ullerup på ejendommen, som kaldes Enemærke i skødet. Købesum 100 rbd. sedler. Navnet må vel betyde, at stedet har været et gammelt enemærke i heden, som alene har tilhørt Midtgård. Skødet fik den påtegning, at bygningerne ikke var brandforsikrede. Knud Enevoldsen havde allerede d. 18. jan. 1826 udstedt en obligation på 70 rbd. sedler til Jørgen Olesen, der var flyttet til Risager i Vester sogn. Han fik 1. prioritet i stedet. Knud Enevoldsen var født i Ullerup i 1800, søn af Enevold Knudsen og Hanne Andersdatter, han var gift med Johanne Marie Clausdatter, født i Sdr. Omme i 1802, et sted står der, at hun var født på Sild, men det må vist være en fejl. Både Enevold og Hanne var ud af gamle Thyregod-slægter.

Johanne Marie og Knud Enevoldsen havde en datter Johanne med til Dørken. I Dørken fik de 5 børn: 1. Maren d. 11. jan. 1828. 2. Claus d. 3. juli 1830. 3. Enevold d. 24. apr. 1833, han døde 1 år gl. 4. Enevoldmine d. 12. maj 1835. 5. Cathrine d. 8. marts 1840. D. 23. maj 1863 blev Knud Enevoldsens datter Cathrine Knudsen gift med ungkarl Peder Pedersen, født d. 20. juli 1833 i Borup, søn af Peder Andersen (Odderbeck) og Karen Pedersdatter.

D. 12. juli 1864, skøde fra Knud Enevoldsen til svigersøn Peder Pedersen, htk. 5 skp. 2½ alb. Købesum 500 rd. Stedet havde fået matr. nr. 10 Dørken og beskrives som en hovedlod nordvest for byen og 4 englodder vest for byen, der var ret til tørvegravning i matr. nr. 3 og 4. Nationalbankhæftelsen var indfriet. Peder Pedersen udstedte en obligation på 300 rd. til Knud Enevoldsen, og der blev oprettet en aftægtskontrakt. Knud Enevoldsen og hustru fik 5 fag fra den østre ende af stedets søndre hus til beboelse. Aftægtens kapitalværdi blev sat til 415 rd. Knud Enevoldsen døde d. 14. okt. 1871, 71 år gl., der står i kirkebogen, at det var af alderdom. Johanne Marie Clausdatter døde d. 29. sept. 1883, 81 år gl.

Datteren Maren blev d. 1. nov. 1852 gift med ungkarl Jochum Jensen fra Egtved. Enevoldmine blev d. 6. sept. 1856 gift med ungkarl Andreas Jørgensen fra Kollerup mark, boende i Hvejsel. Johanne Knudsdatter rejste til Ejstrup i 1841, da hun var 16 år, det ser ikke ud til, at hun var hjemme siden.

Peder Pedersen døde d. 23. apr. 1869, kun 36 år gl. Der var skifte efter ham d. 11. dec. 1869, i ægteskabet med Cathrine havde han 2 børn: Johanne Marie Clausine, født d. 19. nov. 1863, og Peder Anders Pedersen, født d. 1. juni 1867. De fik begge tillagt 160 rd. i arv med sikkerhed i matr. nr. 10 Dørken. Deres farbror Søren Pedersen i Vrønding blev værge for dem. Boet blev overdraget Cathrine Knudsen til fri rådighed efter skifteattest dateret d. 16. dec. 1869.

D. 27. maj 1870 blev Cathrine Knudsen viet til ungkarl Mikkkel Christian Pedersen, født i Borup i Brande sogn d. 23. aug. 1839 og bror til Peder Pedersen. Vielsesattesten blev først tinglæst som adkomst for Mikkkel Chr. Pedersen d. 12. aug. 1909, da han ville sælge gården. D. 8. maj 1900 købte han parcel matr. nr. 4o Dørken af Bertel Sørensen til forening med matr. nr. 10a. Cathrine og Mikkkel Christian fik 3 børn: 1. Karen d. 13. marts 1871. 2. Petrine d. 18. jan. 1873. 3. Knuddine Christine d. 18. juni 1876, men hun døde samme år. Det ser ud til, at aftægtskonen i 1880 havde fået et hus for sig selv at bo i.

Cathrine Knudsens datter af første ægteskab Johanne Marie Clausine blev d. 11. juli 1885 gift med ungkarl Peder Pedersen Egsgaard, født i Ringgive d. 22. sept. 1860. De boede i Ringgive, og deres datter Mette, der var født d. 23. maj 1886, opholdt sig i 1901 i Dørken hos bedstemoderen.

D. 14. dec. 1909, skøde fra Mikkkel Chr. Pedersen til Carl Jørgensen på matr. nr. 10a og 4o Dørken. Carl Jørgensen var født d. 25. okt. 1874 i Kauslunde og gift med Karen Marie, født d. 11. dec. 1869 i Odby, Thy. Deres datter Anna Paula var født i Havndrup d. 23. sept. 1905. I Dørken fik de datteren Nelly Marie d. 13. dec. 1910. D. 22. og 29. maj 1917 blev der tinglæst en ægtepagt imellem Carl Jørgensen og hustru Karen Marie, født Jensen, som adkomst for hustruen. Hendes mor Ane Jensen, født d. 11. jan. 1841 i Odby, boede på aftægt hos dem.

D. 29. dec. 1934, skøde fra Karen Marie Jensen til datter Anna Paula Jørgensen.

D. 27. aug. 1953, skøde fra Anna Paula Jørgensen til Svend Aage Jensen, søn af Agnes og Jens Knudsen Jensen i Hindskov.

1993: ejere Birgit Jørgensen og Erik Nielsen, Vester Dørkenvej 3, Dørken.

Udstykninger fra matr. nr. 10 Dørken.

Matr. nr. 10c Dørken.

D. 2. nov. 1915, udstykket og solgt af Carl Jørgensen til Jacob S. Østergaard.

Matr. nr. 10d Dørken.

D. 2. nov. 1915, udstykket og solgt af Carl Jørgensen til Hans Anton Hansen.

Matr. nr. 10e Dørken.

D. 2. nov. 1915, udstykket og solgt af Carl Jørgensen til Jens Peter Olesen.

Matr. nr. 10f Dørken.

D. 2. nov. 1915, udstykket og solgt af Carl Jørgensen til Jens Peter Olesen.

Matr. nr. 10g Dørken.

D. 2. nov. 1915, udstykket og solgt af Carl Jørgensen til Marinus Petersen.

Matr. nr. 11 Dørken.

Ejendommen har sin oprindelse i den parcel, som Niels Olesen Midtgaard og hustru Mette Jensdatter reserverede sig til deres aftægt, da de d. 22. juni 1804 solgte Midtgård til Niels Henriksen. Efter Niels Olesens og hans kones død skulle parcellen falde tilbage til Midtgård sammen med de 8 fag hus, som Niels Olesen ville bygge til stue og kornlade. D. 26. juni 1815 stadfæstede Niels Olesen yderligere disse betingelser fra købekontrakten af 14. maj 1803 på opfordring af herredsskriver Kragballe. Stadfæstelsen blev tinglæst.

D. 18. sept. 1815 udstedte Niels Olesen en erklæring om, at han efter overenskomst med de ny ejere af Midtgård, Christen Nielsen Uhre og Erich Eskildsen, havde overladt dem sin parcels jord, eng og have med de 8 fag hus til fuldkommen rådighed, og at aftægtskontrakten med Niels Henriksen ganske ophørte, så Midtgårds ejere var fri for alle krav fra Niels Olesens og hustrus og alle arvingers side. Mette Jensdatter døde d. 14. dec. 1820, 75 år gl. Niels Olesen døde d. 5. jan. 1827, 81 år gl. Ved sin død kaldes han husmand, men han fik jo heller ingen aftægt fra Midtgård, og han var så vel situeret, at han lånte penge ud i flere tilfælde.

D. 17. juli 1815 havde Christen Nielsen Uhre allerede solgt parcellen i forståelse med sin medejer. Køberen hed Ole Iversen, om det skulle være manden i Søndergård, oplyses ikke. Parcellen havde nr. 2 fra Midtgård, udstykningsbevillingen var af 23. apr. 1814, htk. 4 skp., købesum 100 rbd.

D. 30. dec. 1820, skrevet i Hastrup mølle, skøde fra Ole Iversen i Dørken til sin broder Niels Olesen på sit hus i Dørken med htk. 4 skp. og med tiender. Købesum 80 rbd. rede sølv. Igen mangler der oplysning om, hvem køberen egentlig er, men broder skal måske betyde svoger i dette tilfælde. Nationalbankhæftelsen mentes at hvile på stedet.

Den 23. juni 1826, skøde fra Niels Olesen til sin stedsøn Niels Jensen på stedet med htk. 4 skp. og al besætning og bohave. Købesum 140 rbd. sedler. Niels Olesen skulle have aftægt af stedet, men der blev ikke tinglæst nogen kontrakt. Intet røber, hvor Niels Jensen kom fra, kirkebogens tilgangsliste nævner ham ikke. Niels Jensen var kun 20 år, han var gift med Abelone Christine Sørensdatter, der var født i København i 1805. Niels Jensen fik ikke lang tid i Dørken, d. 13. april 1829 døde han 23 år gl. Foruden hustruen efterlod han sig en datter Maren, der var født d. 23. nov. 1828.

En aftægtskontrakt, som Niels Jensen oprettede d. 26. marts 1827 for sin mor Birthe Jensdatter, giver måske et fingerpeg om, hvoro han var fra. Birthe Jensdatter havde også aftægt fra en anden svigersøn Christen Frandsen i Give. Hendes lavværge var Christen Andersen fra Grætrup. Kontrakten forklarer også, at Birthe var gift med Niels Olesen, der havde solgt til Niels Jensen. Hun skulle have 3 fag af huset i Dørken til beboelse, men i 1828 rejste hun til Give, hun var da 58 år. Det kunne altså se ud til, at Niels Olesen Midtgaard har giftet sig igen, efter sin første kones død i 1820. Så har han købt stedet tilbage for siden at overlade det til sin stedsøn.

D. 21. okt. 1830 var der skifte efter Niels Jensen. Boet blev delt imellem enken Abelone Christiane Sørensdatter og datteren Maren, 1 år gl. Lavværge for enken var Frantz Sørensen fra Grædstrup. Formyndere for Maren var lægdsmand Johannes Madsen, Østerballe i Dørken. Ejendommen blev vurderet til 150 rbd. sølv, løsøret til 72 rbd. 5 mk. 14 sk. sølv. Tilgode hos Christen Frandsen i Give 2 obligationer på ialt 200 rbd. 1 mk. Aftægtsbyrde til Birthe Jensdatter 75 rbd. Rest 348 rbd. 14 sk., der deltes lige over imellem enken og datteren. Enken skænkede barnet 24 rbd. 4 mk. 9 sk., så Maren ialt fik 200 rbd. sølv. i arv. Da enken blev anset for vederhæftig, blev boet udleveret til hende. Attesten blev dateret d. 30. dec. 1830 i Vejle af Hersleb.

D. 17. okt. 1829 var Abelone Christine Sørensdatter blevet viet til ungarl Frantz Sørensen fra Nimdrup i Grædstrup sogn, 28 år gl. Forlovere var kromand Johan Jacob Gottfredsen i Thyregod og sognedegn Hans Bering. D. 17. dec. 1831 købte Frantz Sørensen parcel nr. 2 af Midtgård i Thyregod by af Iver Madsen. Htk. 3 skp. 2 fkr. 1/4 alb. Købesum 100

rbd. rede sølv. D. 30. dec. 1837 lånte Frantz Sørensen 200 rbd. rede sølv af Peder Madsen i Vemmelund imod pant i ejendommen med htk. 4 skp. og den tilkøbte parcel. Frantz Sørensen havde fået sin svigermor Maren Olesdatter i aftægtslejligheden i stedet for Birthe Jensdatter. Hun døde d. 16. okt. 1838, 84 år gl.

Abelone og Frantz Sørensen fik 8 børn: 1. Niels d. 12. juni 1830, han døde 3 dage gl. 2. Nielsine d. 15. febr. 1832. 3. Birthe Kirstine d. 16. sept. 1834. 4. Zara d. 25. marts 1837. 5. Søren d. 24. okt. 1839. 6. Niels d. 10. febr. 1842. 7. Maren Kirstine d. 29. jan. 1845, hun døde 6 dage gl. 8. Andreas d. 11. sept. 1846. Zara blev i 1858 gift med ungkarl Niels Kr. Rasmussen fra Føvling mark. Birthe Kirstine blev i 1860 gift med Niels Peter Olesen i Dørken.

D. 14. dec. 1850 frasolgte Frantz Sørensen matr. nr. 2d Thyregod til Niels Andersen i Enkelund til forening med matr. nr. 1d Enkelund, htk. 3 fkr., købesum 200 rbd. D. 18. juni 1851 gav Peder Madsen i Vemmelund tilladelse til at matr. nr. 2d måtte udgå af pantet for lån på 200 rbd. Frantz Sørensens ejendom fik ved den ny matrikulering matr. nr. 11 Dørken og bestod af en hovedlod nord for byen og en toftelod vest for byen. Den tilkøbte parcel fik matr. nr. 2b Thyregod.

D. 13. dec. 1852 udstedte Frantz Sørensen en obligation på 300 rbd. til ungkarl Johannes Christensen i Enkelund, der fik 1. prioritet i matr. nr. 11 Dørken med nyt htk. 5 skp. og matr. nr. 2b Thyregod med htk. 3 fkr. ½ alb. D. 29. dec. 1857 blev skifteattest efter Niels Jensen og vielsesattest for Frantz Sørensen tinglæst som adkomst for ham. D. 12. sept. 1860 blev dødsattest for husmand Niels Olesen i Dørken, dateret d. 5. jan. 1827, tinglæst, for at aftægtskontrakten fra Niels Jensen kunne udslættes. Sognefoged Jens Christensen, Neder Donnerup ordnede sagerne for Frantz Sørensen.

D. 4. juli 1860, skøde fra Frantz Sørensen til svigersøn Jens Mikkelsen fra Ølholm på matr. nr. 11 Dørken. Htk. 5 skp. 1 fkr. 1 alb. Købesum 400 rd. Der blev oprettet aftægtskontrakt for Frantz Sørensen og hustru, der skulle beholde 4 fag i den vestre ende af stuehuset til beboelse. Jens Mikkelsen var født i 1829 i Ildved, søn af gårdmand Mikkel Terkelsen, han var d. 25. marts 1856 blevet gift med Frantz Sørensens steddatter Maren. De havde boet i Ølholm, hvor deres ældste søn Niels var født. I Dørken fik de 7 børn: 1. Andreas d. 6. apr. 1858, han døde 2½ år gl. 2. Mikkel Andreas d. 10. okt. 1860. 3. Marie Kirstine d. 4. marts 1863. 4. Frants Christian d. 20. marts 1865. 5. Jens Leth Møller d. 25. dec. 1866. 6. Ane Mette d. 23. marts 1870. 7. Carl Markus d. 3. juli 1873.

Jens Mikkelsen var god til at læse og skrive, og kort efter, at han havde overtaget stedet, blev han udnævnt til sognefoged. D. 15. jan. 1864 udstedte han en obligation på 200 rd. til sin svigermor Abelone, der fik sikkerhed i ejendommen. Frantz Sørensen levede dog endnu, han døde d. 6. marts 1876, 75 år gl. De boede i 1870 alene sammen med et barnebarn Kirstine, der var datter af Birthe Kirstine og Niels P. Olesen i Dørken. Efter Frantz Sørensens død må Abelone være rejst fra Thyregod sogn.

Sognefogedbestillingen var ingen lykke for Jens Mikkelsen. I 1864 blev han indkaldt til krigstjeneste, og da han kom hjem, måtte han indgå forlig med 4 gårdmænd, Hans Knudsen, Hindskov, N. Andersen, Enkelund, Peder Larsen, Lønå og Peder Nielsen, Kjærgård om betaling af 50 rd., som de havde lagt ud for ham. Forliget blev dateret d. 21. apr. 1865. D. 4. juli 1865 udstedte han 2 obligationer på 150 rd. og 100 rd. til Anders Christensen Oddebæk med sikkerhed i matr. nr. 11. Værre var det, at han blev indklaget af købmand Ditlev Lorentzen i Thyregod for at have tilbageholdt skattepenge fra 8 større gårdmænd i sognet og beholdt skattebøgerne. Det drejede sig om 150 rd. 4 mk. 2 sk., som han d. 21. marts 1866 i politiretten indgik på at tilbagebetale med retsomkostninger 5 rd. Det bevirkede, at han måtte sælge ejendommen, pengesager var ikke hans stærke side.

D. 4. juni 1866, dateret i Vejle, skøde fra Jens Mikkelsen til Peder Sørensen af Oksbjerg på matr. nr. 11 Dørken. Købesum 530 rd., som skulle udredes ved, at Peder Sørensen overtog og forrentede et lån på 200 rd. hos Jens Hansen i Hindskov. Ligeledes skulle han overtage aftægten til Frantz Sørensen og hustru. I anledning af handlen blev der givet 16 sk. til Thyregod sogns fattige. Dem hørte Jens Mikkelsen fra nu af selv til.

Abelone Kirstine Sørensen, Anders Christensen Oddebæk, Ditlev Lorentzen Mærsk og Hans Knudsen i Hindskov kvitterede for ialt 650 rd., som de modtog af Jens Mikkelsen, efter at han havde solgt ejendommen. Alligevel måtte han en tur i tugthuset for besvigelsen. Da han kom ud igen, boede han på en parcel af matr. nr. 11, som hans kone Maren havde købt af Peder Sørensen i 1867. Jens Mikkelsen fik dog brug for sine evner, da han blev brugt som skoleholder, bl. a. i Kokborg, hvor man endda foretrak ham for en anden til stor forundring for øvrigheden. Matr. nr. 11b Dørken blev d. 27. sept. 1867 købt af Maren Nielsen ved skøde fra Peder Sørensen.

Peder Sørensen var født i Kokborg d. 26. okt. 1818. Han var søn af Søren Jacobsen og Else Cathrine Hansdatter på matr. nr. 10a Kokborg. Han var gift med Kirsten Hansen, født i Hvirring i 1814, deres ældste søn Jørgen var født i Vester d. 18. sept. 1857, mens de boede i Rolighed. Datteren Mette Katrine var født i Oksbjerg d. 26. sept. 1860. Peder Sørensen døde d. 9. nov. 1871, der var ingen ceremoni ved begravelsen, efter kirkebogen tilhørte han de "Syndefrie". D. 15. marts 1872 fik hans enke Kirsten Hansen tilladelse til at sidde i uskiftet bo.

D. 21. marts 1878, skøde fra Kirsten Hansen til søn Jørgen Pedersen, der d. 27. apr. 1878 blev gift med Maren Sørensen, der var født i Kokborg d. 30. nov. 1845, datter af Søren Pedersen og Karen Nielsdatter Rahbek, matr. nr. 13a Kokborg. Kirsten Hansens datter Mette Katrine blev d. 28. apr. 1885 gift med Jørgen Madsen i Fuglsang, født d. 25.

dec. 1860 i Velling, Bryrup sogn. De bosatte sig på matr. nr. 12a Kokborg, og Kirsten Hansen fik ophold hos dem, hun døde d. 7. aug. 1888, og i kirkebogen opgives hendes alder til 76 år.

Maren og Jørgen Pedersen fik datteren Kirstine Jørgine d. 27. nov. 1878. Søren d. 30. marts 1880. Karen Rahbæk blev født d. 17. jan. 1882, Peder d. 18. nov. 1883. Jørgen Pedersen omkom ved brøndgravning d. 17. nov. 1884, det fortælles, at det var ved gravning af en brønd ved Dørken gamle skole, hvor jorden skred sammen over ham. Han blev 27 år. D. 30. marts 1885 fik enke Maren Sørensen tilladelse til at sidde i uskiftet bo. En søn Jørgen, der var født efter Jørgen Pedersens død, døde i 1886, 1 år gl.

D. 27. juli 1891, skøde fra Maren Sørensen til landmand og murer Jens Christian Knudsen fra Thyregodlund. Maren flyttede til Egeskov. J. Chr. Knudsen var født i Thyregodlund d. 20. jan. 1850, søn af Jens Knudsen og Dorthea Marie Christoffersdatter. Han var gift med Karen Marie Nielsen, født d. 26. marts 1852 i Jelling. De havde 4 sønner og 1 datter, der alle var født i Thyregodlund: 1. Jens d. 22. sept. 1875. 2. Niels d. 16. apr. 1878. 3. Mads Peter Christoffer d. 29. maj 1880. 4. Ane Marie d. 3. apr. 1883. 5. Karl Peter d. 10. okt. 1888.

D. 26. marts og 9. apr. 1915, skifteudskrift læst som adkomst for Jens Knudsen med flere arvinger.

D. 25. marts 1915, skøde fra Jens, Niels, Mads Peter og Ane Marie Knudsen til bror og medarving Karl Peter Knudsen. D. 10. nov. 1932, skøde fra Karl Peter Knudsen til Alfred Thisgaard, født d. 14. marts 1902, søn af Christen Thisgaard Hansen og Cecilie Caroline, født Olesen, matr. nr. 3g Sejrup.

D. 30. dec. 1935, skøde fra Alfred Thisgaard til Alfred Gandrup, født d. 8. sept. 1903, søn af Johannes Jensen Gandrup og Maren Kristiansen i Pomphole. Alfred Thisgaard overtog i stedet Nørregård i Dørken efter sin morbror Niels P. Olesen.

D. 4. febr. 1939, skøde fra Alfred Gandrup til Julius Schönemann Hansen.

D. 29. juli 1947, skøde fra Julius Schönemann Hansen til Erling Jensen.

1993: ejer Erling Jensen, Thyregodvej 1, Dørken.

Udstykninger fra matr. nr. 11 Dørken.

Matr. nr. 11b Dørken.

D. 27. dec. 1867 skøde fra Peder Sørensen til Maren Nielsen, gift med Jens Mikkelsen, tidligere sognefoged, der havde fået en dom, fordi han havde beholdt opkrævede skattepenge.

D. 20. dec. 1871 blev vielsesattest læst som adkomst for Jens Mikkelsen, men forinden havde han måttet underskrive en forpligtelse, der reelt umyndiggjorde ham.

"Jeg Jens Mikkelsen, Eier af Matr. No. 11b i Dørken iflg. Skjøde til min Hustru Maren Nielsen, forpligter mig herved til ikke at bortgive, bortsælge eller pantsætte den nævnte Eiendom samt mit rørlige Gods uden Fattigvæsenets Samtykke, eftersom jeg til min Families Forsørgelse har faaet og faaer Understøttelse af Fattigvæsenet".

Thyregod Præstegaard den 20. Dec. 1871, som Eier Jens Mikkelsen.

Til Vitterlighed: Jens Johannesen. Niels Pedersen.

På sine ældre dage ernærede Jens Mikkelsen sig som væver. En søn Carl Marcus Mikkelsen boede der også i 1901, han var gift og havde et barn, men det var kun ham, der boede i Dørken, han var snedker.

D. 21. maj 1906, skøde fra Jens Mikkelsen til købmand Ole Olesen Søndergaard i Dørken. Kun Carl M. Mikkelsen boede i huset.

D. 8. febr. 1910, skøde fra Ole Søndergaard til Jørgen Hansen Beck fra Sejrup. Han var født i Slesvig d. 1. nov. 1840 og var veteran fra 1864. Han var gift med Jensine Rasmussen, født d. 1. jan. 1849 i Jelling, hun var hans 2. kone. Beck var tækkemand. D. 11. dec. 1924 blev skifteattest læst som adkomst for enke Jensine Marie Beck, født Rasmussen.

D. 9. dec. 1924, skøde fra Jensine M. Beck til Jens Valentin Kristensen, født d. 31. marts 1875, søn af Mads Christensen og Bodil Cathrine Jørgensen i Thyregodlund. Han var gift med Kirstine Jørgine, Maren og Jørgen Pedersens datter. D. 15. april 1955 var der offentlig skiftebehandling, der blev tinglæst d. 9. maj 1955.

D. 4. juli 1956, skifteretsskøde til Richard Christensen Thornvig.

D. 22. april 1958, skøde fra Richard Thornvig til Karl Hansen, Niels Kristensen Thornvig, Viggo Kristensen Thornvig og Ejnar Valentin Kristensen.

Matr. nr. 11c Dørken.

D. 10. juli 1892, skøde fra Jens Mikkelsen til Thyregod-Vester sogneråd på matr. nr. 11c Dørken. Sognerådet må have disponeret over parcellen før, da den blev brugt til at opføre Dørken skole på i 1880. Senere blev parcellerne matr. nr. 3l, 6e, 6f og 11d indkøbt af Thyregod-Vester kommune. De udgjorde sammen med matr. nr. 11c skolelodden, der d. 5. febr. 1925 blev solgt til Jens Christian Andersen Holm.

Matr. nr. 11d Dørken.

D. 28. dec. 1901, skøde fra Jens Mikkelsen til Thyregod-Vester kommune til forening med matr. nr. 31 og 11c Dørken. (se ovenfor).

Matr. nr. 12 Dørken, Petersborg.

Ejendommen opstod af en hedelod, der tilhørte de 6 selvejergårde i Dørken by i fællesskab. Selve indmarken var udskiftet i 1792. Der lå i 1801 et hus på lodden, der var beboet af Kirsten Knudsdatter. Hun er ikke talt med i folketællingen i 1801, så der er ingen oplysninger om hendes alder. Heller ikke i kirkebogen står der noget om hende. Navnet Petersborg er der heller ingen forklaring på, men det er muligt, at det har noget at gøre med den Peder Knudsen i Dørken, der døde i 1799 og blev begravet d. 17. marts, godt 72 år gl. Han synes ikke at høre til andre steder i Dørken, men om han har været gift med Kirsten eller måske hendes bror, det står der ingen steder noget om.

D. 22. apr. 1801 oprettede 6 mænd i Dørken by en lejekontrakt med Mikkkel Jensen om stedet, de kaldte det et skøde. Han skulle årligt svare 4 rd. af stedet, hvor han skulle opføre 5 fag hus og selv vedligeholde det. Da huset på stedet ikke var vedligeholdt, og ejendommen ikke var i drift, skulle lejebetalingen først begynde til maj 1807. Kirsten Knudsdatter skulle have lov til at blive og beholde et fag til beboelse.

Mikkkel Jensen var født i Kjærgård i 1760, han blev døbt d. 27. apr. Hans far Jens Michelsen havde Kjærgård i fæste sammen med sin far Michel Sørensen, men flyttede senere til den østligste gård i Svindbæk. Mikkels mor Dorethe Knudsdatter var ud af en gammel Ågård-familie. Mikkkel Jensen var ungkarl, da han d. 5. maj 1800 blev indskrevet til ægteskab med pigen Ellen Andersdatter i Thyregodlund. De blev viet d. 28. maj, det er altså ikke rigtigt, når der i folketællingen står, at Mikkkel var ugift i 1801. Hans kone var ikke fra Thyregod sogn, antagelig tjente hun i præstegården.

De fik ingen børn, og i 1811 døde Ellen Andersdatter, 51 år gl. Begravelsesdatoen er ulæselig i kirkebogen, men det har nok været i juni måned. Mikkkel havde en moster, der hed Kirsten Knudsdatter, men det er ikke sikkert, at det var hende, der boede i huset. Hun forsvandt iøvrigt, uden at det oplyses hvorhen, i kirkebogen findes hun ikke død.

D. 6. aug. 1811 blev Mikkkel Jensen indskrevet til ægteskab med pigen Bodild Mortensdatter fra Hesselbjerg. De blev viet d. 31. aug. Bodild var født i 1780, hun blev døbt d. 20. nov. sammen med tvillingbroderen Knud, og de blev fremstillet i kirken d. 9. jan. 1781. Hun var datter af selvejer Morten Christensen og Margrethe Christensdatter. Han var tidligere ladefoged på Hastrup. Heller ikke i det ægteskab blev der børn, for Bodild døde allerede i 1812 og blev begravet d. 27. maj, 32 år gl.

D. 11. juli 1812 blev Mikkkel Jensen forlovet med pigen Maren Hansdatter, født i 1789, døbt d. 13. apr., datter af Hans Jensen og Mette Pedersdatter i Sdr. Hindskov. De blev viet d. 1. aug. I det ægteskab var der 5 børn: 1. Jens Christian, født i 1812, døbt d. 12. dec. 2. Bodil Margrethe født d. 4. sept. 1817. 3. Dorthe Line, født d. 1. juli 1822. 4. Peder, født d. 14. jan. 1827. 5. Mette Marie, født d. 9. sept. 1830. Peder døde 18 uger gl. i 1827. Mette Marie blev d. 8. juli 1851 viet til ungkarl og dannebrogsmænd Hans Iversen i Ringgive. Bodil Margrethe blev i 1855 viet til ungkarl Søren Terkel Nielsen fra Ølsted, de bosatte sig i Ejstrup. Dorte Line hører man ikke mere om.

Mikkkel Jensen døde d. 24. apr. 1838, hans alder opgives lidt for høj til 80 år, men ellers anføres korrekt, at han var søn af Jens Michelsen og født i Kjærgård. Han var lejer af stedet, så længe han levede, Maren Hansdatter blev den første selvejer.

D. 22. marts 1840 skødede 6 gårdmænd i Dørken deres fællesejede parcel nr. 7 til Maren Hansdatter for 100 rbd. sedler. I forvejen var der oprettet købekontrakt, og d. 23. febr. 1839 var der givet rentekammerbevilling til at fraskille parcellen. Htk. var ansat til 2 skp. 1 fkr. 2 alb. Parcellen var bebygget og havde været beboet af Mikkkel Jensen.

Dokumentet var underskrevet af Niels Olesen, Søndergård. Ole Nielsen, Nørregård. Peder Iversen, Midtgård. Peder Eriksen, Bankgård. Christian Christensen, Thisgård og Christen Jacobsen, Østergård. Maren Hansdatter drev stedet i knap 4 år. Hun døde som aftægtskone d. 13. juli 1862, 75 år gl.

D. 9. dec. 1843, skøde fra Maren Hansdatter til søn Jens Christian Mikkelsen, htk. uændret, købesum 100 rbd. Hun opgav, at hendes skøde var tinglæst d. 29. juni 1841. Sønnen var ungkarl, men søsteren Mette Marie var hjemme. D. 12. okt. 1849 blev J. Chr. Mikkelsen gift med pigen Kirsten Marie, født d. 17. juni 1818, datter af Bodil Maria og Christian Nissen, Ålbækgård. De fik 5 børn: 1. Maren d. 11. juli 1850. 2. Mikkkel Peder d. 29. jan. 1852. 3. Christian d. 11. juli 1853. 4. Christen d. 8. okt. 1856. 5. Martin d. 10. dec. 1858. Maren blev d. 6. dec. 1871 gift med skolelærer i Langelund Henrik Christian Pedersen, født d. 15. febr. 1844 i Thyregod, søn af Peder Christensen og Else Kirstine Henriksdatter, der en kort tid boede til leje i Thyregod. Henrik Chr. Pedersen blev lærer i Vester.

Ved den ny matrikulering havde Petersborg fået matr. nr. 12 Dørken. Den beskrives som en samlet lod nordvest for Dørken. Til gården hørte 2 jordstykker af ubestemt størrelse i lodderne til matr. nr. 8 og 9, hvoraf disses ejere svarede grundskat til ejeren af Petersborg. De lå ubekvem ved Neder Donnerup skel. Htk. blev ændret til 3 fkr. ½ alb. D. 8. dec. 1860 døde Kirsten Maria Christiansdatter, 42 år gl., og J. Chr. Mikkelsen fik husbestyrerinde, i nogle år var det enken Sidsel Marie Poulsen fra Ejstrup.

D. 10. aug. 1880, skøde fra Jens Christian Mikkelsen til søn Mikkell Peter Jensen. Han var d. 21. okt. 1879 blevet gift med Kirstine Pedersen, født d. 9. sept. 1858, datter af Christian Pedersen og Mette Jensen, Enkelundgård. De fik 5 børn: 1. Kirstine Marie d. 25. nov. 1880. 2. Christian Enkelund d. 29. marts 1883. 3. Meta Christiane d. 4. okt. 1886. 4. Jensine Christine d. 18. dec. 1890. 5. Marinus d. 28. okt. 1894. I 1901 havde de en plejedatter Magdalene Jensen, der var født d. 16. juni 1900. Aftægtsmand Jens Christian Mikkelsen døde d. 7. okt. 1891, 75 år gl.

D. 8. maj 1900 købte Mikkell Peter Jensen de 2 parceller matr. nr. 4h og 4m Dørken af Bertel Sørensen.

D. 26. okt. 1915, skøde fra Mikkell Peter Jensen til Marinus Lund. Mikkell Peter flyttede til Thyregod by.

D. 6. nov. 1917, skøde fra Marinus Lund til Jens Peter Jepsen, født d. 29. apr. 1896 i Skarrild, søn af Morten Nielsen Jepsen, der nok var født i Dørken, men havde flyttet meget rundt.

D. 31. juli 1918, skøde fra Jens Peter Jepsen til Knud Andreas Eriksen.

D. 12. aug. 1919, skøde fra Knud Andreas Eriksen til Carl Olesen.

D. 25. juni 1929, skøde fra Carl Olesen til Peder Marius Pedersen.

D. 20. marts 1948, skøde fra Peder M. Pedersen til Ejnar Madsen, gift med Inger Norlyk fra Thyregod.

D. 12. april 1956, skøde fra Ejnar Madsen til Thomas Bjernskov.

1993: ejer Knud Hansen, Vester Dørkenvej 8, Dørken.

Den eneste udstykning, der ser ud til at være sket fra matr. nr. 12 Dørken, er matr. nr. 12b, der i 1965 sammen med matr. nr. 3s tilhørte De Danske Statsbaner. Udstykningsdato er ikke fundet, men må vel ligge omkring 1912.
