

## {Ejnar Bjerre Jørgensen: Thyregod Sogns Gårdshistorie}

Kokborg

Kokborghuse.

Lokaliteten går under flere navne, Hønskovhuse, Husene, Østerdam og Kokborghuse, men det sidste er nok det mest brugte. Der var i tidens løb 3 til 5 huse, men de optræder ikke i matriklerne, da de lå på Hastrups egen mark. De fleste af beboerne var håndværkere, men et par soldater boede der også. Ved uskiftningen i 1796 opstod der 2 gårde og et bol. Første gang man får noget at vide om, hvem der boede i husene, var i 1697, da Hans Kaas solgte Hastrup til svogeren Knud Gedde. I den vedhæftede jordebog nævnes Østerdam med 2 bolsmænd som beboere. De var ikke sat i hartkorn, men har selvfølgelig haft lidt af Hastrups jord at dyrke i. Den ene fæster hed Anders Ibsen, og han var op på alderen, for så langt tilbage som i 1662 var han fæster af et bol i Kokborg by. Han svarede 5 slettedaler og 2 mark af sit hus årligt. Den anden fæster kaldes Poul Mouridsen, det er et spørgsmål, om ikke der menes Jens Mouridsen, der var glarmester. Han betalte det samme som Anders Ibsen. Jordebogen er dateret d. 15. marts 1697.

I kop-og kvægskatlisten for 1687 er beboerne ikke nævnt, men i skatlisten for 1704 til 05 er der nævnt 3, der alle var håndværkere. Anders Ibsen var der ikke mere. Den første kaldes Christian Smed, og det må være Christian Rudolph Wörner med kone og søn. Werner, som han siden kaldte sig, var født i 1672 og døde i 1729. Det ser ud til, at han havde en god uddannelse, han havde en god håndskrift, og han var forlover for fru på Hastrup, Helvig Lindenou Unger, da hun blev gift efter hendes første mands død. Sønnen må være Knud Christiansen Werner, der nævnes på Hastrup i 1731. En datter Anna Werner blev født i 1709, hun blev i 1729 gift med korporal Ole Michelsen Svane, der gjorde tjeneste i fæstningen Friderichsort ved Kielerfjorden, og det var Anna Werner, der måtte passe stedet, da de senere overtog faderens hus med jord. En anden datter Frederica Christiana blev født i 1715, hun blev gift med Jens Christensen Møller fra Hornstrup i 1744. De var fæstere i Kokborg by, men Jens arbejdede i Hastrup mølle. Da Jens Christensen døde, blev hun gift med Søren Christensen, der også var møllersvend. Hun døde i Vester hos en datter og svigersøn, Anne Kirstine Jensdatter og smed Morten Andersen i Vesterlund.

Christian Rudolph Werner havde en gift svend Rasmus Mortensen i sine sidste år. Han blev gift med Else Pedersdatter fra Vonge i 1724, og da var Niels Andersen Wong med som forlover. Det var hans søn Anders Nielsen, der blev herremand på Hastrup. Da Werner døde i 1729, beholdt hans enke fæstet i en halv snes år, og Rasmus drev smedien til sin død i 1737. Derefter overtog Anna Werner og hendes mand stedet. Moderens navn nævnes ingen steder, men det tyder på, at det var Kiersten Rasmusdatter, der var født i 1677 og døde i 1742.

Ole Michelsen Svane må være død i 1748 eller 49, men han blev ikke begravet i Thyregod. I 1749 blev Anna Werner gift med ladefogden på Hastrup, Michel Knudsen. Han var født i 1694, og han døde i 1766. De fortsatte som fæstere på stedet. Alle fæstere i Kokborghuse svarede nu 5 slettedaler i huspenge årligt. Anna og Ole Michelsen havde sønnen Michel Christian Rudolph Olesen, der altid omtales som Michel Christian, også i jordebogen. Han overtog fæstet i 1762. Da havde alle 4 huse i Kokborghuse fået tillagt 3 tdr. sædeland. De avlede 1 læs hø og havde græsning til 2 køer. Til gengæld var landgilden sat op til 3 rigsdaler 2 mark, 1 lam og 1 harbopund smør.

Michel Christian var gift med Anne Pedersdatter Quist fra Tørring. Hun fik sin arv efter forældrene udbetalt med 18 rd. 2 mk. 4 sk. i 1762 af assessor Schmidt på Stougård-Alsted. Anne Pedersdatter døde i 1776, 35 år gl. I 1779 blev Michel Christian gift med Mette Jensdatter fra Brande. Udover at passe sin jordlod var Michel Christian også beskæftiget som tømmer. Han døde i 1797, 65 år gl. Det var på den tid, uskiftningen fandt sted, og alle husene fik tillagt mere jord, så beboerne kunne leve af landbruget. Mette Jensdatter blev i 1797 gift med enkemand Christian Pedersen fra Enkelund, han købte kort efter stedet til selveje, og det blev kaldt Østerdam. Huset, som det hele begyndte med, var altså det, der lå nordligst i Kokborghuse. Fortsættelsen følger under matr. nr. 7 Kokborg, som stedet fik ved matrikuleringen.

\*\*\*\*\*

Manden, der kaldtes Poul Mouridsen i 1705, omtales ikke tiere, men Jens Mouridsen boede ialtfald i Kokborghuse. Han mistede 2 børn og en stedsøn i løbet af kort tid, og i 1726 og 1727 døde hans svigerinde og hans kone Karen Thygesdatter, og fra den tid hører man ikke mere til ham. I et andet hus boede Oluf Hage, som han kaldes i Knud Geddes jordebog i 1706. Han hed egentlig Oluf Christensen, og han var mueremester. Han var en ældre mand, født i

1629, han boede sammen med kone, datter og søn. Han døde i 1716. Hans kones navn nævnes ikke, men det yder på, at hun hed Maren Madsdatter. Hun var født i 1644 og døde i Kokborghuse i 1732.

En murer var der altid brug for på Hastrup, og da Oluf Hage blev for gammel, kom der straks en anden. I 1705 nævnes en Christen Jensen i Kokborghuse og i 1706 en Christen Muurmand, det er muligvis den samme. Det kan dog også være Christen Christensen Brande, der kom til Kokborghuse omkring samme tid. Han var født i 1666 og døde i Kokborghuse i 1729. Han havde en svend noget af tiden. Hans efterfølger hed også Christen Christensen, han var både murer og blytækker, så han har sikkert haft et større distrikt. Han var født i 1709, og han døde i Kokborghuse i 1761. Der kom ikke nogen murer til at afløse ham.

\*\*\*\*\*

I det tredje hus boede Jørgen Skræder i 1704 sammen med sin kone og steddatter, men ham hører man ikke noget om siden. Der må være bygget et hus mere i Kokborghuse på samme tid, for der nævnes to med navnet Christen Jensen, den sidste blev kaldt Christen Brelund, for at skelne ham fra den første.. At de hver havde deres hus, kan man se af, at de begge betalt 5 slettedaler årligt. Der går ca. 10 år, hvor man ikke hører noget om Kokborghuse, men i 1715 nævnes de 4 huse igen. Christen Brelund boede der stadig, men i stedet for Christen Jensen var Christen Madsen kommet.

Efter krigene med Sverige først i 1700-årerne kom der mange svenske fanger til Thyregod og Vester. 3 af dem blev gift i Kokborg, Jens Andersen fra Bohuslen og Peder Reensberg fra Bohuslække rejste kort efter, men den sidste Halvor Erichsen, også fra Bohuslen, der var født i 1689, blev i 1717 gift med Zara Sørens datter i Kokborghuse, og han nedsatte sig som snedker. Pastor Hans Bering ynkede ham i "denne træløse egn", men det ser ud til, at han klarede sig godt nok, han svarede sit bidrag til fattigkassen, som han skulle, bortset fra hans sidste år, da han kaldes forarmet.

Hans første kone Zara, der var født i 1695, døde i 1739, hans anden kone hed Inger, men da hun altid omtales som Inger Halvors, kan det ikke ses, hvor hun kom fra. Malene Federsdatter, der boede hos dem, var måske hans svigermor. Hun døde i 1743, 82 år gammel, og kaldes da en logerende. Halvor fik mange børn, en søn Ole boede i Lønå, en anden søn Erich blev gift med en pige i Thyregod by og boede der, indtil han fik et bol i fæste i Hedegård i Ejstrup sogn. Datteren Maren blev gift med degnen Christen Højer i Brande. Hun døde i 1824, efter at have været enke i mange år. Halvor døde i 1759, og i et par år beholdt Inger Halvors fæstet. I 1761 blev hendes datter Sara gift med Christen Hansen fra Hindskov, og han overtog fæstet. Christen Hansen var snedker som svigerfaderen, og han var bl. a. med til at vurdere Hastrups bygninger til den første brandforsikring i 1781. Han havde jord som sine naboer og svarede samme landgilde. Inger Halvors boede hos dem, indtil hun flyttede til L. Moesgård, og Niels Bertelsen fra L. Moesgård kom til Kokborghuse. Han og hans kone Kirsten Pallesdatter boede dog hos Michel Knudsen, antagelig som lejefolk. På sine gamle dage kom Inger tilbage til Kokborghuse, hvor hun tilsidst fik underhold af fattigkassen. Hun døde i december 1786, 81 år gl. Sara og Christen Hansen fik datteren Inger i 1762, hun blev i 1783 gift med Morten Christensen fra Vestergård i Thyregod by. Han var søn af Christen Vorgod Iversen, og de overtog hans fæstegård, men da stedet i Kokborg fik tillagt mere jord ved udskiftningen i 1796 så det blev en god gård, solgte de gården i Thyregod og overtog fæstet efter Christen Hansen. Kort efter købte Morten gården, der fik matr. nr. 5 ved matrikuleringen, og derunder findes fortsættelsen. Christen Hansen døde i 1814, 85 år gl. Sara Halvorsdatter døde i 1815, 74 år gl.

Den gamle Søren Madsen boede i et af husene i 1736, han nævnes første gang i 1722, da han var til barnedåb hos Halvor Erichsen, så han er nok Zaras far. Han svarede bidrag til fattigkassen, som de andre, men i 1737 kaldes han gammel og fattig, og i 1738 døde han, 87 år gl. Hans hus blev samme år overtaget af skræderen Peder Villumsen, der i 1738 blev gift med Mette Madsdatter fra Kokborghuse. Han var søn af gårdfæster Villum Jensen i Kokborg by, men han var vanfør, så hans erhverv gav sig af sig selv dengang. Han svarede sine afgifter hvert år, så det har været godt nok at være skræder, selvom han kun måtte sy vadmél. Mette Madsdatter var født i 1700 og døde i 1776. Peder Villumsen flyttede så til en datter og svigersøn i V. Hindskov, og der døde han i 1780, 76 år gl. Der kom en skræder til Kokborghuse igen, men ikke lige efter Peder Villumsens bortrejse. Han hed Jens Mikkelsen, og han døde i 1811, 43 år gl.

\*\*\*\*\*

Murere Christen Christensen blev efterfulgt af Christen Jensen Nørgaard. Det ser ikke ud til, at han har haft noget håndværk, så han har vel arbejdet på Hastrup. Han var født i 1730, og han var gift med Maren Nielsdatter, der var meget ældre, hun var født i 1713 og døde i 1795. Hun havde været gift en gang før. I 1796 blev Christen Jensen gift med Ane Margrethe Knuds datter fra Thyregodlund. Hun var til gengæld 32 år yngre end han. De fik sønnen Jens Christian i 1798. Stedet fik senere matr. nr. 6, og derunder kan læses mere om dem.

Ved udskiftningen var der altså 3 fæstere. De fik ialt tillagt i hartkorn 3 tdr. 3 skp. 1 fkr. 2 alb. Deraf fik Christen Jensen 3 skp. 1 fkr. 1 alb. Christian Pedersen fik 6 skp. 3 fkr. 1 alb. Resten 2 tdr. 1 skp. 1 fkr. fik Christen Hansen. Han skulle svare 3 rigsdaler 2 mark, 1 lam og 1 harbopund smør, han svarede ingen kongelige skatter og gjorde intet hoveri.

Christian Pedersen svarede 9 rigsdaler årligt, han gjorde intet hoveri og måtte lade 12 får græsse på Hastrup mark både for-og efterår. Christen Jensen svarede 3 rd. 2 mk. og desuden kongelige skatter. Desuden skulle han udføre sædvanlig plidsgerning og luge i haven på Hastrup. Det samme havde Christen Hansen gjort før, men var nu fritaget for det.

Christian Pedersens høje landgilde modsvares af, at han ingen naturalier ydede.

Christen Christensens enke har sikkert boet hos Christen Jensen Nørsgaard. Hun hed Kirsten Nielsdatter, og hun var født i 1707 og døde i 1777. Anna Werner døde i Kokborghuse i 1790, 81 år gl. Hendes anden mand ladefoged Michel Knudsen var død 24 år før. Det ser ud til, at der har været rigelig husrum i Kokborghuse, da der nævnes flere, der har boet der kortere eller længere tid, men de har ikke været fæstere. En af dem var Lene Margrethe Humblet, der nok var søster til pastor Berings kone Karen Humblet. Hun døde i Kokborghuse i 1773, 67 år gl. Præstefruen var lidt ældre. En anden, der boede i Kokborghuse, var Anna Margrethe Kochen. Hun var søster til degnen Peder Berings kone, der hed Johanne Henrica Kochen. Sammen med en søster opholdt hun sig i degneboligen i Thyregod by. Der fik hun et barn og flyttede så til Kokborghuse. Søsteren Adel Kochen hørte man ikke mere til.

NB. Da Christen Christensens datter Anne Marie i 1756 blev gift med Dynes Lassen i Uhre, måtte de have kongebrev på grund af slægtskab. Anne Marie var født i 1735, hun døde i Uhre d. 26. marts 1807. Muligvis var mur-og blymester Christen Christensens søn af murer Christen Christensen Brande i Østerdam.

### Matr. nr. 3 Kokborg. Løvdal.

Gården Løvdal er opstået på Hastrupgårds mark, først som et hus til beboelse for en fisker, der tog sig af fiskeriet i Hastrup sø, Ejstrup sø og Enesø. Peder Andersen med tilnavnet Fisker er den første, der vides at have boet der. Før hans tid ser det ud til, at fiskere og skytter har boet i Vesterdam eller Poderhuset syd for Hastrup sø. Det er dog muligt, at der før har ligget et hus på stedet. I 1706 omtales et hus, kaldet Frydendal, beboet af Erich Sørensen, der betalte 3 slettedaler i huspenge.

Peder Andersen var født i 1743, sandsynligvis i Ejstrup, og han var gift med Magdalene Jensdatter, der også var født i 1743. De fik sønnen Jens i 1770 i Løvdal, i 1773 sønnen Anders og i 1776 en datter Mariane, ligeledes i Løvdal. Derpå flyttede familien til Vesterlund, og Peder Andersen blev fisker på Rørbæk. Der fik de datteren Mette Kirstine i 1783 og en datter med samme navn i 1785. I Løvdal boede først Ivar Møller og hans kone Margrethe Christensdatter, derefter stod huset tomt et års tid, og så kom fra 1780 Jens Pedersen Nybye og hans kone Anne Margrethe Jørgensdatter Quist. I 1787 kom Peder Andersen tilbage til Hastrup, men hans kone boede i Ejstrup by. Kort tid efter flyttede de igen til Løvdal, og ved udskiftningen i 1796 fik huset tillagt mere jord. Stedet blev opmålt, og skellene sat af kongelig landinspektør Haar fra Århus.

D. 13. juni 1797, skøde fra Jens Pedersen Schoustrup til Peder Andersen på stedet Løvdal. Købesum ikke opgivet. Hartkorn 6 skp. 2 fkr. Skødet blev ikke tinglæst. Til ejendommen hørte de små holme i åen ud for stedet. Peder Andersen kaldte stedet "Pettersborg", men det slog ikke an, og snart brugtes Løvdal igen.

D. 8. okt. 1807, skøde fra Peder Andersen til søn Anders Pedersen. Købesum 270 rd. Anders Pedersen var gift med Karen Sørensdatter, der var født i Give i 1772.

D. 29. juni 1811 lånte Anders Pedersen 249 rd. af justitsråd de Thygeson på Mattrup, og d. 8. nov. 1822 lånte han 100 rigsbankdaler af proprietær Hauch på Hastrup, de sidste var nok til at bygge for. Peder Andersen døde som aftægtsmand i Løvdal i 1818, og Magdalene Jensdatter døde i 1824. Sønnen Anders Pedersen fik 3 sønner og 4 døtre.

D. 8. okt. 1831, skøde fra Anders Pedersen til søn Peder Andersen. Købesum 100 rigsbankdaler rede sølv. Der blev oprettet en aftægtskontrakt, men Anders Pedersen døde samme år, så det blev kun Karen Sørensdatter, der fik brug for den. Hun døde i Løvdal i 1859. Peder Andersen var født i 1798, og han var gift med Johanne Marie Jørgensdatter, der var datter af Jørgen Sørensen i Grætrup, der i 1794 havde købt Enesøgård.

D. 21. dec. 1844 lånte Peder Andersen 300 rbd. sølv af gårdmand Erik Jensen i Ejstrup by, og Løvdal blev sat i pant. Efter den ny matrikel var hartkornet forhøjet betragteligt til 1 td. 2 skp. 3 fkr. 3/4 alb. Trods det Peder Andersen ikke beskæftigede sig med fiskeri, holdt Fisker navnet ved familien. På sine ældre dage dyrkede han snedkerhåndværket.

D. 14. juli 1847, skøde fra Peder Andersen til Anders Nielsen fra Lind, der var gift med Peder Andersens datter Zidsel Marie. Købesum 500 rigsbankdaler sølv. Anders Nielsen havde været møllersvend i Hastrup mølle. Der blev oprettet aftægtskontrakt for Peder Andersen. Anders Nielsen var født i 1808, og hans kone var født d. 10. sept. 1826 i Løvdal.

D. 26. dec. 1852 lånte Anders Nielsen 100 rigsbankdaler af Conrad Augustinussen og gav pant i Løvdal næstefter 300 rbd. D. 4. apr. 1854 lånte han 500 rbd. af gårdmand Christen Hansen Vindbjerg i Ringgive til at afvikle de andre lån med.

D. 3. maj 1857, skøde fra Anders Nielsen Lind til Anders Pedersen fra Ejstrup på Løvdal med htk. som før. Købesum 500 rigsdaler. Anders Nielsen flyttede til Ejstrup, men i 1863 kom han tilbage og købte gården Pomphole, som han havde til 1871, så flyttede han igen til Løvdal, hvor han døde d. 25. dec. 1874 som aftægtsmand.

Anders Pedersen overtog aftægten til Peder Andersen og Johanne Marie. De havde 3 fag i den østre ende af stuehuset til beboelse. Peder Andersen havde fri jagt og fiskeri og ret til at plukke lyng. Han døde d. 3. nov. 1870, og hans kone døde d. 18. apr. samme år.

Den ny ejer Anders Pedersen var født i Ejstrup i 1801, og hans kone Abelone Kirstine Poulsen var født i samme sogn i 1807. Deres to børn Peder og Maren Kirstine var også født i Ejstrup. Anders Pedersen var sikkert i familie med den gamle familie i Løvdal.

D. 11. juni 1870, skøde fra Anders Pedersen til søn Peder Andersen på hovedparcellen af Løvdal, der var udstykket efter bevilling af 19. jan. 1870. Matr. nr. 3a havde htk. 1 td. 2 fkr. ½ alb. Købesum 500 rigsdaler. Peder Andersen overtog pantegælden 400 rd. Der blev samtidig oprettet en aftægtskontrakt til kapitalværdi 400 rd.

En aftægtskontrakt til Anders Nielsen blev samtidig ophævet, da Peder Andersen overlod ham et stykke af gårdens jord som vederlag. Aftægten var ansat til 395 rigsdaler rigsmønt.

Den mindre parcel matr. nr. 3b blev samtidig solgt til den gamle Peder Andersens to sønner Ebbe Peder og Jørgen. Den ny ejer Peder Andersen var født i Ejstrup d. 27. sept. 1841. Han blev i 1874 gift med Marie Christensen, der var født i Ejstrup d. 6. febr. 1853. Aftægtsmanden Anders Pedersen døde d. 5. nov. 1887, hans kone Abelone Kirstine var død d. 9. dec. 1876.

D. 27. juli 1900, skøde fra Peder Andersen til søn Anders Peder Andersen, født d. 31. juli 1878 i Løvdal. Han boede først sammen med en bror Kristen Peder og en husbestyrerinde. Peder Andersen og hans kone flyttede over på matr. nr. 3b. Anders Peder Andersen blev kort efter gift med Kristine Hansine Jensen fra Kokborg, hun var datter af Anton Jensen Thyregod i Kokborg.

D. 3. juli 1907, skøde fra Anders P. Andersen til broderen Kristen P. Andersen. Anders P. Andersen overtog en gård, der blev udstykket fra svigerfaderens gård i Kokborg.

D. 15. juli 1912, skøde fra Kristen P. Andersen til Johannes Marius Hansen. Kr. P. Andersen var murerarbejdsmand og fortsatte med det. Peder Andersens enke Marie flyttede til sønnen Anders i Kokborg.

D. 20. aug. 1915, fogedudlægsskøde udstedt til Søren Kirstein Søndergaard.

D. 28. maj 1918, skøde fra Søren Kirstein Søndergaard til Peter Hansen.

D. 10. aug. 1918, skøde fra Peter Hansen til Jens Tangsgaard.

d. 16. april 1919, skøde fra Jens Tangsgaard til Niels Peter Nielsen.

D. 3. dec. 1940, skøde fra Niels Peter Nielsen til flyverløjtnant H. Wittrup.

D. 9. jan. 1948, skøde fra løjtnant H. Wittrup til landmand og handelsmand Svend Stoustrup Larsen, søn af Peter Stoustrup Larsen.

D. 19. jan. 1959, skøde fra Svend Stoustrup Larsen til C. J. Berring.

Gården ejedes derefter i flere år af Frode Raaballe.

1993: Ejer er Carsten Raaballe, Thyregodvej 61, Løvdal.

## Udstykninger fra matr. nr. 3 Kokborg.

### Matr. nr. 3c Kokborg.

D. 24. sept. 1872, skøde fra Anders Nielsen, der ejede matr. nr. 3b Kokborg, til Ebbe Peder Pedersen på matr. nr. 3c Kokborg med htk. 2 fkr. Købesum 150 rigsdaler rigsmønt. Anders Nielsen var aftægtsmand fra Løvdal, men han havde kort forinden købt matr. nr. 3b af Ebbe P. Pedersen, der var hans svoger. Ebbe havde sammen med broderen Jørgen bebygget matr. nr. 3b, og nu bebyggede han matr. nr. 3c. Han var d. 4. febr. 1871 blevet gift med Karen Christiansen, der var født d. 2. febr. 1851 i Nim. Gårdejer Frands Hyne fra Yding var forlover. De fik 11 børn, hvoraf de 9 levede. Ebbe Peder Pedersen døde i 1903.

D. 26. nov. 1903, tilladelse for enke Karen Pedersen, født Christiansen, til at sidde i uskiftet bo. Hun drev ejendommen sammen med sønnen Peter Christian Pedersen, der var født d. 22. dec. 1884.

D. 31. marts 1907, skøde fra Karen Pedersen til søn Peter Christian Pedersen. Han købte også matr. nr. 3b Kokborg, og derved blev de to parceller igen samlet, så de senere ejere findes under matr. nr. 3b.

.....

#### Matr. nr. 3d Kokborg.

Det var en parcel, som d. 22. sept. 1906 blev udstykket fra hovedparcellen, og som Anders Peter Andersen beholdt, da han flyttede til Kokborg i 1907.

D. 17. jan. 1934, skøde fra Anders P. Andersen til søn Peter Marinus Andersen (Løvdal). Sammen med matr. nr. 6 og 7 Kokborg.

D. 30. sept. 1939, skøde fra Peter Løvdal til Niels M. Sønderlund.

D. 4. sept. 1947, skøde fra Niels M. Sønderlund til Lars Peter Stoustrup Larsen, der i forvejen ejede matr. nr. 3b og 3c Kokborg. Fra denne dato har de 3 parceller været forenet under Lars P. Stoustrups ejendom.

#### Udstykninger fra matr. nr. 3 Kokborg.

#### Matr. nr. 3b Kokborg.

Udstykningsapprobationen var dateret d. 8. maj 1872. Da var parcellen allerede solgt fra.

D. 11. juni 1870, skøde fra Anders Pedersen til brødrene Ebbe Peder Pedersen og Jørgen Pedersen, der var sønner af Peder Andersen, der tidligere ejede Løvdal. Ebbe var født i Løvdal d. 11. okt. 1844, og Jørgen var født d. 3. okt. 1839, men det ser ikke ud til, at han har boet der. Det gjorde forældrene og en søster derimod. Parcellens hartkorn var 1 skp. 3 fkr. 1/4 alb. Købesummen var 300 rigsdaler rigsmønt.

D. 10. apr. 1872, skøde fra Ebbe Peder Pedersen til Anders Nielsen, der var hans svoger og tidligere havde ejet hovedparcellen af Løvdal, men i nogle år havde han boet i Ejstrup og i Pomphole. Anders Nielsen døde d. 25. dec. 1874, og hans enke overtog stedet.

D. 7. apr. 1875, tilladelse for Anders Niensens enke Sidsel Marie Pedersdatter til at sidde i uskiftet bo. Hun boede sammen med en søn og en datter. Anders Nielsen havde betalt 400 rigsdaler for stedet med bygninger i 1872.

D. 27. juli 1888, skøde fra Sidsel Marie Pedersdatter til sønnen Niels Peter Andersen, der var født i 1862, mens de boede i Ejstrup.

D. 10. juli 1906, skøde fra Niels P. Andersen til Kristian Madsen Kristensen. Efter folketællingen boede N. P. Andersen ikke på ejendommen ved salget, det gjorde Peder Andersen med hustru Marie Christensen og en datter og sandsynligvis hans svigermor Berthe Marie Pedersen.

D. 20. jan. 1913, skifteretsskøde udstedt til enkefru Jensine Thomsen.

D. 24. maj 1918, skøde fra Jensine Thomsen til Peter Christian Petersen.

D. 26. apr. 1933, skifteretsattest læst som adkomst for enkefru Astrid Julie Kristiane Petersen, født Hansen.

Samme dato, skøde fra Astrid J. K. Petersen til Kristian Petersen.

D. 24. sept. 1938, skøde fra Kristian Petersen til Thomas Gasbjerg.

D. 27. apr. 1944, skøde fra Thomas Gasbjerg til Christian Nielsen Christensen.

D. 26. juli 1945, skøde fra Chr. Nielsen Christensen til Lars Peter Stoustrup Larsen, søn af Peter Stoustrup Larsen. Han ejede stedet i næsten 50 år.

#### Matr. nr. 4 Kokborg. Krusborg.

Krusborg er en temmelig ny gård. Den opstod som en afbyggergård på Hastrupgårds mark, samtidig med at udskiftningen i Kokborg foregik. Gården nævnes første gang i Hastrups jordebog fra d. 14. sept. 1796 med et hartkorn på 3 tdr. 7 skp. 3 fkr. Gården var fæsteledig, den blev altså stadig drevet under Hastrup, der da ejedes af Jens Schoustrup. Da Jens Schoustrup solgte Hastrup til Augustinus Jensen d. 17. juni 1799, nævnes gården igen med samme hartkorn. Der skrives ikke noget om fæsteforhold, men den må samme år være blevet bortfæstet til Anders Nielsen fra Ejstrup sogn. Han tjente på Hastrup, og d. 16. okt. 1799 blev han viet til pigen Mette Pedersdatter, der også tjente på Hastrup. Hun var datter af Peder Friderichsen og Maren Pedersdatter i Hindskov. Anders Nielsens mor Maren Nielsdatter boede hos dem, hun var født i 1723, og hun døde i 1800.

Der findes ikke noget tinglæst skøde for Anders Nielsen på Krusborg, men i 1802 må han have købt det halve af gårdens hartkorn af Augustinus Jensen. D. 5. dec. 1802 udstedte Anders Nielsen en obligation på 330 rd. til justitsråd de Thygeson på Matstrup, og da pantsatte han gården med htk. 1 td. 7 skp. 3 fkr. 1½ alb. Det var det halve af det, han dyrkede i. Det passer godt med, at den halve Krusborg parcel med samme htk. stadig regnedes med under Hastrup i Augustinus Jensens købekontrakt med Peter T. Hauch d. 20. sept. 1809.

Der fortælles ikke noget om, hvad der var af bygninger på stedet, men 2 gange lånte Anders Nielsen penge, antagelig til byggeri. D. 20. marts 1821 lånte han 100 rbd. af landmåler Thyregod på Rørbæk. D. 23. aug. 1823 lånte han 160 rbd. sølv af gårdmand Ole Sørensen i Ågård.

D. 21. okt. 1833, skøde fra Anders Nielsen på hovedparcellen af Krusborg med htk. 1 td. 3 skp. 3 fkr. 2 3/4 alb. til sin søn Frederik Andersen. Købesum 200 rigsbankdaler. Udstykningstilladelse af 31. aug. 1833. Frederik Andersen var født i 1803, han var gift med Karen Pedersdatter fra Brande sogn. Der blev oprettet en aftægtskontrakt for Anders Nielsen, der havde beholdt parcellen matr. nr. 4b, hvorpå han byggede og kaldte stedet Krusborghus. Anders Nielsen, der var født i 1761, døde i 1843, men forinden solgte han d. 17. apr. 1843 parcel matr. nr. 4b tilbage til Frederik Andersen. Købesummen var 100 rbd. sølv. Hartkornet var ansat til 2 skp. 1 fkr. 2½ alb. Mette Pedersdatter døde som aftægtskone i 1851.

Endnu i 1841, da Andreas R. Hauch havde købt Hastrup af sin far, figurerer halvparten af Krusborg stadig under Hastrup, og der er intet, der tyder på, at noget af det kom til Krusborg senere, det forblev under Hastrup. Frederik Andersen tyede jævnligt til landinspektør Thyregod på Rørbæk, når han havde brug for penge. D. 20. juni 1835 lånte han 100 rbd. D. 24. juli 1837 lånte han 50 rbd. og d. 8. okt. 1841 igen 50 rbd.

D. 27. okt. 1846 lånte Frederik Andersen 100 rbd. af madame Thyregod på Rørbæk. Til sikkerhed satte han gården i pant. Efter den ny matrikel var hartkornet for matr. nr. 4a 1 td. 1 fkr., og for Krusborghus 3 fkr. 1 1/4 alb.

Til gården hørte en engparcel i Galtkjær sydvest for Hastrup, men den havde Anders Nielsen i 1833 solgt til Morten Christensen i Kokborghuse for 100 rbd. sølv. Hartkornet var 1 skp. 1 fkr. 2 1/4 alb under matr. nr. 4c Kokborg.

D. 26. jan. 1863, skøde fra Frederik Andersen til Christen Therkelsen på Krusborg med htk. 1 td. 1 fkr. Købesum 600 rigsdaler. Chr. Therkelsen var født i Kokborg by d. 8. jan. 1835, han var søn af Therkel Jørgensen og Ane Hansdatter. Han var gift med Marie Nielsen fra Jelling. Frederik Andersen havde forinden købt gården matr. nr. 8 i Thyregodlund. Der døde han som aftægtsmand i 1879. Karen Pedersdatter levede endnu i 1891, hun var født i 1798.

D. 19. maj 1872, skøde fra Christen Therkelsen til Jens Jensen på hovedparcellen matr. nr. 4a med htk. 4 skp. 3 fkr. 1 alb. og med de påværende bygninger. Ved udstykningsbevilling af 18. maj 1872 havde Chr. Therkelsen fraskilt matr. nr. 4e, som han selv beholdt. Købesummen for matr. nr. 4a var 800 rigsdaler rigsmønt. Et stykke eng var bortlejet i 50 år. Christen Therkelsens mor Ane Hansdatter skulle blive boende, så længe hun levede. Hun fik 2 fag fra søndre ende i stuehuset med fælles udgang i det 3. fag og desuden aftægtsydelse til kapitalværdi 140 rd. rm. Hun var født i Ildved, og hun døde d. 4. sept. 1872, 82 år gl. En datter boede hos hende, hun rejste til Esbjerg.

Jens Jensen var født i Gårslev, han havde boet i Østerhoved. Han var gift med Dorthea Hansdatter, der var født i Jerlev i 1820. Der boede en gift søn hos dem i 1880, Hans Peter Møller Jensen, født i Givskud sogn i 1859.

D. 3. marts 1880, skøde fra Jens Jensen til Mads Larsen, der var gift med Petrea Margrethe Andersen. De var begge født i Assing, henholdsvis i 1819 og i 1838. De havde før boet i Harild, hvor datteren Ane Madsen var født d. 15. maj 1877. En kort tid havde de også boet i Karstoft.

I 1895 døde Mads Larsen, og d. 12. jan. 1896 blev skifteretsattest læst som adkomst for enkefru Petrea M. Andersen. Hun drev gården videre med Rasmus Andersen fra Brande som bestyrer. Han var født d. 14. aug. 1872, og i 1896 blev han gift med Ane Madsen.

D. 4. febr. 1904, skøde fra Petrea M. Andersen til Rasmus Andersen. Han havde 2 sønner, Mads Peder, født d. 14. marts 1898 og Anders Peder, født d. 6. okt. 1899. Foruden svigermoderen havde han sin mor Marie Rasmussen i huset. Hun var født d. 29. juni 1841 og fik alderdomsunderstøttelse.

D. 22. juni 1936, skøde fra Rasmus Andersen til sønnen Anders Peder Andersen.

Ejer i 1993: Karl Georg Sønderlund, Krusborgvej 4. Postadresse Ejstrupholm.

NB. Frederik Andersens kone Karen Pedersdatter var datter af Peder Truelson og Maren Andersdatter i Lundfod. Hun var født i 1798.

\*\*\*\*\*

Udstykninger fra matr. nr. 4 Kokborg. Krusborg.

### Matr. nr. 4b Kokborg.

Udstykningsbevillingen var dateret d. 31. aug. 1833. Da Anders Nielsen d. 21. okt. 1833 solgte hovedparcellen til sin søn, beholdt han parcel matr. nr. 4b med htk. 2 skp. 1 fkr. 2½ alb. Han kaldte stedet Krusborghus.

D. 17. apr. 1843, skøde fra Anders Nielsen til søn Frederik Andersen på matr. nr. 4b, så gården igen var samlet.

D. 28. sept. 1867, skøde fra Fr. Andersen til Jens Palle Thomsen, der var født i Ø. Nykirke i 1822. Han var murer og husmand. I 1843 var han blevet gift med Karen Christensdatter fra Enkelund. Hun var født i 1820 og datter af gårdmand Christen Iversen.

D. 23. dec. 1868, skøde fra Jens Palle Thomsen til Frederik Christian Christensen, der tidligere havde ejet Damgård i Kokborg.

D. 3. dec. 1873, skøde fra Fr. Chr. Christensen Damgaard til Mads Jensen, der ikke boede på stedet hele tiden. I 1880 boede der en enke med en søn. Hun var fra Egtved. Der boede også en arbejdsmand Peder Pedersen, der var gift med Ane Marie Berthelsen fra Ejstrup. Plantningen af Hastrup plantage trak en del folk til.

D. 8. sept. 1880, skøde fra Mads Jensen til Niels Jensen, der var født d. 25. okt. 1849 i Lindet. Han var gift med Erikline Kirstine Madsen Birk, der var født d. 31. juli 1853 i Hylke. De var blevet gift i 1876 og havde før boet i Uhre.

D. 15. marts 1905, skøde fra Niels Jensen til svigersøn Jens Jørgen Nielsen, der var gift med Johanne Madsine Petrea Jensen. Han var født d. 25. aug. 1872 og arbejdede i Hastrup statsskov.

D. 20. dec. 1905, skøde fra Jens Jørgen Erik Nielsen til svoger Martinus Niels Kristian Svendsen, gift med Maren Johanne Jensen.

D. 25. marts 1912, skøde fra Martinus Svendsen til handelsmand Søren Peter Lund.

D. 5. dec. 1912, skøde fra Søren Lund til Jens Jørgen Nielsen.

D. 23. apr. 1915, skøde fra Jens Jørgen Nielsen til Søren Lund.

D. 2. juni 1916, skøde fra Søren Lund til Christian Marius Jensen.

D. 15. okt. 1917, skøde fra Chr. Marius Jensen til grosserer Oscar Meyer.

D. 18. apr. 1923, skøde fra Oscar Meyer på halvdelen af matr. nr. 4b Kokborg til konsul Hans Christian Pedersen.

D. 13. marts 1935, skifteretsskøde til Oscar Meyer på halvdelen af matr. nr. 4b, så han igen var enejer.

D. 6. marts 1957, eksekutorbehandling ved landsretssagfører P. A. Wiedemann i København.

D. 17. april 1958, arveudlægsskøde til grosserer Svend Oscar Meyer, København.

\*\*\*\*\*

### Matr. nr. 4c Kokborg.

D. 21. okt. 1833, skøde fra Anders Nielsen til Morten Christensen i Kokborghuse på matr. nr. 4c Kokborg. Det var en englod o Galtkjær med hartkorn 1 skp. 1 fkr. 2 1/4 alb. Købesum 100 rigsbankdaler sølv. Bevilling af 31. aug. 1833.

D. 2. apr. 1839, skøde fra Morten Christensen til søn Christen Mortensen. Købesum 50 rbd. sølv.

D. 20. dec. 1845, skøde fra Christen Mortensen til Niels Knudsen. Parcellen havde fået nyt hartkorn 3 fkr. 2 1/4 alb. Købesum 100 rbd.

D. 15. apr. 1856, skøde fra Niels Knudsen til Søren Pedersen Krogager. Sammen med matr. nr. 6 Kokborg.  
D. 23. juni 1857, skøde fra Søren Pedersen Krogager til Jørgen Hansen fra Pomphole.  
D. 16. okt. 1872, skøde fra Jørgen Hansen til godsejer I. E. Paul i Hamborg. Hartkorn 3 fkr. 2 1/4 alb. (hartkornet kan vist ikke være rigtigt, da matr. nr. 4d var udstykket).  
D. 27. apr. 1875, skøde fra godsejer I. E. Paul til Niels Knudsen til forening med matr. nr. 5a Kokborg.  
D. 19. dec. 1876, skifteattest læst som adkomst for enke Cathrine Jensdatter.  
D. 17. sept. 1878, skøde fra Cathrine Jensdatter til Jens Nielsen Hauge. Derefter sammenhørende med matr. nr. 5f og 6b Kokborg.  
\*\*\*\*\*

#### Matr. nr. 4d Kokborg.

D. 28. dec. 1857, skøde fra Jørgen Hansen til Jens Christian Pedersen på matr. nr. 4d til forening med matr. nr. 7 Kokborg. Hartkorn 1 fkr. 2 3/4 alb. Købesum 25 rd.  
D. 29. dec. 1857, skøde fra J. Chr. Pedersen til søn Mathias Jensen. Sammen med matr. nr. 7 Kokborg.  
D. 22. febr. 1882, skøde fra Mathias Jensen til svoger Hans Knudsen i Hindskov.  
\*\*\*\*\*

#### Matr. nr. 4e Kokborg.

D. 19. maj 1872, da Christen Therkelsen solgte hovedparcellen af Krusborg, beholdt han parcel matr. nr. 4e med hartkorn 3 skp. 1 fkr. 2 alb. Udstykningsbevilling af 18. maj 1872. Han var født i Kokborg i 1835, men han blev ikke opdraget der. Han havde 2 brødre og 4 søstre. Hans kone Marie Nielsen var født i Jelling d. 8. jan. 1832. De blev gift i 1865. Deres børn tog efternavnet Møller.  
D. 1. juni 1906, skøde fra Christen Therkelsen til søn Anton Christensen Møller, der var født d. 29. sept. 1876. Han var gift med Anna Johanne Mortensen, født d. 29. aug. 1877.  
D. 9. nov. 1934, skøde fra Anton Møller til søn Christian Møller. Anton Møller tog ophold på en lille ejendom vest for gården.  
Ejere 1993: Solveig Møller og Joel Nielsen, Krusborgvej 8a, Krusborg.  
\*\*\*\*\*

#### Matr. nr. 4f Kokborg.

Udstykket fra matr. nr. 4c. Parcellen hørte i 1875 under Hastrupgård ligesom resten af 4c.  
D. 27. apr. 1875, skøde fra godsejer I. E. Paul til Jens Peter Christensen. Parcellen hørte sammen med matr. nr. 7b Kokborg.  
D. 8. okt. 1879, skøde fra J. P. Christensen til væver Ane Cathrine Jensen, der var fra Ø. Nykirke. Parcellen kom sammen med matr. nr. 7b under Vesterdam senere.  
\*\*\*\*\*

#### Matr. nr. 4g Kokborg.

D. 25. sept. 1880, skøde fra Mads Larsen til Niels Peter Frederiksen. Parcellen blev udstykket fra matr. nr. 4a og hører nu under Brande kommune.  
\*\*\*\*\*

#### Matr. nr. 4i Kokborg.

D. 5. dec. 1912, skøde fra Søren Peter Lund til Anton Christensen Møller på matr. nr. 4i til sammenlægning med matr. nr. 4e Kokborg. Udstykket fra matr. nr. 4b efter bevilling af 23. dec. 1911.



\*\*\*\*\*

## Matr. nr. 5. Kokborg.

Morten Christensen, der var gift med Christen Hansens datter Inger, var selvejer i Thyregod by, da han d. 27. nov. 1802 købte svigerfaderens fæstegård i Kokborghuse. Skødet blev udstedt af Augustinus Jensen, der havde købt Hastrup af Jens Schoustrup i 1799. Hartkornet var 2 tdr. 5 skp. 2 fkr. 1 1/10 alb., og købesummen var 400 rigsdaler. Morten Christensen lånte 350 rd. af justitsråd de Thygeson på Mattrup. Morten kaldte gården Kokborghus, da navnet Østerdam var blevet knyttet til den gård, som Christian Pedersen boede på. Landinspektørerne Haar fra Århus og Ravn fra Jelling havde opmålt gården og afsat skel. Skødet fik den påtegning, at hartkornet ikke stemte med det, der var opgivet i Augustinus Jensens skøde, hvad det jo heller ikke gjorde. Det gælder for alle gårdene i Kokborg, at udstykningstilladelserne ikke var i orden ved salg. Skødet blev først tinglæst i 1810.

Morten havde 4 døtre og 2 sønner. Kathrine blev gift med Christen Pedersen fra Dørken, og da han døde, blev hun gift med Peder Eriksen fra Hedegård, de boede på Bankgården i Dørken. Johanne blev gift med Niels Rasmussen i Hesselballe. Sara blev gift med Just Jørgensen Høegh i Vejle, og Marie blev gift med sognedegn Hans Bering. Sønnen Christen fik gården i Kokborg, og Hans Christian blev gift med Peder Knudsens datter i Thyregodlund og overtog hans gård Holmslund. De 4 døtre fik deres arv udbetalt i 1827, de fik hver 50 rigsbankdaler sedler. Hans Christian fik 100 rbd. Det var den almindelige fordeling dengang. Både Morten og Inger levede da i bedste velgående, han var født i 1750 og døde i 1842 som aftægtsmand. Inger døde i 1845, 82 år gl.

D. 20. marts 1835, skøde fra Morten Christensen til Knud Jørgensen i Toftløs på et stykke hede i Vesterheden. Det var et arvefæsteskode med en afståelsessum på 15 rbd. sølv og en årlig afgift på 16 sk. sølv. Knud Jørgensen måtte afgræsse arealet, men ikke grave eller pløje. Parcellen blev senere helt afstået til Toftløs.

D. 31. okt. 1835, skøde fra Morten Christensen til sin søn Christen Mortensen på gården med htk. som før. Købesum 150 rbd. sølv. Der blev samtidig oprettet en aftægtskontrakt. Christen var gift med Maren Sørensdatter fra Ringgive. Han var født i Kokborg i 1803, og hun var født i 1807. Christen Mortensen lånte hele købesummen hos aftægtsmand Jens Erichsen i Thyregodlund. D. 2. apr. 1839 solgte Morten Christensen også den engparcel i Galtkjær, som han havde købt af Anders Nielsen, Krusborg i 1833, til sin søn for 50 rbd. sølv.

D. 15. april 1856, skøde fra Christen Mortensen til Niels Knudsen på gården med htk. 2 tdr. 6 skp. 3 fkr. 1 3/4 alb. Købesum 3500 rd. rigsmønt. Niels Knudsen havde i 1845 købt naboejendommen af Lars Eriksen, og samtidig havde han købt noget af engparcellen af Christen Mortensen. Nu havde han solgt denne ejendom til Søren Pedersen Krogager, der på sin side havde solgt gården Holmslund i Thyregodlund til Christen Mortensens søn Morten. Søren Pedersen var gift med Hans Chr. Mortensens datter Ane Kirstine. Niels Knudsen overtog en aftægtskontrakt til H. Chr. Mortensen. Niels Knudsen var søn af Knud Nielsen i Ø. Nykirke. Faderen var i 1840 flyttet til Ø. Dørken, hvor han havde købt en gård. Niels Knudsen var i 1844 blevet gift med Cathrine, datter af Jens Christian Pedersen i Østerdam. D. 1. nov. 1862 lånte Niels Knudsen 500 rd. af Anders Jensen i Risbjerg og samme år 1000 rd. af Peder Sørensen på Svindbækgård. Pengene er sikkert blevet brugt til nye bygninger. Efter udstykning var gårdens hartkorn 2 tdr. 1/4 alb.

Cathrine og Niels Knudsen havde 3 døtre og en søn Jens Christian, den senere ejer af Vandborg. Niels Knudsen døde d. 29. okt. 1876, 54 år gl., og d. 19. dec. samme år blev skifteattest læst som adkomst for enke Cathrine Jensdatter. Hun solgte jord fra til et husmandssted, og ellers drev hun gården i en halv snes år.

D. 28. apr. 1886, skøde fra Cathrine Jensdatter til Anton Jensen Thyregod, søn af Jens Jensen og Else Marie Nielsdatter i Skovlund. Han var født d. 11. jan. 1842 og gift med Karen Marie, datter af Christen Nielsen i Vandborg, hvor de havde boet siden 1868. Cathrine flyttede med sønnen Jens Chr. Nielsen til Vandborg, så det var en art mageskifte. Begge naboejendomme matr. nr. 6 og 7 var i årene 1870 og 72 kommet under Hastrup igen, købt af godsejer I. E. Paul fra Hamborg. Efter at den danske stat havde overtaget Hastrup, blev der d. 21. marts 1900 holdt auktion over hovedparcellerne, og matr. nr. 1d, 6a, 6c, 7a og 7c blev tilslået Anton Jensen Thyregod. D. 12. jan. 1907 solgte han de samme matr. nr. til sin svigersøn Anders Peter Andersen fra Løvdal. I 1911 døde Anton Thyregod, og d. 16. marts 1918 blev skifteudskrift læst som adkomst for enke Karen Marie Jensen, født Christensen.

D. 1. maj 1918, skøde fra Karen Marie Jensen til søn Julius Jensen Thyregod, der var født d. 14. juli 1885 og gift med Louise fra Ejstrup sogn.

D. 23. marts 1921, skøde fra Anders P. Andersen til Julius Thyregod på matr. nr. 6f Kokborg.  
D. 28. nov. 1923, skøde fra Julius Thyregod til Jens Pallesen Christensen på matr. nr. 5p Kokborg.  
D. 11. marts 1948, skifteattest læst som adkomst for enke Louise Thyregod.  
D. 23. marts 1948, skøde fra Louise Thyregod til søn Karlo Anton Jensen Thyregod.  
Ejer i 1993: Karlo Thyregod, Damgårdsvej 3, Kokborg. Gården hedder nu Gravgård.  
1996: Marie Thyregod, Damgårdsvej 3.

\*\*\*\*\*

### Udstykninger fra matr. nr. 5 Kokborg

#### Matr. nr. 5b Kokborg.

D. 11. juli 1859, skøde fra Niels Knudsen til broderen Peder Knudsen på matr. nr. 5b Kokborg med htk. 6 skp. 1 alb. Købesum 1000 rigsdaler. Udstykningsbevilling af 23. nov. 1858, skødet blev skrevet i Neder Donnerup. Peder Knudsen var snedker, og han var gift med Maren Nielsen fra Tørring, de var begge født i 1832.

D. 2. nov. 1872, skøde fra Peder Knudsen til Jørgen Hansen fra Kokborghuse. Købesum 1200 rd. Peder Knudsen havde opført bygninger på stedet, han købte en ejendom i Thyregodlund i stedet.

D. 3. apr. 1880 blev der holdt auktion over stedet, og det blev tilslået Jens Christian Knudsen. Det fremgår ikke af skødet, hvem han var, men der boede en murer i Thyregodlund med det navn.

D. 17. dec. 1880, skøde fra J. Chr. Knudsen til væver Jens Sørensen. Han kom fra Sejrup men var født i Vester. Han var gift med Karen Marie Hansen fra Ringgive.

<d. 20. maj 1886, skøde fra Jens Sørensen til Niels Poulsen, der var født i Arnborg. Han fra gift med Ane Kirstine Kristensen fra Kidmose i Ejstrup sogn.

D. 28. jan. 1907, skøde fra Niels Poulsen til søn Peter Kristian Poulsen. Niels Poulsen købte et mindre sted på Thyregod mark.

D. 15. marts 1935, skøde fra Peter Kristian Poulsen til svigersøn Aage Rikardt Nørgaard Nielsen fra Dørken. Han var gift med Astrid Poulsen.

1993: ejer Vagn Nielsen, Hastrupvej 28, Kokborg.

\*\*\*\*\*

#### Matr. nr. 5c Kokborg.

Parcellen var en del af Hastrup Vesterhede, som Morten Christensen d. 20. marts 1835 udstedte arvefæsteskode på til Knud Jørgensen i Toftløs.

D. 11. dec. 1858, skøde fra Niels Knudsen til Jens Hansen i Toftløs på parcel matr. nr. 5c Kokborg, efter at den var fraskilt hovedparcellen. Hartkorn 3 fkr. 1 alb. Værdien ansattes til 20 rd., men der var ingen købesum, da arvefæstet samtidig bortfaldt. Sammenlagt med matr. nr. 8 Kokborg, Toftløs.

\*\*\*\*\*

#### Matr. nr. 5d Kokborg. (med 5i, 5k, 5l og 5m).

Parcellen indgik sammen med ovennævnte lodder i skolelodden til den gamle skole i Kokborg.

D. 19. marts 1925, skøde fra Thyregod sogneråd til Peder Martin Iversen på ovenstående parceller. Han var søn af Johanne og Jens Peter Iversen, der ejede matr. nr. 6b Thyregod. Martin Iversen gik under navnet Martin Sejbjerg. Hans kone døde tidligt, og han drev stedet sammen med døtrene Thyra og Minna. Han overlevede dem begge og var i sine sidste år på plejehjemmet Elim i Thyregod.

D. 18. juli 1953, skøde fra Martin Iversen til Hilmar Hedeby, der havde haft en ejendom på Thyregod mark. Skødet omfattede også matr. nr. 11f, 11h og 11o Kokborg.

1993: ejer Arne Hedeby, Damgårdsvej 2, Kokborg.

\*\*\*\*\*

#### Matr. nr. 5e Kokborg. (med 5g).

D. 18. juni 1877, skøde fra Cathrine Jensdatter til lærer Nikolaj Madsen på matr. nr. 5e Kokborg. Skødet fik en påtegning om, at sælgerindens adkomst ikke var i orden.

D. 24. febr. 1879, skøde fra Mathias Damgaard Frederiksen til Nikolaj Madsen på matr. nr. 11h Kokborg.

D. 16. juni 1882, skøde fra Cathrine Jensdatter til Nikolaj Madsen på matr. nr. 5g Kokborg.

D. 2. maj 1900, skøde fra auktionsretten til Nikolaj Madsen og L. Jensen på matr. nr. 1u Kokborg. Htk. 1 fkr. 3/4 alb. Deraf fik Nikolaj Madsen 2 alb. Skødet blev tinglæst d. 25. maj s. å.

D. 2. maj 1900, skøde fra auktionsretten til Nikolaj Madsen på matr. nr. 1v Kokborg.

D. 22. febr. 1902, skøde fra Nikolaj Madsen til Niels Kristian Andreassen på matr. nr. 5e, 5g og 1v Kokborg. N. Chr. Andreassen havde ejet matr. nr. 10a Kokborg.

D. 1. aug 1912, skøde fra N. Kr. Andreassen til snedker Jørgen Olesen, der kom fra Vester.

D. 14. maj 1913, skøde fra Søren Nielsen til Jørgen Olesen på matr. nr. 12e Kokborg.

D. 20. dec. 1934, skøde fra Jørgen Chr. Olesen til datter Else M. Olesen, født i Vester d. 1. maj 1883.

D. 20. aug. 1942, skøde fra Else M. Olesen til broder Jens Laurits Olesen, født i Vester d. 30. juli 1894.

D. 29. marts 1961, skifteattest læst som adkomst for Else M. Olesen med flere.

Samme dato, skøde fra Else M. Olsen til Søren Midtgaard Sørensen, søn af P. Midtgaard Sørensen i Kokborg.

D. 28. apr. 1964, skøde fra Søren Midtgaard Sørensen til Charles Evald Iversen fra Odderbæk.

1993: ejer Erling Pedersen, Hastrupvej 26, Kokborg.

\*\*\*\*\*

#### Matr. nr. 5f Kokborg.

D. 17. sept. 1878, skøde fra Cathrine Jensdatter til Jens Nielsen Hauge i Fuglsang. Han var født i Vindelev d. 3. apr. 1834, og han var gift med Ane Kathrine Hansen Dreimann, født d. 28. apr. 1832 i Marstal, hendes far var skibskaptajn. Jens Hauge kørte mælk til Thyregod mejeri fra starten, og til han døde. Såvidt vides, forsømte han kun en dag, da han havde tarmslyng. Det gik over på vejen til sygehuset, da han blev rystet godt igennem ved kørslen i en almindelig kassevogn.

D. 9. nov. 1907, skifteattest læst som adkomst for enke Ane Kathrine Hansen Hauge, født Dreimann.

D. 5. dec. 1907, skøde fra Ane Kathrine Hauge til sine 3 sønner, Ktistian, Kristen og Anders Jensen Hauge. De 2 yngste børn Laurits og Jensine Kathrine havde i nogle år været hjemme som medhjælp, de var nu rejst hjemmefra. Laurits var spillemand.

D. 26. sept. 1913, skøde fra Kristian og Kristen Jensen Hauge til broderen Anders Hauge, ser så blev eneejer. Han var gift med Abalone fra Borris. De havde i nogle år boet i Grarup, hvor de ældste børn var født. De havde 3 sønner og 7 døtre. Stuehuset brændte i 1927, og der blev bygget et nyt.

D. 24. apr. 1929, skøde fra Anders Jensen Hauge til søn Niels Jensen Hauge.

1993: ejer Jørn Nørgaard Nielsen, Kærvej 5, Kokborg.

\*\*\*\*\*

#### Matr. nr. 5p Kokborg.

D. 28. nov. 1923, skøde fra Julius Thyregod til Jens Pallesen Christensen i Damgård, som parcellen blev forenet med.

\*\*\*\*\*

#### Matr. Nr. 6 Kokborg.

D. 21. juni 1802, skøde fra Augustinus Jensen til Christen Jensen på hans iboende fæstehus med htk. 3 skp. 2 fkr. 2 alb. Købesum 215 rigsdaler. Sredet var udskiftet af fællesskabet og opmålt af landinspektør Haar, og hartkornet var forhøjet lidt i forhold til Christen Jensens fæstebrev. Skødet fik den sædvanlige påtegning, at man ikke kunne se, at Augustinus Jensen var berettiget til salget efter sit skøde af 1799. Det var amtets godkendelse, der manglede.

I 1813 døde Christen Jensen, 83 år gl., og ved skiftet d. 1. maj og 28. juni 1813 blev boet delt imellem hans enke Margrethe Knudsdatter og sønnen Jens Christian, der nu var 15 år. Christen Hansen i Fuglsang var værge for ham. Ejendommen blev sat til 150 rigsbankdaler og besætningen til 82 rbd. 1 mk. Der var ingen gæld, og efter fradrag af omkostninger blev der 110 rbd. 5 mk. 8 sk. til hver. Christen Jensens skøde var endnu ikke tinglæst.

D. 31. okt. 1813 blev Margrethe Knudsdatter viet til Lars Erichsen fra Sandfeldbjerre. Han var søn af Erich Larsen, og han var ladefoged på Hastrup. Jens Christians arv efter moderen blev udbetalt til ham d. 27. juni 1829 med 24 rbd. sølv, men Margrethe døde først d. 12. juni 1844.

D. 14. juli 1845, skøde fra Lars Erichsen Bjerre til Niels Knudsen på matr. nr. 6 Kokborg med htk. efter den ny matr. 4 skp. 3 fkr. 2 1/4 alb. Købesum 200 rbd. sølv. Der blev oprettet en aftægtskontrakt for Lars Erichsen. Niels Knudsen var født i Ø. Nykirke, hans kone Cathrine var datter af Jens Chr. Pedersen på nabogården Østerdam.

- D. 15. apr. 1856, skøde fra Niels Knudsen til Søren Pedersen Krogager, der var søn af kromand Peder Sørensen Krogager i Ringgive. Han var gift med Ane Kirstine, datter af Hans Christian Mortensen i Thyregodlund. Niels Knudsen købte nabogården af Christen Mortensen, og Christens søn Morten købte Søren Pedersens gård Holmslund i Thyregodlund. Matr. nr. 6 blev ansat til 1500 rd., og Niels Knudsen kom til at skyldte Søren Pedersen 3000 rd. ved trekanthandlen. Engparcellen matr. nr. 4c blev ved matr. nr. 6. Den tidligere ejer af stedet Lars Erichsen Bjerre døde d. 16. marts 1852, og hans aftægt blev afløst.
- D. 26. juni 1857, mageskifteskøde fra Søren Pedersen Krogager til Jørgen Hansen, der ejede Pomphole matr. nr. 20 Kokborg. Matr. nr. 6 blev igen ansat til 1500 rd., og desuden betalte Søren Pedersen 200 rd. kontant.
- D. 28. dec. 1857, skøde fra Jørgen Hansen til Jens Christian Pedersen på matr. nr. 4d Kokborg efter bevilling af 22. aug. 1857. Købesum 25 rd., hartkorn 1 fkr. 2 1/4 alb.
- D. 20. febr. 1858 lånte Jørgen Hansen 500 rd. af Henning Ulrik Mathiasen i Hindskov, der for tiden var i Hopballe mølle. Han fik sikkerhed i matr. nr. 6. Jørgen Hansen var langelænder, han var født i 1814 i Snøde, og hans kone Maren Madsdatter var født i 1819 i Stoense.
- D. 16. okt. 1872, skøde udstedt i Vejle fra Jørgen Hansen til grosserer og godsejer Johannes Eduard Paul i Hamborg, der var ejer af Hastrup. Købesum 3000 rigsdaler rigsmønt. Matr. nr. 4c var med i handlen. Paul havde d. 26. juni 1869 overtaget Hastrup efter grosserer Schliemann i Hamborg, og det tyder på, at han har ønsket at udvide Hastrups agermark, han havde også overtaget Østerdam nogle år før. Nogle af bygningerne på matr. nr. 6 blev stående, aftægtsmanden Søren Larsen Yde fra Vesterdam synes at have boet der i nogle år, også senere boede der folk i huset.
- D. 13. juli 1874, skøde fra I. E. Paul til sønnen H. J. Paul på Hastrup. Matr. nr. 6 Kokborg fulgte med.
- D. 18. okt. 1875, skøde fra H. J. Paul til Fritz Paetow på Hastrup, igen med matr. nr. 6.
- D. 28. febr. 1877, skøde fra Fritz Paetow til den danske stat på Hastrup med matr. nr. 6 Kokborg. Ejendommen blev dog ikke plantet til som resten af Hastrup.
- D. 21. marts 1900, skøde fra auktionsretten til Anton Jensen Thyregod på matr. nr. 1d, 6a, 6c, 7a, 7c af Kokborg. Han ejede i forvejen matr. nr. 5a Kokborg, så alle 3 hovedparceller i Kokborghuse var samlet.
- D. 12. jan. 1907, skøde fra Anton Thyregod til svigersøn Ander P. Andersen fra Løvdal på ovenstående matr. nr. Anders P. Andersen var født d. 31. juli 1876 og gift med Kristine Hansine Jensen Thyregod, født d. 23. aug. 1873. Han var søn af Peder Andersen og Marie Christensen i Løvdal, de var begge født i Ejstrup.
- D. 17. jan. 1934, skøde fra Anders P. Andersen til søn Peter Marinus Andersen, født d. 2. juli 1903. De 2 andre sønner Karl og Agner fik ejendomme i Harresø og Smidstrup. Familien bruger nu Løvdal som efternavn. Peter Løvdal er gift med Dorthea Christensen fra Langkær. Anders P. Andersen overtog den mindre ejendom matr. nr. 10f Kokborg, og senere flyttede han til Thyregod by.
- D. 16. jan. 1970, skøde fra Peter Løvdal til datter Gerda Løvdal.  
1993: ejer Gerda Løvdal, Damgårdsvej 5, Kokborg.

\*\*\*\*\*

#### Udstykninger fra matr. nr. 6 Kokborg.

##### Matr. nr. 6b Kokborg.

- D. 27. apr. 1875, skøde fra I. E. Paul til Niels Knudsen på matr. nr. 6b Kokborg.
- D. 19. dec. 1876, skifteattest læst som adkomst for enke Cathrine Jensdatter.
- D. 17. sept. 1878, skøde fra Cathrine Jensdatter til Jens Nielsen Hauge fra Fuglsang på matr. nr. 5f, 6b og 4c Kokborg. Af disse parceller opstod en ny ejendom i Kokborg Vesterhede. Se under matr. nr. 5f Kokborg.

\*\*\*\*\*

##### Matr. nr. 6c Kokborg.

- D. 21. marts 1900, auktionsskøde til Anton Thyregod ved auktionen over Hastrups agerjord.
- D. 12. jan. 1907, skøde fra Anton Thyregod til Anders P. Andersen sammen med flere andre matr. nr.

\*\*\*\*\*

##### Matr. nr. 6d Kokborg.

- D. 3. marts 1900, auktionsskøde til Mathias Frederiksen, Damgård, ved auktionen på Hastrup.

D. 4. apr. 1914, parcellen var ved udstykning af Vesterdamgård kommet under denne gård d. 10. aug. 1904 og blev af Hans Peter Hansen skødet til Søren Jensen, Ny Hastrup til forening med denne gård.

\*\*\*\*\*

### Matr. nr. 7 Kokborg. Østerdam.

Kort efter at Christian Pedersen, Enkelund, havde giftet sig med enken Mette Jensdatter og overtaget fæstet af Østerdam, købte han gården til selveje. Han var forøvrigt født i Kokborg by i 1738, han var søn af Peder Christensen Aagaard og Anne Nielsdatter.

D. 27. dec. 1799, skøde fra Augustinus Jensen til Christian Pedersen på hans iboende fæstegård. Stedet havde ved udskiftningen fået forøget sit hartkorn til 1 td. 3 fkr. 2 alb. Købesum 400 rigsdaler. Igen blev skødet påtegnet, at der ikke fandtes en gård med tilsvarende hartkorn i Augustinus Jensens skøde på Hastrup.

D. 2. jan. 1808, skøde fra Christian Pedersen til sin eneste søn Peder Christiansen, der var født i Enkelund i 1778. Også det skøde blev påtegnet, det var amtets godkendelse af hartkornsførøgelsen, der manglede. Mette Jensdatter døde omkring 1813, men hun blev ikke begravet i Thyregod. Christian Pedersen blev d. 13. juli 1814 gift med enke Maren Nielsdatter fra Bregnhoved. Christian Pedersen døde d. 2. maj 1822, og Maren døde hos en søn i Dørken d. 26. nov. 1834.

D. 16. sept. 1822, skøde fra Peder Christiansen til svogeren Christen Pedersen i Enkelund på matr. nr. 7 Kokborg. Købesum 100 rigsbankdaler, hartkorn uændret. Peder Christiansen overtog sin svigerfars gård i Thorlund.

D. 2. dec. 1822, skøde fra Christen Pedersen til Jens Christian Pedersen. Købesum 100 rigsbankdaler sedler. Køberen var søn af Peder Christensen Kusk og Cathrine Pedersdatter i Carlsborg og født i 1798. Han var gift med Mette, datter af Mathias Frandsen, Thisgård i Dørken. De fik mange børn, der alle klarede sig fint. I nogle år var der skolestue i Østerdam, der kom læreren fra Vester 3 gange om ugen og holdt skole. En af sønnerne Peder Jensen var med i krigen i 1864 og blev hårdt såret. Han døde dog først 3 år efter af følgerne, hans mindsten står endnu på Thyregod kirkegård.

D. 11. dec. 1838 lånte Jens Chr. Pedersen 100 rigsbankdaler rede sølv af proprietær P. Hauch på Hastrup.

D. 29. dec. 1857, skøde fra Jens Chr. Pedersen til søn Mathias Jensen, der var gift med Karen Møller Hansen fra Ringgive. Købesum 900 rigsdaler. Mathias Jensen var født d. 13. sept. 1828. Der blev oprettet en aftægtskontrakt for J. Chr. Pedersen og hustru. De skulle have 3 fag af den sydlige ende af stuehuset til beboelse. D. 13. dec. 1859 købte Jens Chr. Pedersen dog en parcel matr. nr. 14b Kokborg af væver Morten Bering for 50 rd. Hartkorn 1/4 alb. Køberen skulle selv bebygge stedet, og der menes også at have ligget et hus på stedet. D. 26. okt. 1863 solgte J. Chr. Pedersen parcellen til sin svigersøn Hans Knudsen i Hindskov for 50 rigsd. J. Chr. Pedersen døde som aftægtsmand i Hindskov d. 25. juni 1876. Mette Mathiasdatter døde efter 1891, det siges at hun blev over 100 år.

D. 27. marts 1870, skøde fra Mathias Jensen til godsejer, grosserer Johannes Eduard Paul på Hastrup. Mathias Jensen flyttede til Vibjerg i Give sogn. Bygningerne i Østerdam blev vistnok ikke revet ned med det samme, men nu er der kun spredte murbrokker på marken, der røber hvor gården, og før den huset, har ligget i måske 200 år.

Efter 1870 har matr. nr. 7 fælles historie med matr. nr. 6, og fortsættelsen kan findes derunder.

NB.

Christian Pedersen Enkelund var så forsynlig at lade bygningerne i Østerdam forsikre, da han havde købt stedet, derfor kan det ses, hvordan de var for 200 år siden.

### Østerdam.

Fæster Christian Enkelund, Hartkorn 6 Skp. Derpaa følgende Bygninger:

a) 15 Fag Stuehus, bygt i Vinkel, 6 3/5 Alen dyb, med 5 Fag Fæhuus inclusive. Derudi 4 Skierværker, 6 Dørre, 2 faste Senge, 1 Ovn og 2 Skorsteene, 1 Steen Kakkellovn, 1 indmuuret Fierdingskjedel, Loft over 8 Fag. Rum til 4 Hoveder. 250 rd.

b) 7 Fag Lade, vender i Sønder og Nord, 6 3/4 Alen dyb, 2 Skierværker, 2 Dørre. 70 rd.

Ialt 320 rd.

Disse Bygninger bestaar af Eege Bindingsværk, klinede Vægge og Straaetag. De haver ei tilforn været taxeret.

\*\*\*\*\*

### Udstykninger fra matr. nr. 7 Kokborg. Østerdam.

**Matr. nr. 7b Kokborg.**

D. 27. apr. 1875, skøde fra godsejer I. E. Paul til Jens Peter Christensen.

D. 8. okt. 1879, skøde fra Jens Peter Christensen til Ane Cathrine Jensen.

D. 13. marts 1903, vielsesattest for Morten Nielsen Jeppesen til Ane Cathrine Jensen læst som adkomst for ham til ejendommen.

D. 31. juli 1903, skøde fra Morten Nielsen Jeppesen til Niels Christensen i Vesterdam, som parcellen siden har hørt til.

\*\*\*\*\*

**Matr. nr. 7d Kokborg.**

D. 14. febr. 1895, auktionsskøde til Søren Jensen i Ny Hastrup på matr. nr. 7d m. fl. Derefter under Ny Hastrup.

\*\*\*\*\*

**Matr. nr. 7 e Kokborg.**

D. 3. marts 1900, auktionsskøde til Mathias Frederiksen i Damgård. Ved udstykningen af Vester Damgård d. 10. aug. 1904 kom parcellen dertil.

D. 4. apr. 1914, skøde fra Hans Peter Hansen til Søren Jensen, Ny Hastrup på matr. nr. 7e.

\*\*\*\*\*

**Matr. nr. 7f Kokborg.**

D. 16. dec. 1950, skøde fra Niels Christensen, Vesterdam, til savskærer Herluf Bertelsen. Hans far Mads Bertelsen havde i mange år drevet savværk på stedet.

D. 28. aug. 1956, skøde fra Niels Christensen til H. Bertelsen på 3000 m2 mere, ansat til htk. 1 album.

D. 26. marts 1958, skøde fra Herluf Møller Bertelsen til savskærer Poulo Pedersen.

1993: ejer, Lis og Kaj Sørensen, Ågårdvej 27, Kokborg.

**Matr. nr. 8 Kokborg. Toftløs.**

Der nævnes intet om Toftløs i 1600-årene, og det gør der heller ikke først i 1700-årene. Man får indtryk af, at det er et sted, der blev oprettet til Mouritz Sørensen i Vesterdam, da han blev for gammel til at være fæster. Han gik under navnet Mouritz Dam, men han havde også været fæster i Kokborg by. Han var født i 1652, og han døde i Toftløs i 1733. Hans kone Karen Dam døde i Toftløs i 1727. Pastor Hans Bering stavede navnet "Tøfteløss". Anne Pedersdatter, der nævnes i Toftløs i 1729 og 1731, har nok holdt hus for Mouritz Dam, måske var hun søster til Lille Peder Hole i Kokborg. Hun var født i 1687, og hun døde i Kokborg i 1733.

Inden Mouritz Dam døde, var der kommet en ny mand til Toftløs, det var Mads Christensen, der svarede bidrag til fattigkassen fra 1732 til 1747. Han har altså dyrket jorden. Fra 1748 svarede han intet bidrag, men han døde først i 1755 og blev begravet d. 6. jan. Han var født i 1693, men der står ingen steder, hvor han kom fra, visse bemærkninger i kirkebog og fattigprotokol tyder på, at han var fra Hedegård i Ejstrup sogn. Samtidig med Mads Christensen boede der en enke i Toftløs, hun hed Maren Christensdatter og var måske hans søster. Hun var enke for 3. gang, og hos sig havde hun en datter Anne Pedersdatter, der beskrives som meget elendig, og de fik hvert år en tildeling af rug fra fattigkassen. Hun kan have været enke efter Peder Hole den ældre i Fuglsang, der i 1740 blev gift med en Maren Christensdatter fra Hedegård. Peder Hole den yngre boede også i Toftløs, efter at han havde afstået fæstet af Over Fuglsang i 1756. Han døde i Toftløs samme år og blev begravet d. 10. marts. Han var født i Kokborg i 1698 eller 99.

I 1756 blev Ellen Thomasdatter, kaldet Ellen Tofteløs, gift med Niels Andersen fra Odderbæk. Hun var muligvis en datter af Maren Christensdatter i et tidligere ægteskab. Niels Andersen var Peder Christensen Odderbæks stedsøn, hans mor Anne Nielsdatter fra Ullerup havde først været gift med Anders Andersen i Sejrup. Niels Andersen overtog fæstet af Toftløs og bidrog til fattigkassen. I 1760 flyttede han til Thyregodlund og blev fæster af den halve Østergård (senere Rosenlund). Der var han fæster i få år, men han døde først i 1777 i Thyregodlund. Hans enke flyttede til en datter i Tinneth, og der døde hun i 1779.

Fæsteren på Østergård, Mads Iversen, flyttede til Toftløs, hvor han overtog fæstet. Han havde først været gift med Zidse Christensdatter fra Lille Moesgård, hun døde i 1751, og året efter blev Mads Iversen gift med Bodil Sørensdatter fra Enkelund. Fra Mads Christensens tid var Toftløs med i Hastrups jordebog. Han betalte 1 rigsdaler 2 mark i landgilde, men der står ikke noget om hoveri. Da Niels Andersen kom, blev landgilden sat op til 2 rigsdaler, og det samme betalte Mads Iversen. Han var født i 1699, og han var fæster til sin død i 1773, han blev begravet d. 8. april.

Allerede d. 10. maj blev hans enke Bodil Sørensdatter trolovet med ungkarl Jeppe Madsen fra Hedegård, og d. 13. juni blev de gift. Jeppe overtog fæstet, han var født i 1733, Bodil var født i 1711.

Landgilden var sat op til 4 rigsdaler, og desuden skulle der svares 8 skålpund smør årligt. I Anders Baggers jordebog oplyses, at der dyrkedes i 3 tdr. sædeland, der avledes 2 læs hø, og der var græsning til 2 køer. Hartkornet opgives ikke, da stedet betragtedes som liggende på Hastrup mark. Bodil Sørensdatter døde 74 år gammel i 1785, hun blev begravet d. 25. jan. Jeppe Madsen blev d. 10. marts samme år trolovet med pigen Kirsten Hansdatter fra Hedegård, og d. 5. maj blev de viet.

Prokurator Anders Bagger kaldte jorden til Toftløs skarp og sandet hedejord. Jeppe Madsen havde også fået pålagt at passe gadekæret ved Hastrup samt at luge i haven. Et sted står der, at han skulle passe Galdkiær, men det er en misforståelse, han kunne ikke udrette noget i Galtkær, der dengang var et meget fugtigt sted, hvor Hastrup kun avlede 20 læs hø årligt. Jeppe Madsen fik sit hoveri forøget, så han skulle gøre plidsgerning på Hastrup, som de andre bønder. Han var fæster til sin død i 1796, han blev begravet d. 6. marts.

Hans enke Kirsten Hansdatter blev d. 24. marts 1797 trolovet med enkemand Niels Nielsen fra Søndergård i Thyregod by, og d. 23. maj samme år blev de gift. Niels Nielsen 1. kone Maren Svendsdatter var også død i 1796. Han var født i Hindskov i 1729 og søn af Niels Grarup.

D. 26. maj 1797, skøde fra Jens Pedersen Schoutrup til fæstebonde Niels Nielsen på hans påboende fæstegård Toftløs med hartkorn 4 skp. 2 fkr. 2 alb. Købesum 238 rigsdaler. Ejendommen var udskiftet af fællesskabet og opmålt af landinspektør Haar fra Århus. Skødet fik påtegning om, at hartkornet ikke stemte med hartkornet i Schoutrups skøde på Hastrup.

Kirsten Hansdatter døde i 1802, 60 år gammel. D. 25. nov. 1802 blev Niels Nielsen gift med Kirsten Sørensdatter fra Ågård. Hun var født i 1773 og datter af Søren Larsen og Zidse Nielsdatter, Gl. Ågård. Niels Nielsen døde lige før jul i 1812 og blev begravet d. 26. dec. Han havde fået 2 døtre med Kirsten, Zidse blev født i 1810, og Marie Kirstine blev født i 1806. Zidse blev gift med gårdmand Niels Sørensen i Hesselbjerger, og Marie Kirstine blev gift med gårdmand Jørgen Knudsen i Økær i Brande sogn. Ved skiftet efter Niels Nielsen d. 24. maj 1813 fik hver af døtrene tillagt 16 rigsbankdaler 4 mark 3 skilling i arv. D. 5. april 1813 blev enken Kirsten Sørensdatter viet til enkemand Niels Pedersen Dørslund fra Hårup i Føvling sogn. Han var søn af Peder Nielsen den ældre i Dørslund. Vielsesattesten blev tinglæst som adkomst for ham til Toftløs. D. 30. juli 1832 udbetalte han arven til sine 2 steddøtre. Da havde han solgt Toftløs og var flyttet til Økær, hvor han og hans kone kom til at bo hos svigersønnen Jørgen Knudsen som aftægtsfolk.

D. 12. jan. 1832, skøde fra Niels Pedersen til Knud Jørgensen fra Økær på Toftløs på Hastrup mark, hartkorn uændret, købesum 196 rigsbankdaler 4 mark rede sølv. Nationalbankhæftelsen var ikke udbetalt. Bygningerne var brandforsikrede. Der blev oprettet en udførlig aftægtskontrakt for Niels Pedersen og hustru, der skulle have 3 fag i Jørgen Knudsens stuehus i Økær til beboelse. Det blev ordnet sådan, fordi køberen Knud Jørgensen var far til Jørgen Knudsen. Aftægten havde en kapitalværdi, der nøjagtig svarede til købesummen på Toftløs. Knud Jørgensen havde overtaget Økær d. 24. marts 1781, men familien kom ellers fra Hampensø i Nr. Snede sogn, hvor den havde boet i flere generationer. Knud Jørgensen var søn af Jørgen Knudsen i Hampensø, det var hans stedfar Søren Hansen Kolpen, der først havde købt Økær.

D. 20. marts 1835 lejede Knud Jørgensen et stykke hede af gårdmand Morten Christensen i Kokborghuse, der måtte han lade sine kreaturer græsse. Indfæstet var 15 rbd. sølv og den årlige afgift 16 skilling sølv. Knud Jørgensen var gift med Ane Johanne Jensdatter fra Arnborg, der var født i 1772. Knud Jørgensens halvsøster Christiane Sørensdatter boede hos dem. Af deres mange børn var kun datteren Kirsten hjemme i Toftløs. Knud Jørgensen døde d. 6. jan. 1836, han var født i 1759, hans mor, der døde i Økær, hed Inger Jensdatter.

D. 9. april 1838, skøde fra Johanne Jensdatter til Christen Andersen på hendes ejende gård Toftløs med samme hartkorn som før. Købesum 200 rigsbankdaler rede sølv. Det var en slags mageskifte, for Johanne Jensdatter overtog samtidig Christen Andersens gård Kokborggård til 535 rigsbankdaler. Jens Peter Christensen Risager i Vandborg var lavværge for Johanne Jensdatter, han var gift med hendes datter Else Marie.

Toftløs havde i matriklen fået matr. nr. 8 Kokborg og beskrives som en samlet lod omkring stedet sydvestlig for Hastrup. Den ny ejer Christen Andersen var født på Kokborggård i 1775, han var søn af Anders Nielsen Uhre og Maren Stephansdatter. Han var gift 5 gange, og han havde flyttet meget rundt på egnen og været ejer af Kokborggård i to omgange. Han havde også ejet matr. nr. 13 i Kokborg by, den havde han udstykket i 5 parceller. Da han kom til Toftløs, var han gift med Maren Lorentzdatter fra Ring, der var født i 1780, han mistede 2 sønner i krigen 1848-50.

D. 8. maj 1838 kvitterede Chr. Andersen for en arv, der var tilfaldet hans datter Maren efter hendes mor Kirstine Marie Jørgensdatter ved skifte i Neder Donnerup d. 15. nov. 1820. Datteren var død d. 22. juli 1833, og Chr. Andersen fik de 25 rbd. sølv.

D. 8. apr. 1839 fik Chr. Andersen dom over Niels Christensen Uhre i Thyregodlund, der var kommet til at skyldte ham 200 rbd. sølv ved en af de mange handler, Chr. Andersen var involveret i. Mens han boede i Toftløs, solgte han stadig parceller fra matr. nr. 13 Kokborg.

D. 18. dec. 1844 kvitterede hans søn Niels Christensen for en arv på 57 rbd. efter skifte i Kokborg efter moderen Kirstine Marie Hansdatter, der var datter af Hans Iversen i Dørken. Sønnen tjente da i Brædstrup, han havde ellers været hjemme med 3 yngre brødre og halvbrødre. Senere klarede Chr. Andersen sig med de 2 yngste sønner Christen og Carl, der begge var født i Kokborg.

D. 28. okt. 1846, skøde fra Christen Andersen til Gyde Hansen fra Veerst på Toftløs med nyt htk. 3 skp. 2 3/4 alb. Med i handlen var det hedeareal, som Knud Jørgensen havde fået arvefæstebrev på i 1835, og som var fornyet d. 27. okt. 1846. Købesummen var 300 rbd. sølv, som Chr. Andersen fik en obligation på. En aftægtskontrakt blev oprettet for Chr. Andersen og Maren Lorentzdatter.

D. 18. nov. 1846 døde Maren Lorentzdatter pludselig, 65 år gammel. 6 år senere var Christen Andersen på besøg hos sin tilkommende svigerdatter på Korsbjerg i Lindeballe. Der blev han syg og døde d. 11. sept. 1852, 77 år gammel. Niels var en af de sønner der var døde under krigen, der var skifte efter ham d. 22. dec. 1849, og i 1852 kvitterede den yngste søn Carl, der boede i Åle, for arv efter sin mor Kirsten Marie Hansdatter og efter Niels, ialt 66 rigsbankdaler. Sønerne havde penge ude på rente og synes at have været ret velstående.

Den ny ejer af Toftløs Gyde Hansen var født i Vamdrup i 1802, og han var gift med Ane Kirstine Mathiasdatter fra Grarup. Hun var født i 1807 og datter af Mathias Christensen og Ane Jensdatter, Lerbjerggård. De havde først boet i Gesten og i Veerst.

D. 23. juni 1851, skøde fra Gyde Hansen til Erik Jensen, der var fra Harild, Brande sogn. Han var gift med Inger Christensen, der også var fra Brande. De var født hhv. i 1802 og 1810. Først havde de boet i Arnborg senere i Brande. Erik Jensen overtog en gæld på 160 rbd. til Christen Andersen, og d. 11. dec. 1851 lånte han yderligere 40 rbd. af ham. Arvefæstebrevet nævnes igen i skødet. Gyde Hansen flyttede til Sejrup, hvor han købte matr. nr. 11.

D. 17. maj 1852 udlejede Erik Jensen et stykke mosejord i Galtkjær til Hans Christensen i Vesterdam i 50 år. Den årlige leje var 6 rigsbankskilling, og Hans Christensen måtte både skære tørv og afgræsse arealet. Samme år lånte Erik Jensen 50 rbd. sølv af Mathias Hansen på Hastrup, og d. 23. juli 1853 lånte han 100 rd. af Christen Andersens søn Christen, der opholdt sig i Kokborg.

D. 16. juli 1855, skøde fra Erik Jensen til Jens Hansen. Da Erik Jensen købte Toftløs, gav han 300 rbd. for stedet, nu fik han 800 rigsdaler. Der blev oprettet en aftægtskontrakt for Erik Jensen og hustru, men han fortsatte dog som landbruger, da han lejede en parcel af Mathias Hansen, og der byggede han. Jens Hansen var født i Øsby i Sønderjylland i 1804. Hans kone Ane Marie Christensdatter var født i Grindsted i 1803. De havde før boet i Nørup. Jens Hansen udstedte en obligation på 400 rd. til gårdmand Christen Hansen Vindbjerg i Ringgive.

D. 11. dec. 1858 købte Jens Hansen den parcel, som han havde arvefæstebrev på. Den blev ansat til 20 rd., den var matrikuleret under matr. nr. 5c Kokborg. Hartkorn 3 fkr. 1 alb. Jens Hansen havde en datter Hansine, der i 1862 blev gift med Christian Frederich Theodor Bluhm fra Neustadt i Mechlenburg, han var teglbrænder, og han arbejdede på Hastrup.

D. 9. nov. 1867, skøde fra Jens Hansen til Mads Peter Hansen på Toftløs, matr. nr. 8 og 5c Kokborg med htk. 3 skp. 3 fkr. 1 3/4 alb. Købesum 850 rigsdaler rigsmønt. Jens Hansen flyttede til Margrethelund i Lindet. Aftægten til Erik Jensen var stadig i kraft, men Erik Jensen var død, derimod levede hans kone endnu. Mads P. Hansen udstedte en obligation på 700 rd. til Christen Hansen Vindbjerg.

Mads Peter var født d. 24. sept. 1841, han var søn af Hans Peter Madsen i Ålbæk og hustru Birgithe Marie, der var datter af Christian Nissen. Mads Peters kone hed Ane Marie Hansen, hun var født i 1840 i Ø. Nykirke. Til leje hos Mads Peter Hansen boede vognmageren Niels Nielsen fra Give i nogle år. Han var gift med Maren Ramskov Nielsen, der også var fra Give. Han boede senere på Thyregod mark.



D. 15. febr. 1884, skøde fra Mads Peter Hansen til Niels Peter Christiansen, der var hans morbror. Han var født i Ålbæk d. 15. maj 1833, og han var næsten 20 år yngre end Mads Peters mor. Han var gift med Rasmine Jensen fra Hammer, der først havde været gift med Enevold Peter Jensen fra Vester. De havde ejet Rolighed på Rørbæk mark, som Niels P. Christiansen solgte straks efter vielsen d. 27. dec. 1883. Niels Peter Christiansen døde i 1897.

D. 25. maj 1897 blev skifteattest læst som adkomst for Rasmine Jensen. Hun drev gården i 14 år med børnenes hjælp. Hun var født d. 31. jan. 1852.

D. 18. juli 1911, skøde fra fra Rasmine Jensen til søn Anton Peter Christian Jensen, der var født i Hammer d. 9. jan. 1877. Han var gift med Ane, datter af Mathias Pedersen, høker i Hedegård i Ejstrup sogn.

D. 24. febr. 1926, skøde fra Morten Sørensen til Anton Jensen på matr. nr. 4h Kokborg.

D. 18. aug. 1926, skøde fra Statsbanerne til Anton Jensen på matr. nr. 5n Kokborg.

D. 7. aug. 1941, skøde fra Anton Jensen til søn Hans Kirstein Jensen.

1993: ejer Hans K. Jensen, Ågårdvej 34, Kokborg.

\*\*\*\*\*

## Matr. nr. 9 Kokborg by. Kokborggård.

Det gamle navn for Kokborg var Hønskov. Det navn havde landsbyen til omkring 1730, sandsynligvis er navneforandringen sket ved, at man er begyndt med at kalde en enkelt gård for Kokborg, og derefter har hele landsbyen lidt efter lidt overtaget navnet.

Første gang Hønskov bliver nævnt, er i ærkebiskop Peder Lykkes gavebrev til biskop Christian i Ribe d. 24. juni 1419. Blandt andet gods under Hastrup nævnes "item III øde Gorde i Hønskoff i Thyrgo Soghen". Der har sikkert ingen beboere været på dem. 219 år senere var tilstanden akkurat den samme, som det kan ses af en indberetning fra sognepræsten i Thyregod til Ole Worm i 1638. Der omtales "Hønskouff Bye, udi huilchen der ere 3 Gaarde, som ere forarmit och moxen øde". Antagelig har de været i god drift i noget af mellemtiden, gårdantallet var jo det samme.

Deres størrelse kan nogenlunde beregnes efter det hartkorn, der senere var i byen. D. 25. jan. 1651, da Marie Below solgte Hastrup til oberst Jørgen Kaas, var der 4 gårde og 4 bol i Hønskov by. Af de 4 gårde var 2 og 2 lige store, og det må være 2 helgårde, der er blevet til 4 halvgårde, og den 3. gård er blevet delt op i 4 bol.

Der har så i den gamle Hønskov by været 1 gård med hartkorn 7 tdr. 5 skp. 1 fkr. 1 alb., 1 gård med htk. 8 tdr. 1 skp. 1 fkr. 1 alb., og den 3. gård, der blev til 4 bol, havde htk. 9 tdr. 6 skp. 2 fkr. 2 alb. Det var så store gårde, at 2 fæstere eller 2 generationer kunne leve på dem. Man kunne fristes til at tro, at de 4 gårde svarede til matr. nr. 9, 10, 11 og 13 Kokborg, desværre er det ikke så enkelt, ikke engang beliggenheden af gårdene i byen inden udflytningen svarer helt til de gamle gårdes beliggenhed.

Den gård, der nævnes som nr. 2 i Kokborg by i 1651, havde Suendt Christensen som fæster. Den har sikkert ligget længst mod sydvest i byen, men efter udskiftningen i 1796 blev den flyttet ud på marken. Den er temmelig let at følge som fæstegård og senere selvejergård, så det kan bestemt siges, at det er Kokborggård, matr. nr. 9. Hastrups jordebog fra 1661 oplyser, at hartkornet var 3 tdr. 6 skp. 2 fkr. 2 alb. Det var nøjagtig det samme som Jens Christensens på gården ved siden af, så de må have udgjort en helgård i 1638. Den årlige landgilde var i 1661 1 ørte rug (10 skp.), 1

fødenød, 1 svin, 1 lam, 1 gås, 1 skp. havre og 2 høns. Gården var i drift, og fæsteren var en de få, der overlevede krigen og sad på gården i 1662.

Da den første matrikel blev oprettet i 1662-64, var landgilden den samme, og Svend Christensen var fæster. Som ejer står Jørgen Kaas på Hastrup, men han var nu faldet i krigen allerede i 1658, så det var hans enke Karen Jørgensdatter Grubbe, der var ejer. Det oplystes også, at udsæden var 1 td. rug og ½ td. byg, og der avledes 6 læs hø årligt. Svend Christensen blev afløst som fæster af sin søn Christen Svendsen, nærmere oplysninger om dem haves ikke, de døde begge før 1713, da den ældste kirkebog i Thyregod begynder. I 1682 gik man igang med at forberede en ny matrikel. Jorden i Kokborg kaldes ond rugjord, hvor der første år blev sået byg eller blandkorn efter staldgødning, de næste 2 år blev der sået rug, og derefter burde jorden hvile i 10-12 år. Da matriklen var færdig i 1688, havde Christen Svendsen fået gårdens hartkorn ændret til 4 tdr. 1 fkr. 2 alb., altså en forhøjelse. Det var ellers almindeligt, at hartkornet blev nedsat, men der kan være taget noget fra bolene og lagt til gårdene, alle 4 lå nu omkring 4 tdr. htk. Gården lå under Hastrup hovedgårds takst, og Hans Kaas var ejer. Han boede ikke på Hastrup, da han var stiftamtmand over Trondhjem stift i Norge. Hastrup var forpagtet af hans svoger Knud Gedde, der var amtmand over Dronningborg og Mariager amter.

Det er forøvrigt tvivlsomt, at Christen Svendsen var fæster i 1688, sådan som der står i matriklen. I en skatliste fra 1687 står Peder Erichsen som fæster, han var gift med Maren Christensdatter, så han kunne være en svigersøn. Hans besætning bestod af 1 ko og 3 får, ikke imponerende, men der var ikke mange gårde, der havde mere. Da Knud Gedde købte Hastrup på auktion i 1697, var Westie Sørensen blevet fæster, hverken han eller Peder Erichsen er nævnt i kirkebogen, så deres alder kendes ikke. Westie må være død eller rejst før 1713, for da var der kommet 2 fæstere på gården. Det var Peder Pedersen og Christen Nielsen.

Christen Nielsen er kendt fra kirkebogen, han var født i 1669, og han var fæster endnu som 83-årig. Han var først gift med Else Pedersdatter, der var født i 1660 og døde i 1739, hun blev begravet d. 8. marts. Allerede d. 5. april samme år blev Chr. Nielsen trolovet med Karen Jensdatter fra Thyregodlund, og d. 25. okt. blev de gift. Børn af første ægteskab kendes ikke, i andet ægteskab var der ingen. Chr. Nielsen døde i 1760 og blev begravet d. 30. april, 90 år gl. Karen Jensdatter døde i 1767, hun blev begravet d. 27. dec. Peder Pedersen var født i 1677, han døde i 1725 og blev begravet d. 27. maj. Hans kones navn kendes ikke.

Peder Pedersens efterfølger hed Jens Jensen. Han var født i 1663, så han var en ældre mand, da han blev fæster sammen med Chr. Nielsen. Der fortælles ikke, hvor han kom fra, eller hvad hans kone hed. Han afstod fæstet i 1736, og i 1738 døde han og blev begravet d. 21. dec. Efter ham kom der igen en Peder Pedersen, kaldet lille Peder Hole, han var født i 1699 og søn af gårdfæster Peder Pedersen Hole og Karen Pedersdatter i Kokborg. Det har ikke været muligt at finde, hvem hans kone var, det tyder på, at han var gift mere end 1 gang. Der var familie i Ejstrup, men det sogn har ikke så gamle kirkebøger.

Den første Peder Pedersen på gården vides kun at have fået en søn i 1716, han blev døbt Ebbe Friderich d. 3. maj. Lille Peder Hole havde 9 børn, han blev tidligt gift, mens han boede sammen med faderen. 1. Anne, født i 1719, døbt d. 4. aug. 2. Peder, født i 1726, døbt d. 26. dec. 3. Kiersten, født i 1729, døbt d. 11. dec. 4. Kiersten, født i 1731, døbt d. 22. juli. 5. Ide Sophie, født i 1734, døbt hjemme og fremstillet i kirken d. 15. aug. 6. Christen, født i 1736, døbt d. 18. nov. 7. Mette, født i 1740, døbt d. 10. apr. 8. Peder, født i 1741, døbt hjemme lige før jul og fremstillet i kirken d. 26. dec. 9. Jens, født i 1744, døbt d. 18. maj. Anne døde 4 uger gl. Den første Kiersten døde 9 mdr. gl. i 1730. Den sidste Peder døde 16 år gl., da han tjente på Hastrup i 1758. De sidste børn var født i Fuglsang, for i 1739 flyttede Peder Pedersen med sin far til Fuglsang, hvor han var fæster til 1756. Han døde samme år i Toftløs og blev begravet d. 10. marts.

Ny fæster på gården blev Laurids Pedersen, der var født i Krejbjerg i Ejstrup sogn i 1708. Han var d. 30. maj 1734 blevet gift med Maren Villadsdatter, der opholdt sig i Fuglsang, hvor de først boede. Maren var født i 1711, måske i Ejstrup. De fik datteren Maren, der blev født i Kokborg i 1740, døbt hjemme og fremstillet i kirken d. 16. okt. Samme år forlod de Kokborg og blev fæstere i Thyregodlund, hvor det ikke gik dem så godt, måske på grund af sygdom. Maren kom tilbage til Kokborg, hvor hun døde i 1748 og blev begravet d. 14. juli sammen med datteren Kirsten, der var født d. 5. juli. Hendes mand havde taget plads som tjenestekarl i præstegården, han døde også i 1748 under et besøg hjemme i Krejbjerg, men han blev begravet i Thyregod d. 4. aug.

Den næste fæster på det halve af gården var Peder Vestesen, der kunne være en søn af Westie Sørensen. Han var væver i Kokborg, da han d. 14. maj 1733 blev gift med Abelone Nielsdatter fra Hedegård i Give sogn. De havde ingen børn. I 1743 er Peder Vestesen opført i ekstraskatlisten som fæster på gården sammen med Chr. Nielsen. Da Ide Sophie Gedde d. 1. maj 1754 solgte Hastrup til Christen Leth, var Chr. Nielsen gået af som fæster og efterfulgt af Peder Hansen, fattigprotokollen fortæller, at det var i 1752. Peder Hansen var født i Sejrup i 1723, døbt d. 17. febr., søn af Hans Pedersen og Anne Christensdatter. De var flyttet til Hindskov, og der opholdt Peder Hansen sig, da han d. 31. okt.

1753 blev gift med Maren Lauridsdatter fra Kokborg. Det vides ikke, hvem hun var datter af. De fik 5 børn: 1. Anne, født i 1754, døbt d. 24. nov. 2. Laurids, født i 1757, døbt d. 20. febr. 3. Karen, født i 1760, døbt d. 3. apr. 4. Hans, født i 1763, døbt d. 6. marts. 5. Christen, født i 1767, døbt d. 20. sept.

I en skatteliste fra 1762 står der, at Peder Hansens svigermor boede hos dem, men hendes navn opgives ikke. Det fremgår også, at der boede en familie mere på gården foruden Peder Vestesen. Det var Søren Lassen fra Neder Donnerup, der var blevet gift med Zidsel Pedersdatter fra Kokborg d. 24. marts 1761. De havde en tjenestedreng til hjælp, men de står ikke som fæstere i nogen jordebog, så de må have haft nogle agre under en af de 2 fæstere. Gårdens landgilde in natura var blevet afløst af en pengeafgift på 4 rigsd. 4 mark. Der skulle også gøres hoveri på Hastrup. I en jordebog fra d. 28. apr. 1755 står Peder Christensen som fæster sammen med Peder Hansen, det er antagelig en skrivefejl, da det alle andre steder opgives, at Peder Vestesen stadig var der. Han rejste fra sognet i 1766, og i stedet blev Christen Iversen fæster. Han var født i Hesselbjerg i 1730, døbt d. 30. juli og søn af Iver Pedersen og Karen Nielsdatter. Han blev d. 12. okt. 1766 gift med Maren Stephansdatter, født i 1739, døbt d. 5. apr. og datter af Stephan Villumsen og Karen Jensdatter i Ålbæk. I 1767 fik de datteren Karen, der blev døbt d. 21. juni, og flere børn fik de ikke. I 1772 døde den anden fæster Peder Hansen og blev begravet d. 21. juni, 49 år gl. Hans yngste søn Christen døde samme år og blev begravet d. 26. nov. Christen Iversen overtog fæstet af hele gården, men allerede i 1773 døde han og blev begravet d. 11. jan., 35 år gl.

Enken Maren Stephansdatter blev d. 19. febr. 1773 trolovet med ungkarl Anders Nielsen fra Uhre i Brande sogn. D. 4. juli blev de gift, og Anders Nielsen Uhre overtog fæstet af gården. Han var født i 1743, antagelig på Søndergård i Uhre, der hørte under Hastrup. Maren og Anders fik 2 børn. Christen blev født i 1775 og døbt d. 9. juli. Mette blev født i 1778 og døbt d. 29. marts, men hun døde året efter.

Landgilden var sat kraftigt op, da Anders Bagger blev ejer af Hastrup, Anders Nielsen skulle betale 10 rigsdaler årligt. Hoveriet var overkommeligt, Anders Nielsen skulle køre møg i 2 dage, pløje i 2 dage, køre korn eller hø 1 dag, høste eller slå græs 2 dage og gøre 2 ægter på 5 a 6 mil. Plidsgerning på Hastrup efter omgang, og så skulle han spinde 2 pund blå om året. Ved udskiftningen af Kokborg i 1796 blev hartkornet fordelt på en anden måde, så Anders Nielsen fik 3 tdr. 3 fkr. 1/5 alb. ligesom de andre gårde. Det blev der dog hurtigt lavet om på, da fæsterne blev selvejere. Anders Nielsen var den sidste gårdfæster i Kokborg, der købte sin gård, han har muligvis haft en rimelig fæstekontrakt. I 1807 købte han gårdens tiender, så da har der nok været skrevet købekontrakt.

## Kokborggård som selvejergård.

D. 11. nov. 1808, skøde fra Augustinus Jensen, Hastrup, til Christen Andersen Uhre, søn af Anders Nielsen. Hartkornet opgives til 3 tdr. 3 fkr. 1/5 alb. Købesum 400 rigsdaler på trods af, at Augustinus Jensen havde givet 500 rd. for den ved et særligt skøde, da han overtog Hastrup. Opmåling og udskiftning af gården var foretaget af kongl. landinspektør Haar i Århus. Christen Andersen var ugift, da han overtog gården, men d. 18. febr. 1811 blev han indskrevet til ægteskab med pigen Kirsten Marie Jørgensdatter, der tjente på Hastrup. De blev gift d. 27. april. Der nævnes intet om, hvor hun kom fra, men skolelærer Jørgen Jørgensen i Hastrup mølle var forlover, så de har muligvis været i familie. De fik 2 børn, Maren, født i 1814, døbt d. 30. maj. Mette, født d. 4. febr. 1816. Da Christen Andersen overtog gården, var besætningen indbefattet i købet. Efter fæstekontrakten skulle hans far Anders Nielsen ellers afgive den ved fratrædelse eller død.

D. 27. juni 1818, skøde fra Christen Andersen til Christen Nielsen Uhre på gården med hartkorn som før. Købesum 400 rigsbankdaler navneværdi. Christen Andersen må have overtaget Christen Nielsens gård i Neder Donnerup, og der døde Kirsten Marie, for d. 4. nov. 1820 blev han gift med Inger Marie Nielsdatter, 39 år, datter af Niels Jensen og hustru Ane Cathrine i Katballe. Også hun må være død kort efter, for i 1825 var Christen gift med Kirsten Marie Hansdatter, født i Dørken i 1801, datter af skrædder og gårdmand Hans Iversen og Else Nielsdatter. Maren og Anders Nielsen forlod også Thyregod sogn, der står ikke noget om dem i kirkebogen.

Christen Nielsen Uhre var født i Brande sogn i 1763, sandsynligvis i Uhre, men om han er søn af Niels Nørgaard den yngre, kan ikke ses med sikkerhed. Hans kone nævnes ikke direkte noget sted, men det menes at være Mette Jensdatter, der var født i 1772 og døde i Kokborg d. 18. juni 1828.

D. 24. maj 1828 havde Christen Nielsen oprettet en købekontrakt med sin søn Niels Christensen, og samtidig blev der oprettet en aftægtskontrakt for Christen Nielsen til værdi 100 rigsbankdaler sølv. Til beboelse skulle han have det østre hus på 10 fag, det skulle flyttes ud sydlig på marken. Han måtte frit bruge Flødkjær agre og et stykke hede østen for Hindskovvej. Christen Nielsen blev i 1830 gift med Johanne Kirstine Poulsdatter, der var enke efter Anders Olesen, der

var fra Give, men havde boet i Hindskov og Dørken. Johanne Kirstine var født i 1775 og datter af Poul Mortensen og Karen Hansdatter i Dørkenhus, men hun var ikke født i Thyregod, som der står i folketællingen. Hun døde d. 18. juli 1846 i Kokborg, men Christen Nielsen døde ikke i Thyregod sogn.

D. 18. aug. 1829 blev der udstedt endeligt skøde til Niels Christensen, der var født i Nørup i 1799. Han var d. 21. maj 1826 blevet gift med Marie Jørgensdatter, født i 1802 i Grarup, datter af Jørgen Jørgensen og Ane Sørensdatter. D. 30. april 1827 fik de sønnen Christen, der blev husmand i Givskud. Niels Christensen handlede og flyttede meget, heller ikke i Kokborg blev han længe.

D. 12. og 14. marts 1831 blev der skrevet mageskifteskøde imellem Niels Christensen og den tidligere ejer af Kokborggård Christen Andersen, der boede i Ndr. Donnerup. De 2 gårdes værdi blev ansat til 300 rbd. Christen Andersen havde også købt matr. nr. 13 Kokborg af generalkrigskommissær Becker, Tirsbæk, og en parcel af den, matr. nr. 13c lagde han under matr. nr. 9, Kokborggård. Ved matrikuleringen ca. 1818 lå gården endnu på en toft i byen, hovedlodden lå sydvestlig for byen, en englod vesten for byen og en hedelod sydvestlig i byens mark. Desuden havde gården anpart i driften, der gik over hoved-og hedelodden. Gården hørte under Hastrups tiendeydende hartkorn. De gamle skøder på Kokborggård var forøvrigt skrevet af snedker og husmand Anders Nielsen Kartborg, forfatteren C. A. Thyregods far. Christen Andersen var gift med Kirsten Marie Hansdatter, da han kom tilbage til Kokborg, hun døde d. 8. febr. 1837, og der var skifte efter hende d. 27. apr. samme år. Der var 4 sønner og 1 datter i ægteskabet, de fik 260 rigsbankdaler til deling, og datteren fik også en dragkiste fra boet. Hun døde dog straks efter. Børnenes morbrødre, gmd. Iver Hansen i Gammelby og gmd. Niels Emanuel Hansen i Ndr. Donnerup blev beskikket som værger. D. 22. okt. 1837 blev Christen Andersen, 62 år, gift med Maren Lorentzdatter i Kokborg. Hun var født i Ring sogn i 1781. Efter præstens oplysninger var hun hans 5. kone, een af dem kendes navnet ikke på.

D. 9. april 1838, skøde fra Christen Andersen til enke Johanne Jensdatter i Toftløs. Købesum 535 rigsbd. Køberen skulle overtage aftægten til Christen Nielsen og respektere en lejekontrakt på Langhedelodden. Johanne Jensdatter var født i Arnborg i 1772, og hun havde været gift med Knud Jørgensen fra Hampensø. Han var død i Toftløs, efter at han i nogle år havde boet i Økær, som han havde overtaget efter sin stedfar Søren Hansen Kolpen. Christen Andersen overtog Toftløs, der var ansat til 200 rbd. Johanne Jensdatters svigersøn Jens Peter Christensen i Vandborg var lavværge for hende.

D. 5. jan. 1846, skøde fra Johanne Jensdatter til søn Jens Knudsen, der var født i 1817 i Økær. Hartkorn uændret, købesum 300 rbd. rede sølv. Christen Nielsen i Vandborg var nu lavværge, det var datterens 2. mand. Jens Knudsen overtog aftægten til Christen Nielsen, og han skulle yde aftægt til sin mor til værdi 200 rbd. rede sølv. Hun skulle have 2 fag nordligst i stuehuset, de 2 bedste får og 3 kv. favne af kålgården. Johanne Jensdatter døde d. 8. marts 1859.

D. 15. juli 1845 havde Jens Knudsen ved et særligt skøde overtaget matr. nr. 13c Kokborg fra Christen Andersen. Hartkorn 3 fkr. ½ alb. Købesum 50 rbd. Hartkornet blev senere rettet af matricul-komiteen til 2 fkr. 1½ alb. Langhedelodden var stadig bortlejet. Jens Knudsen blev d. 5. juni 1845 gift med Else Sørensdatter, født d. 18. marts 1823 i Bredsten, datter af gmd. Iver Sørensen og Ane Marie Madsdatter. Iver Sørensen blev senere gift med Kirsten Marie, datter af Christen Andersen og Kirsten Kirstine Nisdatter i Oddebæk. Det er spillemanden Frederik Iversens forfædre.

D. 23. juni 1857 fik Jens Knudsen udstykningsbevilling til Langhedelodden matr. nr. 9b Kokborg med htk. 1 fkr. 2 3/4 alb., og d. 25. dec. samme år skødede han den til Jens Kjeldsen Langkjær for 100 rigsd. Den havde før været bortlejet til Niels Bertelsen og Jens Kjeldsens far Kjeld Thomsen i Brande.

D. 4. nov. 1880 solgte Jens Knudsen gården til sin søn Knud Jensen Kokborg, der var født d. 5. maj 1848. Han var d. 29. sept. 1877 blevet gift med Christine Medom Frederiksen, født d. 26. aug. 1850, datter af Mette Marie og Frederik Christian Bjerrum Frederiksen i Damgård. Knud Kokborg købte d. 18. juni 1881 det lille matr. nr. 14 Kokborg af lærer Mads Kr. Kristiansen og lagde den sammen med Kokborggård. Hartkornet var 2 skp. 2 fkr., der havde boet vævere og smede på stedet. Jens Knudsen døde lige efter, at han havde solgt gården, d. 6. nov. 1880.

D. 31. aug., tinglæst d. 8. sept. 1916, skøde fra Knud Kokborg til muremester Johannes Jensen i Århus og Christen Mortensen i Sønder Omme. De fraskilte nogle parceller, som de senere solgte.

D. 31. aug. 1916 solgte de hovedparcellen matr. nr. 9a og 13c til Anders Christian Hansen Holm, der var født d. 21. jan. 1873 i Lønå, søn af Andreas Holm og Mette Marie Jespersen. Han var d. 10. febr. 1899 blevet gift med Ane Kirstine Carstensen Sørensen, født d. 12. marts 1876 i Skærlund, datter af Ane Kirstine og Jens Sørensen Dam. Matr. nr. 9f og 13v Kokborg solgte de tilbage til Knud Kokborg, der byggede på parcellen og boede der til d. 1. maj 1925. Andre parceller blev solgt til Mads Østergaard og Niels Poulsen.

D. 18. dec. 1917 solgte Anders Holm Kokborggård til Godske P. Godskesen fra Dørken. Han var født d. 27. nov. 1879, såvidt vides i Givskud. Han var gift med Marie, født d. 14. apr. 1870.

D. 3. april 1918 mageskiftede Godske Godskesen med Jens Christian Rasmussen Lund i Fuglsang. Han var født d. 5. maj 1878 i Vonge, og han var gift med Ingeborg Andreassen, født d. 22. febr. 1880 i Fuglsang, datter af Jens Andreassen og Abelone Marie Christensen.

D. 23. aug. 1937, skifteattest læst som adkomst for enkefru Ingeborg Lund. Christian Lund var død samme år. Samme dato skødede Ingeborg Lund gården til sin søn Alfred Lund. Under krigen 1939-45 blev der fundet store forekomster af brunkul på gården, og firmaet Jydsk Brunkuls Industri gravede et stort areal op. Omkring en snes jernbanevogne blev dagligt fyldt med kul fra gårdens kulleje, da gravningen var på sit højdepunkt. Endnu en halv snes år efter krigens ophør blev der gravet kul op.

D. 5. juli 1943, skøde fra Alfred Lund til Niels Thuesen, der dyrkede i de arealer, der ikke blev gravet i.

D. 27. juli 1946, skøde fra Niels Thuesen til Sofus William Andersen. Hans far gjorde et stort stykke arbejde med at plante nogle af de arealer til, hvor der var jordvolde og grave efter kulbrydningen.

D. 22. april 1951. skøde fra William Andersen til M. P. Hansen.

D. 2. aug. 1951, skøde fra M. P. Hansen til Aksel Pedersen, der havde boet i Thyregodlund og Egeskov. Han var gift med Elene Thomsen, født d. 10. jan. 1893 i Lønå, datter af Mette Marie og Thomas Thomsen i Lønå. Aksel Pedersen og datteren Eva jævned mange af de dybe grave og store jordvolde, først med en hestetrukket sluffe og senere med en traktor med skovl. Nu dyrkes der igen i de arealer, der ikke er tilplantet.

1990: ejer Jytte og Tage Møller, Kokborgvej 6. Kokborg.

## Det første skøde på Kokborggård efter udskiftningen i 1796.

No. 9. C7. Tre Rd. Ieg underskrevne Jens Schoutrup gør herved vitterligt at have skiødet og afhændet, ligesom ieg herved sælger, skiøder og aldeles afhænder fra mig og mine Arvinger til Hr. Augustinus Jensen paa Hastrup een mig tilhørende Gaard, beliggende i Weile Amt, Nørvangs Tørrild Herred, Thyregod Sogn, Kokborg Bye, staaende for Ager og Engs Hartkorn 3 Tdr. 3 Fkr. 1/5 Alb. med alle sine tillagte Eiendomme, som det nu findes af Fælledsskabet udskiftet og tillagt efter de satte Skiel af kongelig Landinspecteur Haar, mens ei tiendefrie, hvilket svares ligesom andet contribuable Hartkorn. Denne solgte Gaard er under Fæste af Anders Uhre, hvilket derpaa havende Fæste er Kiøberen sig efterrettelig.

Og da bemeldte Sr. Augustinus Jensen haver betalt mig den for Gaarden og Eiendommen akkorderede Kiøbesumma 500 Rd., saa kiendes ieg for mig og mine Arvinger ingen ydermeere Lod, Deel, Ret eller Rettighed at have eller eie til eller udi bemeldte Eiendomme, men samme nu herefter skal følge og tilhøre bemeldte Sr. Augustinus Jensen og hans Arvinger, og det med alle sine Friheder og Rettigheder, det være sig af Bygning, Besætning, Inventarium, Jord, Grund, Mose, Kiær, Hede og Lyngslet, aldeles inet forbeholden eller reserveret af hvad Frihed og Rettighed, som til Gaarden og Eiendom henhører og dermed følger, ligesom det mig ved Skiødet af 21de Juni 1796 er solgt og overdraget, hvilken Eiendom ieg lovligen skal hiemle benævnte Augustinus Jensen og hans Arvinger for al Vanhiemmel skadesløs. Dog forbindes Kiøberen og bepligtes ikke at maa bortsælge eller afhænde det kiøbte Sted nogensinde, eller hans Arvinger, til at komplettere en Sæde-eller Hovedgaards Hartkorn med. Dette mit udgivne Skiøde maa til Tinge læses og protokolleres, hvor og naar forlanges uden mig dertil at kalde.

Dets til Bekræftelse under min Haand og Segl samt 2de Vidners Underskrift.

Hastrup Mølle den 13. December 1799,

Jens Schoutrup.

Til Vitterlighed: I. Rauff. C. Møller.

NB. Paategnet: uforheftet af Sælgeren, men Hartkornet heri stemmer ei med det ved Sælgerens Skiøde heftede Jorde Bogs Hartkorn for nogen Gaard i Kokborg.

## Skiøde.

No. 5. C7. 2 Rd. 24 Sk. Underskrevne Augustinus Jensen til Hastrup gjør vitterligt at have solgt, ligesom ieg og herved skiøder og afhænder fra mig og mine Arvinger til Christen Andersen Uhre en mig tilhørende Gaard i Kokborg Bye, Thyregod Sogn, Weile Amt, som Kiøberens Fader Anders Uhre hidtil har havt i Fæste, staaende for Hartkorn Ager og Eng fri Hovedgaards Taxt 3 Tdr. 3 Fkr. 1/5 Alb. med alle sine tilliggende Eiendomme efter de ved Fælledsskabets Ophævelse satte Skiøde hiemler, alt for den Summa 400 Rd., under hvilket Kiøb end ydermeere følger den Besætning, som Fæsteren Anders Uhre ved Fratrædelsen eller Dødsfald var pligtig at afgive.

Da nu Kiøberen Christen Andersen Uhre har betalt mig forbenævnte Kiøbesumma, saa deklarerer ieg herved som forbindende for mig og Arvinger ingen mer Lod, Deel eller Rettighed at have til eller i fornævnte Gaard, Bygninger eller Eiendomme i mindste Maade, men herved lover at hiemle Kiøberen og Arvinger det solgte fri for hver Mands Tiltale samt at erstatte alt af Vanhiemmel flydende Tab. Til Slutning anmærkes den Indskrænkning i Kiøberens Raadighed over Gaarden og dens Eiendomme: at den ingensinde maa sælges eller paa anden Maade overdrages til nogen Hovedgaards Completering.

Dette mit Skiøde, som er forsynet med min egenhændige samt 2de Vidners Underskrift, kan til Tinge læses, uden mig at varsko.

Hastrup den 11. Nov. 1808,

Augustinus Jensen.

Til Vitterlighed: som de, der saa og hørte Sælgeren vedkiende sin Underskrift: I. Lindenpalm. I. Holm.

At ingen Kiøbecontract, skriftlige Conditioner eller andet Dokument om denne Handel har været oprettet, det bliver herved af Kiøber og Sælger attesteret under Tilbud at beediges.

Datum ut supra,

Som Sælger: Augustinus Jensen. Som Kiøber: Christen Andersen.

NB. Paategnet: uforheftet af Sælgeren og opad indtil ældst læste Skiøde af 21de Juni 1796.

Ved dette Skiødes Udstædelse er givet til Fattiggassen i Distriktet 4 Mark. Thyregod den 20. November 1808, Winther.

## Matr. nr. 10 Kokborg

Den gaard, der lå længst mod nordvest i Kokborg by, kan ikke umiddelbart følges over 350 år sådan som Kokborggard. Dels skiftede den bade fæster og hartkorn ved matriklen i 1688, og dels fik den et helt andet tilliggende ved udskiftningen. Derimod kan beboerne følges på gården med deres skiftende hartkorn og jordens skiftende beliggenhed. Det må være rimeligt at antage, at den har hørt sammen med den nærmest beliggende gård i landsbyen, og det var den senere Kokborggard. Den gård, der i 1651 havde samme hartkorn som denne, var den hvor Jens Christensen var fæster. Dens hartkorn var 3 tdr. 6 skp. 2 fkr. 2 alb. Landgilden var 2 ørte Rug, 1 fødened, 1 svin, 1 lam, 1 gas, 1 skp, havre og 2 høns. Ejer var Marie Below på Hastrup, men samme år blev oberst Jørgen Kaas ny ejer.

I jordebogen for 1661 står Christen Jensen som fæster, det er tydelig nok Jens Christensens søn, men han var der ikke længe. Da matriklen blev oprettet i 1662-64, var han allerede afløst af Anders Madsen. Hartkorn og landgilde var uforandret. Udsæden var den samme som for de øvrige gårde i Kokborg, 1 td, rug og 2 td, byg. Der avledes 6 læs hø. Et læs ansattes normalt til 32 lispund. Garden var øde i 1661, der var 8 garde med 41 tdr, hartkorn, der stod øde i Thyregod sogn, dem kunne der hverken fås landgilde eller tiender af. Anders Madsen må have fået den i drift igen.

I 1683 far man lidt at vide om dyrkningen af jorden, der fik gødning med ca. 10 ars mellemrum. Så blev der første ar sået byg, og de følgende 2 år rug, derefter skulle jorden hvile i 10-12 ar. I heden pløjede man sommetider et stykke til havre, boghvede eller rug uden gødning et enkelt år, så skulle jorden igen hvile 40-50 ar.

I matriklen 1688 fik landsbyen som helhed sit hartkorn nedsat, men de to gårde mod vest fik deres sat op, de to andre havde næsten uforandret hartkorn. Det kan kun være sket ved, at man har taget jord fra de 4 bol og lagt til gårdene, det viser sig også at disse fik hartkornet mere end halveret. Anders Madsen var afløst af Jacob Knudsen, der var gift med Kirsten Erichsdatter, Han oplyser i skattelisten for 1687, at han har en fole under 3 år, et ungnød under 2 år og et får.

I 1705 var Christen Pedersen blevet fæster, året efter var han flyttet over på et af bolene, han var født i 1662 og døde i 1728. Hans kone nævnes ingen steder. Fæsteren fra 1706 hed Villum Jensen, og dermed er vi inde i en familie, der er godt kendt og som blev på garden i næsten 150 ar, Villum var født i Aalbæk i 1679, han var søn af Jens Reggelsen, der kom til sognet lige efter krigen 1657-59. Hans kone Maren Pedersdatter var født i 1679 og døde i Aalbæk i 1753 ligesom Villum Jensen. Han var nemlig fæster i Kokborg til 1733, så rejste han tilbage til sit fødehjem og overtog fæstet efter sin svoger Jørgen Christensen. I Kokborg blev sønnen Jens Villumsen fæster, han var født i 1705. Det ser dog ud til, at gården har haft to fæstere i 6-7 ar. Peder Christensen Aagaard, der var gift med Anne Nielsdatter fra Ullerup, kom fra Sejrup i 1733 og var nogle år i Kokborg, indtil han flyttede til Odderbæk og blev fæster der. Jens Villumsen var gift med Anne Pedersdatter fra Krejbjerg, hun var født i 1704 og døde i Kokborg i 1773.

I landgilden var der omkring 1690 indført den ændring, at der i stedet for 2 ørte rug svarede 1 ørte rug og 1 ørte byg. Ligesom de andre fæstere i Kokborg betalte Jens Villumsen med rede penge 4 rdl. og 4 mark, årlig. Hoveriet var uforandret, antagelig 7 spanddage som senere. I skattelisten for 1762 ses det, at Jens Villumsen klarede arbejdet med to hjemmeværende børn. Han døde i 1769.

Hans søn Jacob Jensen, der var født i 1743, overtog fæstet. I 1773 blev han gift med Birthe, der var datter af Søren Pedersen i Aalbæk. I hans tid blev landgildepengene sat op til 10 rdl., men nogle af gårdene var fri for hoveri.

Da udskiftningen i Kokborg blev foretaget omkring 1796, mens Jens Schoutrup var ejer af Hastrup, blev der lavet grundigt om på jordfordelingen. Jacob Jensen fik slet ikke sit tidligere hartkorn, måske ville han ikke have det. Den lod, som han kunne tilkomme, blev af Jens Schoutrup solgt til den tidligere ladefoged Søren Pedersen i Vesterdam. Jacob Jensen købte i stedet to mindre gårde og lagde dem sammen. D. 27. dec. 1800 købte han en gård af Thomas Hansen, der for havde været bolsmand i Kokborg, dens hartkorn var I tdr. 4 skp. 1 fkr. 1 2/5 alb. Samme dag købte han en gård med nøjagtig samme hartkorn af Søren Pedersen i Vesterdam. Samlet købesum for de 3 tdr. 2 fkr. 2 4/5 alb. var 400 rdl. Skøderne blev ikke tinglæst og gik tabt.

Jacob Jensen døde sidst på året i 1801, der er ikke bevaret noget skifte efter ham, men Birthe Sørensdatter beholdt garden, I 1808 ville hun sælge garden til sin søn, men hun kunne ikke fremvise noget skøde eller anden adkomst. Handlen må alligevel have kunnet ordnes, for d. 28. juni 1808 blev skødet skrevet til Søren Jacobsen. Han skulle give 400 rdl. for gården, men han har nok faet henstand, først i 1811 lånte han 498 rdl. af Peder Christensen i Carlsborg, den tidligere kusk på Hastrup, der jævnligt optrådte som pengeudlåner.

Søren Jacobsen var født i 1778, han havde været national soldat i nogle år. Han blev gift med Else Cathrine Hansdatter fra Silleshoved. Gårdens tiender havde han købt allerede d. 10 jan. 1808 Birthe Sørensdatter døde som aftægtskone hos sønnen d. 14. jan. 1829, 80 ar gammel.

Endnu ved matrikuleringen omkring 1830 lå gården i byen. Hartkornet opgives til 3 tdr. 3 fkr. Der var en hovedlod vest for byen og 2 englodder vestlig derfor og endelig 2 hedelodder sydvestlig i marken.

Else Cathrine Hansdatter dede d. 3. 2. 1841, og der var skifte d. 4 dec. 1841 Der var 7 børn, Jacob var gårdmand i Kokborg, Mette var gift med Jacob Christensen i Dørken, og Hans blev senere gift med en datter på Thisgaard i Dørken. De umyndige fik tillagt 40 rd. hver. Søren Jacobsen blev på gården med datteren Karen som husbestyrerinde til 1849.

D. 22. aug. 1849 skødede Søren Jacobsen garden til Fr. Chr. Bjerrum Christensen i Damgaard for 800 rbd. sølv. Efter den ny matrikel var hartkornet 1 td. 6 skp. 1 3/4 alb. En hedelod i Langheden var bortlejet i 100 ar fra d. 30. 3. 1842, lejerer var Kjeld Thomsen Langkjær. Søren Jacobsen havde dog ikke tænkt sig at

lægge op, han købte i stedet garden matr. nr. 13d i Kokborg af Christen Andersen Odderbæks enke. Der blev hans datter Karen senere gift med degnens søn Johan Bering,

Antagelig er det Fr. Damgaard, der har flyttet garden ud på marken ca. 400 m nordvest for Kokborg by, de ældste bygninger på garden kunne godt se ud til at være opført omkring 1850.

D. 13. febr. 1856 skødede Fr. Damgaard garden til sin svigersøn Peder Christian Nielsen, der var søn af Niels Madsen, Søndergaard i Thyregod by, Købesummen var 800 rbd. ssv for hovedparcellen matrikel nr. 10a med hartkorn 1 td. 1 skp. 2 fkr. 1 3/4 alb. Parcellen matr, nr, 10 b beholdt Fr. Damgaard selv, og Langhedelodden under matr. nr, 10c solgte han d. 18. febr. 1856 til Thomas Kjeldsen Langkjær, En betingelse i skødet på hovedparcellen var, at Fr. Damgaard måtte have en 10 alen bred vej i lige linie fra Damgaard vesten om gården og ud i Galtkjær. Udstykningen af gården var foretaget af landmaler Jensen. P. Chr. Nielsen døde d. 8. dec. 1869, 39 ar gl. Hans broder J. P. Nielsen i Skærlund blev beskikket til værge for de 7 børn. De fik hver tillagt 301 rdl. i arv efter faderen. Skifteattesten blev læst som adkomst for enken Dorthea Cathrine Frederiksen d. 22. 3. 1870. Hun blev gift med Niels Christian Andreasen, der var søn af Andreas Laursen i Fuglsang d. 27 nov. 1870 blev vielsesattesten læst som adkomst for ham til garden. Heden vest for garden blev dyrket op, mergelen blev gravet i et 280 kv, favne stort areal, som P, Chr. Nielsen i 1857 havde lejet for 50 år af Fr. Damgaard. Niels Chr. Andreasen var interesseret i plantning, mange forskellige løvtræer og frugttræer blev plantet i haven, og en lille fyr og granplantage blev oprettet vest for garden. Rundt om haven var der stengærde.

D. 11. nov. 1901, skøde fra N. Chr. Andreasen til søn Anton Kristian Andreasen, der blev gift med Mette Kirstine Vinter. I 1904 byggede han en ny kostald, da den gamle var faldefærdig. I 1912 blev banen anlagt langs igennem gardens mark, den nordligste del af gardens mark blev derved fraskilt og frasolgt, og der blev oprettet 2 husmandssteder. Senere blev den ny skole også bygget derpå. Samtidig med at banen blev anlagt, gik Anton Andreasen igang med at rive det gamle stuehus ned, og et nyt blev opført af teglsten med cementtagsten. Niels Chr. Andreasen var flyttet over på ejendommen matr. nr. 5e i Kokborg.

D. 28. febr. 1918 solgte Anton Andreasen gården til Jens Palle Christensen fra Hallundbæk. Han var gift med Bodil Marie Petrine Jergensen fra Sandfeldbjerre. Han havde gården et halvt år, så solgte han den og købte i stedet Damgaard.

D. 14. aug. 1918, skøde fra Jens Palle Christensen til Peter Bjerre Jørgensen fra Sandfeldbjerre. Han blev gift med Juliane Nykjær Nielsen fra Snebjerg. I forbindelse med vejoplægning blev nogle mindre lodder købt og andre solgt fra. D, 11. 12. 1919, skøde fra Kristian Thisgaard på matr, nr, 11n. D, 16. 12. 1919, skøde fra J. Palle Christensen på matr. nr. 11m. Og d, d. 15. 2. 1921, skøde fra Knud Kokborg på matr. nr. 9k.

Markerne blev gennemdrænet i 1920'erne, det var højst tiltrængt. I 1938 blev plantagen fældet, fordi en storm i 1936 havde ødelagt en stor part af den. Arealet blev dyrket op, men under krigen 1939-45 blev der gravet nogle få tusinde tons brunkul, hvor den havde været.

D, 4. juli 1927 solgte P. Bjerre Jørgensen et engskifte under matr. nr, 10k til Kristian Thisgaard. Der var stadig et andet engskifte af samme størrelse til gården.

D. 29. marts 1946, skøde fra P. Bjerre Jørgensen til Mathias Jensen fra Toftløs. Han havde i nogle år haft en ejendom i Vesterlund. Han var gift med Petra Harrild fra Brande.

D. 13. marts 1968, skifteretsattest læst som adkomst for Petra Jensen, efter at Mathias Jensen var død.

Samme dato, skøde fra Petra Jensen til søn Jørgen Jensen,

Ejer 1990: Jørgen Harrild Jensen, Kokborgvej 2

Der er foreløbig ikke fundet nogen forklaring på, hvorfor Jacob Jensen ikke beholdt den jord, som hans gård fik tillagt ved udskiftningen af Kokborg i 1796. De 3 tdr. 3 fkr. 1/5 alb, hartkorn blev d. 15. juni 1798 solgt af Jens Schoustrup på Hastrup til den tidligere ladefoged Søren Pedersen, der var blevet ejer af Vesterdam. Det skøde er tinglæst. Det næste skøde fra Søren Pedersen til Jens Nielsen Green fra Borup blev ikke tinglæst. D. 26. juni 1806 solgte Jens Nielsen Green jorden til Christen Nielsen Hammerum, men det skøde blev heller ikke tinglæst. Jacob Jensen købte i stedet to halvgårde i Kokborg og lagde dem sammen til en helgård.





Søren Jacobsen.

Til Vitterlighed: Jacob Sørensen. Laust Baarup.

**Skjøde og Panteprotokol No. 21. Fol. 671. Skjøde.**

Kjendes jeg underskrevne Frederik Christian Christensen Damgaard i Thyregod Sogn, Veile Amt, og herved vitterliggør at have solgt og afhændet, ligesom jeg herved sælger, skjøder og aldeles afhænder fra mig og mine Arvinger til Peder Christian Nielsen i Kokborg, Thyregod Sogn, en mig tilhørende Gaard, som efter Landmaaler Jensens Beregninger og Indenrigsministeriets Bevilling af 31. December 1855, Ager og Eng er ansat under Matr. No, 10a, Hartkorn 1 Td. 1 Skp. 2 Fkr. 1 3/4 Alb., gl. Sk. 14 Rigsdaler 45 Skilling, hvilken Parcel skal herefter tilhøre ovennævnte Peder Christian Nielsen eller hans Arvinger med samme Herligheder og Rettigheder, som jeg det selv eiet haver efter Skjøde af 22de August 1849, tinglæst 18de Marts 1850, med paastaaende Bygninger assureret i den almindelige Brandkasse for 500 Rigsdaler. Og da Kjøbereren allerede har fyldestgjort mig for det solgte, som at jeg eller Arvinger ingen videre Ret kan have til bemeldte Eiendom, 800 Rigsdaler, skriver og siger Otte Hundrede Rigsdaler rede Sølv, saa forpligter Sælgeren sig til at hjemle Kjøbereren det i alle Maader, som han det selv eiet haver, hæftelsesfri i alle Maader, undtagen Bankhæftelsen, ligesom og at Sælgeren maa have Vei fra Damgaard ved Kjøberens Mark ned til den saakaldte Goltkjær Eng. Veien skal gaa i lige Linie fra Damgaard og Vesten om Peder Christian Niensens Gaard 10 Alen bred.

Dette til Bekræftelse med min Haands Underskrift i 2de Vitterlighedsvidners Overværelse.

Damgaard den 13de Februar 1856,

Frederik Christian Christensen.

Til Vitterlighed: T. V. Poulsen. Thomas Kjeldsen.

**Skjøde og Panteprotokol No. 26. Fol. 289. Tiendeskjøde.**

Fra Frederik Christian Christensen Damgaard til Peder Christian Nielsen i Kokborg paa Tiender paa Matr. No, 10a Kokborg, Hartkorn 1 Td. 1 Skp. 2 Fkr. 1 3/4 Alb. Ingen Kjøbesum er præsteret, da det var en Forglemmelse i Sjødet af 22de August 1849 og 13de Februar 1856.

Kokborg den 20de Juni 1857, Frederik Christian Christensen

**Udstykninger fra matr. 10 Kokborg.**

**Matr, nr, 10b Kokborg.**

Da Fr. Chr. Bjerrum Christensen i Damgaard i 1856 udstykkede gården, blev matr, nr, 10b fraskilt og lagt under Damgaard. Det drejede sig om den sydestlige ende af marken med gardens gamle toft i Kokborg by, Hartkornet var ca. 3 skp. Parcellen er igen udskilt fra Damgaard d. 21, febr. 1934 og er nu en del af Sønder Damgaard.

Ejer 1990: Preben Thyregod Christensen, Agardvej.

**Matr, nr, 10c Kokborg.**

Parcellen er opstået af de to hedelodder, som gården fik tildelt ved udskiftningen i 1796. Det begyndte med et lejemål, da heden lå ubekvem langt fra gården, selvom der gik en drivvej derud.

D. 30, marts 1842, fæstebrev fra Søren Jacobsen til Kjeld Thomsen Langkjær, 1 stk. hede i 100 år, beliggende ved Askjær skel. Indfæste 18 rigsbankdaler rigsmønt og 1 rigsbankmark i årlig leje. Lodden var ubebygget, hartkorn 1 skp. 1 1/4 alb.

D. 18, febr. 1856, skøde fra Fr, Chr. Bj. Christensen til Thomas Kjeldsen Langkjær i Brande. Han var søn af den oprindelige lejer, og han bebyggede stedet. Købesummen var 50 rbd, rm. Udstykningsbevillingen var dateret 31, dec. 1855.

D. 23, dec. 1856, straks da bygningerne var opført solgte Thomas Kjeldsen stedet til Jens Christian Sørensen fra Oksenbjerge.

D. 30, dec. 1859, skøde fra J. Chr. Sørensen til Frederik Madsen. Skødet blev først tinglæst d. 25, juni 1880. Fr. Madsen var søn af gårmd. Mads Iversen og Maren Christensdatter i Thyregod by, og han var gift med Ane Olesen fra Grejs.

D. 26, maj 1879 købte Fr. Madsen parcellen matr, nr, 1e af Askjær af Mads Jensen i Askjær, Hartkorn 1 fkr. 1/4 alb.

D. 7, jan. 1895, skøde fra Frederik Madsen til Niels Christian Nielsen fra Hesselbjerge. Skødet blev la!st d. 18. dec. 1903 Han var søn af gråmd. Niels Sørensen og Zidsel Nielsdatter, og han var gift med Marie Karoline Madsen fra Grejs. Han praktiserede som klog mand. Han havde også ry for at være god til at sætte brækkede lemmer sammen.

D, 17. juli 1925, skøde fra N. Chr. Nielsen til frk. Ane Malene Pedersen.

D, 29, juni 1927, skøde fra Ane Malene Pedersen til slagter Hans Peter Møller.

D, 8. juli 1927, skøde fra H. P. Møller til Peder Offersen Nielsen. Han var fra Blåhøj.

D, 18, april 1950, skøde fra Peder Offersen Nielsen til Julius Schönemann Hansen. Der blev i hans tid bygget helt nyt stuehus ud imod vejen.

1992: Benny Holm, Nr. Egsgaardvej 4.

#### **Matr. nr, 10d Kokborg.**

Parcellen hørte under Damgaard fra 1856 til 1904 og må være udstykket fra matr, nr, 10b.

D, 10, aug. 1904, skøde fra Mathias Frederiksen til svigersøn H. P, Hansen på matr, nr, 1li og 10d. Parcellen har siden hørt under Vester Damgaard.

#### **Matr, nr, 10e Kokborg.**

Udstykket d. 9, sept. 1913, da banen havde delt marken i 2 dele, D, 16, dec. 1913, skøde fra Anton Kr. Andreasen til Rasmus Peter Rasmussen.

D, 1. febr, 1919, skøde fra Rasmus P, Rasmussen til Niels Peter Jensen Thyregod, søn af Anton Jensen, Gravgaard i Kokborg.

D. 3, april 1923, skøde fra Niels Peter Thyregod til Niels Christian Hjortflod og Marius Juncher med lige andel. Det var Niels Hjortflod, der beboede stedet.

D, 22, og 23. maj 1924, skøde fra Niels Hjortflod og Marius Juncher til Jens Kristensen Kjærgaard, gift med Kristine Lund.

D, 28. 3. 1926, skøde fra Ole R, Olesen til Jens Kærgaard på matr nr, lag af Hastrup. Det var et engskifte.

D. 26, febr. 1930, skøde fra Jens Kjærgaard til faderen Kristen Jensen Kjærgaard, Jens Kjærgaard overtog samtidig Kjærgaard. Matrikel nr, lag Hastrup fulgte med i handelen.

D, 23, jan. 1945, skøde fra Kristen Kjærgaard til Elmer Andersen, der var gift med Cecilie Secher.

Ejer 1992:

#### **Matr, nr, 10f Kokborg.**

Udstykket samtidig som matr, nr, 10e, da banen blev anlagt.

D. 30, jan, 1917, skøde fra Anton Kr. Andreasen til Jens Ole Jensen Schou.

D. 28, juli 1918, skøde fra Jens Schou til Severin Christensen fra Vinding. Han var gift med Berta Marie Nielsen fra Snebjerg. Han var et stykke tid brødkusk for bager M. Jonassen fra bageriet i Grønningen 4 i Thyregod.

D. 6, sept, 1923, skøde fra Severin Christensen til Mads Emanuel Bjørnskov Christensen fra Nr. Snede.

D, 15, april 1932, tvangsauktion over stedet.

D, 30, okt. 1933, fogedudlægsskøde til Anders Andersen,

D. 11, maj 1937, skøde fra Anders Andersen til Holger Rahbæk Sørensen, søn af Karl Rahbæk Sørensen i Thyregod. Han var gift med Ester Lund,

Ejer 1992: Johannes A. Jensen, Ågårdvej 39.

Skjade og Panteprotokol No. 18. Fol. 131. Fxstebrev.

Jeg underskrevne Selveiergaardmand Søren Jacobsen i Kokborg i Thyregod Sogn gjør hermed vitterlig at have stædt og fæstet, ligesom jeg herved til Kjeld

Thomsen Langkjær i Brande i 100, gjentager et Hundrede paa hinanden følgende Aar, samt hans Arvinger, stæder og fæster een min Gaard underliggende Hede, hvis Skjel saaledes gaar ind mod Vesten til Nøarre Askjær, mod Syd til Frederik Christian Kokborg, mod fæster til Therkild her i Kokborg Hede, og mod Nord til Kjeld Thomsen Langkjærs egen Eiendomme. Landgilde og Indfæstning een Gang for alle 18 Rigsbankdaler rede Sølv. Ved Kjeld Thomsens Død have hans Arvinger Ret til det herved bortfstedede, og jeg og mine Arvinger og min Gaards efterkommende Eiere skulle indtil Fæstetiden er udløben, i enhver Henseende og i fuldkomnest Maade respectere dette Fæste. Med Eiendommen følger ingen Bygninger, og ved Fæstets Udløb afleveres heller ingen. Skulde der være Bygninger paa Eiendommen, ere disse Fæstets Besidders Eiendom, og Kjeld Langkjær har Ret til, hvis han vil, at afhænde dette Fæste uden nogen Paatale og med lovlig Hjemmelsbrev, naar han selv vil og uden Godtgjørelse til mig eller mine eller min Gaards Eier. Det bemærkes, at de skal svare af det fæstede Eiendom aarlig Een Rigsbankmark.

Kokborg, Thyregod den 30te Marts 1842,  
Søren Jacobsen.

NB. I 12te Linie indføjes efter Arvinger: indtil de 100 Aar ere omme, enhver for sig, fuldkommen - Skjøde og Panteprotokol No. 21. Fol. 670. Transport.

Jeg Kjeld Thomsen af Langkjær transporterer og overdrager til Thomas Kjeldsen Langkjær den mig tilhørende efter Fæstekontrakt Hedelod fra Søren Jacobsens Gaard i Kokborg, dateret 30te Marts 1842. Langkjær den 4de December 1850. Kjeld Thomsen,

Bilag til matr, nr. 10c Kokborg. Skjøde og Panteprotokol

Skjøde og Panteprotokol No. 21. Fol. 671. Skjøde.

Jeg underskrevne Frederik Christian Christensen af Damgaard i Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Veile Amt, gjør hermed vitterlig at have solgt og afhændet, ligesom jeg herved bortskjøder og aldeles overdrager fra mig og mine Arvinger den mig ifølge Skjøde af 22de August 1849, tinglæst 8de Marts 1850 tilhørende Hedelod i Kokborg Hede, Langhede kaldet, og mig meddelt allernaadigst Bevilling af 31. December 1855 er udsat Parcel No. 3, Matr. No 10c 1 Skp. 1 1/2 Alb, gl. Sk. 1 Rigsdaler 66 Sk, med sammes Rettigheder og Herligheder samt Pligter og Byrder, ligesom jeg det selv eiet haver. Og da ovennævnte Kjøber Thomas Kjeldsen Langkjær har betalt mig den akkorderede Kjøbesum 25 Rd, siger Tyve og Fem Rigsdaler Rigsmønt, hvorfor qvitteres, saa kjendes jeg herved for mig og mine Arvinger ingen Ret eller Rettighed at have til ovennævnte Hedelod, men samme skal herefter tilhøre ovennævnte Kjøber og hans Arvinger, ligesom jeg og indestaar for at hjemle det solgte fri for Vanhjemmel i enhver Henseende, hvilket alt bekræftes med Haand og Underskrift i Vidners Overværelse.

Damgaard den 18de Februar 1856, Frederik Christian Christensen. Til Vitterlighed: Peder Christian Nielsen. Søren Pedersen.

Betalt til Fattigkassen 1 Mark, Koster.

Matr. nr. 10g Kokborg.

D. 16, Dec. 1919, skøde fra P. Bjerre Jørgensen til Jens Palle Christensen. En mindre parcel, der opstod ved vejflytning, hører nu under Damgaard.

Matr, nr, 10h Kokborg.

D. 16, dec. 1919, skøde fra P. Bjerre Jørgensen til Hans Peter Hansen. Også en lille parcel, der opstod ved vejflytning. Hører nu under Vester Damgaard.

Matr, nr, 10i Kokborg.

Udstykket i 1922 til den ny skole i Kokborg, fra matr, nr, 10f. D. 11, jan. 1923, skøde fra Severin Christensen til Thyregod Kommune.

Efter at skolen blev nedlagt i 1968, blev bygningerne solgt.

D. 4, okt. 1969, skøde fra Thyregod kommune til kunstmaler og renseriejer Kurt Møller.

Ejer 1992; Gunnar J, Niemann. Ågårdvej.

Matr. nr. 10k Kokborg.

Parcellen er det ene af de engskifter i Galtkjær, som gården fik ved udskiftningen i 1796.

D. 4, juli 1927, skøde fra P. Bjerre Jørgensen til Kristian Thisgaard, der manglede eng, efter at han havde faet matr, nr, 1lp udstykket fra Østergaard i Kokborg og bebygget parcellen, 10k hører nu sammen med 1lp.

Matr. nr. 10\_1 Kokborg.

En meget lille parcel fra matr. nr. 10g. Den opstod ved udstykningen fra Damgaard og hører nu under Sønder Damgaard.

D. 21, febr. 1933, matr. nr 1lr og 101 fraskilt Damgaard til opførelsen af Sønder Damgaard.

### **Matr. nr. 11 Kokborg by.**

De to østlige gårde i Kokborg by var også lige store i hartkorn og har sandsynligvis været een gård i 1638. Da Marie Below i 1651 solgte Hastrup, var de på 4 tdr. 2 fkr. 2 alb. Den, der nævnes først i jordebogen, havde Christen Wistisen som fæster for krigen 1657 - 59. Han svarede i landgilde til Hastrup 1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 fødenød, 1 svin, 1 lam, 1 gas, 1 skp. havre og 2 høns.

I jordebogen fra 1661 er Visti Christensen opført som fæster, det er altså en søn, der har efterfulgt faderen, som det var almindeligt på velordnede godser. Desværre var gården øde, det var een af dem, som krigen var gået ud over. Da matriklen blev oprettet i 1662 til 1664, var der allerede kommet en ny fæster, Christen Andersen, og det er et spørgsmål, om Christen Wistisen og søn overhovedet har overlevet krigen, eller sønnen bare har stået i jordebogen som den sidste fæster for krigen. Hartkornet blev ændret lidt i matriklen til 4 tdr. 3 fkr. 1 alb. Landgilden var den samme som for. Udsæden var 1 td, rug og 2 td. byg. Der avledes 6 læs hø. Da gårdene havde deres agre imellem hinanden i de forskellige fald, var der ingen forskel på boniteten fra gård til gård.

Da matriklen blev ændret i 1688, var der igen kommet en ny fæster, Erich Nielsen. Hartkornet blev igen ændret, den gang lidt nedad til lige 4 tdr. I skattelisten året for opgiver han sin besætning til 1 ko og 2 far. Han var fæster endnu i 1697, men blev kort efter afløst af Søren Pedersen, der var født i 1670 og døde i Kokborg i 1752. Han var fæster til 1 ar for sin død, sommetider bruges tilnavnet Nidvad om ham. Hans kone nævnes ikke, men det kunde være Mette Nielsdatter Riis, der var født i 1682 og døde i Kokborg i 1763. Hun var datter af Niels Riis, der var fæster i Thyregod by i 1662. Søren Pedersen var enefæster på gården i alle ca. 50 ar.

Hans efterfølger var Christen Pedersen, der tiltrådte i 1751. Han var født i Thyregodlund i 1714, og i 1750 blev han gift med Kirsten, Søren Pedersens yngste datter, der var det altså svigersønnen, der overtog fæstet. Christen Pedersen fik børnene Peder i 1751, Karen i 1752, Mette i 1756, Dorothe i 1758 og Søren i 1762. Christen Pedersen døde i 1765, og hans enke Kirsten Sørens datter blev lige for Nyår samme år gift med Christen Nielsen. I 1768 døde Kirsten Sørens datter, 44 ar gl. Christen Nielsen beholdt ikke fæstet efter hustruens død, såvidt det kan ses forlod han Kokborg lige efter. Han efterfølger Peder Pedersen vides der ikke meget om, han var der kun i få ar. Hans kone nævnes aldrig, men de fik børnene Anne i 1768 og Peder i 1770, så det er muligt, at Peder

Pedersen var den søn, som Peder Christensen Aagaard og hustru Anne fik, mens de var fæstere i Kokborg i 1737. De flyttede til Oddebæk. Peder Pedersen rejste til Hedegaard i Ejstrup sogn.

Ny fæster blev Jens Andersen, han boede allerede i Kokborg i 1775, da han blev gift med smeden Ole Andersens datter Anne Cathrine. Han var født i 1748, og der er noget, der tyder på, at han var fra Risbjerg. De var fæstere på gården til 1791, da Anne Cathrine døde. De fik 6 børn i Kokborg, hvoraf en dreng Ole døde 12 år gl. Jens Andersen flyttede fra stedet, og derefter kom Niels Knudsen.

Han var muligvis fra Give sogn, han var gift med Else Pedersdatter, der ser ud til at have været en søster til Zidsel Pedersdatter, der var gift med Christen Larsen i Svindbæk, senere Lille Enkelund. De fik datteren Kirsten Marie d. 13. 1. 1794 og datteren Zidsel i 1795. Niels Knudsen blev på gården til udskiftningen i 1796. Indtil da havde hartkornet holdt sig uændret til 4 tdr, siden 1688, men nu blev Kokborg by totalt forandret. Det begyndte i 1770, da den tidligere ejer af Hastrupgaard, Anders Nielsen Wong, der havde været fæster af en fjerdepartsgård i Brande by i en halv snes år, slog sig ned på Vesterdam som fæster under svigersønnen Anders Bagger. Da fik Vesterdam tillagt ca. 2 tdr. hartkorn. Der forsvandt bl, a. 1 bol i Kokborg by.

Da ladefogden på Hastrup, Søren Pedersen, skulle giftes med jomfru Ide Birgithe Sejer fra Rørbæk, der nu boede på Vesterdam, som hendes far havde i fæste, skete der igen noget. En helgård og to halvgårde i Kokborg by blev købt af Søren Pedersen, så han kom til at råde over næsten al agerjord nordvestlig for byen, dog kun kort tid. Man kan gætte på, at han ikke har fået tilladelse til at lægge så megen jord sammen. De 4 gamle gårde i Kokborg blev alle betydeligt mindre ved udskiftningen, der blev foretaget af landinspekter Haar fra Aarhus.

Garden, som Niels Knudsen havde haft i fæste, fik ved udstykningen hartkorn 3 tdr. 2 fkr. 2 4/5 alb. Den blev af Jens Pedersen Schoutrup på Hastrup solgt til Søren Pedersen i Vesterdam d. 15. 6. 1798, men skødet blev ikke tinglæst, og amtets påtegning om udstykningsbevilling manglede, så skødet blev ikke anset for at være gyldigt. D. 27. dec. 1800 skødte Søren Pedersen det halve af gårdens hartkorn til Lars Christensen, gift med Else Kirstine Pedersdatter. Købesummen var 199 rdl, for hartkornet 1 td. 4 skp. 1 fkr. 1 2/5 alb. Lars Christensen havde gården i 6 år, derfra flyttede han til Hjortsballe, og siden købte han Bagehus i Dørken. Der døde han, og hans enke døde på Ødemarken i Langskov d. 2, maj 1825.

D. 26, juni 1806, skøde fra Lars Christensen til Christen Nielsen Hammerum på halvgården med hartkorn som for. Købesum 400 rd. Ejendommen la under Hastrups fri hovedgårdstakst, men der svaredes tiende som af kontribuerende hartkorn. I skødet kaldes halvgården Damgaard, der altså er et gammelt navn fra den tid, da gården la i Kokborg by. Skødet er skrevet i Hjortsballe.

Samme dag, skøde fra Jens Nielsen Green til Christen Nielsen Hammerum på gård med hartkorn 3 tdr. 1 skp. 2 fkr. 2 alb. Antagelig er det en transport, da ingen af de mellemliggende skøder siden salget fra Hastrup d. 15. 6. 1798 er blevet tinglæst.

Da blev garden med hartkorn 3 tdr, 3 skp. 1/5 alb, solgt af Jens P. Schoutrup til Søren Pedersen i Vesterdam for 400 rd. Det bemærkes udtrykkeligt, at det drejer sig om den gård, som Jacob Jensen for havde i fæste. Jens Nielsen Green havde ikke noget tinglæst skøde. Han kom fra Borup, men han havde også haft ejendom i Ejstrup sogn. Fra Kokborg flyttede han til Sønderstøved.

Christen Nielsen havde dermed det største hartkorn i Kokborg, og han måtte låne 500 rd. af stamhuset Matstrup, hvad han havde lidt besvær med på grund af de manglende adkomster. Han købte helgårdens tiender d. 24. 6. 1807.

Christen Nielsen var født i Gjellerup d 10 sep. 1769 Han havde boet på Vesterdam, hvor han d. 1. 4. 1806 var blevet gift med Frederik Christian Bjerrums enke Dorthea Cathrine Nielsdatter. Hun var født i Ølgod d. 28. 4. 1776, og hun var datter af Niels Hansen, Lindbjerg. Det må være Christen Nielsen, der har flyttet garden ud til dens nuværende beliggenhed, antagelig er det sket i 1821, da han lånte 300 rbd. rede sølv af Peder Christensen Kusk i Carlsborg.

D, 12, dec. 1835, skøde fra Christen Nielsen til søn Frederik Christian Bjerrum Christensen, fedt 1806 i Damgaard, han var blevet gift med Mette Marie, datter af Mathias Nees Andreassen i Hindskov, i 1834.

Christen Nielsen og hans kone fik aftægt og 3 fag med forstue, stue og kammer til beboelse. De skulle hvert

ar køres til Vejle og 2 mil sønden for. Aftægtens værdi var rimelig, den blev vurderet til 35 rbd. 2 mark årlig.. Da sønnen købte en gård mere i Kokborg, ser det ud til, at de er flyttet derhen. Christen Nielsen døde d. 14. 3. 1852, og Dorthea Cathrine døde d. 5. 8. 1854.

D. 22. 8. 1849 købte Fr. Chr. Christensen nabogården af Søren Jacobsen og drev den som en slags fæstegård. Da hans datter Dorthea Cathrine i 1856 blev gift med Peder Christian Nielsen fra Thyregod, solgte han gården til dem. En anden datter blev gift med Knud Kokborg på Kokborggård, hun hed Christine.

D, 20. 1. 1868, skøde fra Fr, Chr, Christensen til søn Mathias Frederiksen.

Efter udstykning havde gården faet nyt hartkorn 1 td. 6 skp. 3 fkr. 1 alb. Købesummen var 1600 rdl., hvoraf der udstedtes obligation for de 1000 rdl. rm. Der blev oprettet aftægtskontrakt for Fr. Chr.

Christensen og hustru. Mette Marie Mathiasdatter døde d. 9. 11. 1873, og Fr. Chr, havde derefter mindre ejendomme i Krusborg og Enkelund. Han døde som aftægtsmand på Damgaard d. 17. 8. 1885.

Mathias Frederiksen var født d. 7. 1. 1840, og han var gift med Ane Johanne, datter af Søren Jensen Askjær i Hindskov. Han var veteran fra 1864, og i mange år var han sognefoged. På sine gamle dage købte han hus i Thyregod, hvor der for var jordemoderbolig, nu Borgergade 32.

D. 16. 6. 1882 købte Mathias Frederiksen matr. nr. 5h Kokborghuse

af Cathrine Jensdatter på nabogården. De to hedelodder var solgt fra, inden Mathias Frederiksen overtog gården, og ligeledes var Østergaard i Kokborg blevet udstykket fra den.

D. 14. 7. 1914, skøde fra Mathias Frederiksen til Jens Knudsen Jensen, søn af Søren Jensen i Ny Hastrup. Han var gift med Agnes Hansen fra Thyregod. Skødet omfattede matr. nr. 10b, 11a og 5h af Kokborg.

D. 12. 4. 1919, skøde fra Jens Knudsen Jensen til Jens Pallesen Christensen fra Hallundbæk i Ejstrup sogn. Han var gift med Bodil Marie Petrine Jørgensen, datter af Troels Jørgensen i Sandfeldbjerre.

D. 28. 11. 1923, skøde fra Julius Jensen Thyregod til Jens Pallesen på matr. nr. 5p fra nabogården Gravgaard.

Der blev efter den første verdenskrig gravet store mængder mergel i gårdens mergelgrave lige øst for gården. Der var lagt tipvognsspor ned i graven, så en hest lettere kunne trække mergelen op. Martin Fruerlund fra Moesgaard stod for gravningen af det meste.

D. 7. 12. 1935, skøde fra Jens Pallesen Christensen til søn A. Tolstrup Christensen, gift med Else Thyregod, datter af Niels Peter Thyregod, der tidligere boede i Kokborg.

Ejer i 1993: A. Tolstrup Christensen, Damgardvej 1 i Kokborg.

#### **Matr. nr. 11b Kokborg. Vester Kjærgård..**

D. 20. 4. 1847, skøde fra Fr. Chr. Christensen til urmager og mechanicus Laust Nielsen Worslund i Grarup. Hartkorn 1 fkr. 2 alb. Købesum 40 rbd. Laust Nielsen boede på jordemoderlodden i Grarup.

D. 20. 5. 1847, skøde fra Laust Nielsen Worslund til Jens Mathiasen i Grarup. Købesum 50 rbd. Laust Nielsen døde i 1847.

D. 29. 12. 1860, skøde fra Jens Kjeldsen Langkær til Jens Mathiasen på matr, nr. 9b af Kokborg. (parcel af Kokborggård).

D. 14. 12. 1866, skøde fra Jens Mathiasen til Søren Jensen på matr. nr, 11b Kokborg.

D. 13. 2. 1878, skøde fra Mikkel Peter Jensen til Søren Jensen på parcel af Lille Kjærgård, nemlig matr, nr. 16b.

D. 30. 1. 1903, skøde fra Søren Jensen til Marius Anton Sørensen Jensen på matr. nr, 11b og 16b af Kokborg.

D. 12. 10. 1914, skøde fra Thomas Sørensen, Thyregod, til Anton Jensen på matr, nr. 25 Kokborg. De to mænd var svogre.

D. 30. 10. 1933, skifteudskrift læst som adkomst for søn Svend Aage Jensen.

D. 2. 5. 1939, skøde ved befuldmægtiget til Christian Rasmussen, der i mange år havde været bestyrer på gården.

D. 16. 5. 1952, skøde fra Johannes Schønemann Hansen til Chr. Rasmussen på matr, nr. 9c Kokborg.

D. 16. 5. 1952, skøde fra Jens Christian Sørensen i Askjær til Chr. Rasmussen på matr. nr. li Askjær.

Chr. Rasmussen var gift med Agnes Vesterlund fra Givskud. Efter dem havde deres søn Aage Rasmussen gården i nogle år.

Ejer i 1993: Arne Hansen, Vester Kjærgård, Brandevej 44.

Matr. nr. 11c. Udstykket fra Damgaard

D. 31. 5. 1847, skøde fra Fr. Chr. Christensen til Frands Jeremiasen fra Dørken. Hartkorn 3 fkr. 1 alb. Købesum 300 rbd., hvorpå Jeremiasen udstedte en obligation. Han var søn af Jeremias Nielsen, der havde haft Midtgaard i Dørken by. Han var gift med Mette, der var datter af Niels Pedersen i Kjærgård. Hun var født på Søndergård i Sejrup i 1809. Jeremiasen bebyggede selv lodden.

D. 18. 6. 1852, skøde fra Frands Jeremiasen til Mads Sørensen Mølgaard fra Bredsten. Købesum 400 rbd. M. Sørensen var gift med Dorthea Mouritzen fra Ø. Nykirke. Han lånte 300 rbd. af brødrene Peder og Mouritz Knudsen i Ø. Dørken.

Frands Jeremiasen flyttede til Borup, hvor hans kone døde. Han blev gift igen og boede senere nogle år i Lønå. Sadelmager Niels Christian Frandsen i Thyregod var en søn af ham.

D. 10. 7. 1862, skøde fra Mads Sørensen Mølgaard til svigersøn Henning Ulrik Mathiasen, søn af Mathias Nees Andreassen i Hindskov. Han var blevet gift med Ane Marie Madsen i 1861. Mads Sørensen og kone fik aftægt til værdi 67 rd. årlig. Til beboelse fik de 3 fag af Stuehuset. Mads Sørensen døde i 1863, og Dorthea Mouritzen døde i 1887.

D. 31. 12. 1887, skøde fra Henning Ulrik Mathiasen til søn Mads Mathiasen, Henning Ulrik var forøvrigt opkaldt efter sin bedstefars broder, der boede i Odense og havde været ejer af flere herregårde og andre større gårde, bl. a. Haughus og Lindbjerggård. Han havde også været forpagter af Wedelsborg.

Skødet til Mads Mathiasen blev først tinglæst d. 17. 12. 1921. Han blev i 1895 gift med Rasmine Kirstine Rasmussen fra Brande i 1895. Henning Ulrik Mathiasen gav 200 rd. for gården, men så blev der taget hensyn til aftægten. Prisen i 1887 kendes ikke, men 4 - 5000 kr. var ingen ualmindelig pris på en ejendom af den størrelse.

D. 24. 1. 1891, skøde fra Johan Madsen til Mads Mathiasen på matr. nr. 12d af Kokborg. Det var en parcel af den senere Sandagergård.

D. 19. 8. 1921, efter Mads Mathiasens død blev skifteattest læst som adkomst for enke Rasmine Kirstine, f. Rasmussen. Indbefattet var nu parcellerne matr. nr. 24a og c af Kokborg.

D. 25. 4. 1925, skøde fra Rasmine Mathiasen til søn Alfred Mathiasen, gift med Klara Berg fra Lindet, Vester sogn,

D. 16. 6. 1938, skøde fra Alfred Mathiasen til broder Mathias Mathiasen. Der blev under krigen fundet store brunkulsforekomster på gården, men de var af ringe kvalitet og blev ikke udnyttet.

D. 21. 4. 1956, skøde fra Mathias Mathiasen til Peter Hansen Lagoni, der havde ejet V. Damgaard og boet i Thyregod i nogle år.

D. 8. 12. 1956, skøde fra P. Hansen Lagoni til søn Vagn Lagoni og datter Birgit Lagoni.

Det gamle stuehus er bevaret, men der er bygget ny villa øst for gården.

1993: Jørgen Pilgaard og Jette K. Jørgensen. Brandevej 33.

### **Matr. nr. 11d Kokborg.**

Parcellen blev først fæstet af Peder Andersen i Kokborg omkring 1851, da han havde solgt matr. nr. 6b af Thyregod by. Han havde tidligere boet i Kokborg by og i Lille Kjærgård, hvor han var blevet gift med datteren Ane Kirstine Pedersdatter. Han blev den første ejer.

D. 14. 12. 1867, skøde fra Fr. Chr. Christensen til Peder Andersen. Hartkorn 2 alb. Købesum 300 rd. rm. For købesummen udstedte P. Andersen en obligation til Fr. Chr. Christensen. P. Andersen var søn af Anders Nielsen i Krusborg.



D, 27. 5. 1872, skøde fra Peder Andersen til søn Anders Pedersen. Han var fedt d. 9. 6. 1838 i L1. Kjærgard.

D. 11. 3. 1876, skøde fra Anders Pedersen til Thomas Jensen. Han havde boet i Dørken, men han var født i Kollemorten. Hans far Jens Pedersen boede nu i Lindet. Thomas Jensen var gift med Ellen Holt fra Lojt.

D, 28. 3. 1876, skøde fra Thomas Jensen til søn Mathias Thomsen.

Han var gift med Maren Madsen, der døde i 1887. Derefter blev Mathias Thomsen gift med Nielsine Marie Nielsen fra Gadbjerg.

Thomas Jensen bosatte sig i et hus i nærheden. Der døde Ellen Holt i 1889.

D. 21. 6. 1900, skøde fra Christen Frederiksen i Hindskov til Mathias Thomsen på matr, nr. 4e og g af Hindskov.

D. 20. 3. 1935, skøde fra Mathias Thomsen til Christian Nørtoft. Mathias Thomsen flyttede til Thyregod og bosatte sig i Skolegade.

D. 8. 11. 1945, skøde fra Christian Nørtoft til Hans Verner Pedersen.

1993: Anne og Hans Verner Pedersen, Nørre Eggardvej 5.

**Matr. nr, 11e Kokborg.**

En parcel, der blev udstykket fra matr. nr. 11b af Jens Mathiasen.

D. 3. 1. 1849, skøde fra Jens Mathiasen til Peder Nielsen Kjærgaard på matr, nr. 11e med hartkorn 2 alb. gl, sk. 15 sk, Købesum 20 rbd. Parcellen hørte derefter sammen med Kjærgard, matr, nr. 15a i Kokborg.

**Matr, nr. 11f, h og o Kokborg.**

Sammen med matr, nr. 5d, i, k, og l udgør de tilliggende til den gamle skole i Kokborg.

Matr, nr. 11f er den gamle skolelod, hvorpå der ikke er fundet noget skøde.

D, 8. sept. 1893, skøde fra lærer Nicolai Madsen Bygbjerg til Thyregod - Vester sogneråd på matr, nr. 51, m og 11h af Kokborg.

D. 30. marts 1897, skøde fra N. Madsen Bygbjerg til Thyregod - Vester sogneråd på matr. nr. 5i Kokborg.

D. 19. 3. 1925, skøde fra Thyregod sogneråd til Peder Martin Iversen,

Forinden havde sognerådet købt en parcel af Jens Pallesen Christensen i Damgaard. Den var med i handelen til Martin Iversen.

D, 14. 9. 1920, skøde fra J. Pallesen Christensen til sognerådet på matr. nr, 11o.

D. 18. 7. 1953, skøde fra Martin Iversen til Hilmar Hedeby, søn af købmand Hedeby i Thyregod.

**Matr. nr, 11g Kokborg.** Hastrupvej 24.

Hartkorn 1 td. 2 skp, 2 fkr. 1 alb. Der var opført bygninger på stedet af Fr, Chr.

Christensen. Det ser ud til, at der har været nogen uklarhed om matr, nr., idet parcellen først havde fået 11e, der var brugt i forvejen, ligesom 11f. Rettet til 11g.

D. 4. 5, 1871, skøde fra Fr. Chr. Christensen til Mathias Andreasen fra Hindskov. Købesum 1500 rd, rm. Der var eng og moselod til, hvortil der var vej over Damgaards mark og ad Kjærvejen. En ret til gravning af 200 læs mergel i Damgaards jord for ejeren af 11e måtte tilbagekaldes, da Mathias Damgaard købte Damgaard af faderen. Mathias Andreasen var gift med Nicoline Hansen, hun døde 21 ar gl, d. 24. 6. 1878, Da Mathias Andreasen døde 26 ar gl, d, 14. 7, 1879, overtog faderen Andreas Mathiasen i Hindskov gården. Skifteattest blev først udfærdiget d. 4. 10, 1904 og læst som adkomst for Andreas Mathiasen d. 11. 11. 1904, men da var garden forlængst solgt, endda 2 gange.

D. 23. 3. 1885, skøde fra Andreas Mathiasen til Jørgen Jacobsen Østergaard fra Dørken, han var skrædder. Han var gift med Birte Marie Jacobsen, datter af Jacob Sørensen i Kokborg, hun var født d. 1. 1. 1850, Jørgen Østergaard var født d. 11. 12. 1851 i Dørken. Skødet blev læst d. 24. 2, 1905, da var gården igen solgt.

D. 30. 7. 1904, skøde fra Hans Jacobsen til Kristian Thisgaard på matr, nr. 12c af Kokborg. Hans Jacobsen var broder til Birte Marie,

D. 12, 9. 1904, skøde fra Jørgen Jacobsen til Kristian Thisgaard på matr, nr. 12g Kokborg. Kristian Thisgaard var søn af Peder Christiansen (Thisgaard) i Aagaard, hvor han først havde haft en ejendom. Han var gift med Maren Andreasen fra Fuglsang.

D. 7. 1. 1926, skøde fra Kr. Thisgaard til søn Ingvard Thisgaard, gift med Margrethe Olesen fra Fuglsang. Gift 2. gang med Alma Madsen fra Dørslund.

D. 23. S. 1936, skøde fra Elmar Iversen til Ingvard Thisgaard på matr. nr. 9m af Kokborg. Hartkorn 3 fkr. 2 alb. Det var et engskifte.

1993: Bettina M, og Henrik Thisgaard.

2008 skøde fra Peter Martin Larsen til Anette Jørgensen og Henrik Hvid Jørgensen

#### **Matr, nr, 11i og \_1 Kokborg.**

Udstykket fra Damgaard i 1904. D. 10. 8. 1904, skøde fra Mathias Frederiksen til svigersøn Hans Peter Hansen, der var fra Fyn. Med i salget var matr. nr, 10d Kokborg. H. P. Hansen var blevet gift med Sørine nogle år for. De havde boet i København, hvor Sørine havde en viktualieforretning, og H. P. Hansen var med til at lægge asfalt på gaderne i København. Det var vel meningen, at de skulle have haft Damgaard, men aftægten afskrækkede dem, så de i stedet fik gardens vestermark og byggede Vester Damgaard.

D. 14. 2, 1916, skøde fra Seren Nielsen til H. P, Hansen på matr. nr. 12f Kokborg, htk. 3/4 alb.

D. 15. 6. 1918, skøde fra Christian Lund til H. P. Hansen på matr, nr. 9h og 13r af Kokborg.

D. 24. 4. 1919, skøde fra Martin Iversen til H. P. Hansen på matr. nr. 13q Kokborg.

D, 16. 12. 1919, skøde fra P. Bjerre Jørgensen til H. P. Hansen på matr, nr, 10h Kokborg.

D, 4. 3. 1935, fogedudlægsskøde til Johannes Frederiksen Krusborg. Han var gift med Margrethe Poulsen fra Kokborg.

D. 15. 5. 1945, skøde fra Johannes Krusborg til Peter Hansen Lagoni, der var fra Brande.

D. 10. 12. 1946, skøde fra P. H. Lagoni til Laurits Søndergaard, der også var fra Brande.

D. 28. 8. 1953, skifteudskrift læst som adkomst for enke Karen Bothilde Søndergaard og sønner Niels, Arne og Martin Nørholm Søndergaard.

D. 20. 11. 1962, arveudlægsskøde til Karen Søndergaard.

D, 14. 11. 1963, skøde fra Karen Søndergaard til svigersøn Peter Nielsen Flø Pedersen.

1993: Kirstine og Peter N. F. Pedersen, Ågårdvej 36.

2008: skøde fra Gitta Stege til Jørgen Hornbech Mortensen EV. 1.900.000

#### **Matr, nr, 11k Kokborg. En parcel af matr. nr, 11b.**

D. 7. 6. 1909, mageskifte fra Anton Jensen, Vester Kjærgaard til Jacob Christensen. Sammenhørende med matr. nr. 9b Og 13e Kokborg.

#### **Matr. nr, 11p Kokborg. Udstykket fra matr, nr, 11g.**

Da Kristian Thisgaard solgte garden til sønnen Ingvard Thisgaard, blev parcellen matr. nr. 11p fraskilt, og Kr. Thisgaard byggede et husmandssted på lodden.

D. 4. 7. 1927, skøde fra P. Bjerre Jørgensen til Kr. Thisgaard på matr. nr, 10k Kokborg. Det var et engskifte i Galtkjær.

D. 25. 6. 1942, skøde fra Kr. Thisgaard til søn Elmar Thisgaard.

D. 4. 9. 1947, skøde fra Elmar Thisgaard til Johannes Hermann fra Fuglsang.

D. 27. 2. 1951, skøde fra Johannes Hermann til Christen Thisgaard Kristiansen fra Aagaard.

Ejendommen har siden været ejet af Aage Nielsen i Kokborg.

1993: Ellen M. Bohlbro og Egon Dall, Hastrupvej 23.

#### **Matr, nr. 11q.**

Parcellen er sammen med matr. nr. 15d udstykket fra Kjærgaard i 1929. (fra matr. nr, 11e efter skøde af 3. 3. 1849).

D. 5. 3. 1929, skøde fra Kristen Jensen Kjærgaard til svigersøn Edvard K. E. H. Schnedler, gift med Mary Kjærgard.

#### **Matr. nr. 11r.**

2007 skøde fra Preben Thyregod Christensen til Morten Nissen

Ågårdvej 43.

**Matr, nr. 11s.**

Et engskifte fra matr. nr. 11g Østergaard.

D. 3. 3. 1943, skøde fra Ingvard Thisgaard til Peter Lund. Hører sammen med matr, nr. 91 og o og 13c.

**Matr, nr. 11t. Udstykket fra matr, nr, 11c.**

D. 27. 4. 1944, skøde fra Mathias Mathiasen til Karl M. Christensen på matr. nr, 11t. Htk. 1 fkr. 2 alb. Det er et engskifte, der nu hører sammen med 13b Kokborg og 8b Thyregod.

**Matr. nr. 12 Kokborg.**

De 4 bol i Kokborg.

De 4 bol i Kokborg havde i 1651 9 tdr. 6 skp. 2 fkr. 2 alb. i hartkorn, og de kan udmærket tilsammen have udgjort een af de 3 helgårde, der omtales i 1638. Peder Jacobsens bol blev i.1651 ansat til 2 tdr. 7 skp. Det var det samme i jordebogen i 1661, og landgilden var 1 ørte rug, 1 pund smør, 1 lam og 1 gås.

I matriklen 1662 - 64 blev hartkornet nedsat til 2 tdr. 1 skp. 3 fkr. 1 alb., alle 4 bol blev nemlig ansat ens. Udsæden var 3 skp. rug og 2 skp, byg, og der avledes 2 læs hø.

Ved matrikuleringen i 1698 fik bolene deres hartkorn kraftigt nedsat, måske er der også taget jord fra dem og lagt til gårdene. Der blev igen forskel på bolenes hartkorn, og Peder Jacobsens var størst med 1 td. 1 skp. Han var den eneste af bolsmændene, der overlevede krigene, og det ser ud til, at han har efterkommere både i Kokborg og Hindskov.

I 1697 var han afløst af Hans Pedersen, der udmærket kunne være hans søn. Det ser ikke ud til, at de 3 af bolene har haft besætning, de er ikke med i kvægskattelisterne i 1687 og 1705. Hans Pedersen blev der ikke længe. I 1705 var Peder Knudsen blevet fæster. Heller ikke han blev der længe. Han star ganske vist i en jordebog fra 1715, men den må være forældet. Jens Jensen var nemlig blevet fæster i 1713, og det er en mand, der kan findes i kirkebogen. Han var fedt i 1663, og han døde i Kokborg i 1738. Det tyder på, at hans kone var den Anne Jensdatter, der døde i 1732. var født i 1644, så hun var noget ældre end han. Til gengæld fik han en yngre kone, da han blev gift med Anders Ladefogeds datter Anne Cathrine samme ar. Hun var født i 1706. Det ser forøvrigt ud til, at han blev gardfæster i de sidste ar.

På bolet blev han afløst af Peder Skomager, der egentlig hed Gundersen. Han var født i 1652 og døde i 1745. Han var dog kun fæster til 1737, så blev han igen afløst af Christen Knudsen, der var født i 1715. Han var søn af Knud Jacobsen og Margrethe Christensdatter

i Ågård. Han døde i 1762. I 1739 blev han gift med Jens Jensens enke Anne Cathrine Andersdatter. Christen Knudsen var fæster til sin død, og derefter havde hans enke fæstet, til hun døde i 1765.

Ny fæster blev deres søn Jens Christensen, der var født i 1741. Han må ikke forveksles med Jens Christensen Møller, der også var fæster i Kokborg. Jens Christensen blev i 1766 gift med Zidse, der var datter af gardfæster Jens Villumsen i Kokbrg. Hun var født i 1737. De var fæstere på bolet i 33 ar, og de fik 6 børn.

Ved udskiftningen i 1796 fik Jens Christensen tillagt mere hartkorn, så bolet kom op på 1 td. 4 skp. 3 fkr. 1 alb. Bolet lå imellem Ødegaard og Damgaard, og han fik sin jord i en lang strimmel mod ost fra byen og sin hede mod Hindskov skel, syd for Galtkjær, ikke særligt be lejligt.

Jens Christensen nåede lige at blive selvejer, inden han døde først på året 1799. Der er et udførligt skifte efter ham, det er det første skifte fra Kokborg, der er bevaret, de ældre skifter har været indført i Hastrups birketingsprotokol, og den er gået tabt.

D. 14. 6. 1798, skøde fra Jens Pedersen Schoutrup, Hastrup, til Jens Christensen på hans iboende fæstegård. Skødet blev ikke tinglæst, hvad der forøvrigt var ret almindeligt, nar salget drejede sig om Hastrups tiendefri hartkorn. Prisen kan heller ikke oplyses, men 200 rd, var en almindelig pris for et bol af den størrelse. Sidsel Jensdatter havde stedet i 3 ar, men kunne ikke fremvise noget adkomstdokument, da hun ville sælge.

D. 16. 2, 1802, skøde fra Sidsel Jensdatter til Christen Mortensen fra Hesselbjerge, søn af Christen Mortensen, tidligere ladefoged på Hastrup. Købesum 199 rd. Skellene

Christen Mortensen var d. 15. 10. 1799 blevet gift med Jens Christensens datter Ane med kongelig allernådigst

tilladelse. Christens mor Margrethe var søster til Jens Christensen. Christen Mortensen fik sønnen Morten i 1810,

D. 25. 6. 1815 købte Christen Mortens gården Højgaard i Give, med hartkorn 3 tdr. 2 skp. 1 fkr. 1/3 Det var et farligt tidspunkt at købe gård på.Der foreligger ikke noget om at stedet i Kokborg blev solgt, men Anders Christensen Green

boede der, og det havde vel været meningen at han skulle købe det. Han døde imidlertid d. 17. 5. 1817 uden at have fået skøde på stedet. Hans enke Christiane Christensdatter boede de to år senere da blev holdt auktion over stedet.

D. 26. 3. 1819, auktion afholdt på begæring af forligskommissær Leth i Vester mølle. Højtbydende blev Christen Christensen Overmark i Give by, der efter at have fremvist kvittering for 235 rbd, rede sølv fik skøde på stedet.

D. 18. 12. 1821, skøde udstedt af auktionsretten i Vejle ved Hersleb og Kragballe. Overmark solgte stedet D. 7. 5. 1823, skøde fra Chr. Christense sogn. Hartkorn bror Christen

at på

D. 7. 5. 1821 skøde fra Overmark til Peder Andersen i Omvrå i Sdr. Omme Sogn, Købesum 200 rdl. rede sølv. Peder Andersens bror boede i Sejrup, senere i Pomphole og Hindskov.

D. 31. S. 1828, skøde fra Peder Andersen til Terkel Jørgensen fra Sindbjerg. Købesum 100 rbd. Sølv. Skødet blev skrevet i Risager i Vester. Terkel Jørgensens kone Ane Hansdatter var søster til Maren Hansdatter, der var gift med Niels Nielsen Lille Risager.

D. 11. 12. 1830 lånte Terkel Jørgensen 50 rdl. sedler og tegn af Fr. Chr. Christensen i Damgaard. Han modtog d. 6. 7. 1832 260 rbd, sølv, som hans kone havde stående i arv i Refsgaard i Ildved.

D. 10. 6. 1836 udstedte Terkel Jørgensen en obligation på 100 rdl. rede sølv til Niels Christensen, Ulkjær, Christen Mortensen og Ane fik, efter at de var flyttet fra Højgaard i Give, en gård i Gammelby i Ringgive sogn, der døde de begge kort efter, og d. 26. 4. 1828 blev der holdt 3 auktion over gården, hvor deres efterfølger i Kokborg blev højtbydende D, 4. 9, 1829 fik han udstedt auktionsskøde på stedet.

Da var køberen, Peder Andersen, imidlertid død, og det blev holdt skifte efter ham d. 29. 12. 1828 P. Sørensen Krogager var værge for enken, og farbrødrene H. Chr. Andersen i Sejrup og Terkel Andersen i Omvrå var formyndere for børnene: Anders 4 Kirsten 6 og Petrine Karoline 5 uger. Til deling blev der 80 rbd. sølv. Enken Karen Peder 200 rbd, sølv og fik aftægt af gården. Gården i Kokborg fik matr. nr. 12 i matriklen 1844 står L. Jensen opført som ejer før Terkel Jørgensen, men han har ikke haft skøde.

D. 15. 6. 1837, skøde fra Terkel Jørgensen til Peder Andersen i Ll. Kjærgaard på stedet med hartkorn 1-4-3-1, Købesum 100 rbd. Sølv. Terkel Jørgensen flyttede til Egeskov, hvor han døde. Han var far til hedeopdyrkeren Jørgen Chr. Terkelsen i Sejrup og til Chr. Terkelsen i Krusborg. Det var den familie, der senere tog efternavnet Møller.

Samme dag som han købte stedet, lånte P. Andersen 50 rbd. sølv af Jens Madsen på Rørbæk mark og pantsatte ejendommen med 2, prioritet. D, 11. 6. 1838 lånte han 125 rbd. sølv af fr. Chr. Christensen i Damgaard. Peder Andersen var søn af Anders Nielsen i Krusborg. Hans kone Ane Kirstine var fra Ll. Kjærgaard.

D. 20. 6. 1840, skøde fra Peder Andersen til Jacob Sørensen i Kokborg. Købesum 200 rbd. sedler og tegn. Ejendommen var stadig hel, og hartkornet uforandret 1-4-3-1, men køberen skulle holde sig en lejekontrakt fra P. Andersen til Terkel Jørgensen efterrettelig.

Jacob Sørensen var søn af Søren Jacobsen på matr. nr. 10 i Kokborg, og han var i 1840 blevet gift med sin kusine Mette Marie Christensdatter fra Dørken.

Lejemalet fra P. Andersen til Terkel Jørgensen gjaldt hedeparcelen, og den havde T. Jørgensen igen udlejet til Kirsten Kirstine Nisdatter, sidst ved lejekontrakt af 19. 3. 1844, tinglæst 25. 6. 1847.

D. 17. 3. 1849 fik Jacob Sørensen tilladelse til at udstykke parcelen under matr. nr. 12b med hartkorn 1 skp. 3 fkr. 2 alb.

D. 10. 11. 1849, skøde fra Jacob Sørensen til Peder Pedersen, der var Kirsten Nisdatters svigersøn. Købesum 200 rbd.

D. 29. 4. 1883, skøde fra Jacob Sørensen til søn Hans Jacobsen, der var gift med Ane Marie Christensen fra Dørken. Hun var datter af Christen Christiansen, der var fra Thisgaard. Hans Jacobsen blev senere skomager i Thyregod by.

D. 28. 2. 1889, skøde fra Hans Jacobsen til Jørgen Madsen fra Ågård. Han var søn af Mads Johansen i Gammel Ågård og født i Bryrup. Han var gift med Mette Marie Kathrine Madsen fra Ø. Nykirke. Han havde et par sønner, der udvandrede til U. S. A.

D. 6. 9. 1899, skøde fra Jørgen Madsen til Søren Nielsen, der i en del år havde været bestyrer i Vesterdam. Han var fra Toftvej. Margrethe Sørensen, smedeenken fra Kokborg, var husbestyrerinde for ham. Da matr. nr. 12e blev solgt fra i 1913, var det slut med større landbrug på stedet, der var kun lidt jord ved ejendommen syd for banen, der blev bygget i 1912-13. Nogle af udhusene blev revet ned og skal være brugt på Vesterdam ved udhuse der.

D. 14. 5. 1913, skøde fra Søren Nielsen til Thomas Madsen, gift med Marie. De kom fra Brande sogn. De var ældre mennesker, og de dyrkede den jord, der var tilbage og gik ellers ud i dagleje.

D. 29. 11. 1927, skifte-attest læst som adkomst for enke Juliane Marie Madsen, født Pedersen, efter Thomas Madsens død.

D. 20. 10. 1928, skøde fra Marie Madsen til Viggo Gandrup fra Vester. Han var søn af Peder Herslev Gandrup og Karen Kirstine Kristensen, der boede i Fiskerhuset på Rørbæk mark.

D. 18. 8. 1934, skøde fra Viggo Gandrup til Karl Jørgensen.

D. 6. 3. 1936, skøde fra Karl Jørgensen til Johannes Nielsen.

D. 15. 2. 1938, skøde fra Johs. Nielsen til Erik Nielsen, der var søn af Jens Jørgen Nielsen, der havde boet i nabohuset.

D. 22. 9. 1942, skøde fra Erik Nielsen til Elmar Iversen, der ejede nabogården, hvor der var fundet brunkul.

D. 27. 4. 1944, skøde fra Elmar Iversen til Hilmer Nielsen, der var broder til Erik Nielsen.

D. 30. 4. 1946, skøde fra Hilmer Nielsen til Arne A. Madsen.

D. 30. apr. 1946, skøde fra Hilmer Nielsen til Arne A. Madsen.

D. 14. juni 1946, skøde fra Arne A. Madsen til Elmer Iversen, født d. 28. maj 1905 i Vester, søn af Iver Kr. Iversen i Skovsbøl. Han havde boet i Dørken.

D. 26. jan. 1948, skøde fra Elmer Iversen til Alfred Lund, der tidligere ejede Kokborggaard. Han var nu blevet ejendomshandler.

D. 13. febr. 1948, skøde fra Alfred Lund til Robert Norup, der arbejdede i kullejerne i Kokborg. Han var gift med Valborg, datter af Maren og Martinus Svendsen.

D. 12. apr. 1957, skøde fra Robert Norup til Sigurd Troelsen. Han havde ejet ejendommen matr. nr. 1g og 61 Thyregodlund.

D. 25. febr. 1960 var der skiftebehandling efter Sigurd Troelsens død.

D. 26. 4. 1960, skøde fra arvingerne efter Sig. Troelsen til Christian Jensen.

Efter Christian Jensens død boede hans enke, Astrid, i nogle år på ejendommen.

D. 12. dec. 1974, tinglæst d. 24. febr. 1975, skøde fra arvingerne efter Astrid og Christian Jensen til landpost Erling Valentin Olsen.

1993: Ellen Margrethe og Erling Valentin Olsen, Ågårdvej 49

Data: Matr. nr.12 Kokborg.

Jacob Sørensen var søn af Søren og han var i 1840 blevet gift med sin kusine Matte Marie Christensdatter fra Dørken. Han var født d. 2. febr. 1816.

Lejemalet fra Peder Andersen til Terkel Jørgensen gjalt hedeparacellen, og den havde Terkel Jørgensen igen til Kirsten Kirstine Nisdatter, sidst ved lejekontrakt af 25. juni 1847.

D. 17. marts 1849 fik Jacob Sørensen tilladelse til at udstykke paracellen under matr. nr. 12b med hartkorn 1 skp. 3 fkr. 2 alb.

D. 10. nov. 1849, skøde fra Jacob Sørensen til Peder Pedersen, der var Kirsten K. Nisdatters svigersøn. Kobesum 200 rigsbankdaler.

D. 29. apr. 1883, skøde fra Jacob Sørensen til søn Hans Jacobsen, der var født d. 22.8.1856, Han var gift med Ane Marie Christensen, der var født d. 9. juni 1859 og datter af Christen Christiansen i Dørken. Hans Jacobsen blev senere skomager i Thyregod by.

D. 28. feb. 1889, skøde fra Hans Jacobsen til Jørgen Madsen fra Ågård Han var søn af Mads Johansen i Gammel Ågård og født d. 25. dec. 1860 i Bryrup. Han blev d. 28. apr. 1885 gift med Mette Marie Cathrine Pedersen i Fuglsang; hun var født d. 26. sept. 1860 i Oksenbjerger, Nykirke sogn. Et par af hans sønner udvandrede til U. S. A.

D. 6. sept. 1899, skøde fra Jørgen Madsen til Søren Nielsen, der i en del år havde været bestyrer i Vesterdam. Han var fra Tofthøj og født d. 27. marts 1859. Margrethe Sørensen, smedeenken fra Kokborg, var husbestyrerinde for ham. Da matr. nr. 12e blev solgt fra i 1913, efter at banen var blevet anlagt, var det slut med større landbrug på stedet, der var kun lidt jord ved ejendommen sydvest for banen. Nogle af udhusene blev revet ned og skal være brugt ved byggeri i Vesterdam.

D. 14. 5. 1913, skøde fra Søren Nielsen til Thomas Madsen, gift med Marie. De havde boet i Grarup, de var ældre mennesker, og de dyrkede den jord, der var tilbage og gik ellers lidt ud i dagleje. Thomas kunne også klare mindre reparationer på de gamle stueure.

D. 29. nov. 1927, skifteattest læst som adkomst for enke Juliane Marie Madsen, f. Pedersen, efter at Thomas Madsen var død.

D. 20. okt. 1928, skøde fra Marie Madsen til Viggo Gandrup. Han var født d. 29. okt. 1900 i Vester og søn af Peder Herslev Gandrup, fisker på Rørbæk.

D. 18. aug. 1934, skøde fra Viggo Petersen Gandrup til Karl Jørgensen.

D. 6. marts 1936, skøde fra Karl Jørgensen til Johannes Nielsen

D. 15. febr. 1938, skøde fra Johannes Nielsen til Erik Nielsen, søn af Johanne og Jens Jørgen Erik Nielsen, der havde

Udstykninger fra matr. nr. 12 Kokborg.

Matr. nr. 12b Kokborg. Sandagergaard.

Begyndelsen til ejendommen var et lejemal fra Peder Andersen, neml.: d. 22. 6. 1838, Peder Andersen udlejer til Terkel Jørgensen en hedelod fra matr. nr. 12 i 99 ar. Årlig leje 2 rbd.

D. 19. 3. 1844, Terkel Jørgensen fremlejede parcellen til Kirsten Kirstine Nisdatter, enke efter Christen Andersen i Oddebæk. Både Terkel Jørgensen og Kirsten Nisdatter boede på det tidspunkt i Thyregodlund. Arlig afgift 3 rbd. hver l. 5. Lejetid 98 ar.

D. 17. 3. 1849 fik Jacob Sørensen, der nu ejede matr. nr. 12 Kokborg, udstykningsbevilling til matr. nr. 12.

D. 10. 11. 1849, skøde fra Jacob Sørensen til Peder Pedersen, der var født i Lønå. Han var gift med Birgitte Marie Christensdatter, der var datter af Chr. Andersen og Kirsten K. Nisdatter. Hartkorn for 12b = 1 skp. 3 fkr. 2 alb. Købesum 200 rbd.

Lejekontrakten imellem Terkel Jørgensen og Kirsten K. Nisdatter blev samtidig ophævet.

D. 9. jan. 1883, skøde fra Peder Pedersen til svigersøn Johan Madsen, søn af Mads Johansen i Ågård og født i Bryrup. Han var gift med Kirstine Pedersen.

D. 17. 7. 1905, skøde fra Johan Madsen til svogeren Niels Pedersen. Han var født d. 9. 10. 1862 i Kokborg. Hans kone Bolette Kirstine Pedersen var født i Enkelund d. 23. 5. 1869 som datter af Niels Pedersen og Kirsten Marie Nielsen.

D. 12. 3. 1930, skøde fra Niels Pedersen til Hans Therkelsen, født 1902 i Vejle, søn af Chresten Johannes Therkelsen og Else Marie Jensen. Han var gift med Anne Moesgaard, datter af Martin Moesgaard i Ny Kjærgaard.

Jens Christian Ilsøe, gift med Hans Therkelsens datter Else Marie Moesgaard Therkelsen, født 1944 i Kokborg, død 1992.

1993: Kjeld Ilsøe, Brandevej 35.

## Matr. nr. 13 Kokborg

Gården hørte i 1638 sammen med en anden gård, og antagelig var det den gård, der senere fik matr. nr. 11, de var nemlig lige store, 4 tdr. 2 fkr. 2 alb. htk. Den samlede gård har så haft htk. 8 tdr. 1 skp. 1 fkr. 1 alb., så den var rigelig stor til at der kunne være 2 fæstere eller 2 generationer på den. Den kaldes forarmet og næsten øde, sikkert på grund af general Wrangels togt op gennem Jylland i 1629.

I 1651 var gården skilt fra med det halve htk., og fæsterens navn opgives til Niels Jepsen. I Hastrups jordebog kaldes han Niels Ibsen, men det er den samme mand. Landgilden var 1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 fødenød, 1 svin, 1 lam, 1 gås, 1 skp. havre og 2 høns. I matriklen fra 1662 opgives udsæden til 1 td. rug og ½ td. byg, og der avledes 6 læs hø. Niels Jepsen var borte, men den ny fæster Mads Nielsen kunne godt være hans søn.

Ved et skifte på Hastrup efter oberst Jørgen Kaas i 1670 tilfaldt gården Hans Kaas i arv, men han overdrog straks gården til sin bror Jørgen Grubbe Kaas. Der var igen kommet en ny fæster, han hed Peder Knudsen, og han var der til 1697. Hans Kaas overtog igen gården sammen med Hastrup, da broderen blev amtmand over Lundenæs og Bøvling amter i 1682. D. 30. marts 1687 opgav Peder Knudsen sin besætning til 1 hest og 1 får, da der blev udskrevet kop og kvægskat. Gården har sikkert haft besvær med at yde landgilden, og i den ny matrikel i 1688 blev hartkornet nedsat til 4 tdr. 1 alb.

Kokborg blev på den tid kaldt Hønskov, og der er ingen af fæsterne nævnt i skattelisten for 1704, men fra et pantebrev kendes deres navne. Peder Pedersen havde overtaget fæstet af gården, Peder Knudsen var blevet fæster på et bol med 1 td. htk. og hans nabo Mads Nielsen på et andet bol kunde være hans forgænger. Peder Pedersen med tilnavnet Hole var født i Pomphole i 1666, han var søn af Peder Pedersen og Johanne Pedersdatter i Pomphole. Han var gift med Karen Pedersdatter, der var født i 1661, hun kunne være datter af Peder Knudsen, men kirkebogen går ikke så langt tilbage. Peder Hole havde ialtfald 2 børn, Hanne var født i 1693, hun blev i 1720 gift med ladefoged Enevold Nielsen på Hastrup, og de fik Vesterdam i fæste. En søn, der hed Peder Pedersen ligesom sin far, blev fæster i Kokborg, senere i Fuglsang, for at skelne ham fra "Gamle Peder Hole" blev han kaldt "Lille Peder Hole". Han var født i 1699.

I et skifte fra Hastrup dateret d. 27. apr. 1713 kan det ses, at der var kommet en fæster mere på gården, han hed Mourids Sørensen, og han var født i 1651, så han var ikke helt ung. Han var gift med Karen, hvis efternavn ikke kendes. I 1715 var Peder Hole igen blevet alene på gården, Mourids var flyttet til Toftlås, der døde hans kone Karen Mouridses i 1727 og blev begravet d. 26. okt., hendes alder var ukendt. Mourids døde i 1733 og blev begravet d. 22 febr., 81 år gl.

I 1723 var Peder Hole fæster sammen med Christen Pedersen, han var der så kort tid, at der ikke vides noget om ham. Peder Hole var igen alene til 1739 ifølge fattigprotokollen, da døde hans kone Karen Pedersdatter og blev begravet d. 23. aug. 78 år gl. Det ser ud til, at Peder Hole blev gift igen, men han flyttede til Over Fuglsang, hvor han blev fæster sammen med sin søn. Han døde i 1748 og blev begravet d. 13. marts, 82 år gl.

Den ny fæster på gården i Kokborg hed Friderich Pedersen, han var født i 1714. Han var gift med Anne Mortensdatter, der var født i Åle Skovhus i 1710. De døde begge i Hindskov i 1787. Foruden dem var der en fæster mere på gården, det var Jens Michelsen, der var født i 1690 og d. 30. dec. 1725 blev gift med Birthe Christensdatter fra Rind. Han var fæster i Kokborg fra 1726, men det fremgår ikke klart af jordebøgerne, om det var på samme gård. De fik en søn Christen i 1726, men han døde i 1749, og Birthe Christensdatter døde samme år og blev begravet d. 27. apr., hun var født i apr. 1679. Jens Michelsen blev d. 30. nov. 1749 gift med Karen Nielsdatter fra Hesselbjergerne, og de fortsatte som fæstere, til Jens Michelsen døde i 1764 og blev begravet d. 26. dec. I de sidste år var han slemt forarmet.

Anne og Friderich Pedersen fik datteren Elsebe Dorothe i 1744 og sønnen Peder i 1750, han blev senere fæster i Vester Hindskov. Friderichs mor Anne Sørensdatter boede også i gården, hun blev kaldt Anne Nidvad, og hun havde Peder Pedersen hos sig. Det kneb lidt med hans forstand, så han blev kaldt "gal Peder", han blev delvist forsørgt af fattigkassen, men venlige naboer forsynede ham med tøj, og det ser ud til, at han blev behandlet godt. Da hans mor døde, fandt man en plads til ham på Århus hospital (plejehjem), og der må han være død. En tredje bror Søren Pedersen var fæster i Pomphole.

I 1756 flyttede den unge Peder Hole fra Over Fuglsang til Toftlås, hvor han døde kort efter. Friderich Pedersen flyttede til Fuglsang med sin familie og overtog fæstet der. I stedet for blev Peder Madsen fæster i Kokborg, han var født i Brande i 1709, og d. 14. maj 1733 var han blevet gift med Anne Pedersdatter fra Thyregod by. Hun var født i 1703, men det vides ikke, hvem hendes forældre var. De havde først boet i Hindskov, hvor deres 4 børn var født: 1. Anne i 1733. 2. Mads i 1735. 3. Mette i 1737. 4. Peder i 1742. Mads blev d. 27. juli 1762 trolovet med Friderich Pedersens datter Elsebe Dorothe, og d. 26. sept. samme år blev de gift med kongebrev.

Peder Madsen var i Kokborg til 1768, så flyttede han til Thyregod by, hvor hans kone Anne Pedersdatter døde samme år og blev begravet d. 27. nov., 65 år gl. Sønnen Mads Pedersen var blevet fæster i Over Fuglsang, og Peder Madsen fik ophold hos ham, han døde i 1781 og blev begravet d. 29. apr., 72 år gl. Også han havde haft det temmelig småt i sine

sidste år i Kokborg. Det var Anders Bagger, der var herremand på Hastrup, og det kneb for ham at få fæstere på en del af gårdene, der er noget der tyder på, at han har været en streng husbonde. Peder Madsens søn Mads var en kort tid fæster sammen med Jens Michelsen, men efter 1768 stod gården øde, og den blev kaldt Ødegaard, et navn der hang ved, også efter at gården var blevet beboet og købt til selveje.

Landgilden var afløst af en pengeafgift på 4 rd. 4 mk. årlig, og det skulle ikke være afskrækkende, men der står ikke noget om bygningernes tilstand. Da den tidligere herremand på Hastrup Anders Nielsen Wong kom tilbage fra Brande by og fik Vesterdam i fæste, blev det halve af ødegården lagt under Vesterdam og drevet derfra, den anden halvdel var stadig øde i 1780. Tilstanden var den samme i 1796 lige før jorden i Kokborg by blev udskiftet, Johan Jacob Sejer fra Rørbæk havde da Vesterdam i fæste og drev den ene halvdel af ødegården, den anden halvdel 2 tdr. ½ alb. htk. lå ubrugt.

Ved udskiftningen i 1796 opstod gården igen, da den fik tillagt nyt htk. 3 tdr. 1 skp. 2 fkr. 2 alb. Opmålingen blev foretaget af kongelig landinspektør Haar fra Århus, og jorden omkring Kokborg by blev helt omlagt. Der gik et stykke tid, inden det lykkedes den ny ejer af Hastrup Jens Schoustrup at få fæster på gården og få den solgt ligesom de andre gårde i landsbyen.

D. 15. juni 1798, skøde fra Jens Schoustrup til Andreas Olesen på hans påboende fæstegård, købesum 500 rd., der synes at være høj i betragtning af gårdens tilstand. Andreas Olesen lånte 450 rd. af justitsråd de Thygeson på Mattrup, der financierede mange gårdkøb i Thyregod sogn.

Andreas Olesen var født i 1757, døbt d. 2. nov. og fremstillet i kirken d. 6. nov., søn af smed Ole Andersen og Barbara Lauridsdatter i Kokborg. Hans morfar Laurids Jensen Holstebro havde været degn i Thyregod i 55 år, og hans oldefar kaptajnløjtnant Andreas Jæger havde ledet eksercitsen ved Thyregod kirke først i 1700-årene. Andreas Olesen var gift med Margrethe Hansdatter, der ikke var fra Thyregod, hun var født i 1749. De havde ingen børn, men Andreas Olesen, der var landsoldat, fik i 1803 en søn med Birthe Marie Christensdatter, der tjente i Vesterdam. Da Margrethe Hansdatter døde i 1814 og blev begravet d. 12. juni, blev Andreas gift med Birthe Marie, der var født i 1777, døbt d. 25. sept., datter af Christen Pedersen Hole og Sidsel Andersdatter i Thyregod by. Birthe Marie og Andreas fik endnu 2 sønner: 1. Christian, født d. 8. aug. 1815 og 2. Niels, født d. 3. nov. 1820.

D. 24. juni 1807 købte Andreas Olesen gårdens tiender af Thomas Grynderup i Thyregod by. Der er ingen tvivl om, at han havde besvær med at få gården i drift igen, man lagde hindringer i vejen for at udstykke gårdene, så han kunne ikke redde sig ved at sælge jord fra. Hans skøde blev først tinglæst, da han solgte gården igen.

D. 25. febr. 1811, skøde fra Andreas Olesen til hans yngre bror af samme navn, købesum 1000 rd. dansk kurant, htk. som før. Skødet blev skrevet på Brandholm, Otto Arevad og Peder Usseltoft skrev under til vitterlighed, men man får indtryk af, at det var en pro forma handel. Gården var medindbefattet i pant for 1200 rd. til Enkekassen sammen med 11 andre mænds obligation, det var en gæld, der var opstået ved deres køb af tiender. Ligeså var der givet pant i gården for 229 rd. 71 sk. for en obligation til Thomas Grynderup, i det tilfælde stod der 5 andre mænd bag samme lån. Andreas Olesen senior blev boende på gården, og Andreas Olesen junior fortsatte som smed i Kokborg, men noget af gården var bortfæstet til en Mads Christensen, der også boede på gården med sin kone Ane Nielsdatter og børn. Noget ejerskab havde de ikke, men de blev kaldt gårdbeboere.

Andreas Olesen senior beholdt gårdens tiender, og i 1819 belånte han dem med 82 rbd. 4 mk. + 25 rbd. hos gårdmand Erich Michelsen i Thyregodlund. I 1821 måtte han afstå disse tiender til Erich Michelsens søn Jens Erichsen for 97 rbd. 4 mk. Sålænge lånet stod hos Erich Michelsen, havde han ret til at bruge gårdens engparcel i Galtkjær.

Andreas Olesen junior var født i 1778 og døbt d. 11. aug. Han var d. 11. apr. 1812 blevet gift med Ane Marie Christensdatter fra Neder Fuglsang, hun var født i 1793 og døbt d. 10. febr., de havde en kort tid boet i Fuglsang hos hendes forældre Christen Hansen og Mette Erichsdatter. Efter sin tid som smed og gårdejer i Kokborg blev den unge Andreas sognesmed i Thyregod by.

De 2 brødre klarede ikke statsbankerotten og landbrugskrisen bagefter, justitsråd de Thygeson satte gården til auktion på grund af den uindfriede obligation, og d. 14. nov. 1821 blev der holdt 3. auktion, hvor de Thygeson selv blev højstbydende med 100 rbd. rede sølv. D. 12. febr. 1822 udstedte han et gavebrev på gården til sin svigersøn generalkrigskommissær Becker på Tirsbæk, det blev tinglæst d. 22. febr. 1822, men endelig skøde blev først udstedt d. 15. dec. 1825. Navnet Ødegaard fulgte stadig med gården, som Becker naturligvis ikke ville beholde. Han forbeholdt sig sin ret overfor Andreas Olesen senior, så obligationen var ikke ude af verden. Andreas boede på gården til 1823, så rejste han til Brande, hvor han købte en gård af Christen Jensen Lilholm, der senere blev ejer af gården i Kokborg. Andreas Olesen døde d. 16. nov. 1830, og Birthe Marie døde d. 29. maj 1831, hendes mor var fra Risbjerg, såvidt vides.



På gården i Kokborg boede der i 1825 en mand, der hed Niels Christian Andersen, det må være en bestyrer, som Becker har sat på gården, han havde ikke noget skøde.

D. 4. okt. 1826, skøde fra generalkrigskommissær Becker til Christen Andersen, der boede i Neder Donnerup. Købesum 100 rbd. sølv. Christen Andersen var født på Kokborggård, matr. nr. 9 Kokborg, i 1775, han blev døbt d. 9. juli. Hans forældre Anders Nielsen Uhre og Maren Stephansdatter var fæstere af gården til 1808. Christen Andersen havde ejet Kokborggård, og i 1831 købte han den igen, så han ejede 2 gårde i Kokborg. Han var gift 5 gange, da han kom til Kokborg i 1826, var han gift med Kirsten Marie Hansdatter, der var født i 1801, døbt d. 28. juni, datter af gårdmand og skrædder Hans Iversen. Hun døde d. 8. febr. 1837 i Kokborg, og der findes et skifte efter hende.

Det var igen blevet lovligt at udstykke gårdene, og det var nok det, der var Christen Andersens hensigt med gården, der var blevet matrikuleret under matr. nr. 13 Kokborg. Først lod Christen Andersen en ældre mand fra Givskud, Peder Hansen Hvid, flytte ind på gården, og efter at han d. 14. jan. 1832 fik udstykningsbevilling, solgte han hovedparcellen til ham.

D. 29. febr. 1832, skøde fra Christen Andersen til Peder Hansen Hvid på matr. nr. 13a med htk. 1 td. 3 skp. 1 alb., købesum 236 rbd. 5 mk. 4 sk. sedler og tegn. Peder Hansen var for gammel til at få noget ud af gården, han fik almisse af sognet, og igen blev gården beskrevet som øde. Han døde d. 16. apr. 1834, 66 år gl., lige efter at han havde solgt gården igen. På gården havde der været et stuehus på 10 fag og et udhus på 6 fag, men de var begge nedbrændt for ham.

D. 12. apr. 1834, skøde fra Peder Hansen Hvid til Christen Jensen Lilholm fra Drantum, gift med Ane Margrethe Andersdatter fra Skarrild. Købesum 236 rbd. 5 mk. 4 sk., ligesom P. Hansen havde givet. Christen Jensen blev der kun i 4 år.

D. 10. febr. 1838, skøde fra Christen Jensen Lilholm til søsteren, enke Johanne Marie Jensdatter, født i Lilholm i 1792. Htk. som før, købesum 100 rbd. rede sølv. Christen Jensen havde fået forsikringssummen udbetalt og havde sat nye bygningen på stedet. Johanne Marie havde været gift med Lars Larsen Risbjerg, der havde ejet Vestergård i Thyregod by, han var død i 1821, og hun havde senere haft ejendom i Hjortsballe og sidst boet i fattighuset i Thyregod, dog ikke som fattiglem.

D. 24. maj 1843, skøde fra Johanne Marie Jensdatter til Søren Pedersen fra Borup, købesum 300 rbd. sølv, Kjeld Thomsen Langkjær var lavværge for sælgeren, og køberen lånte 200 rbd. sølv af samme Kjeld Thomsen. Søren Pedersen var født d. 25. juni 1815, søn af Peder Andersen Odderbæk og Maren Pedersdatter i Borup. D. 8. nov. 1842 var han blevet gift med enke Karen Nielsdatter Rabæk fra Skarrild. Dermed var der kommet en familie på gården, som blev der i 135 år. Gården var ikke flyttet ud af byen, den lå på sin gamle plads østlig i byen.

Karen og Søren Pedersens børn var alle født i Kokborg: 1. Niels Rahbæk, født d. 8. apr. 1843. 2. Margrethe, født d. 19. juli 1844. 3. Maren, født d. 30. nov. 1845. 4. Niels Peter, født d. 2. marts 1847. 5. Ane, født d. 11. marts 1849. 6. Andrea Christine, født d. 9. dec. 1851. 7. Mette Marie, født d. 6. juni 1854. 8. Jensine, født d. 19. dec. 1856. Margrethe blev gift med den opfindsomme smed Martin Nielsen i Kokborg, Ane blev gift med Peder Hansen i Filskov og Maren blev gift med Jørgen Pedersen i Dørken.

D. 5. aug. 1867, skøde fra Søren Pedersen til søn Niels Rahbæk Sørensen, nyansat htk. 6 skp. 2 fkr. 1 3/4 alb., købesum 200 rd. Der blev oprettet aftægtskontrakt for Søren Pedersen og hustru til værdi 450 rd., til beboelse skulle der opføres 3 fag stuehus i nærheden af gården, enten grundmur eller bindingsværk, men Søren Pedersen døde allerede d. 10. sept. 1867, 52 år gl. Karen holdt hus for sønnen, indtil han blev gift, derefter var hun aftægtskone til sin død d. 16. apr. 1883, hun blev 68 år gl.

Niels Rahbæk blev i 1871 gift med Mette Marie Laursen, der var født d. 4. aug. 1850 i Tørring. De fik 4 børn: 1. Søren Nielsen, født d. 17. aug. 1872. 2. Laurits Nielsen, født d. 3. nov. 1874. 3. Carl Rahbæk, født d. 10. okt. 1879. 4. Mette Marie Nielsine, født d. 14. nov. 1885. Niels Rahbæk Sørensen opdyrkede eller tilplantede de arealer af gården, der endnu henlå i hede, og han fik sit navn sat på en af stenene i Kongenshus mindepark. Han var også en dygtig kampestensmurer.

D. 22. juni 1912, skøde fra Niels Rahbæk Sørensen til søn Laurits Nielsen Sørensen, kaldt Laust Rahbæk. Hans bror Carl Rahbæk, der var snedker, begyndte i et værksted på gården, senere flyttede han til Thyregod by, hvor han drev en stor tømmer og snedkervirksomhed. Laust Rahbæk drev gården til sin død i 1933, han var ugift, og det blev Carl Rahbæks ældste søn, der overtog gården.

D. 21. febr. 1933, arveudlægsskøde udstedt til Niels Rahbæk Sørensen, gift med Inger, datter af Anders Andersen Risager i Thyregodlund.

1993: Jørn Ulrik Norlyk, Ågårdsvej 55, Kokborg. - 1995: Kirsten Pedersen og Kim Jacobsen.

## Udstykninger fra matr. nr. 13 Kokborg.

**Matr. nr. 13b Kokborg.**

D. 1. marts 1832, skøde fra Christen Andersen til kromand Johan Jacob Gottfredsen i Thyregod på parcel nr. 2 af sin gård i Kokborg, htk. 3 skp. 1 fkr. 2½ alb., købesum 50 rbd. rede sølv. Bevilling af 14. jan. 1832. Der var gravningsret til hedetørv i et hede-og moseskifte i Galtkjær eng og til klyne i byens klynemose, Løjenmose kaldet. Gottfredsen ejede Vestergård i Thyregod by.

D. 28. aug. 1832, skøde fra Johan Jacob Gottfredsen til Jens Madsen i Thyregod, født i 1812, søn af Mads Mikkelsen, Søndergård. Købesum 95 rbd. Der var endnu ingen bygninger på stedet, der først blev drevet fra Søndergård, og fra 1837 fra Midtgård, da Jens Madsen blev gift med enken Karen Larsdatter.

D. 28. maj 1842, skøde fra Jens Madsen til murer Rasmus Hansen fra Thyrsted, der var gift med Ellen Kirstine Eriksdatter fra Hedegård i Ejstrup sogn. Købesum 100 rbd. sølv. Rasmus Hansen satte bygninger på stedet, dertil lånte han 180 rbd. sølv af sin svoger Søren Eriksen i Hedegård.

D. 20. apr. 1843 lejede han et stykke jord af Jens Peter Christensens enke Else Marie Knudsdatter i Vandborg. Det var 168 alen bredt, og mod syd og vest grænsede det til Rasmus Hansens lod, mod øst til den såkaldte "Skomager ager", og mod nord til Kokborg skel. Lejemålet gik over 99 år, og den årlige afgift var 1 rbnk. sølv.

D. 26. juni 1847, skøde fra Rasmus Hansen til Peder Martinussen fra Dørken, nyt htk. 2 skp. 3 fkr. 3/4 alb. under matr. nr. 13b Kokborg. Købesum 200 rbd. rede sølv. Peder Martinussen var født i Vester på Marienlund i 1811, døbt d. 15. apr., gift med Mette Madsdatter, født i 1806 og døbt d. 5. okt., datter af Mads Mikkelsen og Ellis Poulsdatter, Søndergård i Thyregod.

D. 25. juni 1856 købte Peder Martinussen matr. nr. 8b Thyregod af Christen Nielsen, Vandborg, htk. 1 fkr. 3/4 alb., købesum 100 rd. rigsmønt. Det var den lejede parcel, så lejekontrakten blev ophævet.

D. 20. sept. 1865, skøde fra Peder Martinussen til søn Martinus Pedersen på matr. nr. 13b Kokborg og 8b Thyregod, købesum 300 rd. rm. Mette og Peder Martinussen fik aftægt til værdi 250 rd. rm., og til beboelse fik de 3 fag i den østre ende af Stuehuset. Martinus var født på Thyregodlund mark d. 30. okt. 1838, og han var gift med Mette Marie Mouritsen, født i Hvejsel i 1844. I 1871 flyttede Peder Martinussen til Brande sogn, hvor han lejede en parcel matr. nr. 3c Grarup.

D. 14. aug. 1901, udlægsskøde til Frederik Antonius Rasmussen, der var født d. 3. dec. 1854 i Fuglsang, søn af Rasmus Christensen og Singer Pedersen på "Langelænderjorden". Han var gift med Karoline Olesen, født d. 24. jan. 1862 i Sdr. Omme. Hans mor Singer Pedersen boede hos dem, hun var født d. 29. maj 1818 i Stoense på Langeland.

D. 2. apr. 1902, skøde fra Frederik A. Rasmussen til Peter Martin Iversen, født d. 1. jan. 1876, søn af Jens Peter Iversen og Johanne Pedersen i Thyregod. Han var gift med Karen Johanne Bering, født d. 3. juli 1876 i Kokborg, datter af Rasmine og Hans Bering Johansen. Martin Iversen havde plejedatteren Thyra og datteren Minna.

D. 11. jan. 1923, skøde fra Martin Iversen til Guthardt Frederik Nielsen. Martin Iversen købte den gamle skole i Kokborg.

D. 1. aug. 1929, skøde fra Guthardt Nielsen til Emil Jacobsen. Guthardt Nielsen flyttede til Smedebæk i Ejstrup sogn.

D. 19. sept. 1929, skøde fra Emil Jacobsen til Karl Marinus Christensen, der satte nye bygninger på stedet. D. 27. okt. 1934 blev der stadfæstet ekspropriation af jord til Horsens Vestbaner, der havde begyndt kørslen i 1929. D. 27. apr. 1944 købte Karl M. Christensen matr. nr. 11t Kokborg af Mathias Mathiasen, det var en englod med htk. 1 fkr. 2 alb. 1991: ejer Knud Hansen, Vestergård i Thyregod.

1995: Ninna og Kaj G. Poulsen, Hastrupvej 21, Kokborg.

\*\*\*\*\*

**Matr. nr. 13c Kokborg.**

Da Christen Andersen i 1832 fik udstykningstilladelse til matr. nr. 13 Kokborg, lagde han parcel matr. nr. 13c ind under matr. nr. 9 Kokborg, som han også ejede. Htk. 2 alb. Da han solgte Kokborggård matr. nr. 9, fulgte parcellen ikke med i første omgang, det skete ved et særskilt skøde til Johanne Jensdatters søn.

D. 15. juli 1845, skøde fra Christen Andersen til Jens Knudsen på matr. nr. 13c Kokborg med nyt htk. 3 fkr. ½ alb. Købesum 50 rbd. Parcellen var derefter forenet med Kokborggård til 1935.

D. 6. maj 1935, udstykket og solgt af Christian Lund til søn Peter Lund på matr. nr. 9l og 13c Kokborg med htk. 2 skp. 3 fkr. 2 3/4 alb. + 2 alb. Peder Lund var født d. 24. juli 1905 i Fuglsang, han var gift med Anna.

1976: ejer Knud Lund. 1995: Ruth og Anders Madsen, Kokborgvej 4, Kokborg.

\*\*\*\*\*

### Udstykninger fra matr. nr. 13 Kokborg.

#### Matr. Nr. 13d Kokborg.

D. 13. juni 1839, udstykket af Christen Andersen i Toftløs og solgt til enke Kirsten Kirstine Nisdatter, htk. 1 td. 1 skp. 3 fkr., købesum 160 rbd. sedler. Christen Andersen havde bebygget stedet i 1838, da han solgte Kokborggård. Kirsten Nisdatter var født i Smedebæk mølle i 1787, datter af møller Nis Jensen Fisker og Birgithe Marie Christiansdatter. Hun havde været gift med Christen Andersen, Oddebækgård, og hun var mormor til Frederik Iversen, Trædballehus.

D. 18. dec. 1848, skøde fra Kirsten Nisdatter til Søren Jacobsen i Kokborg, nyt htk. 5 tdr. 1 fkr. 1 alb., købesum 500 rbd. rede sølv. Jens Iversen i Thyregodlund var lavværge for Kirsten Nisdatter, der var hans svigermor. Hun flyttede til Thyregodlund, senere lejede hun jord i Kokborg hede, og hun døde hos svigersønnen Peder Pedersen i Kokborg d. 12. okt. 1858. Søren Jacobsen var enkemand, han havde solgt sin gård matr. nr. 10a Kokborg til Frederik Damgaard, og datteren Karen, der var født d. 13. juli 1815, holdt hus for ham. D. 4. juli 1850 blev hun gift med Johan Bering, født i 1806, døbt d. 13. febr., søn af degnen Hans Bering og Marie Mortensdatter.

D. 14. juli 1850, skøde fra Søren Jacobsen til Johan Bering, der skulle yde en aftægt til værdi 225 rbd., men Søren Jacobsen døde allerede d. 10. febr. 1851, 72 år gl., han var søn af Jacob Jensen i Kokborg. Karen arvede 40 rbd. efter sin mor Else Cathrine Hansdatter, der var død d. 3. febr. 1841. D. 30. sept. 1858 købte Johan Bering matr. nr. 19b Fuglsang af Jens Green og lagde den sammen med matr. nr. 13d. Htk. 2 fkr. 2½ alb., købesum 50 rd. Johan Bering døde d. 28. juli 1876, og d. 27. aug. 1876 blev skifteattest læst som adkomst for enke Karen Sørens datter. Der var 5 børn i ægteskabet: 1. Søren, født d. 27. jan. 1870. 2. Hans, født d. 7. apr. 1853. 3. Martin Peter, født d. 23. maj 1855. 4. Else Kathrine, født d. 5. sept. 1856. 5. Marie, født d. 28. marts 1860.

D. 14. marts 1877, skøde fra Karen Sørens datter til søn Hans Bering Johansen, der i 1876 var blevet gift med Rasmine Hansen, født i Hammer sogn i 1851, hun døde i 1900. Der var 7 børn i ægteskabet: 1. Karen Johanne, født d. 3. juli 1876. 2. Hans Madsen, født d. 14. okt. 1878. 3. Martine Nikoline, født d. 23. jan. 1881. 4. Jens Severin, født d. 3. jan. 1884. 5. Johan Overmark, født d. 25. juli 1886. 6. Jens Nikolaj, født d. 23. maj 1889. 7. Marie, født d. 15. aug. 1891. 3 af dem døde som små. Hans Bering havde mange tillidshverv, og han havde gården i 51 år.

D. 8. marts 1928, skøde fra Hans Bering til søn Jens Nikolaj Bering. Han var gift med Laura Hansen fra Ringgive. Jens Bering døde i 1956, og d. 31. jan. 1957 blev skifteudskrift læst som adkomst for enke Laura Bering. Hun skødede samme dag gården til sin søn Hans Christian Bering. Han solgte senere til sin søstersøn, der frasolgte jorden og senere gården med en mindre toft.

1995: Jørgen P. Jensen, Hastrupvej 21, Kokborg.

\*\*\*\*\*

#### Matr. nr. 13e Kokborg.

D. 13. aug. 1833, skøde fra Christen Andersen til Niels Bertelsen fra Sønderlund i Brandlund, htk. 2 skp. 1 alb., købesum 25 rbd. sedler og tegn. Niels Bertelsen var i 1821 blevet gift med Karen Mikkelsdatter, der var enke efter Niels Chr. Thomassen i Brogård. Han skulle selv bebygge parcellen.

D. 8. jan. 1836, skøde fra Niels Bertelsen til Kjeld Thomsen, Stampemøllen i Brande. Der var skrevet skøde allerede d. 24. nov. 1833, men det var bortkommet, inden det blev tinglæst. Købesum 34 rbd. sedler. Der blev retssag om handlen, da Søren Jacobsen i Kokborg nedlagde påstand om ret til tørvegravning i Løjenmose, hvoraf en del lå i den solgte parcel. Kjeld Thomsen tabte en retssag mod Søren Jacobsen, og han forbeholdt sig derfor ret til regres mod Niels Bertelsen, der igen indklagede Christen Andersen for vanhjemmel. Sagen forligtes ved at Chr. Andersen gav ejeren af matr. nr. 13e ret til gravning i sin moseparcel på Kokborggård i 99 år imod at erlægge 4 mk. sølv årlig. Kjeld Thomsen var født i Langkær i 1779, han døde d. 10. okt. 1854.

D. 31. jan. 1855, skøde fra Kjeld Thomsen til søn Jens Kjeldsen Langkjær. Det var efter Kjeld Thomsens død, så der må have været en købekontrakt forud, købesum 50 rbd. Igen var der fejl i udstykningspapirerne, men det blev ordnet ved lidt smidighed fra Jens Knudsens og Johan Berings side. Sagen findes i Nørvang Tørrild herreds skøde og panteprotokol nr. 23, fol. 747. Jens Kjeldsen var født i 1813, han var gift med Ane Marie Pedersen. Han havde overtaget stampemøllen og Brande jernværk efter sin far, så det var nok mest tørvene på ejendommen, han var interesseret i. D. 25. dec. 1857 købte han matr. nr. 9b Kokborg af Jens Knudsen på Kokborggård og lagde den til matr. nr. 13e, også i den parcel var der tørv.

D. 29. dec. 1860, skøde fra Jens Kjeldsen til Jens Mathiasen i Grarup på matr. nr. 9b, købesum 50 rd. Jens Mathiasen var født i 1796, søn af Mathias Christensen og Ane Jensdatter. Han var gift med Mariane Clausdatter fra Sdr. Omme, og de boede på Lerbjerggård i Grarup.

D. 22. dec. 1862, skøde fra Jens Kjeldsen til Jens Mathiasens søn Claus Jensen på matr. nr. 13e og 13g Kokborg. Htk. 1 fkr. 2 3/4 alb. + 1 1/3 alb., købesum 300 rd. rigsmønt. Claus Jensen skulle respektere en lejekontrakt af 22. nov. 1856 til Jens Jensen Bjerre. Claus Jensen var født d. 7. okt. 1840 i Grarup. Hans kone Karen Christensen var født samme år, også i Brande sogn. D. 2. dec. 1866 købte Claus Jensen matr. nr. 21g Kokborg af Mads Johansen i Gammel Ågård, htk. 2 fkr. 2 1/4 alb., købesum 50 rd. D. 19. dec. 1866 købte han matr. nr. 9b Kokborg af sin far Jens Mathiasen, så den igen blev forenet med matr. nr. 13e.

D. 6. dec. 1897, skøde fra Claus Jensen til søn Jens Clausen Jensen, der var født d. 14. maj 1872 i Kokborg på matr. nr. 9b, 13e, 13g og 21g Kokborg.

D. 19. dec. 1900, skøde fra Jens Clausen Jensen til Søren Therkelsen. Det ser ud til, at ejendommen i hans tid stod uden beboere et stykke tid.

D. 5. juli 1902, skøde fra Kurator i Søren Therkelsens bo til Hans Jacobsen Bjerg, født d. 30. okt. 1879 i Grarup. Han blev d. 3. apr. 1903 gift med Andrea Marie Danielsen, født d. 25. marts 1882 i Askær.

D. 5. juni 1906, skøde fra Hans Jacobsen Bjerg til sin far Jacob Christensen, født d. 17. sept. 1854 i Vesterdam, søn af Chr. Andersen og Ane Dorthea Jacobsdatter. Jacob Kjærgaard, som han blev kaldt, var gift med Kirstine Jensen Hauge, født i Vindelev d. 12. aug. 1868, hun var hans 2. kone. D. 7. juni 1909 mageskiftede Jacob Christensen sig til matr. nr. 11k Kokborg fra Anton Jensen i Vester Kjærgård.

D. 22. sept. 1918, skøde fra Jacob Christensen til Thomas Peder Pedersen fra Dørken. Han var født i Sejrup d. 21. jan. 1873, søn af Christen Pedersen og Lise Thomsen, og han var gift med Ane Mette Sørensen, født d. 20. marts 1876 i Dørken, datter af Jens P. Sørensen og Ane Kirstine Olesen.

D. 15. okt. 1940, skøde fra Thomas P. Pedersen til Johannes Schønemann Hansen.

D. 18. jan. 1961, tinglæst skøde fra Johannes S. Hansen til Erling Brogaard Kristensen.

1995: Aase og Erling Brogaard Kristensen, Brandevej 43, Kokborg.

\*\*\*\*\*

#### **Matr. nr. 13f Kokborg.**

D. 11. jan. 1917, udstykket fra matr. nr. 13c af Christen Mortensen og Johannes Jensen, ejere af Kokborggård, og solgt til Niels Poulsen til forening med matr. nr. 9d og 13h Kokborg. Matrikelnummeret synes først at have været tildelt en anden parcel.

\*\*\*\*\*

#### **Matr. nr. 13g Kokborg.**

D. 25. jan. 1909, udstykket fra matr. nr. 13e af Jacob Christensen og solgt til Thomas Madsen Thomsen. Han var født d. 2. nov. 1883 i Brande, og han boede hos den kloge mand Niels Chr. Nielsen, som han var i familie med. Han var mælkekusk.

D. 11. juni 1918, skøde fra Martin Andersen til Thomas M. Thomsen på matr. nr. 11 Hastrup til forening med matr. nr. 13g.

D. 23. marts 1922, skøde fra Thomas M. Thomsen til Aksel Jensen Skov, købesum 16000 kr.

D. 12. apr. 1961, skøde fra Aksel Skov til Aage Møller fra Krejbjerg.

1995: Aage Møller, Nr. Egsgårdvej 1, Kokborg.

\*\*\*\*\*

#### **Matr. nr. 13h Kokborg.**

D. 30. marts 1874, udstykket fra matr. nr. 13a Kokborg af Niels Rahbæk Sørensen og solgt til Niels Nielsen, født d. 22. dec. 1848 i Dørken, søn af husmand Niels Nielsen og Margrethe Pedersdatter. Køberens skulde svare en trediedel af aftægten til Søren Pedersens enke Karen Nielsdatter Rabæk. D. 3. sept. 1873 var Niels Nielsen blevet gift med Maren Pedersen, født d. 7. maj 1850, datter af Peder Pedersen og Birgithe Marie Christensdatter i Kokborg.

D. 13. marts 1899, tilladelse for enke Maren Pedersen til at sidde i uskiftet bo.

D. 16. marts 1904, skøde fra Maren Pedersen til svigersøn Niels Poulsen, født i Vrads d. 11. apr. 1875. Han blev gift med Birgithe Marie Nielsen i 1899, hun var født d. 16. nov. 1873 i Kokborg. D. 11. jan. 1917 købte Niels Poulsen matr. nr. 9d og 13f af Christen Mortensen og Johs. Jensen. D. 4. apr. 1928 blev der tinglyst et skøde på matr. nr. 2c Hindskov fra Hans Iversen Hestlund Nielsen til Niels Poulsen. Skødet må være udstedt mellem 1907 og 1910, da Nielsen ejede matr. nr. 2b Hindskov, hvorfra 2c kom.

D. 12. dec. 1933, skøde fra Niels Poulsen til svigersøn Peter Midtgaard Sørensen, gift med Nielsine Poulsen, født d. 11. maj 1900. Peter Midtgaard købte d. 21. sept. 1950 matr. nr. 13t Kokborg af Niels Rahbæk Sørensen, htk. 1/4 alb.

D. 10. sept. 1968, skifteattest læst som adkomst for arvingerne efter Peter Midtgaard. Samme dag, arveudlægsskøde til søn Søren Midtgaard. Ejendommen omfatter også matr. nr. 13m Kokborg, der sandsynligvis er fulgt med matr. nr. 13f i 1917.

1995: Jonna og Poul E. Ovesen, Brandevej 32, Kokborg.

\*\*\*\*\*

#### **Matr. nr. 13i Kokborg.**

D. 30. marts 1874, udstykket og solgt af Niels Rahbæk Sørensen til søsteren Margrethe Sørensen, født d. 19. juli 1845. Hun havde boet i Brørup men var nu enke, d. 17. okt. 1879 blev hun gift med smed Martin Nielsen i Thyregod, han var fra Vendsyssel. Han nedsatte sig som smed i Kokborg i smedien, der lå på Smedebanken til venstre for vejen.

D. 7. juli 1884 blev vielsesattesten tinglyst som adkomst for Martin Nielsen til huset, der sikkert var det aftægts hus, der er omtalt i Søren Pedersens aftægtskontrakt.

D. 9. dec. 1888, skøde fra Martin Nielsen til Niels Rahbæk Sørensen og Carl Jensen.

D. 20. nov. 1891, skøde fra Niels Rahbæk og Carl Jensen til Andrea Kristine Sørensen. Huset var et stykke tid ubeboet, men Martin Nielsen boede der til sin død d. 18. april 1891, han blev kun 34 år. Andrea var hans svigerinde.

D. 3. jan. 1903, skøde fra Andrea K. Sørensen til Niels Nielsens enke Maren Nielsen, f. Pedersen.

D. 5. febr. 1918, skøde fra Maren Nielsen til skorstensfejer Hans Christian Sørensen fra Egtved.

1987: Hans Dall, Ågårdvej 51, Kokborg. 1995: Eleonora og Gerhard Dall.

\*\*\*\*\*

#### **Matr. nr. 13o og 13p Kokborg.**

D. 12. juni 1917 udstykkede og solgte Maren Nielsen det gamle hus på grunden til skovarbejder Jens Jørgen Nielsen, født d. 25. aug. 1872 i Brande, gift med Johanne, født d. 22. apr. 1878 på Hastrup mark, datter af Niels Jensen og Erikline Kirstine Madsen Birk.

D. 13. juli 1939, skifteattest læst som adkomst for enke Johanne Nielsen. Samme dag, skøde fra Johanne Nielsen til søn Hilmar Nielsen.

D. 6. marts 1943, skøde fra Hilmar Nielsen til Jens Jensen Lund, født d. 28. febr. 1907 i Fuglsang.

D. 21. sept. 1945, skøde fra Jens Lund til Kristian Andersen.  
1995: uden beboere, Ågårdvej 53, Kokborg.

\*\*\*\*\*

**Matr. nr. 13q Kokborg.**

D. 29. apr. 1919, udstykket fra matr. nr. 13b af Martin Iversen og solgt til Hans Peter Hansen i Vester Damgård.

\*\*\*\*\*

**Matr. nr. 13r Kokborg.**

D. 15. juni 1918, udstykket fra matr. nr. 13c af Christian Lund og solgt til Hans Peter Hansen i Vester Damgård.

\*\*\*\*\*

**Matr. nr. 13s Kokborg.**

D. 23. marts 1923, skøde fra Thomas Peter Pedersen til Martin Elisius Sofus Kristian Nielsen (Sofus Kjærgaard). Htk. 3/4 alb. Udstykket fra matr. nr. 13e til forening med matr. nr. 26c Kokborg.

D. 28. apr. 1930, skøde fra Sofus Nielsen til Karl Madsen Jensen, født d. 23. jan. 1879, søn af Peder Kristian Jensen og Mariane Karlsen, Agergård, Vesterlund.

D. 5. dec. 1942, skifteattest for enke Inger Kirstine Martine Jensen.

D. 17. juli 1947, skøde fra Martine Jensen til søn Svend Aage Jensen.

1995:

\*\*\*\*\*

**Matr. nr. 13t Kokborg.**

D. 21. sept. 1950, udstykket fra matr. nr. 13a af Niels Rahbæk Sørensen og solgt til Peter Midtgaard, htk. 1/4 alb., til forening med matr. nr. 13h med flere.

\*\*\*\*\*

**Matr. nr. 13u Kokborg.**

D. 15. febr. 1951, udstykket fra matr. nr. 13g af Aksel Jensen Skov og solgt til Kjærgaard Andelsfrysehus.

\*\*\*\*\*

**Matr. nr. 13v Kokborg.**

D. 31. aug. 1916, skøde fra Chr. Mortensen og Johs. Jensen til Knud Jensen (Kokborg) på matr. nr. 13v og 9f Kokborg. Han bebyggede parcellen. De to mænd havde forinden købt Kokborggård af Knud Kokborg, og der viste sig uoverensstemmelse imellem det opgivne og det opmålte areal, sagen blev ordnet ved at Knud Kokborg overtog de 2 parceller tillagt differencen.

D. 1. maj 1925, skøde fra Knud Kokborg til Elmar Iversen, født d. 15. maj 1899 i Risbjerg, gift med Margrethe Jørgensen, født d. 12. juli 1903.

D. 24. apr. 1944, skøde fra Elmar Iversen til Johannes Poulsen. Der blev under og efter krigen opgravet store mængder brunkul på ejendommen.

D. 12. apr. 1949, skøde fra Johannes Poulsen til Alfred Lund, født d. 22. apr. 1910 i Fuglsang, søn af Chr. Lund og Ingeborg, født Andreassen.

D. 29. apr. 1949, skøde fra Alfred Lund til Knud Rasmussen.

1995: Elly Rasmussen, Ågårdvej 54, Kokborg.

Bilag til matr. nr. 13e Kokborg.

**Nørvang Tørrild Herreders Skjøde og Panteprotokol No. 14. Fol. 719.**

**Udskrivt.**

**Af Forligelsesprotocollen for Vester, Give, Ringgive m. fl. Sogne i Weile Amt:**

Aar 1837 den 6te Mai blev i Forligelsescommissionen paa Engelsholm foretaget No. 31. En Sag, hvorved Niels Bertelsen fra Lilholm i Brande Sogn indkalder Christen Andersen af Kokborg i Thyregod Sogn, i Anledning af Handelen om Parcel No. 5 af hans parcellerede Gaards Jorder, ansat til Hartkorn frie Hovedgaardstaxt 2 Skp. 1 Alb. Denne Eiendom har Klageren igjen solgt til Kjeld Thomsen i Brande Stampemølle i Brande Sogn. - Derefter gjør en Søren Jacobsen i Kokborg Paastand til Ret til Tørveskjær i den Deel af Løien Mose, som ligger inde i den udskildte Parcel. - Derom er ført Proces imellem Kjeld Thomsen og Søren Jacobsen, som Kjeld Thomsen hat tabt, og hvorfor han nu søger Erstatning for Vandhjemmel af det solgte Tørveskjær hos Niels Bertelsen, der ved nærværende Klage atter søger sin Regres hos indklagede Christen Andersen af Kokborg. Parterne vare personligen tilstæde og bleve saaledes enige:

Christen Andersen indrømmer Niels Bertelsen som Erstatning for meerbemeldte Vandhjemmel, at han eller nu hans Kjøber Kjeld Thomsen erholder Ret til Tørveskjær eller al anden Brug af Langhedelod, som hører til Christen Andersens iboende Gaard, der staaer for Hartkorn 3 Tdr. 3 Fkr., beliggende i Kokborg i Thyregod Sogn i et Tidsrum af 99 Aar, imod at han aarlig betaler Eieren af denne Lod 4 Mark rede Sølv til hvert Aars Juni Termin og holder sig efterrettelig den Forening, der er foretaget imellem Christen Andersen og de øvrige Beboere af Kokborg Bye, dog fraskriver Christen Andersen og hans Arvinger sig al Ret og Deel i denne Lod i det ovennævnte Tidsrum af 99 Aar, aarlig til Tørveskjær og anden Brug af Mosen.

Sluttelig bemærkes endnu, at i Tilfælde af at Kjeld Thomsen skulde eller endogsaa var nødt til det, at forlange af Christen Andersen en skriftlig Contract paa behørig stemplet Papir om det her indgaaede med Christen Andersen, da skal denne være forpligtet inden 14 Dage efter at det er ham tilkjendegivet af Kjeld Thomsen, til at udstæde ham en saadan lovformelig Overdragelses Contract, imod at erlægge en daglig Mulct af 1 Mark til Brande Sogns Fattige for hver Dag, han tøver med at udstæde denne Contract.

Dette Forlig har usvækket Doms og Executionskraft uden videre Forkyndelse.

**Christen Andersen. Niels Bertelsen.**

**Kjeld Thomsen Langkjær.**

Udskrivtens Rigtighed bekræftes, Petersen. W. Brüel.

Tinglæst som Hæftelse paa Christen Andersens Gaard og Eiendomme.

\*\*\*\*\*

**Nørvang Tørrild Herreders Skjøde og Panteprotokol No. 23. Fol. 747.**

**Skjøde.**

Kjeld Thomasen Langkjær skjøder og overdrager til min Søn Jens Kjeldsen Langkjær følgende Eiendomme: en mig tilhørende Huus paa Brande Gade sønden for Kirkegaarden efter min derpaa havende Skjøde af 30. April 1832, men ikke tinglæst. Ligeledes en mig tilhørende Jordparcel No. 5 paa Kokborg Mark af Hartkorn 2 Fkr. 1 Alb. fri Hovedgaardstaxt efter min derpaa havende Skjøde af 8. Jan. 1836, tinglæst 5. Febr. 1841. Kjøbesum 50 Rigsdaler.

**Langkjær d. 31. Januar 1850, Kjeld Thomsen Langkjær.**

\*\*\*\*\*

Skjøde.

**Underskrevne Jens Kjeldsen Langkjær af Brande Jernfabrik gjør vitterligt som følger:**

Min Fader Kjeld Thomsen med Tilnavn Langkjær blev ved Skjøde af 8. Jan. 1836, tingl. 5. Febr. 1841, Eier af en Parcel No. 5 af den med det Kongelige Rentekammers Bevilling af 14. Jan. 1832 udparcellerede Christen Andersens Gaard i Kokborg, ansat for Htk. 2 Fkr. 1 Alb. fri Hovedgaardstaxt fra Hastrup, men tiendepligtig. Ved Skjøde af 31. Jan. 1850, der tinglæses samtidig med nærværende Document, har min Fader derefter til mig afhændet, saavel et ham tilhørende Huus i Brande som den fornævnte Parcel No. 5 af Christen Andersens Gaard i Kokborg, hvilken Parcel i den ny Matr. er betegnet Matr. No. 13e og ansat for Htk. 1 Fkr. 2½ Alb. gl. Skat 48 Sk. Senere er det opdaget, at der ved den i Aaret 1832 foregaaede Udstykning af Christen Andersens Gaard er indløbet den Feiltagelse i Henseende til Parcellen No. 5, at der til den er henlagt 2 Hedelodder istedetfor kun een af disse Lodder, og min Fader har saaledes, ved at erholde Skjøde paa Parcellen No. 5 og ved som Følge deraf senere at anføres i Matrikulen som Eier af Matr. No. 13e faaet Adkomstbrev, foruden paa den ene Lod, han virkelig havde kjøbt, tillige paa en Lod, han ikke havde kjøbt, men som skulle være henlagt til Parcellen No. 4.

Parcellen No. 4 er i den ny Matr. betegnet Matr. No. 13d, den tilhører nu Johan Bering. Da nu Johan Bering som faktisk og virkelig Eier og Bruger af den feilagtig til Parcel No. 5, Matr. No. 13e henlagte Hedelod, har solgt denne til Jens Knudsen i Kokborg, men Lodden som meldt er indbefattet under Jorderne til Matr. No. 13e, paa hvilke Kjeld Thomsen har Skjøde, Hartkorn og Gammelskat, saa at det har været nødvendigt, at dette Forhold berigtiges ved Udstykning af Matr. No. 13e, og Loddernes Adskillelse er foretaget i mit Navn, som nuværende Eier af Matr. No. 13e, samt approberet i Indenrigsministeriets Skrivelse af 17. April 1858 til Veile Amt.

Ifølge denne Udstykningstilladelse beholder jeg den ene Lod Parcel No. 1, som fremdeles betegnes No. 13e med Htk. 1 Fkr. gl. Sk. 25 Sk., medens den anden Lod Parcel No. 2 betegnes Matr. No. 13f og ansat for Htk. 2½ Alb. gl. Sk. 23 Sk. maa sælges til Bebyggelse inden 2 Aar eller til Forening med beleilig beliggende Eiendomsjorder.

Af Hensyn til Matrikulens og Adkomstprotocollernes Udviisende er det endvidere anseet for nødvendigt, at der meddeles Jens Knudsen Skjøde fra den, der i Protocollerne staaer antegnet som Eier af Matr. No. 13e, altsaa nu mig. I Henhold til den foranstaaende Forklaring og til den Paategning, som Eierne af Matr. No. 13d Johan Bering heneden giver nærværende Document, samt i Medfør af den foran citerede Adskillelsesbevilling, erklærer jeg herved, at jeg intet Krav har paa Parcellen Matr. No. 13f i Kokborg, og at jeg herved efter Johan Berings Begjæring til Jens Knudsen overdrager den Eiendomsret til Hedelodden No. 13f, som i sin Tid feilagtig er givet min Fader Kjeld Thomsen i Skjødet af 8. Jan. 1836. Købesummen er ifølge Johan Berings nedenstaaende Qvittering betalt med 50 Rigsdaler

**Brande Jernfabrik og Stampemølle d. 27. juni 1860,****J. K. Langkjær.**

\*\*\*\*\*

Erklæring:

Jeg Johan Bering, til hvis Eiendom Matr. No. 13d i Kokborg den ovenomhandlede Hedelod, nu Matr. No. 13f egentlig skulde have været henregnet ved Udstykningen i 1832 og senere i Matrikulen, erklærer herved, at jeg har solgt denne Lod til Jens Knudsen, og at det er paa mit Forlangende, at Jens Kjeldsen Langkjær har udstædt foranstaaende Skjøde, samt at jeg saaledes er fuldkommen enig i, at Eiendomsretten til Matr. No. 13f er overdraget og tilskjødet Jens Knudsen. Købesummen 50 Rd. er mig betalt.

**Kokborg d. 28. Juni 1860,****Johan Bering.**

Til Vitterlighed: Jens Pedersen. Peder Martinussen.

\*\*\*\*\*



## Matr. nr. 15 Kokborg. Kjærgård.

Navnet staves Kiergaardt i 1600-årene. I præsteindberetningen i 1638 er Kjærgård endnu ikke kommet med, men det er nok fordi stedet stadig blev regnet for et bol. Den første gang Kjærgård omtales er i et skøde fra 1651, da Marie Below solgte Hastrup til oberst Jørgen Kaas, men det eneste, der fortælles, er at fæsteren hed Michel Pedersen.

I Hastrups jordebog, der er dateret d. 26. marts 1661, opgives Kjærgård til at have et hartkorn på 1 td. 6 skp. 2 fkr. 1½ alb. Landgilden til Hastrup var 1 harbopund smør, 1 gildvædder og 1 gås årligt. Fæsterens navn nævnes ikke, men i matriklen, der blev udarbejdet et par år efter, kaldes han Jep Jensen, også kaldt Jep Murmand efter hans erhverv. Det vides, at han i 1649 boede i Lille Moesgård, der dengang hed Hjortsborg. Fra Kjærgård flyttede han til Kokborg by, hvor han var i 1670.

Hartkornet var i matriklen i 1662 rettet til 1 td. 1 skp. 1 fkr. 1 alb. I sædejorden kunne der sås 2 skp. rug og ½ skp. byg, så der er kun avlet korn til eget brug, der avledes intet hø. Oberst Jørgen Kaas blev dræbt i krigen i 1658, og indtil hans sønner blev gamle nok, var det hans enke Karen Grubbe, der ejede Hastrup og bøndergodset. Ved et skifte i 1670 må Kjærgård være tilfaldet Hans Kaas, for d. 19. maj 1670 solgte han bl. a. Kjærgård til sin bror Jørgen Grubbe Kaas, men havde glemmt, hvad fæsteren hed, så han var nok lige tiltrådt, han kaldes kun Peder. D. 29. april 1671 lånte Jørgen Grubbe Kaas penge af forpagteren på Palsgård til at betale for godset, og i pantebrevet står, at fæsteren i Kjærgård hed Peder Sørensen, og han svarede uændret landgilde af sit fæstebol.

I 1683 blev Kjærgård omvurderet til den ny matrikel, og igen var der kommet en ny fæster, han hed Mourids Jensen. Jorden kaldes "ond", det vil sige sandjord, hvor der kunne dyrkes en bygafgrøde efter staldgødning og derefter et par rugafgrøder, så skulle jorden igen hvile 3-6 år. Der avledes 2 læs mosefoder, altså ringe enghø. Der var "ond" græsning til 1 hovede, det var det græs, der kom af sig selv, når ageren lå brak. Det dyrkede areal i Kjærgård blev opgivet meget nøjagtigt til 8 tdr. 7 skp. 3 fkr. 1 alb. 3 penninge sædeland.

I 1687 var der igen en ny fæster, i en skatliste fra det år opgav Søren Jensen i Kjærgård sin besætning til 2 får, men besætningerne var utroligt små på det tidspunkt. Da den ny matrikel kom i 1688, var Kjærgårds hartkorn nedsat til 7 skp. 1 alb., og det var gældende i de næste 100 år. Da amtmand Knud Gedde købte Hastrup i 1697, var Søren Jensen stadig fæster, og han kan følges til 1708, men i 1711 var han afløst af Lars Christensen, kaldet Lars Kjærgaard. Både Søren og Lars måtte betale 24 skilling pr. td. hartkorn i ekstraskat årligt, for begge blev det bemærket, at de måtte ernære sig af deres avling, de havde ingen bierhverv.

Fra 1713 er der kirkebøger i Thyregod, og man burde egentlig kunne se, hvad fæsternes koner hed. I Lars Kjærgaards tilfælde glipper det, for hverken han eller hans kone døde i Kjærgård. I 1715 var de allerede borte og afløst af Niels Christensen, han nævnes i skødet, da Helvig Lindenow Unger solgte Hastrup til sin svigermor Lene Cathrine Kaas d. 27. juli 1715. Niels Christensen havde en voksen datter Else, der d. 15. okt. 1713 blev gift med Christen Madsen fra Bregnhoved. Niels Christensen er endnu med i Hastrups jordebog i 1723, men den er ikke helt pålidelig, nogle af navnene er forældede.

Det tyder på, at Niels Christensen er blevet afløst af Søren Christensen omkring 1723, men Søren er ikke nævnt i nogen jordebog. Ellers er man på mere sikker grund med ham, han var født i 1666, og han døde i Kjærgård på Olesdag d. 29. juli og blev begravet d. 1. aug. 1751. Han var gift med Mette Nielsdatter, der var født i 1652 og døde i Kjærgård i 1732 og blev begravet d. 20. april. De blev omtalt som Søren og Mette Kjærgaard.

Alt taler for, at den næste fæster Michel Sørensen var deres søn, han var født i 1692, og han var fæster i Thyregodlund, da han d. 10. nov. 1720 blev gift med Anne Jensdatter, der var født i Nr. Snede i 1693. De blev gift i Thyregod kirke, men måtte have tilladelse af pastor Søltoft i Nr. Snede, der ellers skulle have viet dem. De var fæstere på Østergård i Thyregodlund, den der blev til bl. a. Rosenlund, og der fik de 3 børn: 1. Niels, døbt d. 22. juni 1721. 2. Mette, døbt d. 2. apr. 1725. 3. Jens, døbt d. 6. maj 1728. Derefter flyttede de til Kjærgård og blev fæstere der, de fik ikke flere børn. Michel Sørensen var alene om fæstet til 1754, så fik han sønnen Jens som medfæster til 1763, og fra den tid var Jens alene fæster. Michel Sørensen døde i 1772 og blev begravet d. 1. nov., det glemte præsten at indføre, men kom i tanker om det senere. Anne Jensdatter døde i 1774 og blev begravet d. 13. febr. Hun var syg og sengeliggende i de sidste år, og

hun blev plejet af Maren Schave fra Lønå, der til gengæld fik lov til at beholde resten af det korn, som Anne Jensdatter var bevilget af fattigforstanderne.

Michel Sørensens datter Mette blev gift med Niels Enevoldsen fra Vesterdam d. 16. marts 1754, de tjente da begge på Hastrupgård, hvor Nielses far havde været ladefoged. I 1757 opholdt Mette og Niels sig i Kjærgård, men synes samme år at være rejst fra sognet, og et par år senere dukkede de op som fæstere på den store gård Baggeskær ved Herning. Den købte Niels til selveje i 1772, og derfra udgik en stor familie med slægtsnavnene Enevoldsen, Kjær og Nykjær. Jens Michelsen blev gift med Dorethe Knudsdatter d. 14. nov. 1753, hun var født i 1730 og døbt d. 29. okt., datter af Knud Jacobsen og Margrethe Christensdatter i Ågård. De fik 5 børn i Kjærgård: 1. Anne, døbt d. 13. okt. 1754. 2. Knud, døbt d. 14. nov. 1756. 3. Michel, døbt d. 27. apr. 1760. 4. Christen, døbt d. 18. dec. 1763. 5. Margrethe, døbt d. 27. maj 1765. 6. Margrethe, døbt d. 14. aug. 1768. 7. Jacob, døbt d. 15. apr. 1770. Den første Margrethe døde 5 uger gl. Michel blev fæster af Petersborg i Dørken. Efter at forældrene var døde, flyttede Jens Michelsen fra Kjærgård til Svindbæk, hvor han blev fæster af den østlige gård. Dorethe Knudsdatter døde der i 1790, og Jens Michelsen døde hos datter og svigersøn i 1809 som aftægtsmand i Svindbæk.

Den ny fæster i Kjærgård hed Iver Christensen, han var født i 1747, døbt d. 29. sept. og søn af Christen Vorgod Iversen og Hanne Mortensdatter på Vestergård i Thyregod. Han blev trolovet med Kirsten Michelsdatter d. 13. okt. 1772, og d. 1. nov. samme år blev de gift. Kirsten var født i 1747, døbt d. 15. marts, datter af Michel Jensen og Johanne Madsdatter i Thyregodlund. De fik 2 sønner i Kjærgård: 1. Christen blev døbt d. 8. dec. 1773. 2. Michel blev døbt d. 20. maj 1777. Iver blev kaldt Iver Kjærgaard, han var fattigforstander i nogle år, men i 1778 flyttede han til Thyregodlund og overtog fæstet af Østergård. Kirsten Michelsdatter døde i 1780 i Thyregodlund, hendes søster Sidsel i Hindskov og hendes far i Thyregodlund døde umiddelbart efter, så der har sikkert været en smitsom sygdom i familien. Iver Kjærgaard blev gift igen og fik en søn Iver Iversen, der blev stamfar til den store Iversen-slægt i Oddebæk, men allerede i 1782 døde Iver Kjærgaard, 35 år gl.

Fæstet af Kjærgård blev i 1778 overtaget af Jens Jensen, der var født i Sejrup i 1750, døbt d. 11. febr., søn af Jens Jørgensen (Langkjær) og Karen Jensdatter på Søndergård. Jens Jensen blev d. 4. okt. 1778 gift med Sidsel Marie Sørensdatter, der var født i 1752, døbt d. 1. nov., datter af væver Søren Andersen og Maren Nielsdatter i Kokborg by. De fik datteren Karen i 1779, hun blev døbt d. 13. okt. i hjemmet, og i 1782 fik de sønnen Søren, der blev hjemmedøbt d. 29. aug. Jens Jensen betalte 2 rd. årligt i landgilde i stedet for naturalier, hans hoveri bestod af en ugedag på Hastrup og et løb (budtjeneste) efter omgang. Før 1787 rømte han fra fæstet, og man vidste ikke, om han kom igen, det gjorde han dog, men han blev skilt fra Sidsel Marie, og det var nok kun hende, der dyrkede den skp. hartkorn i Kjærgård, som han stod som fæster af senere. Hans datter Karen døde 14 år gl. i 1794, Jens Jensen blev gift igen og blev lejehusmand i Enkelund, så købte han jord i Sejrup, men nåede ikke at tage den i brug, før han døde i 1809, stedet blev til Vestbjerggård i Sejrup. Hans søn Søren opholdt sig i Hornborg, men han kom til Sejrup og købte gården matr. nr. 8 i 1823, han kaldte sig Søren Jensen Kjærgaard.

I 1788 lod Erhardt Stiernholm på Hastrup Niels Christensen fra Harild overtage fæstet af Kjærgård, man var træt af at vente på Jens Jensen, men hans kone beholdt 1 skp. htk. i fæste. Niels Christensen var født i 1760, muligvis var han søn af Christen Seidel i Harild. Niels var gift med Karen Jensdatter fra Grarup, hun var født i 1754, men hendes forældre kendes ikke. De fik sønnen Jens Christian i Kjærgård i 1788, han blev døbt d. 1. apr. Niels Christensen tilsåede 6 tdr. land årligt, avlede 2 læs hø, og han havde græsning til 7 kreaturer, så der var ikke sket den store forandring. Ved udskiftningen af Kokborg i 1796 fik Kjærgård tillagt mere jord, men Jens Schoutrup på Hastrup solgte et stort stykke kaldet Egebjerg til Søren Larsen i Ågård, inden Niels Christensen købte Kjærgård. Skødet blev dog først skrevet d. 14. juni 1799, det omfattede 7 skp. 1 fkr. 2 alb. htk., ligeså meget, som Kjærgård havde før udskiftningen. Købesummen var 60 rigsdaler.

D. 14. juni 1798, skøde fra Jens Schoutrup til Niels Christensen på hans påboende fæstegård med htk. 1 td. 7 skp. 2 alb. for en købesum på 350 rd. Det vil altså sige, at Kjærgård havde fået tillagt 2 tdr. 6 skp. 2 fkr. 1 alb. ved udskiftningen. Det blev taget fra Kokborg by, men det meste har nok været fra fællesdriften i mose og hede. Skødet fik en påtegning om, at man ikke på herredskontoret kunne se, hvor hartkornet stammede fra. Niels Christensen flyttede først til Nørre Hindskov, og derfra til Frederikssæde, matr. nr. 7 i Thyregodlund, og i 1810 flyttede han tilbage til Harild. Sønnen Jens Christian blev gift med pigen Ane Christensdatter fra Borup.

D. 16. juni 1801, skøde fra Niels Christensen til Christian Madsen fra Lundfod på Kjærgård med uændret htk., købesum 562 rd. Peder Arnborg i Brandlund og Jens Pedersen Nørgaard i Lundfod skrev under til vitterlighed. Chr. Madsen var allerede flyttet ind, han var født i Kibæk i 1752, og da han kom til Kjærgård, var han gift med Mette Pedersdatter, der var hans 2. kone. Hun døde i 1810 og blev begravet d. 14. marts 60 år gl. Chr. Madsen blev gift 3. gang med Ane Andersdatter, der var født i Uhre i 1769, datter af Anders Pedersen og Mette Jacobsdatter. Christian Madsens datter af 2. ægteskab Ane Marie blev gift med Laust Bennetzen fra Give. D. 13. juni 1804 købte Chr. Madsen gårdens tiender af Thomas Grynderup i Thyregod by, købesum 100 rd.

D. 20. juni 1808, skøde fra Christian Madsen til Jens Christian Mortensen fra Skærlund. Købesum 400 rd. dansk kurant. Han var også flyttet ind et års tid før. Christian Madsen byggede sig et sted på Kjærgårds mark, som han kaldte Kjærgårdshus, det fik senere navnet Lille Kjærgård. Efter at udstykningstilladelse var givet, købte han d. 11. dec. 1809 3skp. 1 fkr. 2 alb. htk. tilbage fra J. Chr. Mortensen, så han havde jord til huset, se under matr. nr. 16. J. Chr. Mortensen var født i 1766 i Skærlund, d. 19. okt. 1806 var han blevet gift med Kirsten Sørensdatter, født i 1781, datter af Søren Andersen og Dorthea Sørensdatter i Risbjerg. De fik 2 sønner i Kjærgård: 1. Morten, født i 1807, døbt d. 19. juli. 2. Søren, født i 1808, døbt d. 10. juli. Da J. Chr. Mortensen fik 200 rd. for jorden til Chr. Madsen, havde han reelt Kjærgård til 300 rd., det var billigt, selv for den tid, men det er muligt, at han skulle hjælpe Chr. Madsen med at bygge.

D. 24. aug. 1811, skøde fra J. Chr. Mortensen til Niels Pedersen fra Uhre på hovedparcellen af Kjærgård, efter udstykning med htk. 1 td. 3 skp. 3 fkr., købesum 400 rd. dansk kurant. Hartkornet var fri hovedgårdstakst fra Hastrup, men det havde ikke mere den store betydning, da jorden var beskattet og besværet med tiender som anden jord. Niels Pedersen var født i Uhre i 1764, han var d. 16. aug. 1806 blev gift med Anne Christensdatter, født i Hvejsel i 1775, datter af Christen Simonsen og Maren Laugesdatter, der senere flyttede til Oksenbjerge.

Anne og Niels Pedersen havde en kort tid ejet Søndergård i Sejrup, som de havde overtaget efter Jørgen Jensen, der var gift med Annes faster Ane Simonsdatter. Annes far Christen Simonsen havde overtaget fæstet af Frydensbjerg d. 4. jan. 1786. Hendes mor Maren Laugesdatter var datter af Lauge Jørgensen, der var fæster af en gård, der senere blev delt imellem 2 andre gårde. Lauge Jørgensen var søn af Jørgen Lauridsen og Karen Christensdatter, der var nogle af de første, der kom til det næsten folketomme Oksenbjerge efter 1700. Annes forældre og hendes faster var alle med til Kjærgård, og de døde der. Chr. Simonsen døde d. 12. nov. 1832, 93 år gl. Maren Laugesdatter døde d. 11. maj 1837, 93 år gl. Ane Simonsdatter døde d. 2. marts 1830, 83 år gl.

Anne og Niels Pedersen fik datteren Mette i Sejrup i 1809, han blev døbt d. 19. febr. Hun blev i 1846 gift med Frands Jeremiassen, der tjente i præstegården og senere blev husmand i Kokborg. Sønnen Peder blev født i Kjærgård d. 26. okt. 1818, han overtog senere Kjærgård. Niels Pedersen byggede et par nye huse i Kjærgård, og dertil lånte han i 1820 150 rbd. rede sølv af Ole Sørensen i Ågård. Kort efter, d. 28. aug. 1820 døde Niels Pedersen, 56 år gl. Hans enke Anne blev d. 13. jan. 1822 gift med ungkarl Morten Christensen, der var født i Dørken i 1794, døbt d. 16. maj, søn af Christen Christensen og Margrethe Nielsdatter, Nørregård. Anne Christensdatter beholdt skødet på Kjærgård. I hendes 2. ægteskab var der ingen børn. Morten Christensen døde d. 27. marts 1836, 42 år gl., og Anne drev derefter gården i nogle år med søn og datter og et par tjenestefolk.

D. 24. nov. 1846, skøde fra Anne Christensdatter til sin ugifte søn Peder Nielsen, Kjærgårds hartkorn var efter den ny matrikel 7 skp. 2 fkr. 3/4 alb. Købesum 300 rbd. Der blev oprettet en meget udførlig aftægtskontrakt. D. 30. jan. 1849 blev Peder Nielsen gift med Else Marie Eilersdatter fra Naur, hun opholdt sig hos en bror på Kokkelundsberg i Grarup. Da man ikke betroede kvinder til at underskrive et skøde dengang, måtte Anne have Ole Sørensen i Ågård til at skrive under som lavværge. Laust Baarup ved Thyregod kirke skrev skødet, det gamle skøde til Niels Pedersen var skrevet af Anders Nielsen Kartborg, C. A. Thyregods far.

Peder Nielsen var sognefoged i en del år. Han købte nogle parceller ind til Kjærgård. d. 26. maj 1853 købte han matr. nr. 26 Kokborg med htk. 2 fkr. 2½ alb. af Knud P. Knudsen i Hindskov, købesum 50 rbd. D. 2. dec. 1866 købte han matr. nr. 21h Kokborg, htk. 3 fkr. ½ alb., og matr. nr. 21c Kokborg, htk. 3 fkr. ½ alb. af Mads Johansen i Ågård, samlet købesum 50 rd. Begge parceller lå i Ågård ved Kjærgårds skel. Else Marie og Peder Nielsen fik datteren Ane d. 2. nov. 1851, hun blev d. 12. nov. 1869 gift med Jens Christensen, der var født i Skovsbøl d. 18. juli 1842, søn af Christen Christensen og Zidsel Kirstine Jensdatter. 4 af af Jens Christensens søskende kom også til Thyregod. Marie til Ny Hastrup, Niels til Vesterdam, Anders til Lille Moesgård og Ane Kirstine til Thyregodlund.

D. 13. maj 1871, skøde fra Peder Nielsen til Jens Christensen på Kjærgård. Peder Nielsen købte matr. nr. 7a i Thyregod by, det var resten af den store gård, der blev kaldt "Thomas Grynderups gård". Der døde Peder Nielsen d. 3. aug. 1886. Hans enke Else Marie Kjærgaard boede på en mindre parcel til efter 1900, indtil for nylig var der flere ældre, der kunne huske hende.

Jens Christensen byggede nyt stuehus i Kjærgård og anlagde en stor have. I ægteskabet var der 5 børn: 1. Peder, født d. 30. juni 1872. 2. Kirstine, født d. 11. aug. 1873. 3. Christen, født d. 3. juli 1877. 4. Else Marie, født d. 2. febr. 1881. 5. Niels, født d. 6. okt. 1888. Både Peder og Kirstine døde unge.

D. 4. nov. 1904, tinglæst skøde fra Jens Christensen til søn Christen Jensen Kjærgaard, der var gift med Ida Lene Larsen, født d. 5. aug. 1881, datter af Mads Christian Larsen og Maren Christensen på Skærlund mark. Lene havde tjent i Kokborg og Ny Hastrup.

D. 26. febr. 1930, tinglæst skøde fra Christen Jensen Kjærgaard til søn Jens Kjærgaard, født d. 11. febr. 1904, gift i 1924 med Kristine Lund, født d. 17. sept. 1902, datter af Kristian Lund og Ingeborg Andreassen i Fuglsang. Jens Kjærgaard havde i nogle år haft den mindre ejendom matr. nr. 10e Kokborg, den overtog Christen Kjærgaard i stedet for. Han boede der til Lene døde, så flyttede han tilbage til Kjærgård til det aftægtshus, som hans mor havde boet i. Jens Kjærgaard havde Kjærgård til sin død i 1968, d. 4. okt. 1968 blev skifteattest læst som adkomst for Kristine Kjærgaard, født Lund, og d. 12. febr. 1970 blev der tinglyst skøde fra Kristine Kjærgaard til søn Villy Kjærgaard. Han var gift med Gerda Risager, datter af Martin Risager i Enkelund.

Efter Villy Kjærgaards død blev Kjærgård overtaget af hans yngre bror Flemming Kjærgaard, gift med Gurli, datter af Sigurd Pedersen og Signe Marie Pedersen i Ålbæk.

I 1987 ejedes Kjærgård af Sonja og Jens E. Kongsted, Brandevej 36, Kjærgård.

1993: Bent Laursen og Anette Jensen.

\*\*\*\*\*

#### Udstykninger fra matr. nr. 15 Kokborg. Kjærgård.

**Matr. nr. 15b m. fl.** (De første skøder er på parceller, der er indgået i "Ny Kjærgård").

D. 9. jan. 1869, skøde fra væver Morten Bering til Jens Chr. Pedersen i Østerdam på matr. nr. 14b Kokborg.

D. 20. okt. 1863, skøde fra J. Chr. Pedersen til svigersøn Hans Knudsen i Hindskov på matr. nr. 14b Kokborg.

D. 22. sept. 1874, skøde fra Hans Knudsen til Jens Christensen Kjærgaard på matr. nr. 14b Kokborg.

D. 23. jan. 1885, skøde fra Kristen Jensen til Jens Christensen på matr. nr. 20l Kokborg (Pomphole).

D. 30. juli 1895, skøde fra Søren Olesen i Fuglsang til Jens Christensen på matr. nr. 18e Kokborg.

D. 4. nov. 1904, skøde fra Jens Christensen til svigersøn Martin Moesgaard, født d. 19. maj 1877 i Gjellerup, gift med Else Marie. Ny Kjærgård omfattede matr. nr. 15b, 14b, 20l og 18e Kokborg.

D. 12. dec. 1912, mageskifteskøde fra Jens Søndergaard til Martin Moesgaard på matr. nr. 1r Kokborg.

D. 20. dec. 1921, skøde fra herredsfuldægtig Petersen som eksekutor efter enke Cathrine Andersen, Thyregodlund, til Martin Moesgaard på matr. nr. 19g Kokborg.

D. 9. maj 1925, fogedudlægsskøde til fru Else Marie Moesgaard. Ægtepagt oprettet d. 1. nov. 1924.

D. 5. jan. 1952, skøde fra Else Marie Moesgaard til søn Thomas Moesgaard. Martin Moesgaard og hustru flyttede til Thyregod by, hvor de havde købt matr. nr. 7ar Thyregod i 1946.

Efter Thomas Moesgaards død skødede arvingerne d. 15. sept. 1966 Ny Kjærgård til entreprenør John Hansen i Enkelund.

1997: Mogens Holm og Kaja Nielsen, Brandevej 42, Kjærgård.

2009 skøde fra Anette Margrethe Nissen m. fl. til Sandy Josefine Hauge og Thomas Klingenberg E.V. 1.100.000

\*\*\*\*\*

#### Matr. nr. 15c Kokborg.

Ejendommens oprindelse går tilbage til en lejekontrakt fra Mathias Hansen på Hastrup til Erik Jensen, tidligere Toftløs, dateret d. 29. okt. 1855, omfattende matr. nr. 1g og 1ab Hastrup. Bygningerne på parcel 1ab tilhørte Erik Jensen. D. 21. jan. 1864 skødede Erik Jensen huset til sin svigersøn Laust Jensen fra Skovsbøl. D. 4. apr. 1900 købte Laust Jensen

matr. nr. 1g og s Hastrup på auktion over parceller og bygninger fra Hastrupgård, og senere købte han matr. nr. 1u og 1ac Hastrup.

D. 18. juli 1910, skøde fra Laust Jensens enke Ane Kirstine, født Eriksen, til Niels Jensen Kjærgaard på matr. nr. 1g, 1s, 1u, 1ab og 1ac Hastrup.

D. 5. sept. 1910, skøde fra Jens Christensen til søn Niels Kjærgaard på matr. nr. 15c, 26a, 26c og 1o Kokborg til forening med forannævnte matr. nr. Niels Kjærgaard var gift med Nielsine Marie, født d. 14. apr. 1892 i Sdr. Felding.

D. 2. juli 1913, skøde fra fru M. B. Johansen, født Madsen, til Niels Kjærgaard på matr. nr. 1n Hastrup.

D. 26. aug. 1933, tinglyst fogedudlægsskøde til Søren Jørgensen (Hannerup), født d. 26. juli 1896 i Pomphole, søn af Karl Jørgensen og Karoline Nielsen. Senere skøder af 19. sept. og 7. dec. 1933 på matr. nr. 1o Hastrup.

D. 3. maj 1958, skøde fra Søren Jørgensen til Erling Sørensen.

1993: ejer Erling Sørensen, Brandevej 38, Kjærgård.

\*\*\*\*\*

### Matr. nr. 15d Kokborg.

Denne parcel af Kjærgård blev udstykket i 1929. Htk. for 15d var 2 skp. 2 fkr. 1/4 alb. Den tilhørende parcel matr. nr. 11q Kokborg, en parcel af Damgårds hede, havde htk. 1 1/4 alb.

D. 15. marts 1929, skøde fra Christen Kjærgaard til svigersøn Edvard K. E. H. Schnedler, født d. 20. juli 1903, søn af Ludvig Schnedler og Ane Martha Sørensen i Thyregod. Edv. Schnedler var gift med Mary Kjærgaard, født d. 7. nov. 1905.

1993: ejer Louis Schnedler, Brandevej 40, Kjærgård.

\*\*\*\*\*

### Matr. nr. 16 Kokborg. Lille Kjærgård.

D. 11. dec. 1809, skøde fra Jens Christian Mortensen til Christian Madsen, htk. 3 skp. 1 fkr. 2 alb. Købesum 200 rd. Efter udstykningsbevilling af 9. sept. 1809. Christian Madsens 2. kone Mette Pedersdatter døde i 1810 og blev begravet d. 14. marts, der var skifte efter hende d. 20. juni 1810, hvor boets værdi blev opgjort til 63 rd. Udover Chr. Madsen var der kun en arving, datteren Ane Marie, der blev gift med Laust Bennetzen i Give. Chr. Madsen blev 3 gang gift med Ane Andersdatter fra Uhre.

Stedet blev først kaldt Kiergaardshus, men d. 11. nov. 1823 lånte Chr. Madsen 100 rbd. rede sølv af proprietær Hauch på Hastrup, og da kaldte han stedet Westerkiergaard. Senere blev Lille Kjærgård slået fast som stedets navn. Chr. Madsens barnebarn Ane Kirstine Pedersdatter, der var født i 1814 og døbt d. 29. maj, blev d. 12. sept. 1830 gift med ungkarl Peder Andersen, der var født i Krusborg i 1806 og døbt d. 2. maj. De overtog senere stedet.

D. 6. okt. 1836, skøde fra Christian Madsen til Peder Andersen, købesum 90 rbd. sølv, bygningerne var ikke forsikret. Der blev oprettet aftægtskontrakt for Chr. Madsen og hustru, Peder Andersen forpligtede sig til at istandsætte 3 fag hus til deres beboelse og bl. a. levere dem daglig 1 pot sød nymalket mælk uden vand!

D. 20. maj 1837, skøde fra Peder Andersen til Jens Hansen Møberg, født i Sdr. Omme i 1788, gift i 1806 med Kirsten Christensdatter, der skulle være født i Sdr. Omme i 1785. De havde boet i Thyregodlund, Jens Hansen var også smed. Købesum 250 rbd. sølv. Jens Hansen overtog aftægtskontrakten. Christian Madsen døde d. 24. juni 1836, og enken Ane Andersdatter flyttede til Brande. D. 20. juni 1845 lånte Jens Hansen 100 rbd. sølv af Jens Mathiasen i Grarup. Efterhånden gik Jens Hansen og hans familie over til væverhåndværket sammen med landbruget.

D. 6. febr. 1874, skøde fra Jens Hansen til søn Mikkelt Peter Jensen, der var født d. 22. okt. 1826 i Thyregodlund og gift med Maren Nielsen, født i Give i 1842. Mikkelt var også væver. Kirsten Christensdatter døde d. 17. apr. 1851. Jens Hansen døde d. 19. febr. 1874, det oplystes, at han var født i Bøvl.

D. 1. dec. 1884 købte Niels Mortensen i Grarup parcel matr. nr. 16c af Mikkelt P. Jensen og lagde den til Vejbjerggård.

D. 15. jan. 1890 købte han også hovedparcellen af Mikkelt P. Jensen, og matr. nr. 16a og 16g hører nu til Grarup i Brande sogn, bygningerne blev nedrevet, men det skal endnu kunne ses, hvor de har ligget. (meddelt af Kristian Grarup). En parcel matr. nr. 16b blev d. 13. febr. 1878 skøde af Mikkelt P. Jensen til Søren Jensen til forening med matr. nr. 11b Kokborg, og de udgør sammen med flere andre gården Vester Kjærgård.

Dokumenter vedrørende matr. nr. 15 Kokborg. Kjærgård.

**Skiøde.**

Ieg Jens Schoutrup til Hastrup kiendes og hermed vitterlig gjør at have skiødt og afhændet, ligesom ieg og herved sælger, skiøder og aldeles afhænder fra mig og mine Arvinger til min Fæster Niels Christensen Kiergaard og hans Arvinger hans paaboende Fæstegaard, der er beliggende i Coldinghuus Amt, Nørvangs Tørrild Herred, Thyregod Sogn, Kiergaard kaldet, staaende for Ager og Eng frie Hovedgaardstaxt Hartkorn 1 Td. 7 Skp. 2 Alb. med alle sine tillagte Eiendomme, som det nu findes af fælledsskabet uddeelt og tillagt efter de sadte Skiel af Kongelig Landmaaler Haar. Og da bemeldte Niels Christensen haver betalt mig den for Gaard og Eiendomme accorderede Kiøbesumma 350 Rigsdaler, saa kiendes ieg for mig og mine Arvinger ingen ydermeere Lod, Deel, Ret eller Rettighed at have eller eie til eller udi forbenævnte Eiendomme, men samme nu herefter skal følge og tilhøre bemeldte Niels Christensen og hans Arvinger, og det med alle sine Rettigheder, det være sig af Bygninger, Inventarium, Jord, Grund, Mose og Kiær, Fæegang, Hede og Lyngslet, aldeles intet heraf forbeholden af hvad, som til Gaarden og Eiendommen henhører og dermed følger, alt ligesom det mig ved Skiøde af 26de Junii 1796 er solgt og overdraget, hvilke Eiendomme ieg lovligen skal hiemle benævnte Niels Christensen og hans Arvinger for al Vanhiemmel skadesløs.

Konge og Kirketienden samt Qvægtiende, som af Hovedgaardstaxten svares med andet contribuable Hartkorn, reserveres og forbeholdes samme Rettighed dertil som forhen. Saa forbindes og Kiøberen og bepligtes til ikke at maae bortsælge eller afhænde det kiøbte Sted nogensinde, eller hans Arvinger, Eiendommen til at completere en Sæde- eller Hovedgaards Hartkorn med.

Dette mit udgivne Skiøde maae læses og protocolleres til Tinge, hvor og naar forlanges, uden mig dertil at kalde. Det til Bekræftelse under min Haand og Segl samt 2de Vidners Underskrift.

Datum Hastrup den 14de Junii 1798, Jens Schoutrup.

Til Vitterlighed: S. Rasch. Mads Christensen.

\*\*\*\*\*

Nørvang Tørrild Herred. SP. 9. Fol. 73.

**Skiøde.**

Ieg Jens Schoutrup til Hastrup kiendes og hermed vitterlig gjør at have skiødet og afhændet, ligesom ieg hermed sælger, skiøder og aldeles afhænder fra mig og mine Arvinger til min Fæster Søren Larsen i Aagaard og hans Arvinger et Stykke Eiendom, som forhen har lagt under Kiærgaard i Thyregod Sogn, Eggeberg kaldet, og nu ved Opmaalingen derfra afgaaet, staaende for Ager og Engs Hartkorn 7 Skp. 1 Fkr. 2 Alb., beliggende i Coldinghuus Amt, Thyregod Sogn, Nørvang Tørrild Herred, som af Fælledsskabet er uddeelt og tillagt efter det sadte Skiel af Kongl. Landinspecteuer Haar.

Og da bemeldte Søren Larsen Aagaard haver betalt mig den for Eiendommen accorderede Kiøbesumma 60 Rd., skriver Treindsstyve Rigsdaler, saa kiendes ieg for mig og mine Arvinger ingen ydermeere Lod, Deel, Ret eller Rettighed at have eller eie til eller udi forbenævnte Eiendomme, men samme nu herefter skal følge og tilhøre bemeldte Søren Larsen Aagaard og hans Arvinger, og det med alle sine Friheder og Rettigheder, det være sig Jord, Grund, Mose og Kiær, Eng, Heede og Lyngslæt samt Fæegang, aldeles intet forbeholden deraf eller reserveret af hvad Frihed og Rettighed, som til Eiendommen henhører, hvilke Eiendomme jeg lovligen skal hiemle bemeldte Søren Larsen Aagaard og hans Arvinger for al Vanhiemmel skadesløs, alt i Medhold af det mig meddelte Skiøde af 26de Junii 1796 er solgt og overdraget. Saa forbindes og Kiøberen og bepligtes til ikke at maae bortsælge eller afhænde de kiøbte Eiendomme til at completere en Sæde eller Hovedgaards Hartkorn med.

Dette mit udgivne Skiøde maae læses og protocolleres til Tinge, hvor og naar forlanges, uden mig dertil at kalde. Dets til Bekræftelse under min Haand og Segl samt 2de Vidners Underskrift.

Datum Hastrup den 14de Junii 1799, Jens Schoutrup.

Til Vitterlighed: Rauff. S. Rasch.

Tinglæst den 14de November 1808.

\*\*\*\*\*

**Skiøde.**

Ieg underskrevne Niels Christensen Kærgaard kiendes og hermed vitterlig giør at have solgt og afhændet, ligesom ieg herved sælger, skiøder og aldeles afhænder fra mig og mine Arvinger til velagte Christian Madsen fra Lundfold i Brande Sogn og hans Arvinger en mig tilhørende og eiende Gaard, som ieg selv forhen har beboet, beliggende i Weile Amt, Nørvangs Herred, Thyregod Sogn, Kiærgaard kaldet, staaende for Ager og Engs frie Hovedgaardstaxt Hartkorn 1 Td. 7 Skp. 2 Alb. med alle sine tillagte Eiendomme, som det nu findes af Fælleddsskabet udskiftet og tillagt efter det sadte Skiæl af Kongelig Landmaaler Haar.

Og da Christian Madsen haver betalt mig den for Gaard og Eiendom accorderede Kiøbesumma 562 Rigsdaler, saa kiendes ieg for mig og mine Arvinger ingen ydermeere Lod, Deel, Ret eller Rettighed at have eller eie til eller udi forbenævnte Eiendom, men samme nu herefter skal følge og tilhøre benævnte Christian Madsen og hans Arvinger, og det med alle sine Rettigheder, det være sig af Bygninger, Inventarium, Jord, Grund, Mose, Kiær, Heede og Lyngslet, aldeles intet forbeholden eller reserveret af hvad Friheder og Rettigheder, som til Eiendommen henhører og dermed følger.

Hvilken Eiendom ieg lovligen skal hiemle bemelte Christian Madsen og hans Arvinger for al Vanhiemmel skadesløs. Dog forbindes Kiøberen til ikke at maae bortsælge eller afhænde det solgte til at completere en Sæde- eller Hovedgaards Hartkorn med. Dette mit udgivne Skiøde maae læses og protocolleres til Tinge, uden mig dertil at kalde. Dette til Bekræftelse under min Haand og Segl, samt ombudet 2de velagte Mænd, nemlig Peder Arnborg af Brandlund og Jens Pedersen Nørgaard af Lundfold, begge af Brande Sogn, til med mig til Vitterlighed at underskrive.

Datum Kiærgaard den 16de Junii 1801, Niels Christensen Kiærgaard.

Til Vitterlighed: Peder Arnborg. Jens Pedersen Nørgaard.

NB. Paategning til begge Skiøder: Vel uforheftet af Sælgeren, det ældste Skiøde er dateret 21de Junii 1796 fra Mand til Mand og ikke den 26de. I den ved samme Skiøde heftede Jordebog findes ikke anført noget Sted under Gaardens frie Hovedgaardstaxt ved Navn Kiærgaard. Det heri solgte Hartkorns Rigtighed kan altsaa ey herfra bekræftes, førend man oplyses om, fra hvilke Steder af de under Hovedgaardstaxten anførte, dette Steds Hartkorn er taget.

NB. Den 13. Junii 1804, ved Skiøde fra Th. Grynderup har Christian Madsen købt Tjenderne af Kiærgaard, Kiøbesum 100 Rigsdaler.

\*\*\*\*\*

## Skiøde.

Jeg underskrevne Christian Madsen kiendes og herved vitterliggiør at have solgt og afhændet, ligesom jeg herved sælger, skiøder og aldeles afhænder til Jens Christian Mortensen, Skierlund, og hans Arvinger den mig eyende og tilhørende Kiærgaard kaldet, beliggende i Tyregod Sogn, Nørvang Herred, Veile Amt, af Hartkorn, Agger og Eng, fri Hovedgaards Taxt, 1 Td. 7 Skp. " Fkr. 2 Alb. med alle sine tillagte Eyendomme, alt saaledes som det af Fælleddsskabet er udskiftet og mig overdraget ved Skiøde af 16. Junii 1801, og da bemelte Jens Christian Mortensen, Skierlund, haver betalt mig den for bemelte Gaard og Eyendom accorderede Kiøbe Summa 400 rd., siger Fire Hundrede Rigsdaler, saa kiendes jeg for mig og mine Arvinger ingen meere Lod, Deel, Ret eller Rettighed at have til formeldte Eyendom, men samme nu herefter skal tilhøre bemelte Jens Christian Mortensen, Skierlund, og hans Arvinger, og det med alle sine Rettigheder, saaledes som jeg det selv eyet og beboet haver, intet i nogen Maade undtagen. Tillige er bemelte Jens Christian Mortensen, Skierlund, for den samme Summa og i bemelte Kiøb solgt og overdraget bemelte Gaards Andel i Kirke Konge Korn Tiende, ligesom og paa samme Vilkaar, som samme mig ved Skiøde af 13. Junii 1804 er solgt og overdraget. Hvorimod Kiøberen Jens Christian Mortensen er forbunden til at svare alle de Skatter og Paabuder, som af bemelte Gaards Eyendom, samt Konge og Kirke Tiende, enten nu er eller herefter paabuden vorder i alle mulige Maader, og af hvad Navn nævnes kan, uden at jeg for samme staaer til nogen Ansvar. Hvorimod jeg forpligter mig til lovligen at hiemle ham bemelte Gaard og Eyendom med tilhørende Konge og Kirke, Korn og Qvægtiende efter Gaardens foranmelte Hartkorn for al Vanhiemmel.

Dog forbindes Kiøberen ei at sælge bemelte Eyendom til at completere en Hoved- eller Sædegaard eller til at forrette Hoveri. Dette af mig udgivne Skiøde kan og maae til Tinge læses og protocolleres, uden mig dertil at varsle. Dets til Bekræftelse under min Haand og Segl i 2de Vidners Overværelse.

Datum Kiergaard den 20de Junii 1808, Christian Madsen, med ført Pen.  
 Til Vitterlighed efter Begiering: Th. Grynderup. Anders Nielsen Kartborg.  
 \*\*\*\*\*

## Skiøde.

Jeg underskrevne Jens Christian Mortensen, Skierlund, kiendes og herved vitterliggiør at have solgt og afhændet, ligesom jeg herved sælger, skiøder og aldeeles afhænder til Christian Madsen og hans Arvinger 1 mig tilhørende Parcel paa min Gaards Mark, der er beliggende i Thyregod Sogn, Nørvang Herred, Veile Amt, Kiergaard kaldet, af Hartkorn Ager og Eng, fri Hovedgaards Taxt 3 Skpr. 1 Fkr. 2 Alb., hvilket efter Det Kongelige Rentekammers Bevilling af 9. September 1809 maae udgaae fra bemelte Gaards Eiendom og Hartkorn og det med alle sine tillagte Eiendomme, som det af Kongelig Landmaaler Ravn i Jelling er udsat, alt saaledes som det mig ved Skiøde den 20. Junii 1808 er solgt og overdraget. Derforuden bortskiøder jeg ligeledes bemelte Parcels Hartkorns Anpart i Konge og Kirke, Korn og Qvægtiende til ovenmelte Christian Madsen paa samme Maade, som jeg det har eiet.

Og da Kiøberen i Dag har betalt mig den accorderede Kiøbe Summa 200 rd., siger To Hundrede Rigsdaler, saa kiendes jeg herved for mig og mine Arvinger ingen meere Lod, Deel, Ret eller Rettighed at have til bemelte 3 Skpr. 1 Fkr. 2 Alb. Hartkorn, men samme nu herefter skal følge og tilhøre oftbemelte Christian Madsen og hans Arvinger med fuld Eiendoms Ret, intet skal i nogen Ting undtages. Fremdeles tilskiødes herved Kiøberen eller de til hvem oftbemelte 3 Skpr. 1 Fkr. 2 Alb. Hartkorn, dels Tiender, i Fremtiden maatte overdrages, at svare alle de Kongelige Skatter og andre Udgifter, som enten er eller herefter kan være bemelte Eiendom paabuden, af hvad Navn nævnes kan, uden at jeg derfor staaer til Ansvar, hvorimod jeg forpligter mig lovlig at hiemle ham bemelte Parcel med dets Konge Kirke, Korn og Qvægtiende for al Vanhiemmel skadesløs.

Dog forbindes Kiøberen ikke at maae bortsælge det kiøbte Sted nogensinde til at completere en Sæde- eller Hovedgaards Hartkorn med. Dette mit udgivne Skiøde maae til Tinge læses og protocolleres uden mig derom at give nogen Varsel. Dets til Bekræftelse under min Haand og Segl i 2de Vidners Overværelse.

Kiergaard den 11te December 1809, Jens Christian Mortensen, Skierlund, med ført Pen.  
 Til Vitterlighed: Th. Grynderup. Hans Bering.  
 \*\*\*\*\*

Nørvang Tørrild Herred. SP. 9. Fol. 770.

## Skjøde.

Undertegnede Jens Christian Mortensen Schjerlund giør hermed vitterligt, at jeg ifølge det Kongelige Rentekammers Bevilling af 9. Sept. 1809 og 31. Mart. 1810 haver solgt og afhændet fra mig og mine Arvinger til Velagte Mand Niels Pedersen og hans Arvinger min forhen iboende og selvejende Gaards Hovedparcel No. 1, Kjergaard kaldet, beliggende i Thyregod Sogn, som efter den derover foretagne Repartitions Beregning er ansat til Hartkorn fri Hovedgaardstaxt Ager og Eng 1 Td. 3 Skp. 3 Fkr.. Bemeldte Gaards Hovedparcel No. 1 med paastaaende Bygning og dens tilliggende Ejendom af Ager og Eng, Hede og Mose med samme Rettighed og Herligheder, som dertil nu ligger og mig det tilhørt haver efter Skjøde af 20. Juni 1808, intet undtagen i nogen Maade, af hvad som tilhører forbemeldte Hovedparcel, det være sig af hvad Navn nævnes kan. Ligeledes fornævnte Hovedparcels Anpart af Thyregod Sogns Konge Kirke Korn og Qvægtiende med samme Rettigheder, Indtægter og Udgivter, som jeg det selv ejet haver, intet deraf forbeholden i nogen Maade, men skal herefter tilhøre forbenævnte Niels Pedersen.

Saasom jeg derfor har modtaget den mellem os accorderede Kjøbesum 400 Rigsdaler dansk Courant, hvorfor herved gives ham fuldkommen Qvittering, saa at jeg og Arvinger ingen ydermeere Ret eller Rettighed kan have til samme i nogen Maade, men skal være oftbenævnte Kjøber Niels Pedersen og hans Arvinger tilhørende og eiende, og derfor staae ham til Hjæmmel efter Loven, hvilket herved med Underskrift bekræftes, og af 2de Vitterlighedsvidner stadfæstes.

Tarp i Brande Sogn den 24de August 1811,

Jens Christian Mortensen, med ført Pen.

Til Vitterlighed: O. Arevad. Peder C. Kragtig.

Ved dette Skjødes Udstædelse er til Fattiggassen givet 16 Skilling, testerer Thyregodlund den 14de December 1811, S. A. Winther.



\*\*\*\*\*

### Præsteattest:

Thyregod Ministerialbog udviser, at Anno 1832 d. 22. Nov. er begravet Aftægtsmand i Kjærgaard Christen Simonsen, 93 Aar gl., død d. 12. Nov. Ligeledes begravet 1837 d. 18. Mai Maren Laursdatter (Laugesdatter), Aftægtskone i Kjærgaard, Enke efter fornævnte Christen Simonsen, død d. 11. Mai, 93 Aar gl. De var fra Gaarden Frydensbjerg i Oxenbjerre. Christen Simonsen og Ane Simonsdatter, ligeledes Aftægtskone i Kjærgaard, var Børn af Simon Christensen i Bjerlev. Stedfader: Oluf Nielsen i Bjerlev. (Stougaards Skifteprotocol ca. 1760).

\*\*\*\*\*

Skøde og Panteprotokol No. 18. Fol. 825.

### Aftægtscontract.

Oprettet imellem Ane Christensdatter i Kjærgaard som Aftægtsnyder og Peder Nielsen, sammesteds, som Aftægtsyder. Da jeg Ane Christensdatter har solgt og overdraget min Gaard Kjærgaard til Ungkarl Peder Nielsen, saa har jeg resolveret at forbeholde mig følgende til Ophold, saa længe jeg lever:

- 1). Forbeholder jeg mig de 2 fag Huus i den vestre Ende af Gaardens Stuehuus, som Aftægtsyderen tilpligtes at indrette og istandsætte med Skorsteen, Loft, Vinduer og Døre. Alt udføres efter Aftægtsnyderens Bestemmelse og Forlangende, som aarlig og daglig vedligeholdes i forsvarlig Stand, saa længe jeg lever og ønsker at beboe samme, samt den halve Part eller Jordsmon af den til Gaarden nu indhegnede Kaalhaug til Afbenyttelse, saalænge jeg lever, hvilket Stk. Haugejord lægges ved den vestre Side af Haven. Aftægtsyderen tilpligtes at holde det i forsvarlig Hegn og Fred samt dyrke det efter Forlangende og levere den fornødne Gjødskning til samme, og det alt saaledes, som Aftægtsnyderen begjærer og til rette Tid, saa snart det begjæres.
- 2). Leveres Aftægtsnyderen til sit Ophold aarlig: 2 Tdr. Rug, 6 Skp. Byg, 2 Skp. Boghvedegryn, eller i Mangel af Boghvede, da leveres Byggryn, 2 Skp. Køltørret Malt, 12 Skp. Kartoffler, 8 Pd. tørt Flæsk midt over Siden og fri for Been, 1 Skp. Salt, ½ Pd. Humle, 8 Pd. Smør, 100 Hønsæg og desforuden 2 Rbd. rede Penge. Hvilke Fødevarer altsammen reent, sundt, tørt og forsvarlige Varer og leveres i Aftægtsnyderen Boepæl, det halve hver 1. Mai, og det halve hver Mortensdag d. 11. November, baade Korn og Penge.
- 3). Forbeholder jeg mig Ret til at malke een af Aftægtsyderens Køer, een hver Dag og ligesaa tit om Dagen, som Aftægtsyderen malker sine. Og efter rigtig Omgang uden at qvitte for dem, der er sene eller ikke giver Melk, saa at jeg malker en Koe hver anden Dag, som giver Melk. Og naar jeg saaledes har malket dem alle, da begynder jeg paa den første igjen og følger den Orden. Ligesom jeg som Aftægtsnyder forbeholder mig Ret til at erholde 2 Potter nysmalket Melk daglig fra 1. Mai og til Mortensdag, og til Maidag 1 Pot daglig, som leveres mig hver Dags Morgen i min Bolig, hvorimod det er en Selvfølge, at jeg ikke malker, naar jeg foretrækker at erholde Melk i Potteviis.
- 4). Tilpligtes Aftægtsyderen aarlig at fodre mig 2 Faar, og det med deres Yngel, græsse dem om Sommeren ligesom sine egne og levere eller tilveiebringe de nødvendige Tøirreb til dem, ligesom jeg forbeholder mig Ret til istedet for de ommeldte Faar at erholde en contant Betaling aarlig 3, siger Tre Rbd., som betales samtidig som Kornet, hver Gang med det halve Beløb, samt Ret til hvert Efteraar at erholde den bedste af Gaardens eller Aftægtsyderens Faareflok med

Ulden paa til at slagte, det hedder, at jeg tager forlods ud, hvilken jeg ønsker, ligesom jeg og forbeholdes Ret til at malke mine Faar, om jeg finder det for godt, naar og hvor jeg lyster.

5). Til Ildebrændsel for Aftægtsnyderen leverer Aftægtsyderen aarlig 30 Læs Klyne, hvert Læs beregnet til 500 Stk., som hjemkjøres, lægges i Stak og dækkes ved Aftægtsboligen. Har Aftægtsnyderen frie Adgang i Gaarden at lægge Asken og anden Ureenlighed. Desforuden frie Adgang til Gaardens Brønd og Bagerovn og de dertil hørende Redskaber og Afbenyttelse af samme.

6). Leverer Aftægtsyderen til hver Høitidsfest 2 Potter Brændeviin, ½ Pd. Sukker, 1/4 Pd. Caffé, 1/4 Pd. Cichorie, ligeledes til Paaske og ligeledes til Pintse hvert Aar, saalænge jeg lever.

7). Tilpligtes Aftægtsyderen at besørge Aftægtskonens Korn til Mølle, malet, og til hende igjen leveret, saa ofte hun forlanger det samt befordre hende til og fra Kirke 2 Gange aarlig, og i Sygdoms og Alderdoms indtræffende Tilfælde at yde mig den fornødne Pleie og Opvartning, alt saaledes, som jeg forlanger, og som jeg skjønner at være nødvendig for mig.

8). Tilpligtes Aftægtsyderen i Tilfælde af, at jeg bliver tilsinds at flytte andetsteds hen, da at bringe mig mit Korn, Flæsk, Smør, Æg, Salt og Penge, Brændeviin, Humle, Kartofler, Gryn, Caffé, Sukker og Cichorie 2 Miil, om forlanges, samt at betale en aarlig Godtgjørelse for Huusveie, Haugejord, Melk, Brændsel, Faar, Mølle, Kjørsel og Opvartning 10 Rbd., hvilke 10 Rbd. betales samtidig som forommeldte Korn, 5 Rbd. om 1, Mai og 5 Rbd. om Mortensdag. Ligesom mine Efterladenskaber ved min Død tilfalder den, hvor jeg erholder min Opvartning, med Undtagelse af mine Gangklæder, som deles imellem mine Døtre. Desuden bemærkes, at saafremt jeg bliver ved Gaarden, indtil jeg dør, da skal Aftægtsyderen besørge mig hæderlig og anstændig begravet efter Egnens Skik og Brug, men dersom jeg flytter andetsteds hen, før jeg dør, da har Aftægtsyderen ikke med min Begravelse at bekoste. Foranførte Aftægtspræstationer leveres aarlig og daglig som meldt til de bestemte Tider og Steder og uden mindste Bekostning for Aftægtsnyderen, vedvarer saalænge jeg lever og gjælder ligesaavel for efterkommende Eiere som nuværende Eier af Gaarden, saa at efterkommende Eiere forpligtes til punctlig at holde sig Contracten efterrettelig i alle dens Poster. Ligesom foranførte Aftægtscontract gjør første Prioritet paa Gaarden Kjærgaard, der er beliggende i Thyregod Sogn, Nørvang Herred, og skylder af Ager og Engs gammel Hartkorn: 1 Td. 3 Skp. 3 Fkr. fri Hovedgaards Taxt fra Hastrup, næstefter den paa Gaarden forud hæftende Pantegjæld 150 Rbd., og saa snart den anmeldte Pantegjæld bliver betalt, da rykker Aftægtscontracten op i første Prioritet. Hvilket alt bekræftes med herunder vores Hænders Underskrift i 2de Vitterlighedsvidners Overværelse.

Kjærgaard d. 24. Novbr. 1846. Som Aftægtsnyder Anne Christensdatter.

Som Aftægtsyder: Peder Nielsen. Som Lavværge: Ole Sørensen.

Til Vitterlighed: Laust Baarup. Jens Clemmensen.

### Matr. nr. 17 Kokborg. Vesterdam.

Navnet Vesterdam går meget langt tilbage, og det kommer vel fra den dam, der lå øst for gården. Da Marie Below i 1651 solgte Hastrup til oberst Jørgen Kaas Hansen, nævnes Vesterdam som et bol i Kokborg, det skulle betyde, at hartkornet har været omkring 1½ td. Fæsteren hed Christen Poulson, men han var borte, da svenskekrigen var forbi i 1660.

I den næste jordebog fra Hastrup, der er dateret d. 26. marts 1661, er der fortalt mere udførligt om Vesterdam.

Hartkornet var 2 tdr. 1 skp. 1 fkr. 1 alb. Fæsteren hed Thomas Michelson, men i jordebogen kaldes han Thomas Schødt, så han har været skytte på Hastrup. I landgilde skulle han svare 1 ørte rug, ½ pund smør, 1 lam og 1 gås. 1 ørte rug var 10 skp. og 1 harbopund var knap 15 kg.

I matriklen, der blev påbegyndt året efter og sluttet i 1664, var hartkornet igen ændret, det var ansat til 1 td. 6 skp. 3 fkr. 1 alb. Thomas Michelson var stadig fæster, og stedet kaldes et bol. I dets ager kunne der sås 3 skp. rug og 2 skp. byg, der avledes intet hør, mærkeligt nok. Landgilden var uændret.

Da den ny matrikel skulle forberedes i 1682, var Vesterdams hartkorn i tønder med decimaler 1,47 td., og ved beregning findes, at der dyrkedes i 15 tdr. sædeland. I 1683 beskrives jorden som "ond" rugjord, som først blev tilsået med byg eller blandkorn efter at have fået staldgødning. Derefter tog man 2 rugafgrøder, og så skulle jorden hvile i 10-12 år. Der

var en del hedejord, der kunne tilsås med boghvede et år og derefter med rug et år, men det gav så lidt, at det dårligt kunne svare sig. Derefter skulle heden hvile i 40-50 år. I 1688 blev den ny matrikel færdig, og Vesterdams hartkorn blev fastsat til 1 td. 3 skp. 3 fkr. I 1670 var Hastrup blevet delt imellem de 2 brødre Hans Kaas og Jørgen Grubbe Kaas, og Vesterdam var ligeledes delt, så de hver fik den halve landgilde af stedet. Fæsteren kaldes kun Jacob, det kunne være den Jacob Knudsen, der senere blev fæster i Ågård. Thomas Michelson var blevet gårdfæster i Ejstrup sogn.

Den næste fæster hed Mouritz Sørensen, kaldt Mouritz Dam. Han var født i 1652, og han døde i Toftløs i 1733. Hans kone kaldes Karen Dam, hun var født omkring 1650, og hun døde i 1727. Jens og Poul Dam i Kokborghuse var sikkert deres sønner. Poul var glarmester. Mouritz var stadig fæster først i 1700-årene. Thyge Pedersen fra Tykskov blev fæster efter Mouritz. Også han fik tilnavnet Dam, han var der ikke i ret mange år, men det var nok hans døtre Kirsten og Karen, der blev gift i Kokborg. Kirsten var født i 1696, hun var gift med møller Knud Lassen fra Hastrup, de boede i Kokborghuse, hvor Kirsten døde i 1726. Karen var født i 1685, det ser ud til, at hun var gift med Jens Mouritzen Dam i Kokborghuse, hun døde der i 1727. Jens Andersen Svane, der nævnes i Vesterdam et par gange, var en soldat med ophold der.

Thyge Pedersen rejste fra Vesterdam i 1719, muligvis til Tykskov. Hans efterfølger hed Enevold Nielsen, han havde først været kusk på Hastrup, og senere blev han ladefoged. D. 13. juli 1720 blev han gift med Hanna Pedersdatter fra Kokborg. Hun var født i 1692 og datter af Peder Pedersen Hole og Karen Pedersdatter. Enevold skulle være født i 1682, muligvis i Vium sogn. Hanna havde været fruepige for Lene Cathrine Kaas på Hastrup.

Hanne og Enevold fik 7 børn i Vesterdam. Mette blev født i 1721, hun blev i 1744 gift med Peder Christensen fra Kokborg, de bosatte sig i Hindskov, hvor Mette døde i 1755. Leene Cathrine blev født i 1723, hun døde i 1739, da hun tjente på Hastrup. Niels blev født i 1725, han var også på Hastrup i sine unge dage, og der tjente han sammen med Mette Michelsdatter fra Kjærgård, der var født i Thyregodlund i 1725. De blev gift i 1754 og boede en kort tid i Kjærgård, hvor de flyttede hen derfra vides ikke, men omkring 1760 blev de fæstere på Baggeskær ved Herning, som de i 1772 købte til selveje.

Peder blev født i 1727, også han var på Hastrup, vistnok også ladefoged en kort tid, siden blev han fæster på en gård i Ejstrup by. Sophie blev født i 1731, hun tjente i præstegården i flere år. I 1753 blev hun gift med Jens Pedersen fra Brande, og da han døde, blev hun gift med Niels Langkjær. Cathrine blev født i 1733, hun var ganske ung, da hun blev pige hos fru Ide Birgithe Winther i Lindet, der var enke efter Johan Jacob Sejer den ældre på Rørbæk. Hvad der blev af hende, da fru Winther døde, har ikke kunnet opklares. Den sidste af børnene var Inger, der blev født i 1736. Hun blev i 1761 gift med Knud Mortensen fra Gammelby i Ringgive sogn, og det blev dem, der overtog fæstet af Vesterdam. Det skete samme år som de blev gift.

I 1743 nævnes Vesterdam med fæsteren Enevold Nielsen som et afbyggebol på Hastrupgårds mark. Han skulle svare tiende og vel også 24 skilling pr. td. hartkorn, for hans vedkommende kunne det blive 35 skilling. Sit bidrag til fattigkassen ydede han i alle de år, han var fæster, det drejede sig om 1 skp. korn og et par skilling årligt. Omkring 1765 flyttede han til Baggeskær, og det ser ikke ud til, at han har været i Thyregod siden. Han døde i 1778, 96 år gammel. I skattelisten for 1764 er Knud Mortensen opført med kone og svigerfar. Hanna Pedersdatter var død allerede i 1750. Knud Mortensen fik 5 børn i Vesterdam, de 4 levede. Landgilden var i de sidste år af Enevolds fæstetid afløst af en pengeafgift på 4 rd. 4 mark. Det samme betalte Knud Mortensen. I 1775 rejste han til Ullerup, hvor han fæstede en større gård. Den tidligere ejer af Hastrup, Anders Nielsen Wong, kom i stedet til Vesterdam. Han havde i nogle år været fæster af en fjerdepartsgård i Brande by, som hørte under Hastrup, der ejedes af Anders Nielsens svigersøn Anders Bagger.

I Knud Mortensens tid dyrkedes der i 7 tdr. sædeland, og han havde græsning til 6 kreaturer. Hans landgilde blev tilsidst forhøjet med 20 skp. rug. Da Anders Nielsen blev fæster, fik Vesterdam tillagt mere hartkorn, den blev mere end dobbelt så stor. Det kunne let lade sig gøre, da der i mange år havde været en øde gård i Kokborg med over 4 tdr. htk. Vesterdam kom op på 3 tdr. 3 skp. 3 fkr. ½ alb., og landgilden blev sat op til 10 rigsdaler. Der må også være blevet bygget, for det første skulle Anders Nielsen vel bo standsmæssigt, for det andet boede der sommetider mere end en familie. Anders Nielsen Wong fik ikke lang tid i Vesterdam, han døde i 1777, 63 år gl., og han blev begravet d. 30. april. Hans enke Birthe Marie Albertsdatter drev gården videre med tjenestefolk. Hendes datter Else Cathrine boede i Vesterdam med sin mand Erich Wichmann og deres 3 børn. Wichmann havde haft den store gård Årupgård, senere var han forvalter på Hastrup, og derfra flyttede han til Brande sogn, hvor han havde en større gård i Skærlund. Endelig var han i nogle år ejer af Hundsholt i Lejrskov, inden han kom til Vesterdam. Der døde han i 1780, 40 år gl. Hans enke blev i Vesterdam med sine 2 børn, datteren Sophie døde i 1777, 13 år gl. Det var de samme folk, der boede i Vesterdam ved folketællingen i 1787, dertil var der en tjenestepige og 2 karle. Ud over landgilden 10 rd. var madame Wong fri for afgifter, og Vesterdam var fri for al hoveri. Datteren Birgitte boede nær ved, hun var i 1766 blevet gift med enkemand

Johan Raun Bering i Hastrup mølle. En anden datter Magdalena var i 1775 blevet gift med enkemand Niels Galthen Bering, der var bror til mølleren. I 1790 flyttede madame Wong til Thyregod by, hvor hendes svigersøn Johan Raun Bering var blevet degn. Der døde hun i 1793 og blev begravet d. 17. sept., 81½ år gl.

Fæstet af Vesterdam blev overtaget af Johan Jacob Sejer, der havde solgt Rørbæk d. 21. juli 1790. Sejers datter Johanne var blevet gift med junker Gerhardt Stiernholm på Hastrup. Sejer var gift med pastor Berings eneste datter Elisabeth. Deres døtre blev gift, mens de var i Vesterdam. Catharina med degnen Andreas Maltha i Nr. Snede. Elisabeth med forvalter Claus Niemann på Hastrup, og Ide Birgithe med ladefoged Søren Pedersen på Hastrup. Sejer havde fri græsning i Vesterheden til 30 får og 4 ungkreaturer, så det tyder på, at han havde en god besætning. I 1796 døde madame Elisabeth Sejer, født Bering, og hun blev begravet d. 8. nov. 68½ år gl. Året efter døde Sejer, han blev begravet d. 10. april, knap 70 år gl. Svigersønnen Søren Pedersen overtog fæstet, det var samtidig med udskiftningen af Kokborg, og kort efter blev han selvejer.

Efter tvangsauktionen på Hastrup i 1780 boede prokurator Anders Bagger forøvrigt et stykke tid i Vesterdam. Der døde hans hustru Bodil Andersdatter Wong i juli 1783 og blev begravet d. 2. aug. Der findes et meget omfattende skifte efter hende. Anders Bagger flyttede derfra til Vejle by.

D. 29. juni 1798, skøde fra Jens Schoutrup til fæster Søren Pedersen på hans iboende fæstegård Vesterdam, sådan som den var udskiftet af fællesskabet og opmålt af kongl. landinspektør Hr. Haar i Århus. Hartkorn 1 td. 6 skp. 2 fkr. 1 alb. Købesum 400 rd. Gården svarede tiender. Skødet blev læst på Nørrejyllands landsting i maj 1804. Det bemærkedes, at gården i Jens Schoutrups skøde var opført med 3 tdr. 3 skp. 3 fkr. ½ alb. htk. Det overskydende hartkorn var igen ført tilbage til Kokborg. Søren Pedersen købte flere gårde i Kokborg, men amtets godkendelse manglede, så skøderne kendtes ugyldige. Derfor afhændede han dem hurtigt igen, uden at skøderne blev tinglæst i alle tilfælde, hvad der gør det vanskeligt at udrede forløbet. D. 15. juni 1798 købte han en gård, som han åbenbart udstykkede uden godkendelse. Den ene halvdel solgte han til Jacob Jensen, som lagde den sammen med en anden halvgård, som tilhørte Thomas Hansen, der forøvrigt heller ikke havde tinglæst skøde. Samme dato, skøde fra Jens Schoutrup til Søren Pedersen på den gård, som Jacob Jensen havde haft i fæste. Htk. 3 tdr. 3 skp. 1/5 alb., sådan som kgl. landinspektør Haar havde afsat den med skel. Den gård indgik senere i Damgård.

Søren Pedersens kone Ide Birgithe Sejer døde i 1799, 42 år gl. Søren Pedersen blev straks gift igen, hans 2. kone hed Maren Nielsdatter, hun var født i 1760. Søren Pedersen var født i 1758. De fik 2 børn, men de døde begge.

D. 27. dec. 1800, skøde fra Søren Pedersen til Lars Christensen i Damgård på den halvgård, som han endnu havde tilbage foruden Vesterdam. Htk. 1 td. 4 skp. 1 fkr. 1 2/5 alb. Købesum 199 rd. Også det skøde blev kendt ugyldigt, men det må senere være godkendt, da det var Lars Christensen, der solgte til Christen Nielsen Hammerum.

D. 13. juni 1803 købte Søren Pedersen Vesterdams tiender af Thomas Grynderup i Thyregod by. også det skøde blev tinglæst ved landstinget men ikke ved Nørvang herredsting. Søren Pedersen ejede nu kun Vesterdam.

D. 29. juni 1804, skøde fra Søren Pedersen til Frederich Christian Bjerrum, Donneruplund, på Vesterdam med htk. 1 td. 6 skp. 2 fkr. 1 alb. Købesum 922 rd. for gården med konge kirke korn og kvægtiende. Skødet blev skrevet på Rolighed i Vester, hvor Søren Pedersen havde slået sig ned. Igen var der besvær med tinglæsningen, men det gik dog i orden, da skøderne fra landstinget blev fremskaffet. Søren Pedersen havde derefter flere ejendomme, en kort tid også Vestergård i Thyregod by. Derfra flyttede han til Lersighus i Gadbjerg, hvor hans spor taber sig.

Fr. Chr. Bjerrum havde ejet Søndersthoved. Han var gift med Dorthea Cathrine, datter af Niels Hansen, Lindbjerggård i Ølgod sogn. Bjerrum døde allerede d. 19. maj 1805, 38 år gl., d. 25. maj blev han begravet. Der var skifte d. 17. juni 1805 og d. 6. marts 1806. Boets værdi var 963 rd. Gården blev overgivet til enken til fri rådighed. Der var 3 børn i ægteskabet: Henrich Ernst, 6 år. Niels Severin, 1½ år og Edel Cathrine, 10 år. Gårdmand Thomas Grynderup i Thyregod blev formynder for dem. Pastor Winther i Thyregodlund blev lavværge for enken. Den største gældspost i boet udgjordes af 300 rd., som skyldtes til en møllerenke i Cathrinedals mølle.

D. 26. apr. 1806 blev ungarl Christen Nielsen Hammerum viet til enken Dorthea Cathrine Bjerrum i Thyregod kirke. Dorthea Cathrine var født d. 28. apr. 1776 i Ølgod, Christen Nielsen var født d. 10. sept. 1769 i Gjellerup, søn af Niels Jensen og Mette Mathiasdatter. Dorthea Cathrine havde d. 26. febr. 1806 skrevet købekontrakt med Christen Sørensen om salg af Vesterdam, og han var flyttet ind.

D. 27. juni 1807 udstedte Christen Nielsen, der nu boede i Damgård, endeligt skøde til Christen Sørensen på Vesterdam. Købesummen var 1050 rd., og 2 mænd fra St. Bredlund underskrev til vitterlighed. Christen Sørensen var gift med Maren Andersdatter, der var fra Them. Det vides ikke, hvor Chr. Sørensen kom fra, men han havde familie i Kejlstrup.

D. 29. juni 1807 lånte han 299 rd. af forvalter Christian Mønster i Vinderslev.

D. 30. nov. 1818 døde Christen Sørensen, 43 år gl. Der blev holdt skifte d. 20. jan. 1819. I ægteskabet var der 6 børn: 1. Søren 13 år. 2. Anders 7 år. 3. Niels Christian 5 år. 4. Mette Marie 11 år. 5. Dorthea Marie 9 år. 6. Leonora Kirstine 1

år. Enkens lavværgen var hendes far Anders Nielsen Westergaard i Sepstrup. Formynder for børnene blev deres farbror Anders Sørensen i Kejlstrup. Boets værdi udgjorde 666 rbd. 3 mk. 6 sk. Omskrevet til rigsbanksølv 533 rbd. 1 mk. 8 sk. Efter fradrag af gælden var der 53 rbd., der blev delt imellem børnene. Ny lavværgen for enken var Niels Madsen i Vesterdam. Gården blev overdraget ham ved skiftet, fordi han var blevet gift med enken til overraskelse for skifteretten. Han betalte skifteomkostningerne og forærede børnene sengetøj.

Niels Madsen var fra Drantum, han var blevet gift med Maren Andersdatter d. 29. jan. 1819, han var født i 1789. Niels Madsen og Troels Madsen i Høgelund var sønner af gmd. Mads Nielsen og Kirstine Troelsdatter i Drantum. De gav afkald på fødegården til fordel for deres bror Mads Christian Madsen d. 12. sept. 1827. Niels Madsen lånte 200 rbd. af gmd. Jens Mathiasen i Grarup d. 13. juni 1840. Ved den ny matrikulering blev Vesterdams hartkorn ansat uforandret. D. 15. marts 1844, skøde fra Niels Madsen til svigersønnen Hans Christensen fra Hyvild. Købesum 400 rbd. sølv. Der blev samtidig oprettet en aftægtskontrakt for Niels Madsen og hustru til kapitalværdi 290 rbd. De skulle have 2-3 fag hus i gården til beboelse. Hans Christensen var blevet gift med Christine Nielsdatter d. 2. febr. 1844. Hun var født d. 26. marts 1820. Hans Christensen var født samme år. Niels Madsen døde d. 14. jan. 1860, 72 år gl. Maren Andersdatter boede som aftægtskone i Vesterdam endnu i 1870, men hun døde ikke i Thyregod sogn.

D. 31. dec. 1847 købte Hans Christensen en englod, matr. nr. 32 Kokborg, i Galtkjær af Palle Sørensen Nybygge i Ejstrup. Htk. 1 fkr. 2½ alb. Købesum 50 rbd. D. 11. dec. 1848 lånte han 200 rbd. sølv af ungkarl Hans Sørensen i Kokborg, der fik 2. prioritet i Vesterdam. Englodden i Galtkjær solgte han til Poul Christensen i Borup, men af en eller anden grund måtte han lade handlen gå tilbage og returnere købesummen med renter. I 1852 lejede han et stykke mosejord af Erik Jensen i Toftløs til tørveskær og afgræsning i 50 år. Den årlige leje var 6 rigsbankskilling.

Efterårsgræsningen forbeholdt Erik Jensen sig.

D. 22. dec. 1853 mageskiftede Hans Christensen med Christen Andersen fra Vinthen og fik matr. nr. 30a og 30b i Vinthen by samt 500 rbd. sølv i bytte. Christen Andersen skulle overtage aftægten til Niels Madsen og hustru. Christen Andersen udstedte samme dag en obligation på 1100 rbd. til Hans Christensen med sikkerhed i Vesterdam. D. 23. dec. 1853 lånte han yderligere 200 rbd. sølv af skolelærer Peder Knudsen i Føvling med 1. prioritet i Vesterdam. Christen var født i Tamdrup i 1821. Hans kone Ane Dorthea Jacobsen var født i Uldum i 1819. De havde 3 børn med til Vesterdam, i 1854 fik de sønnen Jacob. Englodden i Galtkjær havde Hans Christensen fået solgt til Søren Chr. Ebbesen, Kokkelundbjerg i Grarup d. 7. nov. 1852 for 80 rbd. sølv, så Vesterdam havde sit gamle hartkorn. Den kapital, som Hans Christensen havde stående i gården, var uopsigelig i 10 år.

D. 30. juni 1856 mageskiftede Christen Andersen med Jens Jacob Jacobsen fra Hesselballe, så han fik matr. nr. 11a, 22a og 28m Hesselballe i stedet for Vesterdam. Jacobsen overtog aftægten, han var muligvis svoger til Christen Andersen. Han var gift med Karen Henriksen.

D. 23. apr. 1859, skøde fra Jens Jacob Jacobsen til Jens Laursen af Borup på matr. nr. 17 Vesterdam. Købesum 2000 rd. Jens Laursen ejede også matr. nr. 28 Hvejsel, og han havde et hus i Hover, hvor han var født i 1820. Hans kone Ane Marie Jensdatter var født i 1820 i samme sogn. Før de kom til Vesterdam, havde de boet i Borup, Hvejsel og Hornstrup. De havde 5 børn med til Vesterdam. I 1862 afhændede Jens Laursen gården i Hvejsel for 4000 rd. til mølleren i Ulkjær, Christen Jacobsen. Jens Laursen døde d. 18. sept. 1863, 43 år gl. Der var skifte efter ham d. 8. marts 1864. Der var nu 6 børn, den yngste Christian var født i Vesterdam. De fik hver tillagt 400 rd. i arv. Boets ejendele bestod i Vesterdam med htk. 1 td. 3 skp. 2 fkr. ½ alb. med besætning, ind og udbo. Dertil var der udestående fordringer for 2250 rd. Den afdødes bror Peder Laursen i Hover blev beskikket som værgen. Enken Ane Marie Jensdatter fik gården overdraget til fri rådighed.

D. 4. jan. 1865 blev husmand Søren Larsen Yde fra Ejstrup viet til enke Ane Marie Jensdatter, og vielsesattesten blev tinglæst som adkomst for ham. Han overtog gælden 2400 rd. samt aftægten til Maren Andersdatter. Med i ægteskabet havde han 2 døtre af et tidligere ægteskab, Ane Kirstine Judithe og Lovise Sørensen. Han var født i Hvidbjerg i 1819.

D. 20. dec. 1866 solgte Søren Larsen huset i Hover med havejord til Anders Peter Jørgensen for 400 rd. Huset lå på umatrikuleret gadejord, den årlige afgift til grundejerne var 4 skilling.

D. 29. juni 1868 meddelte den ældste af Jens Laursens døtre Antonine Lovise afkald for sin arv 400 rd., som hun havde modtaget af Søren Larsen. Hun tjente da i Sejrup. D. 28. dec. 1870 kvitterede Søren Larsen for arv efter sin kones forældre Jens Jensen Bonde og Johanne Pedersdatter i Uhrskov.

D. 15. nov. 1878, skøde fra Søren Larsen Yde til svigersøn Niels Christensen, der var født i Skovsbøl d. 9. febr. 1853. Han var søn af Christen Christensen og Zidse Kirstine Jensdatter. Han var d. 31. maj 1878 blevet gift med Judithe Sørensen, der var født d. 14. okt. 1856 i Ejstrup. Hendes søster Lovise blev i 1883 gift med Søren Anders Sørensen i Hastrup. Niels Christensen døde allerede d. 28. maj 1884, han blev kun 31 år. D. 17. juli 1884 fik enke Judithe Sørensen

tilladelse til at sidde i uskiftet bo. Aftægtsmand Søren Larsen Yde døde d. 16. aug. 1887. Judithe Sørensen købte d. 9. maj 1900 de 2 parceller matr. nr. 1x og 1y Kokborg ved auktion på Hastrup.

Judithe Sørensen døde i 1937, og ved skifteudskrift dateret d. 3. jan. 1938 overtog de 2 brødre Søren og Niels Christensen hver en halvpart af Vesterdam. Søren var født d. 25. jan. 1879. Niels var født d. 20. okt. 1881.

D. 13. jan. 1938, skøde fra Søren Christensen til Niels Christensen på halvparten, så Niels blev enejer.

Efter Niels Christensens død var der eksekution ved sagfører I. Midtgaard og gmd. Thisgaard Kristiansen, Kokborg d. 24. febr. 1956, og d. 9. febr. 1957 blev der holdt auktion over Vesterdam, hvor gården blev tilslået Ejnar Madsen fra Dørken.

1993: ejer Gert Kristensen, Ågårdvej 31. Kokborg.

NB. D. 31. juli 1903 købte Niels Christensen den lille ejendom matr. nr. 7b og 4f Kokborg af Morten Nielsen Jeppesen. Den var udstykket dels fra Østerdam, dels fra Krusborg.

D. 16. dec. 1950 udstykkede Niels Christensen derfra matr. nr. 7f, der blev solgt til savskærer Herluf Møller Bertelsen i Brande, der drev Hastrup savværk. Senere solgte Niels Christensen endnu 3000 kv. m. til samme Herluf Bertelsen.

Svenskestedet.

Stedet er opført med matr. nr. 17b Kokborg, men det kan ikke ses, at det har været solgt fra. Parcellen omfattede kun et byggested til hus og have. Der boede i nogle år en svensker Frederik Åkeson med sin kone Sidsel Kirstine Kristiansen, der var født i Grædstrup. De havde et par døtre, den ene boede senere i Silkeborg. Familien havde før boet i Thyregodlund. Efter at de var flyttet fra stedet, boede skovarbejder Jens Jørgen Nielsen i nogle år i huset. Da også han flyttede, varede det ikke længe, inden huset var faldet sammen. Nu i 1993 kan det ikke mere ses, hvor det har ligget, men det var ca. midtvejs imellem Vesterdam og Hastrup plantage på venstre side, når man kommer fra Vesterdam. Enkelte murbrokker dukker stadig op.

### Matr. nr. 23 Kokborg. Egebjerg.

Begyndelsen til dette matr. nr. skal findes i den købekontrakt, som blev oprettet d. 12. dec. 1814, da Lars Sørensen solgte Ågård til sin broder Ole Sørensen. Lars Sørensen betingede sig da aftægt, hvori indgik, at Ole Sørensen skulle bygge et aftægts hus på god jord til aftægtsbolig for Lars Sørensen og hustru Mette Andersdatter. Stedet blev kaldt "Egebjerg", men det ser ud til, at det allerede havde navnet, inden huset blev bygget. Ved matrikuleringen fik parcellen matr. nr. 23 Kokborg, og i matriklen betegnes stedet som en samlet lod vestligst på Ågård mark ved grænsen til Grarup. Brugerens Lars Sørensen boede på lodden, men som ejer står Ole Sørensen. Hartkornet opgives til 7 skp. 1 alb., der svarer til det kontribuable hartkorn, som Søren Larsen købte ind til Ågård fra Kjærgård d. 14. juni 1799.

Lars Sørensen var født i 1765, og han døde d. 26. jan. 1844. Hans enke Mette Andersdatter, der var 66 år, blev året efter d. 9. maj gift med Christen Larsen, enkemand i Brande. Han havde boet i Thyregod by, men han var efter sin første kones død flyttet tilbage til Brande. De boede endnu nogle år i Ågård, inden de flyttede til Brande. Christen Larsen var meget velhavende. Han financierede i 1845 Johan Otto Schnedlers køb af Lille Langkær med et lån på 1300 rigsbankdaler rede sølv.

D. 12. jan. 1853 kvitterede Mette Andersdatter for sin aftægt fra Ågård, som hun var fyldestgjort for af den ny ejer af Ågård, Otto Hansen. Det ser ud til, at Egebjerg var ubeboet i 1855, for Mette og Christen boede da i Thyregod by, lige før de tog til Brande. Det kan nævnes, at Mettes og Christen Larsens vielse er indført i Thyregods ministerialbog, selvom den blev foretaget i Brande.

D. 27. jan. 1866 fik Mads Johansen i Gammel Ågård udstykningsbevilling og frasolgte matr. nr. 23a, 21b og 21c til husmand Mathias Jensen på matr. nr. 4a Grarup. Skødet blev skrevet i Thyregod d. 17. dec. 1867, og parcellerne skulle bebygges inden 2 år fra 27. jan. 1866 at regne, eller også skulle de sammenlægges med anden belejligt liggende ejendomsjord. Det sidste blev foreløbig tilfældet.

D. 4. juni 1873, tinglæst d. 28. maj 1875, skøde fra Mathias Jensen til Jens Peter Thomsen på matr. nr. 21b, 21c og 23a, hvor der blev opført et selvejerhus. Der er ingen sikkerhed for, at bygningerne kom til at ligge, hvor de gamle bygninger på parcellen lå. Jens P. Thomsen var født d. 16. okt. 1843 i Brande sogn. Han var gift med Claudiane Margrethe, født Jensen, fra Bølling. Der var 8 børn i ægteskabet, de 7 levede i 1901.

1. Karen, født d. 29. juli 1875. 2. Thomas Thomsen, født d. 19. okt. 1876. 3. Jens Christian Cecilius, født d. 8. febr. 1878. 4. Mathias Thomsen, født d. 28. sept. 1879. Han blev hjuler i Thyregod by. 5. Mette Tang, født d. 31. marts 1881. 6. Ane Cecilie, født d. 8. febr. 1883. 7. Kirstine Marie Petrine, født d. 21. jan. 1885. 8. Claudiane Margrethe Petrea, født d. 14. marts 1887. Jens P. Thomsens kone døde d. 2. apr. 1887, 38 år gl.

D. 1. juli 1902, skøde fra Jens P. Thomsen til svigersøn Johannes Frederik Emborg, der var gift med Karen.

D. 24. nov. 1937, skøde fra Johannes Emborg til søn Aage Emborg. Gården ligger nu i Brande kommune.

1993: ejer Ib Emborg, Hastrupvej 9, Ågård.

\*\*\*\*\*