

{Ejnar Bjerre Jørgensen: Thyregod Sogns Gårdshistorie}

Svindbæk.

Matr. nr. 4 Hesselbjerg

Navnet staves Suinbech i 1638, og da var der kun een gård ligesom i 1651, da Thøger Christensen var fæster. Hartkornet var 5 tdr. 4 skp. 2 fkr., og gården hørte under Hastrup. I 1661 var der ifølge Hastrups jordebog kommet en ny fæster, han hed Hans Justesen, og det må være den samme mand, som i 1651 var fæster i Hesselbjerg. I landgilde svarede han 1 ørte rug, 1 svin, 1 fødenød, 1 fjerding smør, 1 lam, 1 gås, 1 skp. havre og 2 høns.

I matriklen 1662-64 var hartkornet ændret til 5 tdr. 5 skp. 2 alb., og Hans Justesen var stadig fæster, men ca. 1672 flyttede han til Sejrup, og Søren Christensen blev fæster i Svindbæk i stedet for. Landgilden var uforandret, gårdens udsæd var 1 ørte rug og ½ td. byg, og der avledes 6 læs hø. I 1683 blev gården omvurderet, en fjerdedel af jorden kaldes skarp rugjord, og tre fjerdedele kaldes "ond" jord. Der avledes 6 læs hø og 2 læs mosefoder, og der var græsning til 3 høveder, hartkornet vurderedes til 3 tdr. 5 skp. 2 fkr., og i 1688 blev det endeligt fastsat til 3 tdr. 7 skp. 1 fkr. 1 alb. I skattelisten for 1687 angav Søren Christensen at have 5 får, han var fæster endnu i 1697.

Et par år senere havde hans sønner Ebbe og Niels Sørensen delt fæstet imellem sig. Ebbe var født i 1674, og han blev d. 13. aug. 1702 trolovet med Mette Sørensdatter fra Farre, hvis forældre ikke kendes. De blev gift d. 12. nov. i Give kirke. Ebbe Sørensen døde i 1719 og blev begravet d. 16. apr. Niels Sørensen var der kun i få år, om det var ham, der blev gift med Karen Aalbech og blev fæster i Hindskov, kan ikke ses med sikkerhed. Ebbe figurerer i Hastrups jordebog til 1723, men Gregers Christensen fra Thyregodlund var fæster i Svindbæk fra 1719, han var født i 1686 og havde først været fæster i Thyregod by. Han var gift med Maren Andersdatter, der var født i 1690.

Maren og Gregers Christensen fik 8 børn: 1. Anders, født i Thyregodlund i 1713, døbt hjemme og fremstillet i kirken d. 19. nov. 2. Anne, født i Thyregod by i 1717, døbt hjemme og fremstillet d. 24. jan. 3. Christen, født i Svindbæk i 1720, døbt d. 22. april. 4. Johanne, født i 1723, døbt d. 17. marts. 5. Karen i 1726, døbt d. 20. jan. 6. Margrethe i 1728, døbt d. 5. dec. 7. Anne Kierstine i 1731, døbt d. 6. maj. 8. Christian i 1734, døbt d. 25. juli. Gregers Christensen døde i 1736 og blev begravet d. 25. juli, han var forinden flyttet til Thyregod by igen. Der døde hans enke Maren også i 1746 og blev begravet d. 22. okt.

Fæstet af Svindbæk blev overtaget af Christen Thomasen i 1735, navnet på hans kone kendes ikke, hans datter Maren tjente på Tamdrup Bisgaard i 1748, og d. 25. febr. 1752 blev hun trolovet med Anders Nielsen i Grarup, de blev gift d. 2. juli. I et par år var sønnen Thomas Christensen fæster sammen med faderen, men han forlod Svindbæk, inden Christen Thomasen rejste i 1754. Gården ser ikke ud til at have haft nogen større avl, dens bidrag til fattigkassen svarede nærmest til et bols på 1 td. htk.

Den ny fæster fra 1755 hed Simon Pedersen Lust, han var født i 1691 og havde en voksen søn Morten Simonsen, der i 1757 blev fæster af en del af gården. Simons datter Mette Kierstine blev d. 27. apr. 1762 trolovet med Christen Madsen fra Give by, og d. 2. juli blev de gift. Simon Pedersen Lust døde i 1761 og blev begravet d. 7. juni. Morten Simonsen stod som fæster endnu i 1762, men samtidig var der kommet en enkemand Niels Hansen til Svindbæk, han blev i 1762 gift med Bodil Sørensdatter fra Kokborghuse. Gårdens landgilde in natura til Hastrup var afløst af en pengeafgift.

I 1763 var Christen Olesen blevet fæster af Svindbæk, han havde kone og barn, men ligesom for Simon Pedersens vedkommende nævnes konens navn ingen steder. Der boede også en enke Maren Simonsdatter i Svindbæk, hun havde et barn, og hun betalte skat, så hun må have haft jord i fæste. Hastrups jordebog fra 1764 er ikke ført a jour og dur ikke for Svindbæks vedkommende, men fæsterne synes at være rejst, samtidig med at Anders Bagger købte Hastrup. I 1770 var Svindbæk fæsteledig og uden beboere, hvad der tydeligt har ærgret Bagger. Der var 9 tdr. sædeland, der avledes 10 læs hø, og der var græsning til 8 høveder, normalt skulle gården svare 4 rd. 2 mark årligt.

Bagger skrev om Svindbæk: "Er løs og ringe sand, som undertiden knyger, og ialt af samme ringhed som Lønå, og således knap kunne og burde være af 2 tdr. hartkorn". Et andet sted klagede han over, at det kneb for fæsterne at betale deres landgilde. Det lykkedes dog for Bagger at få fæstere til Svindbæk igen, men han slækkede måske på sit krav om indfæste eller stedsmål, som man kaldte det. Den halve gård med htk. 1 td. 7 skp. 2 fkr. 2 alb. var i 1776 fæstet af Niels Hansen, der kunne være den samme som i 1762, men det kan ikke ses med sikkerhed.

Den anden halvgård med tilsvarende htk. var fæstet af Jens Michelsen, født i 1728 i Thyregodlund, døbt d. 6. maj, søn af Michel Sørensen og Anne Jensdatter, der flyttede til Kjærgård kort efter. Jens Michelsen var d. 14. nov. 1753 blevet

gift med Dorthe Knudsdatter, født i 1730, døbt d. 29. okt., datter af Knud Jacobsen og Margrethe Christensdatter i Ågård. De 2 halvgårde svarede 2 rd. i landgilde og gjorde plidsgerning efter omgang.

Niels Hansen var ikke fæster ret længe, i 1779 eller 80 kom Lars Christensen, der var født i 1747, muligvis i Brande, der mangler de gamle kirkebøger. Han var gift med Maren Jensdatter, der var født i 1738, måske også i Brande. De havde 2 børn med til Svindbæk: 1. Kirsten, født i 1776. 2. Lars, født i 1778. 3. Jacob, født i Svindbæk i 1781, døbt d. 8. apr. 4. Peder, født i 1783, døbt d. 7. dec. 5. Anne i 1786, døbt d. 11. febr.

Det var de 2 fæstere, der var i Svindbæk, da gården blev udskiftet i 1796, det foregik ved at man trak en ret linie fra nord til syd igennem Svindbæk mark, Lars Christensen fik jorden vest for linien, og Jens Michelsen fik jorden øst for linien. Jens Michelsen var ikke helt tilfreds, han syntes, at han havde fået for lidt af engen ved åen, men det klarede man ved at dreje hele linien om sit midtpunkt, så han fik mere eng, og Lars fik til gengæld lidt mere hede nord for vejen. Sådan er det vist på et gammelt kort fra før udskiftningen, og sådan blev man enige. De 2 halvgårde var allerede flyttet ud fra den gamle toft, så de nu lå på hvert sit jordstykke, og det er muligvis sket et stykke tid før, for sådan er de også placeret på det gamle kort før 1796.

Jens Michelsens datter Margrethe, der var født i Kjærgård i 1768, døbt d. 14. aug., blev d. 27. okt. 1797 gift med Iver Sørensen fra Thyregodlund, der overtog fæstet, og det blev ham og Lars Christensen, der blev de første selvejere. Lars Christensens halvgård fik senere matr. nr. 4, og der fortsættes med den.

D. 21. juni 1796, skøde fra Jens Schoutrup til Hastrup til Lars Christensen på hans iboende fæstegård med htk. 1 td. 7 skp. 2 skr. 2 alb. Købesum 150 rd. Lars havde de 2 yngste børn hjemme som medhjælp.

D. 13. juni 1803 afstod Lars Christensen gården til sin ældste søn Lars eller Laurs Larsen, der var født i 1776, men der blev ikke straks skrevet skøde, så da Laurs d. 18. maj 1804 lånte 99 rd. af Anders Pedersen i Velgårde, blev det bemærket, at han ikke havde tinglæst skøde på gården.

D. 6. marts 1808 blev der udstedt skøde til Laurs Larsen, købesum 198 rd. Lars Christensen og hans kone fik aftægt, Maren Jensdatter døde i 1814 og blev begravet d. 17. apr., 67 år gl. Deres datter Ane, der var blevet gift med Henrik Nielsen i Give, var kort forinden kommet syg hjem til Svindbæk og var død før moderen, hun blev begravet d. 30. marts, 28 år gl. Lars døde i Svindbæk d. 21. jan. 1819, 72 år gl.

Laurs Larsen blev gift med Mette Madsdatter i 1803, hun synes at være fra Brande. De fik 3 børn: 1. Maren i 1804, døbt d. 19. aug. 2. Else i 1806, døbt d. 26. maj. 3. Mads Peter i 1809, døbt d. 12. febr. Laurs Larsen købte gårdens tiender af Thomas Grynderup d. 13. juni 1810, og straks derefter flyttede han til Svendborg i Hindskov, inden han solgte gården i Svindbæk.

D. 20. juni 1811, skøde fra Laurs Larsen til Peder Hansen Øgelund, der havde betalt den akkorderede købesum 900 rd. Gården var gældfri, men tiendskødet var endnu ikke tinglæst. Peder Hansen skulle være født i Åle, han havde også en gård i Lønå, måske handlede han med ejendomme, gården i Svindbæk fik han ingen fortjeneste på. Laurs gik det ikke godt for, han blev separeret fra Mette Madsdatter, og derefter boede han i et jordløst hus i Thyregodlund og gik i dagleje, han døde i Vesterdam som fattiglem d. 11. aug. 1849, efter kirkebogen 62 år, det var 10 år for lidt. I folketællingen står han fejlagtigt som født i Thyregod.

D. 10. juli 1812, skøde fra Peder Hansen til Niels Hansen Ansager, købesum 300 rd. Det bemærkedes, at Peder Hansens skøde endnu ikke var tinglæst. Niels Hansen var også en mand, der handlede meget, han var gift med Kirsten Marie Gydesdatter, og de nåede lige at få sønnen Gyde i 1812, han blev døbt d. 25. okt., så solgte han igen.

D. 23. juni 1813, skøde fra Niels Hansen Ansager til Niels Christensen Bjerre. Laurs Larsen i Hindskov var medunderskriver som sælger af en eller anden grund. Købesummen var 400 rd. eller 66 rbd. 4 rbsk., det var i statsbankerottens tid. Niels var født d. 21. jan. 1784 i Lønå, søn af Christen Christensen og Margrethe Nielsdatter. Han var gift med Margrethe Olesdatter, født i 1778, datter af Ole Jensen Glasøe og Birthe Thomasdatter i Grarup. Bjerre-navnet havde Niels fra sine forfædre i Hesselbjerge. De fik sønnen Christen i 1814, døbt d. 20. febr. Datteren Birgithe Margrethe blev født d. 3. apr. 1816.

D. 4. nov. 1816, skøde fra Niels Christensen til Peder Sørensen, født i Vestergård i Flø i 1777, søn af Søren Sørensen og Mette Pedersdatter, han blev i 1817 gift med Ane Eriksdatter fra Sandfeldbjerge, født i 1789, datter af Erik Lassen og Ane Mikkelsen. Købesummen var 400 rbd. Gården fik ved matrikuleringen nr. 4 og beskrives som en samlet lod nordøstlig på marken omkring gården. Den fik navnet Svindbækgård. D. 12. sept. 1831 optog Peder Sørensen et lån på 200 rbd. hos gmd. Christian Mortensen i Hesselbjerge.

Ane og Peder Sørensen fik 5 sønner: 1. Søren d. 26. febr. 1818. 2. Jens d. 28. juli 1821. 3. Erik d. 18. juni 1823. 4. Jens d. 25. febr. 1825. 5. døde kort efter fødslen. Den yngste Jens blev dræbt af lynet, da han stod og lænede sig op mod laden d. 21. aug. 1841. Både Søren og Erik var uldhandlere i deres yngre dage, og de synes begge at have været velhavende.

D. 28. jan. 1845, skøde fra Peder Sørensen til søn Søren Pedersen, købesum 475 rd. Ane Eriksdatter var død d. 5. apr. 1844, 55 år gl., men Peder Sørensen fik aftægt til kapitalværdi 275 rbd. 5 mk. 75 sk. Søren Pedersen blev d. 1. juni 1845 viet til Ane Andersdatter, født d. 8. maj 1828, datter af gmd. Anders Jensen og Johanne Marie Madsdatter i Risbjerg. De fik 3 børn: 1. Johanne Marie, født d. 7. juni 1848. 2. Peder d. 9. marts 1852. 3. Ane d. 9. apr. 1854. Ane Andersdatter døde d. 4. okt. 1856, og d. 3. juli 1857 var der skifte efter hende, hvor sønnen Peder fik 641 rd. i arv, og de 2 døtre Johanne Marie og Ane hver 533 rd. Børnenes morfar Anders Jensen blev beskikket som værge. Knud Christensen i Langkær havde allerede d. 11. juni 1856 lånt 100 rd. rm. af Johanne Marie.

Søren Pedersen blev i 1858 gift med Ane Mette Larsdatter, født i Lille Thorlund i 1827, datter af Lars Jensen og Karen Eriksdatter, der var flyttet til Givskud. D. 26. apr. 1857 var Søren Pedersen med til at oprette engvandingsforeningen for Nygård, Hesselbjerger og Svindbæk. D. 4. marts 1860 solgte Søren Pedersen den part, han ejede i Krogeng i Give sogn, til sin søn Peder Sørensen for 95 rd. Hartkornet var 1 skp. 1 fkr. 1 1/4 alb. Søren Pedersen døde d. 22. apr. 1860, 42 år gl. Kort efter døde hans far Peder Sørensen d. 27. juni 1860, 82 år gl.

Der var skifte efter Søren Pedersen d. 24. sept. 1860. De 3 børn af første ægteskab, Johanne Marie, Peder og Ane fik hver tillagt 212 rd. i arv, og datteren Ane Kirstine, født d. 1. aug. 1858 i andet ægteskab, fik også 212 rd. Der blev givet udlæg i gården matr. nr. 4 Svindbæk. Anders Jensen i Risbjerg var værge for de 3 ældste børn, og Søren Pedersens bror husmand Jens Pedersen i Skærlund blev værge for Ane Kirstine. Sognefoged Jens Moesgaard Christensen i Neder Donnerup blev værge for enken. Boets indtægt var 3920 rd., og gælden var 1793 rd. 4 mk. 9 sk., så der til deling blev 2126 rd. 1 mk. 7 sk., hvoraf enken fik halvdelen. D. 13. okt. 1860 blev skiftebrevet læst som adkomst for Ane Mette Larsen.

D. 4. apr. 1861 blev der tinglæst en vielsesattest for Lauritz Lange Jørgensen af Usseltoft til enke Ane Mette Larsen som adkomst for ham til gården. De var blevet viet samme dag. Lauritz var født d. 31. maj 1828, søn af Jørgen Pedersen og Johanne Marie Sofie Lange. Søren Pedersens ældste datter Johanne Marie kvitterede d. 27. juni 1861 for sin arv 745 rd., men hun lod dem blive indestående hos stedfaderen. D. 15. jan. 1867 kvitterede Lauritz Lange Jørgensen for arv til sin hustru efter hendes far Lars Jensen i Givskud.

Lauritz Lange Jørgensen døde d. 24. sept. 1884, 56 år gl., og d. 6. nov. 1884 fik enke Ane Mette Larsen tilladelse til at sidde i uskiftet bo, og hun beholdt gården i 6 år. Steddatteren Johanne Marie blev d. 1. dec. 1877 gift med Hans Chr. Sørensen, søn af Søren Pedersen (Krogager) i Svindbæk. Ane Mette havde datteren Johanne Marie Sofie, født d. 19. maj 1867, i ægteskabet med Lauritz Lange Jørgensen, og hun blev d. 21. apr. 1887 gift med Martin Kristian Jensen, født d. 15. maj 1864, søn af Iver Christian Jensen og Cathrine Laursen i Oddebæk.

D. 2. nov., tinglæst d. 14. nov. 1890, skøde fra Ane Mette Larsen til Martin Kristian Jensen. Han var sognerådsmedlem i flere perioder og formand fra 1922 til 29.

D. 23. marts 1921, skøde fra Martin Jensen til Peder Værum Sørensen. Martin Jensen købte et hus i Thyregod af blikkenslager Christen Gandrup Pedersen, det senere Søndergade 1.

D. 21. aug. 1922 blev der udstedt fogedudlægsskøde til Niels Nielsen, der d. 26. juni 1924 solgte igen til Johannes Pedersen, der er bekendt for meget, undtagen noget fordelagtigt.

D. 22. nov. 1930, skøde fra Johannes Pedersen til Hans Kristian Kristiansen og Harald Kristiansen fra Harresø.

D. 16. sept. 1938, skøde fra Hans Kr. Kristiansen og Harald Kristiansen til N. K. Vilhelm Hansen.

D. 1. marts 1945, skøde fra Vilh. Hansen til Søren Søndergaard Kristensen, født d. 18. aug. 1907, søn af Kristen Sørensen Kristensen og Mette Kathrine Nielsen i Uhre. Han var gift med Maren Ostensen, født d. 21. nov. 1914 i Sandfeld.

D. ?, skøde fra Søren Søndergaard til svingersøn Carl Simonsen fra Thorlund.

1993: Ruth og Carl Simonsen, Svindbækvej 5, Svindbæk.

1995, gården er solgt til naboen Nordex A/S, Svindbækvej 1, Svindbæk.

Udstykninger fra matr. nr. 4 Svindbæk.

Matr. nr. 4b Svindbæk.

D. 8. febr. 1921, skøde fra Martin Kr. Jensen til Thorvald Nørgaard på matr. nr. 4b Svindbæk.

D. 23. juni 1921, skøde fra Thorvald Nørgaard til Hans Chr. Hansen til forening med matr. nr. 1b og 3c Hindskov.

Matr. nr. 4d Svindbæk.

D. 8. febr. 1921, skøde fra Martin Kr. Jensen til lærer Vilhelm Værgen.

D. 12. maj 1924, skøde fra Vilh. Værgen til Mathias Thomsen til forening med matr. nr. 11d Kokborg.

Matr. nr. 4e Svindbæk.

D. 8. febr. 1921, skøde fra Martin Kr. Jensen til Vilhelm Egsgaard til forening med matr. nr. 3d Egsgård.

Matr. nr. 4f Svindbæk.

D. 16. okt. 1913, skøde fra Søren Jensen Askjær til Jacob Sørensen Egsgaard.

D. 11. okt. 1919, skøde fra Jacob Egsgaard til Vilh. Egsgaard.

Matr. nr. 4g Svindbæk.

Ejer i 1956: Magnus Refshøj. (Fiskeri).

Matr. nr. 5 Svindbæk.

D. 13. juni 1797, skøde fra Jens Schoutrup til Hastrup til fæster Iver Sørensen på hans iboende fæstegård med htk. 1 td. 7 skp. 2 fkr. 2 alb. Købesum 150 rd. D. 13. juni 1803 købte Iver Sørensen gårdens tiender af Thomas Grynderup i Thyregod. Indtil 1797 var gårdens historie fælles med matr. nr. 4 Svindbæk og kan findes derunder. Iver Sørensen var født i Lønå i 1761, døbt d. 30. apr., søn af Søren Iversen og Johanne Mortensdatter. Iver havde tjent hos pastor Feld, og ved auktionen efter pastor Felds fallit købte han både tiender og redskaber, men det har åbenbart været som stråmand for pastor Stallknecht i Ø. Nykirke, for han synes ikke at eje noget af det senere. Iver Sørensen klarede de vanskelige år omkring statsbankerotten uden at stifte nævneværdig gæld. Der var ingen børn i hans ægteskab.

D. 20. okt. 1819, skøde fra Iver Sørensen til Christen Poulsen, født i 1787 i Risbjerg, søn af Poul Jensen og Mette Nielsdatter. Købesum 200 rbd. rede sølv, som Chr. Poulsen d. 11. juni 1820 lånte af pastor From i Brande. D. 27. febr. 1820 blev Chr. Poulsen gift med Margrethe Nielsdatter, født i 1791, datter af Niels Jensen Green og Edel Christensdatter. Iver Sørensen og hustru fik en aftægtskontrakt, der hæftede på gården, men de flyttede til Hindskov, hvor de havde købt gården Svendborg med Hans Nielsen, Lønå, som mellemmand. Iver Sørensen døde d. 14. marts 1826, og Margrethe døde som aftægtskone i Svendborg d. 19. apr. 1850, 83 år gl. Gården i Svindbæk fik nr. 5 ved matrikuleringen, og den beskrives som en samlet lod omkring gården nordøstligst på Svindbæk mark. Margrethe og Christen Poulsen fik 3 børn: 1. Pouline d. 5. okt. 1820. 2. Edel Kirstine d. 18. aug. 1823. 3. Niels Peter d. 14. febr. 1826. D. 2. dec. 1852, skøde fra Christen Poulsen til søn Niels Peter Christensen, htk. 1 td. 2 skp., købesum 390 rbd. Chr. Poulsen og hustru fik aftægt til kapitalværdi 394 rbd. 1 mk. 14 sk. Margrethe Nielsdatter døde d. 26. sept. 1862, og Christen Poulsen døde d. 19. febr. 1865 i Svindbæk. Niels Peter Christensen blev i 1854 gift med Hansine Rasmussen, født i Give sogn i 1837. I ægteskabet var de 2 børn, Ane Margrethe, født d. 8. sept. 1856, og Rasmus Peter, født d. 28. febr. 1859. Hansine Rasmussen døde d. 13. dec. 1860, kun 22 år gl.

Niels P. Christensen lånte d. 11. dec. 1852 400 rbd. af sin nabo Søren Pedersen, og d. 16. dec. 1854 lånte han yderligere 100 rbd. af ham. D. 11. dec. 1857 lånte han 200 rd. af Søren Pedersens datter Ane, og d. 20. juli 1859 lånte han 300 rd. af Anes bror Peder, det var en del af deres arv efter moderen. D. 19. juni 1859 bortlejede Niels P. Christensen 1 td. land til sin nabo mod nord, Hans Christian Andersen i Hindskov, der skulle betale 20 rd. i indfæste og 4 sk. i årlig leje. D. 1. juli 1862 udstykkede og solgte han en større parcel til Søren Pedersen, der var fra Ringgive og ikke må forveksles med Søren Pedersen på Svindbækgård. Htk. 5 skp. 2 3/4 alb., købesum 400 rd., parcellen fik matr. nr. 5b. D. 8. juli 1862 udstykkede og solgte han en parcel til Hans Chr. Andersen, antagelig den lod, der allerede var udlejet, htk. 1 1/4 alb, købesum 25 rd. D. 8. aug. 1862 udstedte han en obligation på 350 rd. til husmand Niels Nielsen Faarhus i Lønå, der fik pant i matr. nr. 5a med nyt htk. efter udstykning 4 skp. 2 fkr. 2 alb. D. 13. dec. 1864 lånte han 450 rd. af Christen Pedersen i Harresø mod pant i matr. nr. 5a.

D. 3. jan. 1868, skøde fra Niels P. Christensen til Christen Jensen fra Klausholm i Gadbjerg, købesum 1000 rd. rigsmønt. Chr. Jensen lånte samtidig 500 rd. af husmand Mathias Larsen i Ullerup. Niels P. Christensen, der var blevet gift med Ane Marie Nielsen, født i Hejnsvig i 1833, havde købt en mindre ejendom i Lønå. Christen Poulsens aftægtskontrakt blev afløst d. 3. jan. 1869, efter at han var død, foruden Niels Peter efterlod han sig Pouline, der var gift med Niels Pedersen i Øgelund, og Edel Kirstine, der var gift med Peder Larsen i Lønå. Den ny ejer Christen Jensen var født i 1848, og han var gift med Kirsten Marie Christiansen, født i Give i 1845, deres søn Christian Jensen Brynning blev født d. 13. apr. 1869, datteren Mariane Hansmine d. 28. juni 1871, Ane Jensine Elise d. 31. dec. 1872, Sørine Kirstine d. 13. sept. 1874, Ane Marie Frederikke d. 27. april 1876.

D. 28. febr. 1877 mageskiftede Christen Jensen med Jens Pedersen Højgaard, der var født i Givskud d. 26. marts 1846. Han havde boet i Sønder Omme, og han var gift med Ane Christensen Bjerregaard, der var født i Bjerlev i 1845. De havde en datter Petrea Jacobine, der var født i Sdr. Omme i 1875. Lige efter at de var flyttet til Svindbæk, døde Ane Christensen d. 13. febr. 1877. Jens Pedersen blev d. 21. sept. 1878 gift med Jørgine Line Pedersen, født d. 14. jan. 1853

i Givskud, datter af Peder Jørgensen og Ane Pedersen, nu i Lønå. Jens Pedersen købte parcellen matr. nr. 5k Svindbæk af Carl Schnedler d. 11. juni 1914.

Jørgine og Jens Pedersen fik 6 børn: 1. Andreas, født d. 20. febr. 1879. 2. Peder Christian, født d. 3. juni 1883. 3. Ane Margrethe, født d. 3. april 1888. 4. Maren, født d. 31. aug. 1891. 5. Peder Møller, født d. 22. nov. 1893. 6. Johanne, født d. 20. dec. 1897.

D. 3. nov. 1920, skøde fra Jens Pedersen til søn Peder Møller Pedersen. Han blev gift med Alma Eline Jensen fra Vendsyssel. D. 27. sept. 1921 købte Møller Pedersen parcel matr. nr. 4c Svindbæk af Andreas Bjerrum Frederiksen i Hindskov.

D. 16. dec. 1958, skifteretsattest læst som adkomst for enkefru Alma Eline Pedersen, født Jensen.

1993: ejere Joan og Jørgen R. Thomsen, Vejlevej 266, Svindbæk.

Udstykninger fra matr. nr. 5 Svindbæk.

Matr. nr. 5b Svindbæk.

D. 1. juni 1862, skøde fra Niels Peter Christensen til Søren Pedersen efter bevilling af 2. maj 1862, htk. 5 skp. 2 3/4 alb., købesum 400 rd. Køberen skulle ikke svare aftægt til Christen Poulsen. Søren Pedersen med tilnavnet Krogager var født i Ringgive i 1817, søn af kromand Peder Sørensen Krogager, og han var d. 12. maj 1844 blevet gift med Ane Kirstine Hansdatter, født d. 1. juni 1823 i Thyregodlund, datter af Mariane og Hans Chr. Mortensen, Holmlund. Den gård havde de ejet i nogle år, senere havde de boet i Kokborghuse.

D. 7. jan. 1871, skøde fra Søren Pedersen til svigersøn Mads Larsen Nielsen, født i Jelling d. 27. marts 1839, gift i 1869 med Maren Sørensen, født d. 13. april 1845 i Thyregodlund. Søren Pedersen og hans kone blev boende som aftægtsfolk.

D. 29. juni 1880 blev der udstedt auktionsskøde til købmand Carl Jensen, der havde været forpagter af Thyregod kro og drevet købmandsforretningen der. I Svindbæk fortsatte han med købmandsbutikken. Han var født d. 22. apr. 1847, søn af Jens Christian Pedersen og Mette Mathiasdatter i Østerdam, og han var gift med Mette Cathrine Andersen, født d. 17. sept. 1853 i Grene sogn, datter af Anders Ovesen. I nogle år bortforpagtede han butikken, bl. a. til Søren Overgaard.

Cathrine og Carl Jensen havde 10 børn: 1. Maren, født d. 18. juni 1875. 2. Jens Christian, født d. 21. apr. 1877. Anders Ovesen, født d. 22. nov. 1881. 4. Niels Peter, født d. 14. febr. 1884. 5. Mathias, født d. 15. apr. 1886. 6. Martin, født d. 4. aug. 1888. 7. Mette Marie Nielsine født d. 23. dec. 1890. 8. Julie, født d. 12. apr. 1893. 9. Martha, født d. 29. aug. 1896. 10. Gudrun, født d. 4. juni 1899.

D. 26. jan. 1896, skøde fra Carl Jensen til Anton Pedersen, født d. 28. juli 1868 i Brande, gift med Ane Kirstine Madsen, født d. 14. marts 1870 i Brande. De havde en datter Anna Brande, født i Brande d. 28. juli 1895, og i Svindbæk fik de endnu 6 børn: Madsine Bentha, d. 9. okt. 1896. Jacob Madsen d. 20. juni 1898. Peter Bendt d. 20. aug. 1900.

Dagny Marensen d. 31. marts 1903. Ejner Kristian d. 28. juli 1907. Ida d. 7. jan. 1909. I Svindbæk havde de karl og barnepige, Søren Therkelsen fra Kollerup bestyrede forretningen, hans kone Eleonora var fra Vejle, og de havde 4 børn, Søren Pedersen og hans kone boede stadig på aftægt i nogle år, og Otto Pedersen, der var født i Givskud d. 28. juli 1847 drev skomagerforretning i gården. Der var altså mange mennesker, trods det kaldes Otto Pedersen eneboer i folketællingen. Carl Jensen var flyttet til Lønå, hvor han døde i 1900.

D. 25. marts 1912, skøde fra Anton Pedersen til Carl Schnedler, født d. 1. febr. 1850 i L. Langkær, gift med Karoline Sørensen, født d. 9. nov. 1865 i Givskud.

D. 6. april 1916, skøde fra Carl Schnedler til Otto Christian Schou Schnedler. Det må være hans søn, der var født d. 1. aug. 1891 i L. Langkær, han var endnu ugift.

D. 21. sept. 1920, skøde fra Otto Schnedler til Jens Christian Therkelsen, født d. 31. juli 1895 i Risbjerg, søn af Niels Christian Andersen Therkelsen og Frederikke Sørensen. Han blev d. 18. maj 1921 gift med Karoline Georgine Rauff, født i Uhre d. 18. maj 1895, datter af Albinus Højdal Rauff og Ane Marie Kristensen.

Næste ejer efter Jens Therkelsen var Ejnar Højgaard Kristensen.

1993: Ulrik Mathiasen, Svindbækvej 6. Svindbæk.

Matr. nr. 5c Svindbæk.

D. 8. juli 1862, skøde fra Niels Peter Christensen til Hans Christian Andersen på matr. nr. 5c Svindbæk, htk. 1 1/4 alb., købesum 25. rd., til forening med matr. nr. 6b Hindskov. Hans Chr. Andersen var født i Sdr. Omme i 1799, han var d. 25. nov. 1828 blevet gift med Cathrine Marie Larsdatter, født i 1805 i Brande, datter af Lars Christensen Winding og Anne Christensdatter, "Nørholm", senere Hølmosegård i Sejrup.

Matr. nr. 5d, e, f, g, h, j og l af Svindbæk. Svindbæk skole.

D. 11. nov. 1869, skøde fra Christen Jensen til Thyregod sogneråd på matr. nr. 5e Svindbæk efter udstykningsbevilling af 17. febr. 1869. Der var ingen købesum, men værdien blev sat til 12 rd.

D. 11. nov. 1869, skøde fra Søren Pedersen til Thyregod sogneråd på matr. nr. 5d Svindbæk. Ingen købesum.

D. 15. dec. 1933, skøde fra Jens Therkelsen til Thyregod sogneråd på matr. nr. 5f Svindbæk.

1987: ejer Michaline K. Espersen, Vejlevej 258, Svindbæk.

1995: ejer Ejvind S. Espersen.

Udstykket jord fra matr. nr. 5a Svindbæk.

D. 15. juni 1865, Niels Peter Christensen udlejer til Thyregod-Vester sogneråd et jordstykke ved åen i 50 år. Der var opført et hus på 4 fag på jorden, det blev betalt med 60 rd., og den årlige leje sat til 2 rd. Huset var bestemt til smeden Jens Hansen Ølholm, der var født i Ølholm i 1821 og gift med Ane Marie Poulsen, født i Brædstrup i 1821. De kom til Enkelund i 1853, det vil sige, der boede Ane Marie med 3 børn, der var født i Givskud, Jens Hansen opholdt sig på Hastrup, hvor han var smed. Sønnen Hans var født i 1844, datteren Ane Kathrine var født i 1848, og Poulina i 1850. I Enkelund fik de sønnen Laust Christian d. 27. marts 1854. Jens Hansen var med i krigen 1848-50, han var dannebrogsmænd og senere fik han en mindre årlig understøttelse. Ane Marie var uldspinderske.

Fra Enkelund flyttede de i 1856 til Kokborg hede, vistnok på en parcel fra matr. nr. 13a Kokborg, der blev Jens Hansen daglejer og husmand. De fik en søn Henrik d. 28. maj 1856, en datter Marie d. 3. juni 1859 og en datter Hansine Kirstine d. 12. febr. 1862. Fra Kokborg flyttede de til Hindskov, hvor de boede til leje, og Jens Hansen drev en lille smedie. Der blev datteren Frederikke født d. 23. marts 1865.

Da lejemålet i Svindbæk var i orden, flyttede Jens Hansen Ølholm dertil, og der boede han til sin død. Da han ikke kunne tjene så meget mere, fik han lidt hjælp fra kommunen, men sjældent mere, end at det lige kunne dække huslejen. Endatter Else Cathrine Jensen Ølholm, der ikke er nævnt i folketællingen i Thyregod, men skulle være født i 1847, døde d. 8. dec. 1865 i Svindbæk. D. 28. april 1866 døde den yngste datter Frederikke også, hun blev kun 1 år. Der var en difteritisepidemi i sognet.

I Svindbæk blev deres yngste barn Søren Anton født d. 20. marts 1869. Sønnen Henrik havde forsynet huset i Svindbæk med kakkelovne og andet bohavede.

D. 15. jan. 1880 døde Jens Hansen Ølholm, 58 år gl. Ane Marie Poulsen boede derefter sammen med sønnen Søren Anton og en plejesøn Jens Peter Kristensen, der var født d. 12. dec. 1877 og søn af Ane Kathrine og ungarl Peder Christensen i Fuglsang. I 1890 boede Ane Marie alene, såvidt vides døde hun omkring 1900, der er ikke noget hus længere, men der har været rester af en have og nogle murbrokker, der viste, at "Smedekonens hus" havde ligget der. Sønnen Henrik Jensen Ølholm blev d. 20. maj 1891 gift med Mariane Vestergaard fra Uhre, de boede i godt en snes år på matr. nr. 12k Uhre, og de købte i 1916 matr. nr. 6a Lundfod. Henrik J. Ølholm døde d. 10. marts 1928. Hans datter Ane Marie blev d. 20. sept. 1914 gift med Knud Jensen, født d. 1. juli 1865, søn af Jens Jacobsen Kirkegaard og Ane Katrine Knudsen på matr. nr. 4a Lundfod, som Knud Jensen overtog.
