

{Ejnar Bjerre Jørgensen: Thyregod Sogns Gårdshistorie}

Thyregodlund.

Matr. nr. 1 Thyregodlund, præstegården.

Præsten skulle have den største og bedste gård i sognet. Den regel passer nogenlunde for Thyregods vedkommende. I matriklen 1662 opgives udsæden til 4 tdr. rug og 1½ tdr. byg, og der avledes 20 læs hø. Det er det dobbelte af de andre gårdes udsæd og høavl og svarer vel til et hartkorn på ca. 10 tdr.

Udover indtægterne fra præstegården havde præsten også en anneksgård, der var bortfæstet, og hvoraf han havde en indtægt, der svarede til landgilden fra de andre gårde. Indtil d. 9. jan. 1579 var det Oddebækgård, men den var ude af drift sidst i 1500-årene og senere helt øde, så pastor Niels Mikkelsen fik den ombyttet med Østergård i Vesterlund by. I 1683 var vurderingen ændret, antagelig på grund af almindelig tilbagegang for landbruget, det er usandsynligt, at der er taget jord fra den. Der var godt 24½ tdr. sædeland, der avledes 3 læs godt hø, 1 3/8 læs middel og 2 læs mosefoder. Der var græsning til 4 hoveder. Det gav htk. 3 tdr. 1 skp. 1 penning. Hans kongelige majestæt står som ejer. I 1688 blev hartkornet fastsat til 3 tdr. 2 skp. 2 fkr. 2 alb. Pastor Ove Knudsen Sander havde 1 karl og 1 pige i 1687. Hans besætning bestod af 2 foler under 2 år, 1 ko og 4 får. Det svarede til de andre gårdes besætning. Pastor Christen Worgod oplyste i 1704, at han havde 1 karl og 2 piger. Desuden havde han sin halvsøster og sin mor boende.

Pastor Hans Bering omtaler præstegården som en ringe gård med et hartkorn på 3 tdr. 3 skp. Han holdt en karl, 1 dreng og 1 pige, dem skyldte han forøvrigt løn for 2 - 3 år. Han kaldte sine 4 forgængere fattige og forgældede. Hans og hans kones arv efter deres forældre og al deres fortjeneste og indkomst i 20 år var brugt til øde og forfaldne præstegårds ny opbygning.

I 1763 var der kommet lidt mere skub i gården, der var 2 karle, 1 dreng og 2 piger. Desuden var der præstens svigerinde og hans søsterdatter samt hjælpepræsten, der var hans egen søn. Pastor Paludin, der kom i 1770, havde økonomisk magt over gården, hans kone var meget velhavende. Deres indbo i præstegården var imponerende, og med hensyn til redskaber og besætning lå den noget foran de andre gårde. Der var 6 køer, 2 kvier, 1 studekalv, 8 får med lam, 4 får uden lam og 3 væddere. I stalden var der 3 heste, hvoraf den ene dog var rytterhesten.

Pastor Laurids Feld overtog det meste af det, men fik det aldrig betalt, og efter tvangsauktionen var alt tilbage ved det gamle. Avlskarlen Iver Sørensen købte en del redskaber og indbo på auktionen, og det gjorde pastor Stallknecht i Nykirke også. Det gik tilbage til pastor Feld, så præstegården blev ikke helt ribbet for indtjeningsmuligheder, men landbruget forfaldt yderligere under pastor Feld.

Pastor Winther ser ud til at have fået gården i drift igen, han købte også Østergård og drev den i nogle år, han udstykkede den i 2 parceller og solgte dem, det var de senere matr. nr. 4 og 8. Rytterhesten måtte med i Napoleonskrigen, og pastor Winther berettede, at den kreperede i Tyskland. Præstegården var firlænget med indkørsel gennem en port i laden, der lå mod syd. Den blev nedrevet i Winthers tid og opbygget igen med knap så mange fag. Winthers efterfølger Mathias Rahbek gik meget op i landbruget. Også han drev 2 gårde, da han købte Søndergård, det senere matr. nr. 6. Han lod alle husene nedrive og genopbygge, men vistnok ikke særlig godt. Hans landbrug må have givet godt udbytte, da han ikke var bange for at sætte sig for store udgifter. I 1819 lånte han 2000 rbd. af Erik Jensen i Kjærsgård og forbandt sig til at afbetale 90 tdr. rug årlig efter kapitelstakst. Samme år lånte han 2000 rbd. af justitsråd de Thygeson på Matstrup med lignende afbetalingsvilkår. Lånene skulle bruges til hans og hans kones fælles bedste. I pastor Balles tid ser det ikke ud til, at der er sket meget med præstegården. Han lånte meget beskedne beløb af proprietær Hauch på Hastrup og af familien. Pastor Köster opførte det stuehus, der står i dag, det gamle stuehus blev ombygget til stald, men dog ikke bedre, end at pastor Leth Møller måtte låne 450 rd. rigsmønt af Ribe stift til reparation af det.

Pastor C. M. Schmidt fik 1450 rd. frigjort til bygning af ny hestestald og kostald, forlængelse af ladebygningen og forandret indretning af den nordre længe. De sidste ombygninger skete i 1897, da det søndre hus blev nedrevet og genopbygget, og i 1915, da pastor Magnus Grell nedrev det gamle ombyggede stuehus i nord. I stedet blev et nyt opført, der skulle ligne det gamle, dele af det gamle bindingsværk blev anvendt. Noget skal være skovet i Egeskov, der hørte til Thyregod kirke.

I 1925 blev der givet tilladelse til udstykning af den sidste del af præstegårdsjorden, og året efter blev der frasolgt 2 parceller. Dermed var præstegårdens historie som landbrug forbi, pastor Dahl var den sidste, der måtte beskæftige sig med det.

Matr. nr. 1b Thyregodlund.

D. 19. marts 1846 blev på begæring af pastor Köster i Thyregodlund holdt offentlig auktion over parcellerne matr. nr. 1b og 1c af præstegården. Udstykningsbevillingen var dateret d. 30. aug. 1845. Højstbydende blev husmand Iver Christensen i Enkelund med 370 rbd. sølv for begge parceller. Hartkorn for 1b var 3 skp. 1 fkr. 2 alb. Stiftøvrigheden approberede salget d. 6. marts 1847.

D. 30. marts 1847 udstedte auktionsretten skøde til Iver Christensen. Årlig afgift til sognepræsten var 1 td. byg efter kapitelstakst. Iver Christensen var søn af Christen Iversen og Kirsten Olesdatter, gårdfolk i Thyregod by.

D. 18. dec. 1847, skøde fra Iver Christensen til broderen Ole Christensen, gift med Marie Olesen fra Hvejsel. Købesum 300 rbd. D. 25. dec. 1854 udstedte Ole Christensen en obligation på 100 rd. rigsmønt til Ingeborg Thomasdatter i Sejrup.

D. 27. marts 1868, mageskifteskøde fra Ole Christensen til Laurids Nielsen fra Borris. Matr. nr. 1b blev ansat til 1000 rd. Ole Christensen overtog matr. nr. 2 Borris Sønderland til 4000 rd. Hans forældre havde fra d. 18. dec. 1852 haft 3 fag af hans stuehus i Thyregodlund til aftægtsbolig, men de døde begge i 1866.

D. 6. okt. 1868 lånte Laurids Nielsen 1000 rd. hos enkemadame Gade i Vejle, men allerede d. 17. nov. 1869 solgte han til gårdmand Anders Christensen i Oddebæk. En lejeret til en parcel i Enkelund fulgte med, den havde gyldighed i endnu 18 år.

D. 17. okt. 1874, skøde fra Anders Christensen til ungkarl Mathias Christian Kjeldsen fra Ullerup. Han var bror til dragon Niels Kjeldsen, og han drev ejendommen sammen med broderen Hans Christian, der i 1880 blev gift med Else Cathrine Hansdatter fra Thisgaard i Dørken. Faderen Kjeld Thomsen fra Ullerup døde under et besøg hos dem d. 9. aug. 1881.

D. 6. marts 1882, skøde fra Mathias Chr. Kjeldsen til Marie Kirstine Jensen.

D. 9. april 1887, udlægsskøde til Mads Nielsen.

D. 11. jan. 1900, skøde fra Mads Nielsen til Peder Ottesen fra Kollerup, gift med Kirstine Marie fra Hvejsel.

D. 29. juni 1916, skøde fra Peder Ottesen til Søren Lars Pedersen.

D. 10. april 1918, skøde fra Søren Lars Pedersen til Jens Valentin Christensen fra Thyregodlund

D. 20. aug. 1918, skøde fra Jens Valentin Christensen til Anton Pedersen fra Lindet.

D. 14. okt. 1919, skøde fra Anton Pedersen til Laust Pedersen.

D. 4. marts 1922, skøde fra Laust Pedersen til Poul Poulsen. Skødet omfattede også matr. nr. 1o Enkelund.

D. 17. april 1923, skøde fra Poul Poulsen til tækkemand Hans Jensen.

D. 6. februar 1948, skøde fra Hans Jensen til Johan Nielsen.

D. 10. okt. 1951, skøde fra Johan Nielsen til Marinus Andreasen fra Thyregodlund.

Ejer i 1991: Marinus Andreasen, Horsbjergvej 35, Thyregodlund.

2007: skøde fra Børge Jørgensen til Bettina og Rasmus Bjerregaard

Matr. nr. 1c (og 1k) Thyregodlund.

D. 30. marts 1847, auktionsskøde til Iver Christensen i Enkelund. Htk. 1 skp. 3 fkr. 2 3/4 alb. Købesum incl. matr. nr. 1b 370 rbd. sølv. Iver var født d. 11. nov. 1817 i Thyregod by.

D. 9. febr. 1848, skøde fra Iver Christensen til Jens Peter Pedersen, født i Sejrup d. 6. jan. 1822, gift med Bodil Mathilde Christensen, født d. 13. marts 1828 i Lindet. Købesum 200 rbd. sølv.

D. 10. febr. 1848 udlejede Jens P. Pedersen en parcel af ejendommen i Jens Palle Thomsen i 50 år for 25 rbd. i leje en gang for alle og en årlig afgift på 1 rbd. Parcellen var på ca. 10 tdl. Med et lån på 50 rbd. fra Niels Albrechtsen i Egeskov byggede J. P. Thomsen et lille hus på parcellen.

D. 29. dec. 1854, skøde fra Jens Peter Pedersen til Niels Jensen fra Give, gift med Mariane Mortensen fra Sdr. Omme. Købesum 600 rd. Han udstedte en obligation på 300 rd. rigsmønt til Jens P. Pedersen, og d. 5. marts 1856 lånte han 500 rd. rm. af gårdmand Jens Iversen i Thyregodlund.

D. 28. apr. 1857, skøde fra Niels Jensen til Peder Christiansen fra Klovborg, gift med Karen Christensen fra Brædstrup. Købesum 600 rd. D. 25. juni 1860 udstedte P. Christiansen en obligation på 400 rd. til Christen Hansen Vindbjerg i Ringgive. Peder Christiansen havde boet på Vesterlund mark. I 1869 frasolgte han matr. nr. 1g til H. P. Nielsen i Sejrup.

D. 20. nov. 1883, skøde fra P. Christiansen til Lars Hansen, født i Givskud i 1856, gift med Gertrud Marie Kirstine Jensen fra Dørken, født d. 18. sept. 1860.

D. 12. aug. 1887, skøde fra Lars Hansen til Søren August Sørensen, født d. 11. aug. 1857 i Tørring, gift med Jensine Bertelsen, født d. 29. marts 1864 i Randbøl. Søren August var husmand og væver.

D. 13. maj 1904, skøde fra sognepræsten Thorvald Biering til Søren Aug. Sørensen på matr. nr. 1k Thyregodlund.

D. 18. dec. 1925, skøde fra Søren August Sørensen til søn Hans Christian Sørensen.

Ejer i 1991: Bjarne Løvdal, Horsbjergvej 33, Thyregodlund.

Matr. nr. 1d (og 1h) Thyregodlund. Horsbjergvej 37, Thyregodlund.

D. 20. april og d. 10. aug. 1853 blev der afholdt offentlig auktion over Thyregod-Vester sognekalds hedelod, 84½ tdl., opdelt i 3 parceller 1d, 1e og 1f. Htk. for 1d var 2 skp. 3 fkr. ½ alb. Parcellerne skulle bebygges inden 2 år eller forenes med anden ejendom. Der var ingen bud på de enkelte lodder, men cand. theol., premierløjtnant og dannebrogsmænd Eduard Wohnsen blev højstbydende på dem alle samlet med 490 rbd. D. 21. apr. 1854 udstedtes auktionsskøde af Glahn og Paludan.

D. 27. juni 1854, skøde fra Eduard Wohnsen til Jens Peter Pedersen. Købesum 300 rbd. Til bebyggelse inden 2 år eller sammenlægning med køberens hosliggende ejendom. D. 17. okt. 1859 lånte J. P. Pedersen 300 rd. af Kjeld Mathiasen i Sejrup. D. 28. dec. 1875 solgte J. P. Pedersen matr. nr. 1h til Søren Christian Knop, og d. 4. juni 1882 købte han parcellen tilbage igen.

D. 2. aug. 1900 fik enke Bodil M. Christensen tilladelse til at sidde i uskiftet bo.

D. 16. nov. 1907, skøde fra Bodil M. Christensen til Gyde Christian Larsen fra Sejrup, født d. 16. apr. 1863, gift med Karen Andreasen fra Øster Snede, født d. 10. jan. 1875.

D. 11. sept. 1939, skøde fra Chr. Fr. Larsen til Harald Martinussen fra Mors.

Ejer i 1991: Kristen Sørensen.

2008 Boet efter Kristen Søbæk Sørensen til Leif Serameng Busk og Boipelo P. Serameng Busk.

Matr. nr. 1e (og 1f) Thyregodlund. Horsbjergvej 38.

D. 27. juni 1854, skøde fra Eduard Wohnsen til Laurits Christensen fra Lindet, købesum 200 rbd. Køberens skøde tåle anmærkning om, at præstekaldet ikke havde tinglæst adkomst. Laurits var svoger til Jens P. Pedersen på 1d.

D. 2. apr. 1856, skøde fra Laurits Christensen til Johannes Laursen Hagelin. Købesum 800 rd. Årlig afgift 1 td. byg. Hagelin var fra Jelling, hans kone Marie Kirstine Jensen var fra Engum. De havde boet i Givskud og Dørken.

D. 26. maj 1860, mageskifteskøde fra J. L. Hagelin til Erik Christensen, født i Vindelev, gift med Mette Jensen fra Ø. Nykirke. Hagelin fik 200 rd. i bytte og overtog matr. nr. 7 og 3g Oksenbjerger.

D. 16. dec. 1878, skøde fra Jens Christian Nissen til Erik Christensen på matr. nr. 33c af Hastrup, et engskifte i Galtkjær. D. 17. dec. 1872 havde Erik Christensen købt matr. nr. 1f af Jens P. Pedersen. Htk. 3 fkr. 3/4 alb.

D. 7. nov. 1899 fik enke Mette Jensen tilladelse til at sidde i uskiftet bo, og d. 30. okt. 1902 solgte hun matr. nr. 1e og 1f til landpost Søren Christensen.

D. 24. sept. 1912, skøde fra Søren Christensen til Mads Jensen.

D. 15. nov. 1927, skøde fra Mads Jensen til Graves Jensen.

D. 17. juli 1931, skøde fra Graves Jensen til Mads Jensen.

D. 30. marts 1935, skøde fra Mads Jensen til søn Sigvald Skovgaard Jensen.

Ejer i 1991: Hannah Norlyk,

2008 skøde fra June Vibjerg til Niels Clemmensen, EV. 3.850.000

Matr. nr. 1f Thyregodlund.

D. 27. juni 1854, skøde fra Eduard Wohnsen til gårdmand Jens Iversen i Thyregodlund. Købesum 100 rbd.

D. 25. dec. 1854, skøde fra Jens Iversen til Jens Peter Pedersen. Købesum 300 rbd.

D. 17. dec. 1872, skøde fra J. P. Pedersen til Erik Christensen til forening med matr. nr. 1e Thyregodlund.

Matr. nr. 1g Thyregodlund.

D. 26. febr. 1869, udstykket fra matr. nr. 1c af Peder Christiansen og solgt til Hans Peder Nielsen fra Givskud, gift med Mariane Madsen, født d. 19. maj 1839 i Sejrup. Hartkorn 3 fkr. 1 alb. Købesum 300 rd.

D. 5. jan. 1870, skøde fra Søren Christensen til H. P. Nielsen på matr. nr. 1n Enkelund, htk. 1 fkr. 1½ alb. Der var ingen købesum, da H. P. Nielsen havde forbeholdt sig parcellen, da han solgte matr. nr. 1c Enkelund til Søren Christensen.

D. 5. okt. 1909, skøde fra Hans P. Nielsen til Christian Ole Peter Schultz.

D. 5. sept. 1917, skøde fra Chr. O. P. Schultz til Mads Kristian Hansen.

D. 23. aug. 1922, skøde fra Mads Kr. Hansen til Julius Alfred Hansen, født d. 29. apr. 1892 i Thyregodlund.

D. 10. apr. 1926, skøde fra Julius A. Hansen til Otto Imanuel Nielsen.

D. 10. febr. 1927, skøde fra Otto I. Nielsen til Hans Hansen.

D. 9. juli 1930, skøde fra Hans Hansen til Julius Alfred Hansen.

Samme dato, skøde fra Julius A. Hansen til Peter Nielsen Petersen.

D. 19. aug. 1932, skøde fra Peter N. Petersen til Ejvind Nielsen.

D. 23. sept. 1933, skøde fra Ejvind Nielsen til Jens Madsen.

D. 20. febr. 1943, skøde fra Jens Madsen til Sigurd Troelsen.

D. 12. aug. 1944, skøde fra Niels Klemmensen til Sigurd Troelsen på matr. nr. 6l Thyregodlund, htk. 1 alb., til forening med matr. nr. 1g Thyregodlund og 1n Enkelund.

D. 5. febr. 1946, skøde fra Ingvar Jørgensen til Sigurd Troelsen på matr. nr. 7e Thyregodlund, htk. ½ alb.

D. 15. dec. 1956, skøde fra Sigurd Troelsen til Alfred Christensen på den samlede ejendom.

Ejer 1991: Alfred Christensen, Egeskovvej 11, Thyregodlund.

Matr. nr. 1i Thyregodlund.

D. 28. dec. 1875, udstykket fra matr. nr. 1d af Jens Peter Pedersen og solgt til Jørgen Christophersen til forening med hans ejendom matr. nr. 6d Thyregodlund.

Matr. nr. 1m Thyregodlund.

D. 11. jan. 1926, udstykket fra hovedparcellen og skødet af menighedsrådene for Thyregod-Vester sogne til Aksel Marius Madsen. Approberet af Ribe stiftsøvrighed. For sælgeren var der ingen tinglæst adkomst. Det var den eneste ejendom, der fik nævneværdige bombeskader under krigen.

D. 5. jan. 1965, skøde fra Aksel M. Madsen til Elmer Krusborg, der kom fra Vinkildegård i Sejrup.

Ejer i 1991: Ole Krusborg, Vesterlundvej 88, Thyregodlund.

Matr. nr. 1n Thyregodlund.

D. 11. jan. 1926, skøde fra menighedsrådene for Thyregod-Vester sogne til Aksel Toldevar Jørgensen, søn af husmand Hans Jacob Jørgensen og hustru Else i Sejrup. Han var født d. 19. jan. 1893 i Sejrup.

D. 11. marts 1932, skifteudskrift læst som adkomst for enke Gertrud Jørgensen, født Sørensen.

D. 10. okt. 1935, skøde fra Gertrud Jørgensen til Harald Jensen fra Uhe. Gertrud Jørgensen flyttede over på matr. nr. 11c Thyregodlund.

Ejer i 1991: Karen Jensen, Vesterlundvej 86, Thyregodlund.

Matr. nr. 2 Thyregodlund. Holmlund.

I 1419 nævnes der 2 gårde i Thyregodlund. De hørte under Hastrup, men der fortælles intet om deres størrelse, så man kan ikke vide, om de omfattede hele Thyregodlund bortset fra præstegården. I 1651 var der 4 fæstegårde, og de 3 hørte under Hastrup, der da ejedes af Marie Below. Da hun samme år solgte Hastrup til oberst Jørgen Kaas, var der en gård i Thyregodlund med 2 fæstere, nemlig Christen Pedersen og Jens Nielsen. Fra den gård stammer Holmlund.

I Hastrups jordebog fra 1661 nævnes Jens Nielsen igen på den ene halvgård, men på den anden var Mads Knudsen blevet fæster, og hans slægt boede i næsten 200 år på Holmlund. Han var både fæstebonde og smed. Hele gårdens hartkorn var 5 tdr. 7 skp. 2 fkr. Den årlige landgilde til Hastrup var 3 harbopund smør, 1 staldokse, 1 svin, 1 lam, 1 gås, 2 høns, 1 skp. gåsehavre, 20 skp. gæsterihavre og 1 rd. gæsteri. Der kunne sås 2 tdr. rug og ½ td. byg, og der avledes 10 læs hø. Det var altså en rigtig god gård under normale forhold, men tiderne var ikke normale efter krigen 1657-60. Mads Knudsen synes at have været alene på hele gården et stykke tid, men omkring 1680 var der kommet 2 nye fæstere, Lars Pedersen og Søren Nielsen. Gården hørte stadig under Hastrup, Jørgen Kaas var blevet dræbt i krigen, og hans søn Hans Kaas blev efterhånden eneejer. I matrikellisterne i 1683 og 1688 står Jens Graversen, gift med Maren Sørensdatter, som fæster, men i skattelisten for 1687 er Knud Madsen nævnt som medfæster. Han var også smed og helt sikkert Mads Knudsens søn. Jens Graversen havde både hest og ko, Knud Madsen havde kun 4 får. Gården fik i 1688 sit hartkorn nedsat til 3 tdr. 4 skp. 2 fkr. 1 alb. De samme 2 fæstere var der endnu i 1705, men i 1718 var Knud Madsen flyttet til Vesterlund, hvor han døde i 1728, han var født i 1657. Johanne Christensdatter, der var født i 1654 og døde i Vester i 1738, var sikkert hans kone, selvom det ikke udtrykkeligt står i kirkebogen.

Knud Madsens søn Christen Knudsen, der var født i 1694, overtog fæstet, da han i 1718 blev gift med Hans Hansen Uhres datter Zidse fra Vester. Hans Hansen drev fiskeriet i Rørbæk sø. Zidse var født i 1686. Christen Knudsen døde allerede i 1733 og blev begravet d. 1. nov. Zidse blev samme år gift med Las Pedersen, der ser ud til at være fra anneksgården i Vesterlund, og han overtog fæstet.

Christen Knudsen fik en søn Knud i 1725, og i 1752 var han gammel nok til at overtage fæstet efter sin stedfader. Han blev i 1753 gift med Ane Marie Pedersdatter fra Thyregodlund. Hun var datter af Peder Nielsen i Lønå, der var død i 1742. Hendes mor Maren Mortensdatter var blevet gift med Peder Jensen i Thyregodlund i 1749. Enken Zidse Hansdatter døde i 1771 og blev begravet d. 20. febr.

I løbet af de 100 år fra Jens Graversen var fæster indtil Knud Christensens sidste tid som fæster, var der sket en forandring med gården. I Jens Graversens tid regnedes gården endnu for en helgård, jorden kaldtes skarp, men der kunne avles byg efter staldgødning og derefter et par rugafgrøder. Der avledes 2 læs godt hø, 1 læs middel og 2 læs mosefoder. Der var "ond" græsning til 4 hoveder, det var det græs, der kom af sig selv. Knud Christensens halvgård betragtedes som en særskilt gård, der var 9 tdr. sædeland, der avledes 2 læs hø, og der var græsning til 6 hoveder. Han betalte 1 rd. i landgilde og 4 rd. hoveripenge, men var så forskånet for en del hoveri.

I 1789 begyndte man på udskiftningen af Thyregodlund. Mødet blev holdt i Vejle på rådstuen med den begrundelse, at beboerne i Thyregodlund havde så små og ringe bæster, at det ville volde dem vanskelighed at hente amtmand, herredsfoged og landvæsenkommisær i Vejle og køre dem tilbage igen. En gammel strid om skellet mellem Fuglsang og Thyregodlund blev først afgjort. Ved den såkaldte Refshøj var der en væltet skelsten, med den som udgangspunkt blev stridens genstand, et hedestykke, delt med en ret linie i 2 lige store stykker, hvoraf hvert ejerlav fik sit.

Præstegården, Iver Pedersen og selvejer Jens Jensen fik deres jord udskilt med det samme, dateret i Vejle d. 5. marts 1789. Det overlodes til junker de Stiernholm på Hastrup at sørge for videre udskiftning af de 3 gårde i Nedre Thyregodlund, det skete i 1796.

Knud Christensens søn Peder Knudsen, der var født i 1759, blev i 1790 gift med Peder Thomasens datter Ane fra Lindet, og samme år overtog han fæstet. Så snart jorden var endelig udskiftet, flyttede han gården ud af byen, det står i brandforsikringen, hvor han kalder gården "Holmlund". Ved udskiftningen var man enige om, at man måtte høste i 3 år, hvor man havde gødet til rug, men så skulle alt fællesskab ophøre. Gærdselhugst i deres gamle kratlodder var dog tilladt, uanset i hvis lodder krattet nu lå.

D. 29. juni 1796 udstedte Jens Pedersen Schoutrup på Hastrup skøde til Peder Knudsen på hans tidligere fæstegård med htk. 2 tdr. 4 skp. 3 fkr. 3/4 alb. Købesum 340 rd. I lighed med andre lånte Peder Knudsen til købet hos justitsråd de Thygeson på Matstrup, nemlig 170 rd. Knud Christensen fik aftægt på gården, han døde i 1803 og blev begravet d. 6. maj, hans kone var død i 1787.

D. 30. juni 1803 købte P. Knudsen gårdens tiender af Thomas Grynderup i Thyregod by. Købesum 150 rd. 3 mark 5 sk. Efter nogle år som selvejer var det Peder Knudsen, der kunne låne penge ud. I 1821 købte han parcellen matr. nr. 15 af Thyregod by på auktion over Peder Hansens bolssted.

Peder Knudsen havde 4 døtre. Ane, 24 år, blev d. 5. juli 1817 gift med ungarl Søren Pedersen, der tjente i Hatting by. Maren, 21 år, blev d. 27. okt. 1821 gift med ungarl Eskild Pedersen i Ejstrup. Ane Marie blev gift med Lauritz Jensen i Torsted Kirkehus, hvornår vides ikke. Mariane, 19 år, blev d. 6. juli 1822 gift med ungarl Hans Christian Mortensen, der var født i Thyregod by d. 24. jan. 1791, han var søn af Morten Christensen, der nu boede i Kokborghuse.

D. 30. aug. 1822, skøde fra Peder Knudsen til Hans Chr. Mortensen på Holmlund og parcel nr. 6 af "Ths. Grynderups gård". Det var det ovennævnte matr. nr. 15 Thyregod. Htk. 2 skp. Peder Knudsen døde i 1827, og d. 27. dec. samme år oprettede H. Chr. Mortensen en aftægtskontrakt for sin svigermor Ane Pedersdatter. Anders Nielsen Kartborg, der var nabo, lavede kontrakten. Ane døde i 1841. Peder Knudsens 3 udenbys boende svigersønner kvitterede d. 13. febr. 1827 for 300 rbd. sedler, som deres hustruer havde arvet efter forældrene. Eskild var flyttet til Farre.

Mariane Pedersdatter døde d. 15. jan. 1829, 26 år gl. Der var skifte efter hende d. 26. marts 1829, og der blev 720 rbd. til deling imellem H. Chr. Mortensen, sønnen Peder og de 2 døtre Ane Kirstine og Inger. Hans Chr. Mortensen blev d. 28. nov. 1829 gift med Johanne, datter af Mads Mikkelsen i Thyregod og født i 1809, døbt d. 30. marts.

D. 21. juni 1845, skøde fra H. Chr. Mortensen til svigersøn Søren Pedersen, der var søn af kromand P. Sørensen Krogager i Ringgive og gift med Ane Kirstine. Købesum 740 rbd. Der blev samme dag oprettet en aftægtskontrakt for H. Chr. Mortensen og hustru, men de blev ikke på gården. D. 25. juni 1845 købte H. Chr. Mortensen "Nørhus", matr. nr. 7 Hindskov af Søren Andersen Aale, der boede de til 1848, da de solgte og blev aftægtsfolk for 2. gang. De flyttede til Gedholmgaard, hvor datteren Inger var gift med Knud P. Knudsen. Da Inger og hendes mand døde, måtte H. Chr. Mortensen igen flytte, denne gang til Ingers svoger på matr. nr. 3c Hindskov, han hed Mads Peter Knudsen. Der døde han d. 17. maj 1874. Johanne døde d. 8. sept. 1849 af et slagtilfælde på Gedholmgaard.

D. 30. dec. 1854, skøde fra Søren Pedersen til Morten Christensen fra Kokborghuse på Holmlund, der ved matrikuleringen havde fået matr. nr. 2 med nyt htk. 2 tdr. 7 skp. 3/4 alb. + nr. 15 Thyregod, også nyt htk. 3 fkr. 1/2 alb. Købesum 1200 rd. rigsmønt. Morten var brorsøn af H. Chr. Mortensen, og han solgte samtidig matr. nr. 5 Kokborghuse til Niels Knudsen, der overtog aftægten til H. Chr. Mortensen. Niels Knudsen solgte sin ejendom matr. nr. 6 Kokborghuse til Søren Pedersen. Morten var gift med Mette, der var datter af Knud Knudsen, Gedholmgaard. Hans forældre Christen Mortensen og Maren Sørensdatter var flyttet med til Thyregodlund, og de fik et stykke jord vestligst på gårdens mark til deres aftægt. Morten købte d. 30. dec. 1857 parcel matr. nr. 19f af Jens Pedersen Green i Fuglsang til forening med gården i Thyregodlund. Htk. 1 fkr. Købesum 50 rd.

D. 17. febr. 1862 døde Morten Christensen, og d. 22. marts 1862 var der skifte, hvor deres eneste barn Maren blev tillagt 568 rd. i arv. Enke Mette Knudsen blev d. 20. sept. 1862 gift med Christen Andersen fra Odderbæk, født d. 8. jan. 1841 og søn af Anders Christensen, Odderbækgaard. D. 11. nov. 1862 blev vielsesattesten tinglæst som adkomst for Christen Andersen til Holmlund. Maren blev d. 9. maj 1877 gift med Peder Chr. Madsen i Ø. Dørken, født d. 1. aug. 1854, søn af Mads Pedersen, Vonge. De kaldte sig Skovgaard.

Mette Knudsen døde d. 2. aug. 1877, og Chr. Andersen blev d. 8. marts 1878 gift med Cathrine Laursen, født i Tinnest d. 16. febr. 1840, enke efter Iver Chr. Jensen i Odderbæk. Iver Christian Jensens far havde mageskiftet sig til både matr. nr. 1a og 1c Odderbæk med Christen Andersens far. Chr. Andersen blev nu ejer af alle 3 gårde.

Da Christen Andersen døde, blev der d. 12. dec. 1914 læst skifteudskrift som adkomst for sønnen Morten Christensen Andersen. Hans bror Anders Peter var gift med Mette Marie Frederiksen og ejede Lindeballegaard.

D. 1. sept. 1915, skøde fra Morten Chr. Andersen til moderen Cathrine Laursen på Holmlund, matr. nr. 2.

D. 12. juni 1918, skøde fra Cathrine Laursen til Andreas Andreasen, tidligere ejer af matr. nr. 18 Fuglsanggaard.

D. 7. apr. 1919, skøde fra Andreas Andreasen til Morten Chr. Andersens søn Iver Christian Andersen Bæk, født d. 26. febr. 1892, gift med Marie Lorentse Schou Johansen, født d. 13. dec. 1897 i Risbjerg.

D. 21. aug. 1958, skøde fra Iver Chr. Andersen Bæk til Peder Aalbæk, søn af Nis Peter Jørgensen Aalbæk, Hastrup. Lorentse døde d. 8. dec. 1956 i Thyregodlund. Iver Christian flyttede til Skolegade i Thyregod. Han døde d. 4. febr. 1973 i Thyregod.

Ejer i 1996: Lisbeth og Egon Andreasen,

2009 skøde fra Egon Andreaen til Anette Laursen og Carl M. Laursen. EV. 3.900.000, Ålbækvej 25. Thyregodlund.

Udstykninger fra matr. nr. 2 Thyregodlund.

Matr. nr. 2b Thyregodlund.

- D. 30. dec. 1856, udstykket og solgt af Morten Christensen til Niels Christensen, født d. 26. juli 1827 i Fuglsang, søn af Christen Hansen. Han var gift med Sara, født i Kollerup i 1828, datter af Peder Jensen Green. Htk. 2 skp. 3 fkr. ½ alb. Købesum 800 rd. Niels "Post" gik til Vejle med post, og sommetider skal han have haft en trillebør med, når der var mange postsager.
- D. 22. marts 1873, skøde fra Niels Christensen til Hans Christian Christensen fra Astrup, gift med Jensine Jensen fra Ø. Nykirke. Han var husmand og skrædder.
- D. 30. apr. 1895, skøde fra H. Chr. Christensen til Niels Jensen Hauge, født i Vindelev i 1863, søn af Jens Nielsen Hauge, der nu boede i Kokborg.
- D. 19. jan. 1899, skøde fra N. Jensen Hauge til Bøje Kristian Kristiansen fra Skibet, gift med Maren Olesen fra Sdr. Omme.
- D. 7. maj 1902, skøde fra Bøje K. Kristiansen til Iver Hansen Nielsen, født i Tranum d. 8. dec. 1840. Han var enkemand, tidligere havde han ejet Rørbækgård.
- D. 14. juli 1905, mageskifteskøde fra Iver H. Nielsen til enke Maren Madsen, der havde været gift med Mads Søren Madsen på matr. nr. 3b Lindet Hun var født i Askær d. 2. marts 1862, hun døde som aftægtskone hos datter og svigersøn, Kathrine og Frands Hyne Pedersen i Thyregod by.
- D. 5. febr. 1915, skøde fra Maren Madsen til Aksel Petersen.
- D. 12. marts 1918, skøde fra Aksel Petersen til Hans Christian Johansen Bæk, født d. 28. okt. 1879 i Fuglsang, søn af Marius Johansen (Oddebæk).
- D. 30. nov. 1940, skøde fra H. Chr. Johansen til Jens Bering i Kokborg.
- D. 2. dec. 1941, skøde fra Jens Bering til Svend Aage Stoustrup, søn af Peter Stoustrup Larsen.
- D. 15. sept. 1946, skøde fra Svend Stoustrup til Peter Karl Pedersen.
- D. 25. apr. 1951, skøde fra Peter Karl Pedersen til Søren Thomsen, født d. 5. jan. 1895 i Lønå, søn af Mette Marie og Thomas Thomsen.
- D. 16. apr. 1958, skøde fra Søren Thomsen til Kaj Jacob Kruse.
- Ejer i 1993: Elmer Laursen, Thyregodvej 48, Thyregodlund.

Matr. nr. 2c Thyregodlund.

- D. 30. dec. 1856, skøde fra Morten Christensen til Anders Christensen, Oddebæk, efter udstykningsbevilling af 25. nov. 1856. Htk. 2 fkr. 2 3/4 alb. Købesum 200 rd. Anders Christensen skulle selv bebygge stedet.
- D. 24. nov. 1875, skifteattest som adkomst for Ane Kathrine Christensdatter, Niels Chr. Andersen, Chr. P. Andersen og Chr. Andersen.
- D. 28. juli 1875, skøde fra de 3 første arvinger til Christen Andersen på parcellen.
- D. 17. dec. 1914, skifteudskrift læst som adkomst for søn Morten Christensen Andersen med flere.
- D. 1. sept. 1915, skøde fra Morten C. Andersen til enke Kathrine Andersen, f. Laursen.
- D. 6. dec. 1921, arveudlægsskøde til Iver Christian Andersen Bæk.
- D. 23. dec. 1921, skøde fra I. Chr. Andersen Bæk til Johannes Peter Iversen, født i Pomphole d. 27. apr. 1899, søn af Mads Myllerup Iversen.
- D. 23. dec. 1921, skøde fra Jens Peter Klemmensen til Johannes Iversen på matr. nr. 3c Thyregodlund.
- D. 12. aug. 1923, skøde fra Rasmus Jensen til Johannes Iversen på matr. nr. 2h Thyregodlund.
- D. 29. okt. 1926, skøde fra Johannes Iversen til broderen Ebbe Peder Iversen, født d. 1. apr. 1898 i Pomphole.
- D. 30. juni 1944, skøde fra Charles Iversen til Peder Iversen på matr. nr. 2m Oddebæk.
- D. 5. aug. 1960, skøde fra Peder Iversen til Jens Christian Mortensen på ejendommen matr. nr. 2c, 2h og 3c Thyregodlund og 2m Oddebæk.
- Ejer i 1993: Bjarne Kjeldsen, Ålbækvej 23, Thyregodlund.
- 2009 skøde til Anni Stoltenberg og Mike Hansen, EV. 1.150.000

Matr. nr. 2e Thyregodlund.

D. 20. apr. 1862, skøde fra Niels Christensen til Niels Jensen i Thyregodlund på matr. nr. 2e med htk. 1 skp. 3 fkr. 2 alb. Købesum 300 rd. m. Niels Jensen var fra Ulkind og gift med Jens Clemmensens datter Ane Marie. Parcellen blev forenet med hans ejendom matr. nr. 3b Thyregodlund.

Matr. nr. 2h Thyregodlund.

D. 28. juli 1878, skøde fra Anders Christensen Odderbæks arvinger til Simon Christensen fra Risager på matr. nr. 2h Thyregodlund.

D. 27. okt. 1901, skøde fra Simon Christensen til Jens Jensen på matr. nr. 2h Thyregodlund m. fl.

D. 14. apr. 1912, skøde fra Jens Jensen til Rasmus Jensen på matr. nr. 2h.

D. 12. aug. 1923, skøde fra Rasmus Jensen til Johannes P. Iversen på matr. nr. 2h til forening med matr. nr. 2c Thyregodlund.

Skjøde og Panteprotocol No. 7. Fol. 510.

Skiøde.

Jeg Jens Schoutrup til Hastrup kiendes og hermed vitterliggiør at have skiødet og afhændet, ligesom jeg herved sælger, skiøder og aldeles afhænder fra mig og mine Arvinger, til min Fæster Peder Knudsen i Thyregodlund og hans Arvinger, hans paaboende Fæstegaard, der er beliggende i Coldinghuus Amt, Nørvangs Herred, Tyrregod Sogn, staaende for Ager og Engs Hartkorn 2 Tdr. 4 Skp. 3 Fkr. 3/4 Alb. med alle sine tillagte Eiendomme, som det nu findes af Fællesskabet uddeelt og tillagt efter de sadte Skiel af Kongl. Landinspecteur; og da bemeldte Peder Knudsen har betalt mig den for Gaard og Eiendomme accorderede Kiøbesumma 340 Rd., saa kiendes jeg for mig og mine Arvinger ingen ydermeere Lod, Deel, Ret eller Rettighed at have eller eie til eller udi forbenævnte Eiendomme, men samme nu herefter skal følge og tilhøre bemeldte Peder Knudsen og hans Arvinger, og det med alle sine Friheder og Rettigheder, det være sig af Bygning, Besætning og Eiendomme, Inventarium, Jord, Grund, Moese og Kiær, Fæegang, Heede og Lyngslæt, aldeles intet forbeholden eller reserveret af hvad Friheder og Rettigheder, som til Gaarden og Eiendommen henhører og dermed følger, alt ligesom det mig ved Skiøde af 21. Juni 1796 er solgt og overdraget.

Hvilke Eiendomme jeg lovligen skal hiemle bemeldte Peder Knudsen og hans Arvinger for al Vanhiemmel skadesløs. Dog forbindes Kiøberen og bepligtes til ikke at maae bortsælge eller afhænde det solgte til at completere en Sæde eller Hovedgaards Hartkorn med.

Dette mit udgivne Skiøde maae til Tinge læses og protocolleres, naar og hvor forlanges, uden mig dertil at kalde. Det til Bekræftelse under min Haand og Segl samt 2de Vidners Underskrift.

Datum Hastrup den 29de Juni 1796,

Jens Schoutrup.

Til Vitterlighed: Kingo. Uhrskov.

Matr. nr. 3 Thyregodlund.

Gårdens historie falder for den ældste dels vedkommende sammen med matr. nr. 2, da de stammer fra den samme helgård. Den begyndte i 1651 med de 2 fæstere Christen Pedersen og Jens Nielsen, hvoraf Christen Pedersen var borte efter krigen 1657-60. Han blev erstattet af Mads Knudsen, og de 2 fæstere måtte i fællesskab udrede landgilden, 3 harbopund smør, 1 staldokse, 1 svin, 1 lam, 1 gås, 2 høns, 1 skp. gåsehavre, 20 skp. gæsterihavre og 1 rd. gæsteri. Hartkornet for begge gårde tilsammen var 5 tdr. 7 skp. 2 fkr. Udsæden var 2 tdr. rug og ½ td. byg.

Mads Knudsen var alene fæster et stykke tid, og gården hørte hele tiden under Hastrup med de forskellige ejere, Marie Below, Jørgen Kaas, dennes enke Karen Grubbe og deres 2 sønner. Omkring 1680 kom der igen 2 fæstere på gården, Lars Pedersen og Søren Nielsen. Derefter kom Jens Graversen, og da han flyttede over på en anden gård, var det Knud Madsen og Villads Pedersen Hole, der var fæstere sammen. Hartkornet blev i den ny matrikel i 1688 nedsat til 3 tdr. 4 skp. 2 fkr. 1 alb.

Knud Madsens halvgård blev til matr. nr. 2, så her vil det handle om Villads Pedersens halvgård. Han var søn af Johanne og Peder Pedersen i Pomphole og født i 1678. Navnet kendes ikke på hans første kone udover, at hun nok hed

Anne, og hun kunne være datter af Anders Ladefoged i Kokborg. Hun døde i 1714 efter en fødsel, de fik sønnen Peder, og hun blev 38 år, mere står der ikke. Villads blev samme år gift med Maren Christensdatter, der tjente hos degnen Laurids Jensen Holstebro, der fortælles ikke, hvor hun kom fra.

Villads Pedersen flyttede til Dørken omkring 1720, og Laurids Jensen, der var født i 1697, overtog fæstet. Han kunne være søn af Jens Graversen, men kirkebogen går ikke så langt tilbage. Han døde i 1733, hans kone nævnes ikke, og de fik ingen børn i Thyregodlund. Den ny fæster var Peder Vestesen fra Kokborg, der i 1733 var blevet gift med Abelone Nielsdatter fra Hedegård i Give sogn. Veste Pedersen, der en kort tid havde en gård i Thyregodlund i fæste, kunne være hans far. På den tid begyndte man at opføre de 2 halvgårde for sig.

I 1743 flyttede Peder Vestesen tilbage til Kokborg og blev fæster på Kokborggård, i stedet kom Laurids Pedersen fra Krejbjerg og overtog fæstet i Thyregodlund. Han havde i nogle år været fæster i Kokborg. I 1733 var han blevet gift med Maren Villadsdatter fra Moesgård i Give sogn, hun tjente i Fuglsang. I 1745 blev Laurids afsat fra fæstet på grund af armod. Muligvis har han også været syg, han tog plads som tjenestekarl i præstegården og Maren flyttede tilbage til Kokborg, hvor hun døde efter en fødsel i 1748, hun blev 36 år. Hun blev begravet sammen med barnet, og 3 uger efter døde Laurids under et besøg hjemme i Krejbjerg, han blev 39 år gl.

Michel Jensen blev ny fæster på gården i 1746, han var blevet gift med Johanne i 1745, hun var datter af Mads Iversen og Zidsel Christensdatter i Thyregodlund og født i 1726. Michel var også fra Thyregodlund, men han var født i 1710 før kirkebogen begynder, så man kan kun gætte på, at han var søn af Jens Nielsen fra Odderbæk, der i en del år var fæster i Thyregodlund. Helgården var delt i 2 lige store halvdele, så Michel Jensens og Knud Christensens hartkorn var ens, 1 td. 6 skp. 1 fkr. 1 alb. Michel betalte 1 rd. landgilde og 4 rd. hoveripenge, og han havde 9 tdr. sædeland.

Michel var fæster til sin død i 1780, og han blev efterfulgt af sin søn Erich Michelsen, der var født i 1751 og i 1780 var blevet gift med Jens Hansen Borups datter Else, der også var født i 1751. Hun var blevet døbt 3. juledag. Hendes far var den eneste selvejer i Thyregodlund på den tid. Michel Jensens yngste søn Mads Michelsen købte senere Søndergård i Thyregod by.

D. 13. juni 1797, skøde fra Jens Pedersen Schoutrup på Hastrup til hans tidligere fæster Erich Michelsen på hans iboende gård med nyt hartkorn 2 tdr. 4 skp. 3 fkr. 3/4 alb. Købesum 350 rd. En tidligere herremand på Hastrup havde fordelt hartkornet i Thyregodlund sådan, at de 4 gårde under Hastrup var lige store. Den såkaldte Blæsbjerg eng i Flø i Brande sogn hørte til gården. Den havde Erich Michelsen købt af pastor Breum i Brande allerede i 1792. Det var en meget stor eng med htk. 1 td. Halvdelen af engen solgte han igen til Christen Christensen i Vesterlund for 90 rd. Johanne Madsdatter havde aftægt på gården til sin død i 1805.

Ved udskiftningen fik gården sin jord nordvestlig på Thyregodlunds mark, og der blev gården senere flyttet ud fra byen. I gårdens mark var der 2 moser, hvor alle lodsejere havde ret til tørvegravning. Til gengæld havde ejeren af nr. 3 ret til gravning i flere af de andre gårdes tilliggende.

D. 8. maj 1821, skøde fra Erich Michelsen til søn Jens Erichsen, hartkorn uændret, købesum 300 rbd. rede sølv. Der blev samtidig oprettet en aftægtskontrakt for Erich Michelsen og hustru. Else Jensdatter døde d. 7. dec. 1822. Erich Michelsen døde d. 17. jan. 1828. Jens Erichsen var født i 1791, han var gift med Clemens Larsens datter Ane Marie fra Hyvild i Brande sogn. Hun var født i 1791 og døbt d. 30. jan. i Brande.

D. 28. juli 1834 døde Ane Marie Clemmensdatter, og ved skiftet efter hende fik Jens Eriksen og deres eneste barn Else Marie hver 400 rbd. Til værge for Else Marie udnævntes hendes morbror Jens Clemmensen fra Oustrup i Egtved sogn. Ud over arven fik hun af faderen tillagt 1 sengs klæder, 1 dragkiste, 1 klædeskiste, 1 tekedel, 1 messingkedel, 1 sølvbæger og 2 sølvskeer. Desuden skulle hun have frit bryllupsgilde på gården.

D. 14. sept. 1835, skøde fra Jens Eriksen til svogeren Jens Clemmensen, der var født i Hyvild i 1795. Som nævnt havde han boet i Egtved, hvor hans børn var født. Han var gift med Ane Sivertsdatter fra He. Købesummen for gården var 450 rbd. + datteren Else Maries arvelod 400 rbd. + hendes udstyr 50 rbd., ialt 900 rbd. rede sølv. Jens Eriksen skulle have aftægt på gården og et hus på 4 + 2 fag i nærheden af gården til aftægtsbolig. Den sidste halvdel af Blæsbjerg eng havde han solgt til Søren Sørensen i Flø for 65 rbd. sedler. I 1836 blev Jens Eriksen erklæret umyndig, og Jens Iversen i Thyregodlund udnævntes til hans værge. Det varede dog kun til 1839, så fik han rådighed over sine ting igen. Han blev gift i 1836 med Mette Marie Sørensdatter, født i 1799 i Grædstrup, og i 1839 købte han matr. nr. 12a Grarup af sin bror Mikkil Eriksen, og der boede han til sin død i 1855.

Jens Clemmensen lånte i 1849 400 rbd. af gårdmand Hans Christian Andersen i Pomphole, antagelig til nybyggeri. Efter udstykning var gårdens hartkorn i 1861 kommet ned på 1 td. 4 skp. 3 fkr. 2 1/4 alb.

D. 15. nov. 1861, skøde fra Jens Clemmensen til søn Clemmen Peter Jensen, der var født i Egtved d. 12. april 1828. Aftægten til Jens Eriksen var bortfaldet. Købesum 1000 rd. Clemmen P. Jensen optog et lån på 800 rd. hos Niels Christian Jensen i Lindet. Han var ungarl, da han overtog gården, men nogle år efter blev han gift med Mette Johanne

Jensen fra Klovborg. Jens Clemmensen døde som aftægtsmand på gården d. 16. okt. 1876. Ane Sivertsdatter, der var født i 1797, døde d. 17. sept. 1879.

D. 20. nov. 1902, skøde fra Clemmen Peter Jensen til søn Jens Peter Clemmensen, der var født d. 17. aug. 1876. Han var gift med Ane Bertine Thomsen, der var født d. 27. sept. 1888 i Harild, Brande sogn.

D. 12. nov. 1937, skøde fra Jens Peter Clemmensen til søn Ejner Clemmensen, der var gift med Mary Bak, datter af snedker og tømrer Søren Bak i Thyregod. Ejner Clemmensen var en dygtig fotograf, og senere åbnede han fotoforretning i Thyregod.

D. 16. marts 1946, skøde fra Ejner Clemmensen til Karl Noetzell, der var hjemvendt fra Argentina, hvor han havde været i nogle år.

D. 25. marts 1950, skøde fra Karl Noetzell til Niels Peter Hansen.

Ejer i 1993: Peder J. Hansen, Ålbækvej 24, Thyregodlund.

Udstykninger fra matr. nr. 3 Thyregodlund.

Matr. nr. 3b Thyregodlund.

D. 22. dec. 1860, skøde fra Jens Clemmensen til svigersøn Niels Jensen Ulkind. Htk. 7 skp. 3 fkr. 2½ alb. Købesum 600 rd. rigsmønt. Samme dag blev der oprettet en aftægtskontrakt for Ane og Jens Clemmensen med 1. prioritets panteret i matr. nr. 3b, kapitalværdi 298 rd. 5 mk. 12 sk. Der var opført bygninger på parcellen, da Niels Jensen købte den. Arealet blev opgivet til 75 tdl. gl. mål. Parcellen grænsede mod øst til Oddebæk mark, mod nord til Ålbæk og Fuglsang mark, mod vest til husmand Niels Christensens mark, matr. nr. 2b Thyregodlund. Niels Jensen var blevet gift med Ane Marie Jensen d. 25. maj 1860, efter sigende var det hende, der havde bestemt, hvordan bygningerne skulle være. Niels Jensen var søn af Jens Christensen, Ulkind, Ringgive sogn.

D. 20. apr. 1862 købte Niels Jensen parcel matr. nr. 2e Thyregodlund af Niels Christensen "Post". htk. 1 skp. 3 fkr. 2 alb., købesum 300 rd. rigsmønt.

Niels Jensen blev ikke på gården, inden 1870 købte han en gård i Arnborg sogn, og han boede en kort tid i Thyregod by. På gården i Thyregodlund synes der at have være en bestyrer. Senere kom Niels Jensen tilbage til Thyregod sogn og boede på Enkelundgård, hvor hans svigerinde var blevet enke.

D. 30. dec. 1875, skøde fra Niels Jensen til Jørgen Hartvigsen, der var fra Vamdrup men havde boet i Enkelund. D. 24. jan. 1863 var han blevet gift med Mette, der var født d. 24. apr. 1837 og datter af Christen Pedersen Merrild og Marie Madsdatter i Thyregodlund.

D. 14. jan. 1882, mageskifteskøde fra Jørgen Hartvigsen til Jens Peter Nielsen, der var født i Hammer d. 8. sept. 1820.

D. 30. aug. 1887, skøde fra Jens Peter Nielsen til Niels Jensen, født i Hammer d. 14. dec. 1853, gift med Inger Kirstine Jørgensen, født i Ejstrup d. 18. marts 1862. Jens Peter Nielsen fik aftægt hos dem. Der står i folketællingen i 1890, at han var enkemand, det kan ikke være rigtigt, da han var gift med Ane Kirstine Rasmussen, født i Ejstrup d. 2. okt. 1819, og de var aftægtsfolk på gården endnu i 1901.

D. 23. juni 1902, mageskifteskøde fra Niels Jensen til Iver Hansen Nielsen fra Tranum. Han havde ejet Rørbækgård, som Niels Jensen nu overtog.

D. 22. febr. 1904, skøde fra Iver Hansen Nielsen til svigersøn Hans Peter Villiam Jensen, født d. 28. okt. 1876, søn af møllejer Jens Kristian Jensen og Nielsine Kristensen i Vester mølle. Han var gift med Ane Dortha, født d. 4. febr. 1888 i Øster Svendstrup.

D. 18. okt. 1935, skøde fra H. P. Villiam Jensen til svigersøn Laurids Kristen Laursen, søn af Erik Laursen i Harresø. Ejer i 1993: Erik Villiam Laursen, Ålbækvej 22, Thyregodlund.

Matr. nr. 3c Thyregodlund.

D. 23. dec. 1921, udstykket og solgt af Jens Clemmensen til Johannes Peder Iversen til forening med matr. nr. 2c Thyregodlund. Ejer i 1993: Bjarne Kjeldsen, Ålbækvej 23.

Matr. nr. 4 Thyregodlund. Rosenlund.

Gården hed tidligere Østergård, men da omfattede den også det senere matr. nr. 8 Thyregodlund. I et skøde fra Hastrup i 1651 kan man se, at der var 2 fæstere, Søren Ebbesen og Niels Pedersen. I 1661 oplyste Hastrups jordebog, at gården var øde, som fæster er kun Søren Ebbesen opført, men det er tvivlsomt, at han har boet der. Gårdens hartkorn opgives til

5 tdr. 6 skp. 2 fkr. I landgilde skulle der ydes 3 harbopund smør, 1 staldokse, 1 svin, 1 lam, 1 gås, 2 høns og 1 skp. havre.

I 1662 oplyste matriklen, at gården igen var blevet beboet, fæsteren hed Laurids Clausen. Hartkornet blev opgivet til 5 tdr. 7 skp. 2 fkr. Landgilden var forøget med 20 skp. gæsterihavre og 1 rd. gæsteri. Udsæden var 2 tdr. rug og ½ td. byg, og der avledes 10 læs hø. Laurids Clausen kendes fra Nørvang Tørrild herreds tingbog, han optrådte som fuldmægtig for Gregers Høg til Vang, der var i familie med Kaaserne på Hastrup.

I 1680 nævnes der en ny fæster på gården, Christen Pedersen, der ikke må forveksles med Christen Pedersen Hole. Gårdens hartkorn blev i 1683 omvurderet til 3 tdr. 2 skp. 2 alb. 3 penninge, og i 1688 blev det endelig fastsat til 3 tdr. 4 skp. 3 fkr. 2 alb. Jorden kaldes skarp, der avledes 2 læs godt hø, 2 læs middelhø og 2 læs mosehø. Der var græsning til 4 hoveder.

Jens Graversen er opført som fæster på gården i 1687. Han havde før været fæster på en de andre gårde i byen. I skattelisten opgav han sin besætning til 1 hest og 1 ko. Hans kone hed Maren Sørensdatter. Jens Graversen er opført i jordebøger helt til 1723, men det må være forældet, han var forlængst flyttet til Hindskov, hvor Maren Sørensdatter døde i 1720. Der levede et ægtepar i Hindskov tilbage i 1600-årene, Graves Jensen og Anne Jensdatter, de kunne være hans forældre, i så fald var han bror til birkeskriveren Christen Graversen i Sejrup.

Den sidste gang man med sikkerhed kan vide, at Jens Graversen var i Thyregodlund, var i 1715, da hans fæstegård var med i et pantebrev fra Hastrup. Han kan ikke findes død i kirkebogen, og det fremgår ingen steder klart, hvem der fulgte ham, men der var en Peder Christensen, der lige akkurat var fæster i de 7 år fra 1715 til 1722, da der kom en kendt fæster. Peder Christensen fik sønnen Christen i 1714, en datter Maren i 1716 og en datter Else i 1718. Begge døtre døde som små, og familien omtales ikke mere i Thyregodlund. 2 andre mænd, der kan have været fæstere på gården en kort tid, var Laurids Jensen, der var født i 1697 og døde i 1733, og ligeledes Michel Sørensen, født i 1692, gift med Anne Jensdatter fra Nr. Snede i 1720, han var senere fæster i Kjærgård. Lauridses kone nævnes ikke, og han fik ingen børn i Thyregodlund.

I 1722 blev Mads Iversen, der tjente i præstegården, viet til Zidsel, der var født i 1701 og datter af Christen Boisen i Lille Moesgård. Mads Iversen var født i 1699, og han døde i Toftløs i 1773, han var fæster på Østergård i ca. 40 år. Zidsel døde i Thyregodlund i 1751, og Mads Iversen blev i 1752 gift med Bodild Sørensdatter fra Enkelund. Hun var født i 1710 og døde i Toftløs i 1785.

På den anden halvdel af gården var Jens Nielsen fæster, han blev gift omkring 1720, men hans kones navn nævnes ingen steder. Han var søn af Niels Pedersen i Oddebæk, men han må have været gift 2 gange, Kirsten Madsdatter fra Damgård i Tinnet, som han blev gift med d. 27. febr. 1710, kan ikke være mor til Jens Nielsen, der brugte tilnavnet Oddebæk. Han fik 4 børn i Thyregodlund fra 1722 til 1738, og han var fæster til 1761, det sidste år sammen med Niels Andersen fra Oddebæk. Jens Nielsen rejste fra sognet, måske til Tinnet.

Hans efterfølger Niels Andersen var søn af Anders Andersen og Anne Nielsdatter i Sejrup, hans far var død og hans mor var gift igen og boede i Oddebæk. I 1756 var han blevet gift med Ellen Thomasdatter fra Toftløs. Niels Andersen døde i 1777, men længe før var han fratrådt fæstet. Ellen Thomasdatter flyttede til en datter i Tinnet.

Mads Iversen blev i 1760 efterfulgt af Christen Vestesen, der var født i 1725 og søn af Veste Nielsen i Thyregod, hans mors navn kendes ikke, men hun var Vestes 2. kone. Christen Vestesen blev gift med Inger Iversdatter i 1751, hun var datter af Iver Pedersen Enkelund og Maren Jensdatter i Sejrup. Christen Vestesen boede først i Thyregod, derfra kom han til Hindskov og altså i 1760 til Thyregodlund. Gården havde endnu i 1771 samme htk. som i 1688, men Anders Bagger på Hastrup egaliserede gårdene, så de fik samme htk. 2 tdr. 4 skp. 3 fkr. ¾ alb. Der var 18 tdr. sædeland, der avledes 4 læs hø, og der var græsning til 12 hoveder. I landgilde betaltes 2 rd. og i hoveripenge 8 rd. Christen Vestesen havde ingen børn over 12 år, men hans gamle mor boede hos dem. Niels Andersen på den anden halvgård havde 1 barn over 12 år. Inger Iversdatter døde i 1773, og derpå forlod Christen Vestesen sognet.

Da de 4 gårde under Hastrup blev egaliseret, måtte de 2 helgårde afgive hartkorn til de 2 halvgårde, til gengæld fik de deres landgilde og hoveripenge nedsat fra 10 rd. til 7½ rd. Hoveriet blev nedsat ca. 25 %, så det blev 7 spand dage. 1½ dag møgkørsel, 1½ dag pløjning, 1½ dag høst eller slet, 1 dag kornkørsel og 1½ ægt på 5 a 6 mil. Dertil skulle der spindes 2 pd. hør, blå eller uld og gøres plidsgering efter omgang. Der er nok også sket en afkortning i indfæstet for Østergård.

Christen Vestesen var i de sidste år alene fæster på hele gården, og det blev hans efterfølger også. Han hed Søren Iversen, og han var født i Lønå i 1732, søn af Iver Nielsen. Han var i 1760 blevet gift med Johanne Mortensdatter, der var født i 1730 og datter af Morten Eskesen i Thyregod. Efter nogle års forløb blev han afsat fra fæstet af Anders Bagger på Hastrup. Han mente,

at det var uberettiget og anlagde sag mod Bagger. Sagen gik helt til højesteret, og Bagger blev dømt til at betale ham 230 rd. + renter til ingen glæde for Søren Iversen, der døde i 1795, inden sagen blev sluttet. Ved skiftet oplystes, at han mente at have 700 rd. til gode, han boede tilsidst i et lille hus i Dørken, ret meget ejede han ikke, men han havde ingen gæld. Ved skiftet nævnes hans 2 sønner, Mads, der tjente ved pastor Feld og Morten, der blev annektsbonde i Vesterlund. Ligeså en datter Maren, der tjente i Fredericia. Han havde nu en datter mere, men hun var gift i Give sogn. Johanne Mortensdatter døde i Thyregodlund i 1781.

Iver Christensen, kaldet Iver Kjærgaard, overtog fæstet efter Søren Iversen i 1780. Han var født i 1747 på Vestergård i Thyregod, søn af Christen Vorgod Iversen og Hanna Mortensdatter, og han havde i nogle år haft Kjærgård i fæste. Han var først blevet gift i 1772 med Michel Jensens datter Kirsten fra Thyregodlund, og da hun døde i 1780, blev han samme år gift med Johanne, datter af Peder Christensen Hole i Thyregod. Hun var født i Thyregodlund i 1750.

I 1782 døde Iver Christensen, 35 år gl., og samme år blev Johanne gift med Peder Jensen, der opholdt sig i Thyregodlund, men nok var fra Nr. Snede. Ivers 2 sønner af første ægteskab havde nu stedfar og stedmor, og sønnen Iver af andet ægteskab havde stedfar, men i 1790 døde Johanne, og da Peder Jensen blev gift med Maren Hansdatter, var børnene ikke i familie med nogen af dem. Ivers halvbrødre rejste fra sognet, men Iver blev og blev senere ejer af en udstykning fra gården, matr. nr. 8.

Alt dette skete samtidig med udskiftningen af Thyregodlund, der for Nedre Thyregodlunds vedkommende først blev færdig i 1796. Pastor Paludin skriver, at bønderne gerne ville have haft deres jord udskiftet noget før og købt deres fæstegårde, men de havde ikke de fornødne penge. I 1797 var Peder Jensen nået så vidt, at han kunne købe Østergård. D. 19. juni 1797, skøde fra Jens Pedersen Schoutrup, Hastrup, til tidligere fæster Peder Jensen på hans fæstegård med htk. 2 tdr. 4 skp. 3 fkr. 3/4 alb. Købesum 310 rd. Skødet blev tinglæst ved Viborg landsting i 1804. D. 28. jan. 1804 døde Peder Jensen, 52 år gl. D. 1. juni 1804 blev der holdt skifte efter ham. Gården med indbo og besætning blev sat til 604 rd. 2 mk. 6 sk. Gælden blev opgjort til 429 rd. 6 sk., den største post var 275 rd. til justitsråd de Thygeson på Matstrup. Til deling imellem enken og børnene Jens og Karen i Peder Jensens 1. ægteskab og Niels af 2. ægteskab blev der 175 rd. 2 mk. Maren Hansdatter fik gården overdraget til fri rådighed.

D. 30. juni 1806, skøde fra Maren Hansdatter til pastor Søren Ancher Winther i Thyregodlund. Htk. uændret. Købesum 600 rd. Pastor Winther lånte 350 rd. i overformynderiet. Han var gift med en datter af Domenicus Brang, der havde været koloniembedsmand i Vestindien. Sådan en handel kunne Maren Hansdatter ikke selv gøre, og hendes lavværge møller Jens Rauff i Hastrup mølle måtte påtegne skødet og godkende det.

D. 22. jan. 1810 skrev pastor Winther købekontrakt med Niels Pedersen Askjær om salg af hovedparcellen af den østre gård i Thyregodlund, Østergård kaldet, der var under udstykning, og det formodedes, at det drejede sig om 12-13 skp. htk. Købesum 500 rd. dansk kurant. Niels Pedersen måtte ikke gøre indsideren i gården husvild, det var Maren Hansdatter. Niels Pedersen, der var født i 1771, var søn af Peder Nielsen og Johanne Kjeldsdatter i Askær. Han havde før boet i Hvirring, og han var gift med Ane Marie, datter af Peder Friderichsen og Christiane Hansdatter i Kokborg. De havde haft et bol i Kokborg by, og der var Ane Marie født i 1774. Hendes forældre døde før 1793, og hendes arv havde stået i Hastrup overformynderi, den fik hun udbetalt, da hun fyldte 25 år.

D. 3. okt. 1811 blev der udstedt endeligt skøde til Niels Pedersen Askjær. D. 14. juni 1817 optog han et lån på 600 rbd. hos møller Ole Rauff i Hastrup mølle, måske er det i forbindelse med gårdens udflytning. Hvor gården lå i Thyregodlund by, er der i 1988 fundet en stenkælder, sat af meget store kampesten.

Ane Marie Pedersdatter døde d. 10. nov. 1829. Niels Pedersen giftede sig igen efter hendes død, men snart blev han igen enkemand, da hans 2. kone Ane Christensdatter døde i 1832.

D. 28. sept. 1838, skøde fra Niels Pedersen Askjær til svigersøn Jens Nielsen fra Harild, der var født i 1808. Han blev gift med Johanne Nielsdatter d. 14. okt. 1838, hun var født i 1813 og døbt d. 19. apr. Hartkornet var 1 td. 4 skp. 3 fkr. 3/4 alb. efter udstykning af det senere matr. nr. 8. Købesummen var 200 rbd. rede sølv. Aftægtskontrakt blev udstedt samtidig, i 1842 blev den ændret. Niels Pedersen Askjær døde d. 25. dec. 1845, 74 år gl.

D. 30. jan. 1888, skøde fra Jens Nielsen til svigersøn Peder Pedersen Midtgaard, der var født d. 23. juli 1862 i Dørken. Han blev gift med Ane Marie Jensen d. 22. sept. 1887, hun var født d. 4. febr. 1858. Peder Midtgaards forældre havde gården Midtgård, matr. nr. 4 Dørken, senere flyttede de til Sejrup. Efter Ane Marie Jensens død blev Peder Midtgaard gift med Morten Christensen Andersens enke Kirstine Jeppesen. Jens Nielsen blev aftægtsmand på gården, Johanne Nielsdatter døde d. 14. juli 1884. Peder Midtgaard var i mange år sognefoged og lægdsmand.

D. 10. dec. 1918, skøde fra Peder Pedersen Midtgaard til søn Jens Pedersen Midtgaard, født d. 10. okt. 1890. Han var gift med Dorthea Jensen fra Sønder Bjert. Efter hendes død blev han gift med Anna Høj, der var lærerinde i Thyregod. Ejer i 1993: Henning Midtgaard, Vesterlundvej 82A, Thyregodlund.

Udstykninger fra matr. nr. 4 Thyregodlund.

Et hus med havejord blev bygget på gårdens grund omkring 1875, murerarbejdet blev udført af Jens Christian Knudsen i Dørken. Den første kendte beboer var Cathrine Jørgensen, enke efter Mads Christensen i Thyregodlund. Hun gik under navnet Trine Valentin.

D. 21. juni 1923, udstykket og skødet af Jens Midtgaard til Martinus Svendsen, gift med Maren, født Jensen.

D. 29. juni 1927, skøde fra Martinus Svendsen til handelsmand Søren Lund.

D. 10. sept. 1927, skøde fra Søren Lund til Johannes Christensen. Søren Lund handlede så tit, at hans kone ikke altid nåede at pakke ud, før han købte et nyt sted.

D. 14. juni 1930, skøde fra Johannes Christensen til Anton Sørensen.

D. 6. marts 1936, skøde fra Anton Sørensen til Niels Nielsen, senere medhjælper på Thyregod station.

D. 7. marts 1936, skøde fra Niels Nielsen til enkefru Johanne Jensen.

D. 8. febr. 1951, skøde fra Johanne Jensen til Henry Bech.

Samme dato, skøde fra Henry Bech til Kristian Hansen "Smed".

D. 10. sept. 1959, skifteattest læst som adkomst for enke Maren Hansen.

Samme dato, skøde fra Maren Hansen til Maren Yde Christensen.

D. 28. juli 1960, skøde fra Maren Yde Christensen til Niels Mortensen.

D. 6. okt. 1960, skøde fra Niels Mortensen til Anna Lise Fiskbæk.

1993: Tommy Laursen, Vesterlundvej 80, Thyregodlund.

Matr. nr. 5 Thyregodlund.

Gården, som matr. nr. 5 stammer fra, hørte i 1651 under Hastrup. Dens hartkorn opgives i jordebogen til 4 tdr. 2 fkr. 2 alb., altså lidt mindre end de 3 andre helgårde under Hastrup. Landgilden var efter jordebogen 1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 harbopund smør og 1 fødenød. Der står ikke noget om gæsteri, men senere svarede gården 1 rd. Fæsteren hed Peder Pedersen med tilnavnet Naldal, så han har sikkert været fra Skanderborg-egnen. Christen Pedersen Naldal i Sejrup, der var født i 1646 var vel en søn af ham, så han har nok selv været født omkring 1620. Han overlevede krigen 1657-60 og nævnes i matriklen 1664, da hartkornet var sat op til 5 tdr. 2 fkr. 2 alb. Landgilden var forøget med 1 svin i forholdt til jordebogen 1661. Udsæden var 1 td. rug og ½ td. byg, og der avledes 10 læs hø.

I et pantebrev fra 1671 og matriklerne 1683 og 1688 nævnes Peder Pedersen stadig. Hartkornet blev nedsat i 1688 til 3 tdr. 1 skp. 2 fkr. 2 alb. I skattelisten for 1687 er Peder Pedersen Naldal opført med en besætning på 5 får, ikke nogen imponerende besætning. I skattelisten for 1704-05 kan man se, at der var kommet en ny fæster, det var Christen Pedersen Hole, født i Pomphole i 1668 og bror til Peder i Kokborg og Villads på nabogården i Thyregodlund. De var sønner af Johanne og Peder Pedersen i Pomphole. Christen Pedersen var gift med Birrethe Pedersdatter, der var datter af Johanne Andersdatter og Peder Frandsen i Enkelund og født i 1678. De fik en datter Mette i 1713, i 1715 fik de tvillinger, Peder og Johanne, de døde begge samme år, i 1718 blev Peder født, og i 1721 Lisbeth. Christen Pedersen blev meget gammel, han døde i Thyregodlund i 1762 og blev begravet d. 26. febr. Hans kone døde i 1751 og blev begravet d. 18. april.

Indtil 1735 havde Christen Pedersen Hole været alene som fæster på gården, fra 1736 kom hans søn Peder Christensen med, og fra 1745 var sønnen alene om fæstet. Christen Pedersen havde haft sin svigermor Johanne boende, indtil hun døde i 1733, nu havde Peder Christensen sine gamle forældre boende. I sådanne tilfælde blev bidragene til fattigkassen nedsat eller helt slettet, men Peder Christensen gav ikke noget bidrag i flere år, på grund af forarmelse står der. Omkring 1760, da kun faderen levede, begyndte han så småt at svare et par fjerdingkar rug årligt.

Peder Christensen Hole var i 1744 blevet gift med Birgithe Villumsdatter fra Ålbæk, som regel kaldtes hun Birthe Hole. Hun var født i 1725, da hendes far var fæster på den vestligste gård i Kokborg by, han hed Villum Jensen. I tællingen i 1762 er Peder Christensen opført på gården med kone og 2 børn, de havde ingen fremmed hjælp.

I 1771 var Peder Christensen sandsynligvis afsat fra fæstet, Anders Bagger på Hastrup var ikke blid mod fæstere, som det kneb for at udrede landgilden. Peder Christensen kom til Lønå, hvor han fik et mindre sted med 4 skp. sædeland og græsning til 6 høveder. Stedet hed i mange år derefter "Peder Holes sted". På sine gamle dage kom han til Thyregod by, hvor en af hans døtre var gift, og der døde han i 1787 og blev begravet d. 11. marts. Hans enke Birthe boede et stykke tid til leje i Søndergård i Thyregod by hos Niels Nielsen, derfra kom hun til en datter i Sejrup, hvor hun fik fattighjælp. Hun døde i 1801, og præsten måtte selv lægge ud til hendes begravelse d. 15. marts.

Den ny fæster Peder Iversen kom fra Hesselbjerger, hvor hans far Iver Pedersen havde været fæster. I 1744 var han blevet gift med Barbara, der var datter af Iver Pedersen i Sejrup, det er muligt, at de var fætter og kusine. De var begge

født i 1723, de havde i nogle år været fæstere i Kokborg, hvor Barbara synes at have passet driften alene noget af tiden, om Peder Iversen allerede da har været på gården i Thyregodlund, kan ikke ses. Barbara Iversdatter døde i 1790 og blev begravet d. 5. sept. Peder Iversen døde i 1804 og blev begravet d. 16. dec.

Sønnen Iver Pedersen, der var født i Hesselbjerg i 1756, blev gift med Kirsten Andersdatter fra Vester i 1786, og de overtog samtidig fæstet. Kirstens mor, der kaldes Marie Vævers, flyttede med til Thyregodlund, hun var født i 1705, og hun døde i 1795. Kirsten var født i 1755, men ikke i Vester.

Udskiftningen af Thyregodlund fandt sted i 1789, og for præstegårdens, selvejer Jens Jensens og Iver Pedersens vedkommende blev den gjort færdig med det samme. Det var meningen, at Iver Pedersen skulle flytte ud af byen og tage sin lod i forbindelse med de andre Hastrupgårdes. Det nægtede han blankt. Han ville have sin lod imellem Jens Jensens og præstegårdens, og sådan blev det. Han beholdt sin toft i byen og fik sin agermark udmålt af landinspektør Bie i Fredericia, så han fik alt krattet sønden for gården og agermarken vesten for krattet på Engmarks agre og Kirkelys agre, så meget som han kunne tilkomme efter sit hartkorn.

De 4 tørve og klynemoser i Thyregodlund blev udlagt til lodsejernes fælles brug. Nørkær enge skulle Hastrup-bønderne beholde, men til gengæld skulle de afgive eng eller agermark andetsteds. En forte til drift blev lagt ud fra Peder Jensens toftehjørne og i lige linie ud til Lindet og Sejrup markskel, ca. 1500 alen.

Kirsten Andersdatter døde i 1800, og Iver Pedersen blev gift med Maren, datter af Niels Christensen i Nørre Hindskov og født i 1775. Iver Pedersen blev den første selvejer på gården.

D. 13. juni 1797, skøde fra Jens Pedersen Schoutrup på Hastrup til Iver Pedersen på hans tidligere fæstegård, htk. 2 tdr. 4 skp. 3 fkr. 3/4 alb. Købesum 340 rd. Iver Pedersen udstedte en obligation på 299 rd. til justitsråd de Thygeson på Mattrup. Nogle år efter var skødet bortkommet, og d. 21. marts 1803 udstedte Jens Schoutrup et nyt skøde, han boede da på Lerbæk. Originalskødet var dog bare blevet vedlagt skiftepapirene ved Kirsten Andersdatters død og ikke returneret, og der ligger det endnu. Iver Pedersen købte gårdens tiender af Thomas Grynderup d. 13. juni 1803.

D. 28. dec. 1829, skøde fra Iver Pedersen til søn Jens Iversen, der var født i 1803 og døbt d. 6. febr. Skødet omfattede også en parcel med htk. 3 fkr. 2½ alb., som Iver Pedersen havde købt af Jørgen Sørensen i Egeskov i 1816. Jens Iversen var gift med Mariane, datter af Christen Andersen i Odderbæk og født i 1812, døbt d. 9. aug. Han havde dog været gift før i Give, men var blevet skilt. Købesummen for gården var 400 rbd. rede sølv, dels kontant, dels ved at Jens Iversen overtog en gæld på 60 rbd., som ikke for tiden kunne indfries lovligt, da pantebrevet var bortkommet for kreditor.

Iver Pedersen fik 3 fag af stuehuset til aftægtsbolig, han døde d. 7. aug. 1834. I 1825 havde han solgt en lille jordlod fra til datteren Maren. På lodden var et lille hus på 4 fag, købesummen var 25 rbd. sedler. Sålænge hun levede, måtte det blive stående til bolig for hende og hendes børn, og hun måtte afbenytte en lille plet jord ved huset samt et gammelt kålhavested sønden for dalen ved huset. Hun måtte tage brændsel i den såkaldte "Elses mose", alt på grund af hendes givne afkald på arv. Dog skulle hun selv vedligeholde huset og holde fred over ejendommen.

D. 18. dec. 1840 købte Jens Iversen parcel matr. nr. 6b af naboen Christopher Valentinsen og lagde den til gården. Htk. 2 skp. 1 fkr. 3/4 alb. Købesum 200 rbd.

D. 29. dec. 1841, skøde fra Jens Iversen til svigermoderen Kirsten Kirstine Nisdatter af Odderbæk på en parcel med htk. 3 fkr. 2½ alb. Købesum 100 rbd. sølv. Køberen var forpligtet til at holde sig en lejekontrakt efterrettelig angående en byggeplads med 2 kålhaver og et stk. mosejord, kaldet "Elses mose". Svigermoderen havde afstået gården i Odderbæk til sønnen Anders.

D. 23. juni 1857 mageskiftede Jens Iversen med svogeren Anders Christensen, og han overtog matr. nr. 1a og 1c Odderbæk i stedet for gården i Thyregodlund. Anders Christensen var gift med Christen Christensens datter Ane Cathrine fra Vesterlund. Anders Christensen drev stor handel med gårde og parceller, som han udstykkede.

D. 30. dec. 1857 købte han matr. nr. 19g Fuglsang af Jens Pedersen Green, htk. 3 fkr. 3/4 alb. Købesum 50 rd. rigsmønt. Samme dag købte han matr. nr. 3a og 3g af Niels Chr. Johansen i Thyregod, htk. 5 skp. 1 fkr. 3/4 alb. + 1 fkr. 2 1/4 alb. Købesum 700 rd. rigsmønt. Gården matr. nr. 3a Thyregod var ad mandatum bevilget nedlagt, og 3g skulle sammenlægges med anden ejendom. Det var Poul Mathiasens udflyttede gård fra Thyregod by, som dermed forsvandt. På en parcel af 3a opførte Anders Christensen Thyregod mølle, den gik igang d. 1. nov. 1871 med Hans Christian Nielsen fra Herning mølle som den første møller.

D. 26. okt. 1874, skøde fra Anders Christensen til søn Christian Peter Andersen, der var født i Odderbæk d. 20. juli 1847. Han var gift med Ane Jensen, der var født i Sindbjerg i 1852. Anders døde som aftægtsmand d. 21. juli 1875 i Thyregodlund. Ane Cathrine overlevede ham i mange år.

D. 28. juli 1878, skøde fra arvingerne efter Anders Christensen til medarving Chr. P. Andersen på matr. nr. 2i Thyregodlund og matr. nr. 3a Thyregod.

D. 5. sept. 1883, skøde fra Jens Peter Iversen til Chr. P. Andersen på matr. nr. 11b Thyregodlund.

D. 13. apr. 1896, skøde fra Christian Peter Andersen til brorsøn Anders Kristian Andersen Risager, født i Store Risager d. 24. aug. 1869. Hans kone Karen Kirstine var født i Smidstrup d. 10. juni 1876. Skødet omfattede matr. nr. 5a, 2i og 11b Thyregodlund, 19g Fuglsang og 3a Thyregod.

D. 18. okt. 1949, skøde fra Anders Risager til søn Viggo Risager.

Ejer i 1991: Anders Risager, søn af Viggo Risager.

Niels Clemmensen

2008 skøde fra Niels Clemmensen til Peter Martin Larsen og Morten Nissen.

2009 skøde fra Peter Martin Larsen m.fl. til Niels Clemmensen

Vesterlundvej 83

Ordlyden af det originale skøde følger her:

No. 4. C7timus. 24 Skilling

1797.

Skjøde.

Jeg Jens Schoutrup til Hastrup kiendes og hermed vitterlig gjør at have skjødet og afhændet, ligesom jeg herved sælger, skjøder og aldeles afhænder fra mig og mine Arvinger til min Fæster Iver Pedersen i Thyregoedlund og hans Arvinger, hans paaboende Fæstegaard, der er beliggende i Coldinghuus Amt, Thyregoed Sogn, Thyregoedlund Bye, staaende for Ager og Engs Hartkorn 2 Tdr. 4 Skp. 3 Fkr. 3/4 Alb. med alle sine tilliggende Eiendomme, som det nu forefindes af Fællesskabet uddeelt og tillagt.

Og da bemeldte Iver Pedersen haver betalt mig den for Gaard og Eiendomme accorderede Kiøbesumma 340 Rigsdaler, skriver Tre Hundrede Fyrgetyve Rdl., saa kiendes jeg for mig og mine Arvinger ingen ydermeere Lod, Deel, Ret eller Rettighed at have eller eie udi forbemeldte Eiendomme, men samme skal nu herefter tilhøre bemeldte Iver Pedersen og hans Arvinger, og det med alle sine Friheder og Rettigheder, være sig af Bygninger, Besætning og Inventarium, Jord, Grund, Mose og Kiær, Fægang, Heede og Lyngslæt, aldeles intet forbeholden eller reserveret af hvad Friheder og Rettigheder, som til Gaard og Eiendomme henhører og dermed følger, alt ligesom det mig ved Skjøde af 26. Junij 1796 er solgt og overdraget. Hvilken Eiendom jeg lovligen skal hiemle bemeldte Iver Pedersen og hans Arvinger for ald Vanhiemmel skadesløs.

Og forbindes Kjøberen og forpligtes til ikke at maae bortsælge eller afhænde det kiøbte Sted nogensinde, eller hans Arvinger, Eiendommen til at completere en Sæde eller Hovedgaards Hartkorn med. Dette mit udgivne Skjøde maae læses og protocolleres til Ting, hvor og naar forlanges, uden mig dertil at kalde.

Dets til Bekræftelse under min Haand og Segl samt 2de Vitterligheds Vidners Underskrift.

Datum Hastrup den 13. Junij 1797,

Jens Schoutrup. (LS).

Som nærværende efter Begjæring underskriver til Vitterlighed:

S. March. N. Melgaard.

At om dette Kiøb ingen skriftlig Contract eller andet Document er oprettet os imellem, tilstaaer,

Jens Schoutrup. Iver Pedersen.

Udstykninger fra matr. nr. 5 Thyregodlund.

Matr. nr. 5b Thyregodlund.

D. 2. maj 1833, skøde fra Jens Iversen til Jens Christensen Risager på parcel nr. 2 efter bevilling af 6. marts 1833. Htk. 3 skp. 2 fkr. ½ alb. Købesum 60 rbd. rede sølv. D. 11. juni 1833 lånte Jens Christensen 75 rbd. sølv af pastor Rahbek i Thyregodlund. Jens Christensen var født i Risager d. 26. maj 1791, søn af Christen Martinisen. Han blev gift med Nis Jensen Fiskers datter Ane i 1814, hun tjente i Vester mølle. Da hun blev myndig, arvede hun 66 rbd. 64 sk. efter faderen, der døde i 1800.

D. 14. juni 1854, skøde fra Jens Christensen Risager til svigersøn Anders Frederiksen Krusborg. Nyt hartkorn 1 skp. 1 fkr. 1 3/4 alb. Købesum 300 rbd. Der blev oprettet en aftægtskontrakt for J. Christensen og hustru, de udtog for deres livstid et stk. jord sydlig på lodden fra bækken og 300 favne mod vest, grænsende til præstens hedelod mod syd og 10 favne mod nord. Anders Frederiksen var født d. 11. apr. 1825 i Krusborg, søn af Frederik Andersen. Hans kone Maren var født i Vester i 1826, de blev gift d. 18. maj 1850. Jens Christensen døde d. 25. okt. 1872. Ane Nisdatter døde d. 13. okt. 1874, hun boede tilsidst i Hampen kro.

D. 28. febr. 1874, mageskifteskøde fra Anders Frederiksen Krusborg til Jens Nielsen, der var fra Finnerup, født d. 14. okt. 1824 og gift med Hansine Nielsen fra Sæby. De havde en datter Johanne, der var født i Skt. Peders sogn i 1858. Deres plejesøn Mads Peter Jensen var født i Ejstrup d. 29. aug. 1874.

D. 14. febr. 1904, skøde fra Jens Nielsen til Mads Peter Jensen, der i 1896 var blevet gift med Ane Kirstine Madsen, født i Ejstrup d. 6. febr. 1872.

D. 16. febr. 1910, skøde fra Mads Peter Jensen til Iver Hansen Nielsen, tidligere ejer af Rørbæk.

D. 3. nov. 1913, skøde fra Iver Hansen Nielsen til Carl Jensen.

D. 26. aug. 1918, skøde fra Carl Jensen til Jens Thomas Jensen.

D. 15. nov. 1928, skøde fra Jens Thomas Jensen til Kristian Thisgaard Andreasen, født d. 23. juni 1902, søn af Andreas Andreasen i Fuglsang.

D. 2. maj 1964, skøde fra Kr. Thisgaard Andreasen til søn Anders Christian Andreasen.

Ejer i 1993: Anders Chr. Andreasen, Vesterlundvej 75, Thyregodlund.

NB. Fra ejendommen bortlejede Jens Christensen i 1844 en firkantet plet til Jens Iversen i 99 år. Fra J. P. Iversens skel i vest gik den til 2 høje i øst og i bredde til den nordlige høj og derfra i lige linie til J. P. Iversens skel. Desuden et klyneskifte i "Trepøtmosen". Årlig leje 16 skilling.

Matr. nr. 5c Thyregodlund.

D. 4. maj 1833, skøde fra Jens Iversen til Christian Villumsen på parcel nr. 3 med htk. 3 fkr. 1 alb. Købesum 40 rbd. rede sølv. Udstykningsbevilling af 6. marts 1833. Chr. Villumsen var søn af Villum Sørensen i Ålbæk, han boede ikke selv på stedet, men hans søster Cathrine havde allerede boet der et stykke tid. Senere flyttede hendes søster Kirsten Marie også ind, hun havde været gift med Otte Hansen fra Nørup 2 gange og var også blevet skilt fra ham 2 gange. De strikkede og hjalp hinanden med at opdrage Kirsten Maries 3 børn. De havde ret til at grave tørv i "Trepøtmosen".

D. 23. juni 1843, skøde fra Christian Villumsen til Hans Peter Madsen Dyrhauge, født i 1817 i Tørring. Han var d. 15. aug. 1841 blevet gift med Christian Nissens datter Birgithe Marie fra Ålbæk, hun var født i 1814 og døbt d. 30. maj. De havde boet på Stougård. Sælgeren forbeholdt sig et bebygget hjørne på marken, der boede hans søster Kirsten Marie stadig med sine børn.

D. 15. dec. 1849, skøde fra Jens Peter Iversen til H. P. Madsen på matr. nr. 8b Thyregodlund til forening med matr. nr. 5c. Htk. 3 fkr. 2 alb. Købesum 200 rd. rigsmønt. H. P. Madsen lånte 200 rd. af P. Christensens enke i Vesterlund samme dag.

D. 8. apr. 1881, mageskifteskøde fra Hans Peter Madsen til Andreas Smedegaard Christensen, der boede på matr. nr. 1m Enkelund. Han var født d. 27. sept. 1846 i Give, og han var gift med Else Thomsen, født d. 2. dec. 1845 i Lindeballe, hvor de før havde boet.

D. 4. dec. 1902, skøde fra Andreas Smedegaard Christensen til Hans Hansen, født d. 26. juni 1875. Han var gift med Christine Andreasen, der var født i Fuglsang d. 30. dec. 1876 og datter af Jens Andreasen.

D. 10. apr. 1940, skøde fra Hans Hansen til svigersøn Kristian Jørgensen.

Ejer i 1991: Ole Johannesen, Odderbækvej 1, Thyregodlund.

Matr. nr. 5d Thyregodlund.

D. 3. sept. 1929, parcellen matr. nr. 5d blev sammen med matr. nr. 9i Thyregodlund og matr. nr. 3a Thyregod udstykket og solgt af Anders Christian Andersen Risager til Hans Emanuel Rasmussen. Htk. for matr. nr. 5d var 4 skp. 2 fkr. 3/4 alb. Senere er matr. nr. 7b Thyregodlund tilkøbt. Hans Rasmussen var født i Lønå d. 5. juli 1903 og søn af Martin Rasmussen. Ejendommen er nedlagt, en del af jorden er kommet under Thyregod by, noget er kommet tilbage til matr. nr. 5a Thyregodlund.

Matr. nr. 5e Thyregodlund er en mindre parcel der er forenet med matr. nr. 5c Thyregodlund.

Matr. nr. 6 Thyregodlund.

Gården har haft et andet tilhørsforhold end de andre gårde i Thyregodlund. De hørte under Hastrup, ialtfald siden 1651. Den kaldtes jævnlige Søndergaard, og den har sikkert hørt under Rørbæk før krigen 1657-60. I 1662 tilhørte den Steffen Rodes arvinger, og de ejede en del gods, som havde tilhørt Valdemar Skram til Rørbæk. Gården blev også selvejergård længe før de andre. Hartkornet var i 1662 5 tdr. 2 skp. 2 fkr. 1½ alb. Landgilden var næsten som de andre gårdes: 1 ørte rug, 1 ørte bygmalt, 1 harbopund smør, 1 fødenød, 1 svin, 1 lam, 1 gås og 1 rd. gæsteri. Udsæden var 2 tdr. rug og ½ td. byg, og der avledes 10 læs hø.

Fæsteren hed Steffen Jørgensen, men efter krigen var gården helt øde, altså uden besætning og avl, og det er ikke sikkert, at der har boet nogen på den. Omkring 1680 blev Eske Mogensen fæster, han var født i 1646 og kaldes også Eschild Mogensen eller Eske Mousen. Han var gift med Anne Jensdatter, der var født i 1644. Eske var fæster til ca. 1700, så flyttede han til Thyregod by og blev fæster på den nordligste gård. Hans søn Mogens Eskesen overtog fæstet i Thyregodlund.

I 1683 vurderes jorden som skarp. Høavlen var gået tilbage, ½ læs godt hø, 1 læs middel og 2 læs mosefoder var hvad det kunne blive til. Der var "ond" græsning til 4 høveder. Hartkornet var i 1688 blevet nedsat til 3 tdr. 4 skp. 2 fkr. Ejeren var nu Steffen Rodes søn Anders Rode i København, som faderen en rig borger og handelsmand. Efter ham blev hans bror Frands Rode ejer, idet han blev ejer af Rørbæk med bøndergods.

Mogens Eskesens død må være indtruffet lige før 1713, for den er ikke omtalt i kirkebogen. Ny fæster blev Peder Jensen, der var født i 1685, han var først gift med Anne Christensdatter, der var født i 1686, hun døde i 1749 og blev begravet d. 13. juli. D. 26. okt. 1749 blev Peder Jensen gift med enke Maren Mortensdatter, der først havde været gift med Peder Nielsen i Lønå. Hun var fra Hesselbjerg og født i 1697. Peder Jensen døde i 1761 og blev begravet d. 12. maj. Maren Mortensdatter, der gik under navnet Maren Søndergaard, boede derefter i et lille hus på præstens mark. Pastor Paludin kaldte hende "en syg og venneløs enke" på hendes gamle dage, hun døde i 1772, da hun var flyttet tilbage til Lønå, hun blev begravet d. 9. febr.

Peder Jensen havde en søn Jens, der var født i 1714 og døbt d. 15. juli. D. 6. apr. 1734 blev han trolovet med Mette Mortensdatter fra Hesselbjerg, og d. 17. okt. blev de gift. Mette var født i 1716 og døbt d. 4. okt., hun var datter af Morten Christensen og Sidsel Christensdatter. Trods sin unge alder blev Jens Pedersen fæster sammen med faderen. Jens Pedersen fik ikke lang tid som fæster, i 1739 døde han og blev begravet d. 3. maj. Han fik en søn Peder Jensen, der i 1773 blev annektsbonde i Vesterlund. Mette Mortensdatter blev straks gift igen, d. 27. dec. 1739 blev hun viet til Jens Hansen Borup fra Brande sogn, og han overtog samtidig fæstet alene, men Peder Jensen blev på gården til sin død. Det er meget sparsomt, hvad der findes om gårdens tilhørsforhold, men efter Frands Rodes død blev den sammen med Rørbæk solgt på auktion til Sejer Sejersens, der var søn af Albert Sejer, der havde boet på Risager. Sejer døde, inden han nåede at få skøde, og d. 30. juli 1715 blev auktionsskødet transporteret til hans bror kaptajnløjtnant Johan Jacob Sejer, og i den medfølgende jordebog er Peder Jensens fæstegård nævnt med htk. og landgilde som før. Efter Johan Jacob Sejers død i 1727 kneb det for hans enke Ide Birgithe Winther at holde sammen på godset, og der blev holdt flere auktioner i 1738. Pastor Hans Pedersen Bering skriver i 1743, at han for 4-5 år siden var blevet ejer af Vester kirketiende og gården i Thyregodlund med 3½ td. htk. I 1762 tilhørte den stadig ham ifølge skattelisten, og selvom der ikke kan findes noget skøde, må man antage, at Jens Hansen Borup først blev selvejer efter pastor Berings død i 1769. Ved udskiftningen af Thyregodlund i 1789 havde gården længe været selvejergård.

I 1782 solgte Jens Hansen Borup på grund af tiltagende svaghed og alderdom gården til sine 2 sønner Jens og Hans, hver fik en halvpart. Desværre skriver Jens Hansen ikke, hvornår han købte gården. Skødet til Jens blev tinglæst ved Nørvang-Tørrils herreds ret, det andet blev det ikke.

D. 24. jan. 1782, skøde fra Jens Hansen til søn Jens Jensen på en halvpartsgård i Thyregodlund med htk. 1 td. 6 skp. 1 fkr. Købesum 95 rd. Jens Jensen var født i 1754 og døbt d. 13. okt. Han var gift med Maren Erichsdatter, født i Ejstrup i 1759. Den anden gårdspart solgte Jens Hansen til sin søn Hans Jensen, der var født i 1758 og døbt d. 16. juli. Hans blev i 1783 gift med Christen Jacobsens datter Maren fra Hindskov, og i 1786 kunne han overtage Sønder Hindskov, der var en dobbelt så stor gård som gården i Thyregodlund. Derfor solgte Hans sin halvpart til Jens.

D. 10. febr. 1786, skøde fra Hans Jensen til broderen Jens Jensen på en halvgård i Thyregodlund med htk. 1 td. 6 skp. 1 fkr. Købesum 95 rd. Dermed var gården igen samlet. Maren og Jens var forældre til Erich og Niels Andreas, der efter tur ejede Rørbæk.

Ved udskiftningen af Thyregodlund d. 5. marts 1789 fik Jens Jensen sin agerlod ved gården i byen, og hede lodden skulle han tage under et med præsten, så han fik den vestlige hede, og præsten den østlige. Selvom pastor Paludin mente at kunne bevise med et ældgammelt skelbrev, at heden mod Fuglsang skel, der udgjorde et anseligt areal, udelukkende tilhørte Thyregodlund-gårdene, så blev den delt lige over med en lige linie fra en væltet skelsten, så Fuglsang og

Thyregodlund hver fik halvdelen. Vejen til Egeskov blev også vej til krattet for lodsejerne, og de måtte ikke formenes adgang, når de hentede ris i krattet.

D. 1. maj 1796 købte Jens Jensen et engskifte, kaldet "Maren Poulsdatters Holm", af Christen Sørensen Hjuler i Brandlund. Engen havde tilhørt Palle Pedersens gård i Borup og lå ved Flø å. Htk. 2 fkr. Købesum 30 rd. Samme dag solgte Chr. Sørensen også 5 engkroge til Jens Jensen: 1. Lille Dyvkrog. 2. Næstkrog. 3. Store Dyvkrog. 4. Ellekrog. 5. Lille Hestekrog Holm. Htk. 3 skp. 1 fkr. ½ alb. Købesum 110 rd. Engkrogene havde før tilhørt Bundgaard. Christen Sørensen havde i 1792 lånt penge af Jens Jensen. I 1791 havde Jens Jensen lånt 50 rd. af madame Cathrine Marie Stochdorff i Thyregodlund, det var pastor Paludins enke, der var ud af en meget velstående familie. Ellers var det Jens Jensen, der lånte penge ud, og han handlede en del med ejendomme. Han havde ry for at have en skarp tunge. Maren Erichsdatter døde i 1809 og blev begravet d. 23. maj. Der findes et udførligt skifte efter hende. Jens Jensen blev samme år gift med Kirsten Pedersdatter, der var datter af Peder Nielsen den yngre i Dørslund. Jens Jensen var sognefoged i mange år, og han blev ofte brugt som uvildig opmand ved udskiftninger. Hans søn Niels Andreas blev landmåler og senere ejer af Rørbæk. Sønnen Jens Jensen jun. blev ejer af Bredgaard i Thyregod, det senere Skovlund. D. 27. juni 1816, skøde fra Jens Jensen til sønnen Erich Jensen. Jens Jensen begrundede salget med sin tiltagende svaghed, og 1 måned efter døde han d. 29. juli. Købesummen oplystes ikke. Erich var født i 1796 og døbt d. 6. febr. og altså slet ikke gammel nok til selv at handle, så han måtte have kurator med, og hvervet blev tildelt sognefoged Christian Jensen i Lindet, der underskrev skødet. Erich blev imidlertid gift ind på en stor gård i Nr. Snede sogn, og derfor solgte han fødegården i Thyregodlund. Han blev iøvrigt en meget velstående mand, der jævnligt optrådte som långiver, også i sit gamle sogn Thyregod. Han blev kromand i Ejstrup, og det var ham, der købte Rørbæk og solgte den sin bror.

D. 14. marts 1818 blev der skrevet købekontrakt imellem Erich Jensen og pastor Mathias Rahbek i Thyregodlund om salg af gården, hvis htk. efter udstykning af det senere matr. nr. 7 var 2 tdr. 5 skp. 1 fkr. 1 3/8 alb. De 2 engparceller i Brande sogn var med i handlen. Købesum 400 rbd. navneværdi, der skulle betales dels kontant, dels med gældsbevis. Chr. Jensen i Lindet skrev igen under som kurator. 17 år senere måtte Erich Jensen og Chr. Jensen bevidne hos notarius publicus Kragballe, at de havde skrevet under på skødet egenhændigt. Der gik sommetider lang tid, før man fik skøder tinglæst dengang. Pastor Rahbek forpligtede sig til at holde bryllup for "søster Ane" og de 2 andre helsøstre. En blev gift i Grætrup, og en anden i Kjærsgård. En ældre datter Maren var allerede gift med Jonas Erichsen i Ejstrup. Pastor Rahbek drev gården så godt, at den mindede om en østeregnsgård. I 1818 var der på gården 1 aldrende sort hest, 1 brun hest 7 år, 3 køer, 2 stude og 28 får, desuden en nybeslagen vogn med ny bund. Rahbek udvidede besætningen betydeligt. Engen i Flø solgte han i 1831 til Søren Pedersen i Arvad mølle.

D. 1. apr. 1835, skøde fra pastor Rahbek til Christopher Valentinsen, der var fra Sdr. Vilstrup og gift med Karen Jørgensdatter fra Herslev. Htk. uændret, købesum 1200 rbd. sedler og tegn. Pastor Rahbek havde fået et embede i Linå. I skødet var undtaget engene i Flø samt teglladen og indsidderhuset. Valentinsen udstedte en obligation på 550 rbd. sølv til Rahbek, den blev senere ad 2 gange forhøjet med 100 rbd. I 1840, da Valentinsen lånte 300 rbd. sølv af landinspektør Thyregod på Rørbæk, var hartkornet efter udstykning på 2 tdr. 1 skp. 1 fkr. 2 3/8 alb. I 1847 lånte han 785 rd. 5 mk. 10 sk. i overformynderiet til afvikling af de gamle lån.

Valentinsen havde lige solgt Ulkær mølle i Give sogn, da han kom til Thyregodlund. Hans gamle far Valentin Mortensen Hinch var med til Thyregodlund, og der døde han d. 8. maj 1839. Pastor Rahbek kom iøvrigt til at vie "søster Ane", hun blev gift med rebslagermester Bartholomæus Albrechtsen i Linå.

D. 6. aug. 1855, skøde fra Christopher Valentinsen til søn Mads Peter Christophersen på matr. nr. 6a og 6c, htk. 1 td. 7 skp. 1/4 alb. + 1 skp. 1 3/4 alb. Købesum 1000 rd., nemlig 787 rd. 10 sk. til overformynderiet og 212 rd. 6 sk. kontant. Samme dag udstedte Valentinsen obligationer til de børn, der ikke allerede havde fået deres arvepart udbetalt. Mads Peter lånte 500 rd. af husmand Lorentz Simonsen i Ildved. 3 fag af stuehuset blev indrettet til aftægtsbolig for Valentinsen.

Mads Peter Christophersen var født i Ulkær mølle i 1832. Han blev i 1857 gift med enke Birgitte Bering, der var født i 1812 og datter af sognedegn Hans Bering, hun havde været gift med Peder Eriksen i Dørken.

D. 9. marts 1861, skøde fra M. P. Christophersen til Jens Iversen fra Odderbæk. Htk. 1 td. 5 skp. 3 fkr. 2 1/4 alb. Købesum 1000 rd. Jens Iversen havde før ejet matr. nr. 5 Thyregodlund og havde sidst boet på matr. nr. 1 Odderbæk. Christopher Valentinsens aftægtskontrakt blev transporteret til gården i Odderbæk, men Jens Iversens søn Iver Christian indfrieede den kontant, hvorfor Valentinsen kvitterede.

D. 10. maj 1873, skøde fra Jens Iversen til søn Christen Jensen, der var født i Thyregodlund d. 3. aug. 1843. Han var gift med Karoline Laursen, der var født i Ø. Nykirke i 1845. Mariane og Jens Iversen kom på aftægt på gården. Mariane døde d. 24. marts 1890, og Jens Iversen døde d. 12. marts 1891. Karoline Laursen døde d. 5. okt. 1889, 44 år gl.

D. 15. marts 1892, skøde fra Christen Jensen til Jens Nissen, født i Ålbæk d. 2. apr. 1859, søn af Christine og Nis P. Christiansen. Han var gift med Karen Marie, der var født i Højen d. 23. febr. 1868, De var blevet gift i 1889.
D. 26. febr. 1913, skøde fra Jens Nissen til Jens Klemmensen Jensen og Kristian Kristiansen.
D. 9. okt. 1921, skøde fra Jens Klemmensen Jensen og Kristian Kristiansen til Niels Klemmensen, født d. 22. aug. 1893, søn af Jens Klemmensen Jensen og Mariane Nissen.
D. 14. april 1959, skøde fra Niels Klemmensen til søn Jens Peter Klemmensen.
Ejer i 1993: Niels Clemmensen, Egeskovvej 7, Thyregodlund.

Udstykninger fra matr. nr. 6 Thyregodlund.

Matr. nr. 6b Thyregodlund.

D. 18. dec. 1840, skøde fra Christopher Valentinsen til Jens Iversen på parcel nr. 2 efter bevilling af 21. nov. 1840. Htk. 2 skp. 1 fkr. 3/4 alb. Købesum 200 rbd. rede sølv. Til forening med matr. nr. 5a Thyregodlund.

Matr. nr. 6c Thyregodlund.

D. 18. dec. 1840, skøde fra Christopher Valentinsen til degnen Hans Jacob Poulsen ved Enkelund skole, gift med Else Marie Pedersen Langelyth. Htk. 1 skp. 2 fkr. 1 1/4 alb. Købesum 200 rbd. Bevilling af 21. nov. 1840. H. J. Poulsen var fra Langskov og født i 1797, hans kone var fra Nørup og født i 1801, de kom fra Egtved til Thyregod i 1830. Parcellen var opmålt af N. A. Thyregod på Rørbæk, der også lånte Poulsen pengene til at købe for.

D. 17. marts 1857, skøde fra Hans Jacob Poulsen til svigersøn Jørgen Andersen fra Bjert, han var gift med Caroline Marie Poulsen, og han havde været daglejer i Thyregodlund. Til ejendommen hørte tørveskær i fællesmosen sønden for huset. Hans J. Poulsen blev iøvrigt gjort umyndig og fik Hans Peder Pedersen i Sejrup som værge. Parcellens hartkorn var ændret til 1 skp. 3 fkr. 2½ alb. Købesum 200 rd. rigsmønt.

D. 17. maj 1862, skøde fra Jørgen Andersen til Peder Knudsen, der kom fra Kokborghuse. Købesum 400 rd. Peder Knudsen udstedte en obligation på 400 rd. til strømpehandler Johannes Christensen i Vejle. Svogeren Mathias Christiansen i Dørken kautionerede. Peder Knudsen var husmand og snedker. Hans kone Maren Nielsen var fra Tørring sogn.

D. 10. jan. 1894, skøde fra Peder Knudsen til Jens Christian Jørgensen, der var født d. 27. dec. 1854 og søn af Jørgen Christophersen. Hans forældre boede på aftægt hos ham, han blev gift med Ane Marie Ottesen, født d. 9. juni 1876 i Lønå, datter af Kirsten Marie og Peder Ottesen.

D. 1. juni 1920, skøde fra J. Chr. Jørgensen til Søren Peter Sørensen.

D. 12. okt. 1926, skøde fra Søren Peter Sørensen til Carl Sørensen.

D. 8. dec. 1932, skøde fra Carl Sørensen til Anders Mosegaard Andersen.

D. 10. dec. 1946, skøde fra Anders Mosegaard Andersen til Karl Juul Sørensen.

D. 24. juni 1948, skøde fra Karl Juul Sørensen til Alfred Nielsen.

D. 15. nov. 1949, skøde fra Alfred Nielsen til Hans Christian Feddersen.

D. 24. febr. 1951, skøde fra Hans Chr. Feddersen til Knud Bjørnskov Madsen. Parcellen omfatter nu også matr. nr. 6e og 6f Thyregodlund.

Ejer i 1993: Alfred Christensen, Egeskovvej 11, Thyregodlund.

Matr. nr. 6d Thyregodlund.

D. 24. febr. 1855, skøde fra Christopher Valentinsen til søn Jørgen Christophersen, htk. 3 skp. 3 fkr. 1 1/4 alb. Købesum 400 rd. D. 27. febr. 1855 udstedte J. Christophersen en obligation på 350 rd. til Gmd. Jens Villumsen i Nr. Kollemorten og d. 29. dec. 1865 en obligation på 500 rd. til Anders Christensen i Odderbæk. Jørgen Christophersen var gift med Bodil Marie Jensen, født d. 20. nov. 1833 i Givskud.

D. 28. dec. 1875, skøde fra Jens Peter Pedersen til Jørgen Christophersen på matr. nr. 1i Thyregodlund, udstykket fra matr. nr. 1d Thyregodlund. Årlig afgift til præstekaldet var 3 skp. byg.

D. 4. jan. 1896, skøde fra Jørgen Christophersen til søn Jens Chr. Jørgensen, gift med Ane Marie Ottesen.

D. 27. dec. 1923, skøde fra Jens Chr. Jørgensen til Alfred Andreasen, født d. 24. juni 1898, søn af Andreas Andreasen i Fuglsang.

Ejer i 1991: Detlef Hansen, Egeskovvej 15, Thyregodlund.

Matr. nr. 6e og f Thyregodlund.

D. 28. dec. 1859, skøde fra Mads P. Christophersen til svogeren Lars Jensen fra Nørup, gift med Sidsel Cathrine Christophersen, der var født i Starup i 1827. Htk. 2 fkr. 2½ alb. Købesum 300 rd. Lars Jensen havde selv bebygget parcellen. D. 11. juni 1860 udstedte han en obligation på 174 rd. til svogeren Jens Chr. Madsen i Smidstrup.

D. 24. apr. 1862 blev der afholdt fogedforretning på stedet hos Niels Clausen, der boede der. Han påstod, at hans far Claus Jacobsen ejede stedet og nægtede at underskrive udlægsforretningen. Ingen af dem har åbenbart haft skøde på ejendommen, det næste skøde var udstedt af Lars Jensen.

D. 10. juli 1883, skøde fra Lars Jensen til Iver Jensen.

D. 19. febr. 1903, skøde fra Iver Jensen til Martin Nielsen.

D. 14. juni 1913, skøde fra Martin Nielsen (Post) til Søren P. Sørensen til forening med matr. nr. 6c Thyregodlund.

NB. Der findes også et skøde dateret d. 5. dec. 1908 fra Iver Jensen til Marius Jørgen Andreasen. (annulleret?)

Matr. nr. 6g, 6h og 6k Thyregodlund.

D. 11. nov. 1862, skøde fra Mads P. Christophersen til Peder Hansen fra Hejnsvig, gift med Else Cathrine Pedersdatter, der var født i Sejrup i 1809 og døbt d. 10. marts. Hendes mor Marie Cathrine Jacobsdatter var datter af Jacob Pedersen. Htk. 1 alb. + 1 fkr. 2 1/4 alb. for hhv. 6g og 6h. Købesum 200 rd. Peder Hansen udstedte samme dag en obligation på 250 rd. til Anders Christensen i Thyregodlund.

D. 5. febr. 1876, skøde fra Peder Hansen til Hans Møller Jensen, født d. 26. aug. 1850 i Sejrup, søn af Jens Christensen. Han var altså bror til landstingsmand Niels Chr. Jensen. Hans kone Ane Marie Jensen var født i Dørken d. 10. aug. 1854, datter af Jens Pedersen.

D. 18. juni 1893, skøde fra Hans Møller Jensen til Karen Marie Sørensen, født d. 21. jan. 1849, datter af Søren Jensen, Raunshus. Hun var væver.

D. 3. aug. 1918, skøde fra Karen Marie Sørensen til Lars Pedersen.

D. 29. juli 1919, skøde fra Lars Pedersen til Peder Refsgaard Sørensen.

D. 18. jan. 1921, skøde fra P. Refsgaard til Niels Peter Andersen.

D. 8. okt. 1921, skøde fra Niels Klemmensen til N. P. Andersen på matr. nr. 6k Thyregodlund til forening med 6g og 6h.

D. 5. jan. 1922, skøde fra N. P. Andersen til Peter Thygesen.

Ejer i 1994: elektriker Hans Egon Hansen, Egeskovvej 13, Thyregodlund.

Matr. nr. 6l Thyregodlund.

D. 12. aug. 1944, skøde fra Niels Klemmensen til Sigurd Troelsen til sammenlægning med Sig. Troelsens ejendom matr. nr. 1g og 7e Thyregodlund og 1n Enkelund.

Matr. nr. 6i Thyregodlund.

Parcellen er sammenlagt med matr. nr. 8c Thyregodlund og ejes i 1994 af Knud Nissen, Vesterlundvej 77,

Thyregodlund. 2008 skøde til søn Morten Nissen ev. 2.550.000

Et gavebrev på en parcel uden matr. nr. fra matr. nr. 6a Thyregodlund:

D. 24. maj 1851, underskrevne Christopher Valentinsen i Thyregodlund bortgiver til min datter Dorthea Marie og Mand Ferdinand Nicolai Rasmussen et Stk. Jord beliggende paa min Gaards Mark nedenfor Vejen og Nordenden af Stakkelsmosen, hvilket Stk. Jord med Huus er mod Nord ved Jens Iversens Markskjel 40 Favne lang, mod Øst 32 Favne, 24 Favne i Syd og 35 Favne mod Sydvest, derfra 6 Favne 1 Alen lige mod Vest og 20 Favne mod Nord langs med Hedeveien, hvor Huset ligger, og skal samme Stk. Jord tilhøre min Datter og Mand. Deres Arvinger skal være pligtig at svare af Huus og Jord 4 Rbm. rede Sølv, men saalænge nogen af dem er i Live, svares kun aarlig 16 Skilling eller 1 Mark, skriver Een Mark i Grundskat.

Thyregodlund d. 24. maj 1851,

Christopher Valentinsen.

Afkald. Væver Ferdinand Nicolai Rasmussen fraskriver sig Leieret, som han i Følge Leiecontract har til et Jordstykke fra Christoffer Valentinsens Gaard i Thyregodlund, efter at Afstaaelse er betalt af den ny Eier Christen Jensen.

Thyregodlund den 11. September 1873,

Ferdinand N. Rasmussen.

Matr. nr. 7 Thyregodlund.

Gården stammer fra en tidlig udstykning af Søndergård i Thyregodlund, der senere fik matr. nr. 6.

D. 24. okt. 1794, skøde fra selvejergårdmand Jens Jensen til Frederik Madsen i Thyregod, der var født i 1763 i Fuglsang, søn af Mads Pedersen og Elsebe Dorothe Fridrichsdatter. Htk. 7 skp. 1 5/8 alb. Købesum 250 rd. Gården kom til at hedde "Frederikssæde". Frederik Madsen var gift med Peder Iversens datter Anne Margrethe fra Thyregod by, hun var født i 1757.

D. 11. juni 1799, skøde fra Frederik Madsen til Niels Christensen fra Kjærgaard. Købesum 350 rd. D. 13. juni 1799 lånte Niels Christensen 250 rd., og d. 13. juni 1803 lånte han 150 rd. af pastor Kay Stallknechts børns arvemidler, og i 1808 lånte han 150 rd. af madame Christensen i Nykirke, tidligere Rørbæk. Niels Christensen synes både at have bygget og dyrket en del af heden op.

D. 18. juni 1810, skøde fra Niels Christensen, der nu var selvejerbonde i Lille Harild i Brande sogn, til Jens Villadsen, der allerede havde taget gården i besiddelse. Købesummen 400 rd. blev betalt kontant. D. 19. juni lånte Jens Villadsen 200 rd. af de Thygeson på Mattrup, og samme dag udstedte han en obligation på 400 rd. til Mogens Schütte i Nim. Skødet blev tinglæst d. 18. juni 1816. Jens Villadsen kom fra Gadbjerg, han var gift med Ane Margrethe Madsdatter fra Ringgive.

D. 24. juni 1816, skøde fra Jens Villadsen til Jens Hansen Møebjerg. Købesum 500 rbd. navneværdi. Jens Hansen var smed og husmand. Han var født i Bøvl, Sdr. Omme sogn i 1788, han var i 1806 blevet gift med Kirsten Christensdatter, der tjente i Borup, hun var født i Sdr. Omme i 1785. Jens Villadsen blev på stedet i nogle år og kaldtes lejehusmand.

D. 29. aug. 1822 blev ejendommen sat på auktion for skatterestance. Jens Hansen havde overtaget lånet hos justitsråd de Thygeson til 90 rbd. seddelværdi. I det stemplede papir var lånet sat til kurs 162 rbd. 72 sk. navneværdi.

D. 24. dec. 1822 blev der udstedt auktionsskøde til ungpige Ane Marie Christensdatter fra Sindbjerglund. Jens Hansen boede stadig på gården.

D. 24. dec. skøde fra gårdmand Niels Olesen i Åle til Jens Hansen Møebjerg. Købesum 290 rbd. Niels Olesen var blevet gift med Ane Marie og havde derved fået adkomst til gården. Samme dag udstedte Jens Hansen en obligation på 290 rbd. sedler og tegn, og dermed var ejerforholdet igen i orden for Jens Hansen.

D. 13. dec. 1837, skøde fra Jens Hansen til Christen Pedersen Merrild fra Store Bjerregård i Hindskov. Købesum 300 rbd. rede sølv. Jens Hansen flyttede til Lille Kjærgård, både han og hans søn var slået ind på væverhåndværket. Chr. Pedersen var bror til C. A. Thyregods mor Ane Pedersdatter. Han havde været gift med Karen Pedersdatter fra Loftlund, hun var død, og han blev så gift med Marie Madsdatter fra Ørnsholt. D. 27. juni 1840 lånte han 100 rbd. sølv hos Hans Chr. Mortensen i Thyregodlund, d. 13. dec. lånte han 100 rbd. sølv hos landinspektør Thyregod på Rørbæk, og d. 25. juli 1845 afviklede han de gamle lån med et lån på 400 rbd. sølv i overformynderiet. Christen Pedersen døde d. 15. maj 1847, 55 år gl. Han var født i Alkærlund i Brande sogn.

D. 19. juli 1848 blev vielsesattest læst som adkomst for Valentin Christophersen, der var blevet gift med Marie Madsdatter d. 22. okt. 1847. Han var født i 1817 i Herslev, Marie var født i 1799. Christen Pedersen havde 10 børn med sine 2 koner. Ved skiftet var der 284 rbd. 5 mk. 5 sk. til deling. Enken gav både steddøtre og egne døtre 15 rbd. ekstra. Hendes egne døtre fik desuden et får hver. Gårdmand Niels Olesen i Dørken blev værge for de umyndige. Thomas Hansen i Sejrup var lavværge for enken. Gården havde fået nyt htk. ved matrikuleringen i 1844: 6 skp. 1 fkr. 1 3/4 alb.

D. 11. dec. 1849 overtog Christophersen obligationen til overformynderiet på 400 rbd. Efter udstykning var htk. da 6 skp. 1/2 alb.

D. 13. okt. 1866, skøde fra Valentin Christophersen til stedsøn Jens Christensen, født d. 14. jan. 1843 i Thyregodlund.

D. 30. nov. 1867 blev han gift med Ane Kirstine Christensen, født d. 29. juli 1847 i Skovsbøl. Valentin og hans kone kom på aftægt hos dem. Marie Madsdatter døde d. 7. maj 1886, 87 år gl. Jens Christensen døde d. 6. febr. 1871, skiftebrevet blev læst som adkomst for enken d. 21. okt. 1871. Konge og kirketiender ejedes ikke, der svaredes 6 skp. 1 fkr. rug årligt. Præstetienden svaredes årligt med 3 skp. 1/2 fkr. rug in natura.

Jens Christensen havde optaget et lån på 1400 rd. i Landbosparekassen, der nu havde begyndt sin virksomhed. Desuden havde han et lån på 400 rd. hos ungarl Søren Pedersen i Svindbæk. Til den eneste datter Ane Kirstine blev der 250 rd. i arv. Hans bror Mads Christensen i Thyregodlund blev værge for hende.

D. 15. dec. 1871 blev enken Ane Kirstine viet til ungarl Iver Hansen, søn af husmand Hans Christian Jensen i Hesselballe. D. 4. maj 1878 blev vielsesattesten tinglæst som adkomst for Iver Hansen, der døde i 1912. D. 29. aug. 1912 blev skiftebrev læst som adkomst for enke Ane Kirstine Christensen.

D. 14. febr. 1918, skøde fra Ane Kirstine Christensen til søn Julius Alfred Hansen, født i Thyregodlund d. 24. apr. 1892. D. 1. marts 1928, skøde fra Julius Alfred Hansen til Ingvar Jørgensen. (tinglæsningsdato.

Ejer i 1991: Johannes Jørgensen, søn af Ingv. Jørgensen, Genvej 2, Thyregodlund.

Udstykninger fra matr. nr. 7 Thyregodlund.

Matr. nr. 7b Thyregodlund.

D. 30. aug. 1849, skøde fra Valentin Christophersen til Poul Christian Madsen på matr. nr. 7b med htk. 1 fkr. 1 1/4 alb. efter bevilling af 17. marts 1849. Købesum 235 rd. Til forening med matr. nr. 10 Thyregodlund, som parcellen i nogle år hørte sammen med. Der var en del mosejord i parcellen.

D. 25. nov. 1856, lejekontrakt fra ejeren af matr. nr. 10 og 7b til Laurs Chr. Pedersen på Thyregod mark på 5568 kvadratalen mosejord i matr. nr. 7b. D. 4. juni 1858 blev kontrakten transporteret til Anders Nielsen på matr. nr. 2c Thyregod. Parcellens historie til 1919 kan ses under matr. nr. 10a Thyregodlund.

D. 12. okt. 1919, skøde fra Mads Nielsen Madsen med flere til Jens Kristian Jensen (Ulkind) på matr. nr. 7b. Han var søn af Ane Marie og Niels Jensen i Thyregodlund, senere Enkelund. Han var født d. 19. dec. 1861, og han var gift med Marie Kirstine Sørensen, født d. 11. juni 1864, datter af Sidsel Marie og Bertel Sørensen i Dørken.

D. 1. marts 1934, skifteretsattest læst som adkomst for enke Marie Kirstine, født Sørensen. D. 1. juni 1934 solgte hun stedet til sin søn Sigurd Jensen.

D. 4. sept. 1941, skøde fra Sigurd Jensen til Hans Emanuel Rasmussen på matr. nr. 7b, htk. 1 fkr. 1 alb. til forening med Hans Rasmussens ejendom matr. nr. 5d med flere af Thyregodlund.

Matr. nr. 7c Thyregodlund.

D. 28. maj 1869, skøde fra Jens Christensen til sin ældre bror Mads Christensen, født d. 3. juni 1839 og gift med Bodil Cathrine Jørgensen, født i Læborg d. 3. juli 1845. Htk. 2 skp. 1 fkr. 1 1/2 alb. Købesum 1500 rd. rigsmønt. D. 1. juni 1869 lånte Mads Christensen 1000 rd. rm. i kreditforeningen, og d. 10. nov. samme år blev lånet forhøjet med 200 rd.

Sælgeren forbeholdt sig ret til tørveskær i en nærmere betegnet lod.

D. 9. juni 1885, tilladelse for enke Bodil Cathrine Jørgensen til at sidde i uskiftet bo. Mads Christensen var fundet død på marken d. 4. nov. året før. Bodil Cathrine gik under navnet Trine Valentin efter Mads Christensens stedfar Valentin Christophersen.

D. 13. okt. 1893, vielsesattest til enke Bodil Cathrine læst som adkomst for husmand og murer Conrad Lundsgaard Jensen fra Thyregod. De var blevet viet d. 25. juli 1891. Lundsgaard var født i Lindved d. 29. sept. 1839. Hans første kone Ane Elisabeth Sørensen var død, de havde boet i Sejrup og Thyregod by.

D. 5. nov. 1897, skøde fra Bodil Cathrine Jørgensen, der var blevet enke for 2. gang, til søn Christen Christensen. Han var født d. 3. marts 1873 og gift med Ane Marie Johanne Christensen, født i Gadbjerg d. 3. sept. 1868.

D. 24. april 1924, skøde fra Christen Christensen til Hans Larsen Hansen.

D. 25. marts 1929, skøde fra Hans Larsen Hansen til Sigurd Marinus Jensen, der var søn af Jens Chr. Jensen (Ulkind). 1991: beboes af Jens Mayntzhusen, Genvej 1, Thyregodlund.

Matr. nr. 7d Thyregodlund.

D. 22. okt. 1907, skøde fra Frederik Jensen, ejer af matr. nr. 10 og 7b Thyregodlund, til Karen Marie Sørensen på matr. nr. 7d Thyregodlund med htk. 1/4 alb. Hun var datter af Søren Jensen i Raunshus i Lindet, og hun var væver.

D. 27. marts 1924, skøde fra Karen Marie Sørensen til Aksel Pedersen på matr. nr. 7d til forening med matr. nr. 11 Thyregodlund.

Matr. nr. 8 Thyregodlund.

D. 30. okt. 1811, skøde fra pastor Søren Ancher Winther til afdøde Peder Jensens enke Maren Hansdatter efter forud sket mundtlig akkord på parcel nr. 2 af hans ejende gård, Østergård kaldet, i Thyregodlund by. Udstykningstilladelse fra det højkongelige rentekammer af 14. sept. 1811. Htk. 1 td. Købesum 200 rd. Peder Jensen var den første selvejer på Østergård, Maren Hansdatter var blevet gift med ham, da hans første kone Johanne Pedersdatter fra Thyregodlund døde i 1791. Maren var født i 1750, hun var fra Hedegård i Ejstrup sogn og søster til Kirsten Hansdatter i Toftløs.

Der var opført bygninger på parcellen. Maren Hansdatter havde gården til sin død i 1813, hun blev begravet d. 11. juli, og da blev hendes alder opgivet til kun 58 år. Hendes søn Niels Pedersen Friborg, der var født i 1792 og døbt d. 28. maj, var eneste arving og overtog gården. Friborg var et tilnavn, han brugte, d. 23. okt. 1813 blev han gift med Zidsel, der var født i 1794 og døbt d. 9. nov., datter af Christen Hansen i Fuglsang. Hun døde i 1814 og blev begravet d. 26. juni. Niels Pedersen blev samme år gift med Karen, der var født i 1795, døbt d. 26. juli, datter af Iver Pedersen i Thyregodlund. De boede på gården til 1818.

D. 2. sept. 1818, skøde fra Niels Pedersen Friborg til Iver Iversen på parcel nr. 2 af Østergård, htk. 1 td., købesum 200 rbd. navneværdi. Iver Iversen var søn af Iver Christensen (Kjærgaard), der havde været fæster på Østergård før Peder Jensen og var Johanne Pedersdatters første mand. Iver Iversen var gift med Johanne Christiansdatter fra Neder Donnerup, og de havde først boet i Hvejsel.

D. 6. okt. 1826, skøde fra Iver Iversen til Hans Jensen fra Odderbæk på hans iboende bolssted i Thyregodlund, købesum 100 rbd. sedler. C. A. Thyregods far Anders Nielsen Kartborg skrev skødet, Iver Iversen overtog Hans Jensens gård i Odderbæk, der var mere end dobbelt så stor. Noget egentlig mageskifte var det ikke, der blev skrevet skøder fra begge sider. Hans Jensen var søn af Jens Hansen i Odderbæk og født d. 1. maj 1799, han var d. 2. jan. 1822 blevet gift med Kirsten, der var født i 1798, døbt d. 15. juli, datter af Peder Pedersen, Østergård i Sejrup, tidligere Thyregod by. D. 1. dec. 1826 lånte Hans Jensen 100 rbd. rede sølv af gårdmand Jens Erichsen i Thyregodlund, og i 1833 lånte han 50 rbd. af pastor Rahbek, men det var ikke hans mening at blive på stedet, for i 1837 købte han matr. nr. 5 Sejrup, så han havde 2 ejendomme, han boede dog i Sejrup.

D. 24. juni 1843, skøde fra Hans Jensen til Jens Peter Iversen, der havde boet på stedet i nogle år. Købesum 200 rbd. rede sølv. Jens Peter kom fra Sdr. Vinding, men han var født i Thyregodlund i 1810, døbt d. 15. apr., søn af Iver Pedersen og Maren Nielsdatter. Hans kone Johanne Marie var datter af Thomas Hansen i Sejrup og født i 1810, døbt d. 2. sept.

D. 3. febr. 1857, skøde fra Jens Peter Iversen til Frederik Andersen Krusborg på matr. nr. 8 Thyregodlund med htk. efter udstykning 6 skp. 1 fkr. 1 alb. Købesum 500 rd. Frederik Andersen var født i 1803, døbt d. 6. maj, søn af Anders Nielsen og Mette Pedersdatter. Han var gift med Karen Pedersdatter fra Brande.

D. 17. dec. 1860, skøde fra Frederik A. Krusborg til søn Ole Christian Frederiksen. Købesum 600 rd. Der blev samtidig oprettet aftægtskontrakt, til beboelse forbeholdt Fr. Krusborg og hustru sig 3 fag i den østre ende af stedets nordre hus. Ole Christian var født i Krusborg d. 9. okt. 1831, han blev gift med Inger Marie Laursen fra Bryrup.

D. 7. juni 1876, mageskifteskøde fra Ole Chr. Frederiksen til Hans Peder Pedersen, der kom fra Midtgård i Dørken, men sidst havde boet på matr. nr. 1 Sejrup, som Frederiksen overtog. H. P. Pedersen var født d. 20. aug. 1834 og gift med Mette Marie Frederiksen, født d. 6. febr. 1833, hun var søster til O. Chr. Frederiksen.

D. 27. nov. 1902, skøde fra Hans P. Pedersen til søn Frederik Pedersen Midtgaard, født d. 17. apr. 1878. Han var gift 2 gange, hans første kone Mette var født d. 24. apr. 1876. Samme dag blev matr. nr. 8c solgt fra til en anden søn Kristen P. Midtgaard.

D. 10. april 1940, skøde fra Frederik Midtgaard til Johan Peter Larsen, født i Sejrup d. 23. maj 1900, søn af Kirstine og Lars Frederik Larsen.

D. 22. okt. 1946, skøde fra Johan P. Larsen til Kristian Mellemsgaard Hansen.

Ejer i 1993: Børgen Hansen, søn af Kr. M. Hansen, Vesterlundvej 78, Thyregodlund.

Skøde og panteprotokol nr. 8. fol. 570.

Skjøde.

Underskrevne Niels Pedersen gjør hermed vitterlig, at da jeg er eneste Søn og Arving efter afdøde Maren Hansdatter og er bleven Eier af hendes tilkøbte og iboende Gaard i Thyregodlund, saa sælger og bortskiøder jeg herved fra mig og mine Arvinger til velagte Iver Iversen og hans Arvinger bemeldte mig tilhørende og siden min Moders Død beboede Gaard, som bestaar af Parcellen No. 2 fra Østergaard i Thyregodlund i Thyregod Sogn, Weile Amt, af Hartkorn 1 Td. Og da Kiøberen har udbetalt mig den ved mundtlig Accordt belovede Kiøbesum 200 Rigsbankdaler Navne Værdi, saa kiendes jeg herved for mig og mine Arvinger ingen meere Ret at have til ermeldte Gaard, men samme skal med

Bygninger og Eiendomme samt Herligheder og Rettigheder tilhøre fornævnte Iver Iversen og hans Arvinger med samme Ret og Rettigheder, som min Moder og jeg efter hendes Død det eiet haver efter hende meddelt Skiøde af 3. October 1811, og tilpligtes jeg at hiemle ham og hans Arvinger samme, hvorimod Kiøberen tilpligtes at holde Parcellen bebygget og beboet, overensstemmende med det Høi Kongelige Rentekammers Bevilling af 14. September 1811. Til Bekræftelse med min Haands Underskrift i 2de Vidners Overværelse. Dette Skiøde maa uden Varsel tinglæses. Thyregodlund d. 2. September 1818, Niels Pedersen.
Til Vitterlighed: Anders Kartborg. Christen Iversen.

Udstykninger fra matr. nr. 8 Thyregodlund.

Matr. nr. 8b Thyregodlund.

D. 15. dec. 1849, skøde fra Jens Peter Iversen til Hans Peter Madsen til forening med H. P. Madsens ejendom matr. nr. 5c Thyregodlund. Htk. for 8b var 3 fkr. 2 alb. Købesum 200 rd.

Matr. nr. 8c Thyregodlund.

D. 27. nov. 1902, skøde fra Hans Peder Pedersen til søn Kristen Pedersen Midtgaard. Han var født d. 28. dec. 1867 i Sejrup og blev i 1891 gift med Line Eriksen, født d. 24. sept. 1865 i Brande sogn. Efter hendes død blev han gift med Maren, enke efter lærer Henrik Pedersen i Vester.

D. 17. apr. 1936, skøde fra Kristen Midtgaard til Viggo Nielsen. Til ejendommen er indkøbt matr. nr. 6i Thyregodlund. 1993: ejer Knud Nissen, Vesterlundvej 77, Thyregodlund.

2008 skøde til søn Morten Nissen ev. 2.550.000.

Matr. nr. 8d og 8e Thyregodlund.

Begge disse matrikelnumre hører sammen med matr. nr. 8b og 5c Thyregodlund, der i 1991 ejedes af Ole Johansen, Odderbækvej 1, Thyregodlund.

Matr. nr. 9 Thyregodlund, Egeskov.

Der er ikke mange oplysninger om Egeskov længere tilbage i tiden. I matriklen 1662 står der om et stykke jord, der kaldes Egeskov og hører til kirken til vin og brøds holdelse. Der kunne sås 2 tdr. rug og 2 skp. byg, og der avledes 4 læs hø. Navn på fæsteren er ikke opgivet, men den kan være drevet fra præstegården, som den blev senere.

I 1683 står Egeskov opført som kirkejord, og jorden kaldes skarp. Sædelandet opgives til 14 tdr. 4 skp. 3 fkr. 2 alb. 1 pen. Hartkornet var vurderet til 1 td. 5 skp. I 1688 blev det reguleret til 1 td. 5 skp. 3 fkr. 1 alb., og det forblev uforandret indtil 1844. Der står stadig ikke noget om, hvem der drev den. Senere ved man fra Hastrups jordebøger, at det sommetider var fæstebønderne i Thyregodlund, der drev jorden i fællesskab, til andre tider var det præsten, der drev jorden sammen med præstegårdens.

Endnu i 1787 er der ingen beboere nævnt i Egeskov, men i 1801 var Egeskov bebygget og beboet af Thomas Hansen, der var fra Hedegård, Ejstrup sogn. Han havde tjent på Hastrup, og i 1800 havde han haft en halvgård i Kokborg en kort tid. Den solgte han d. 27. dec. 1800 til Jacob Jensen og må samtidig være flyttet til Egeskov. Han var født i 1764 og var i 1792 blevet gift med Zidsel, født i 1771, datter af Peder Friderichsen og Christiane Hansdatter, der var fæstere af et bolssted i Kokborg by. D. 27. juni 1804 købte han en parcel af Lille Skovgård (Hølmosegård) i Sejrup, og der byggede han Skovborg, senere matr. nr. 11 Sejrup.

Noget af Egeskov fik Søren Jørgensen i fæste. Han var født i 1739 og havde ejet en gård i Bregnhoved, Give sogn. Den ene halvpart af gården i Bregnhoved solgte han d. 30. juni 1787, den anden halvpart blev der først skrevet skøde på d. 8. jan. 1817, men da var Søren Jørgensen forlængst død, så der må have foreligget et foreløbigt skøde forud. Søren Jørgensen døde i Egeskov i 1805 og blev begravet d. 24. nov. Hans enke Maren Nielsdatter, kaldet Maren Ramskov, blev d. 13. juli 1814 gift med enkemand Christian Pedersen i Østerdam, han havde tidligere haft Enkelund.

Søren Jørgensens søn Jørgen Sørensen, der havde boet i Sillehus, Bjerlev sogn, kom derefter til Egeskov. Han var født i 1770 og havde først været gift med Karen Olesdatter. Da hun døde, blev han gift med Susanne Olesdatter, de var begge døtre af Ole Christensen i Nørregård, Dørken, Karen var født i 1767, døbt hjemme og fremstillet i kirken d. 13. sept. Susanne var født d. 18. sept. 1778.

D. 8. apr. 1807 blev der efter begæring af interessenterne i Thyregod kirke holdt auktion over den Thyregod kirke tilhørende gård Egeskov med htk. 1 td. 5 skp. 3 fkr. 1 alb. Interessenterne var repræsenteret af Thomas Grynderup i Thyregod, sognef.

Jens Jensen i Thyregodlund og Jens Jensen i Sejrup. Ved rentekammerbevilling af 25. maj 1805 var det bevilget, at Thyregod kirkes htk. 2 tdr. 3 skp. 2 fkr. måtte bortsælges ved offentlig auktion. Hertil hørte et bolssted i Sindbjerglund. Jørgen Sørensen blev højstbydende med 300 rd. for Egeskov, og efter forevist kvittering udstedte auktionsretten skøde d. 1. dec. 1808. Køberen blev pålagt at holde sig 2 fæstekontrakter efterrettelig, den ene til pastor Winther til vin og brøds holdelse til Thyregod kirkes kommunikanter, den anden til hans afdøde far Søren Jørgensen. Med mindre han kunne komme overens med fæsterne. Kirkejorden i Sindbjerglund blev ikke solgt i denne omgang.

Med sin mor Maren Nielsdatter ordnede Jørgen Sørensen sig sådan, at han skulle svare aftægt til hende. Årligt skulle hun have 1 td. 4 skp. rug, 4 skp. byg, fri husværelse i det vestre kammer i stuehuset med halv adgang til skorsten, 30 læs brændsel samt foder og græs til 1 ko og 4 får. Så fik Jørgen Sørensen til gengæld Egeskov overdraget. Som nævnt flyttede Maren i 1814 til Østerdam.

D. 10. febr. 1815 solgte Jørgen Sørensen en parcel af Egeskov til Peder Pedersen fra Hindskov, htk. ca. 4 skp. Købesum 500 rbd. med 100 rbd. i udbetaling. Parcellen fik senere matr. nr. 10 Thyregodlund.

D. 23. juni 1816 solgte Jørgen Sørensen parcel nr. 3 til Iver Pedersen i Thyregodlund efter bevilling af 6. apr. 1816. Htk. 3 fkr. 2½ alb. Købesum 48 rbd. Det blev senere matr. nr. 11 Thyregodlund.

D. 12. aug. 1828, skøde fra Jørgen Sørensen til Niels Albrechtsen fra Give på hovedparcellen med htk. 1 td. 1 skp. 2 fkr. 1/4 alb. Købesum 100 rbd. sedler. Maren Nielsdatter var blevet enke igen, hun afstod sin aftægt imod et vederlag fra sønnen og flyttede med ham til Dørken, hvor han havde købt Østerballegård.

Niels Albrechtsen var født i 1798, han var gift med Maren Madsdatter, født i 1803 i Bredsten. D. 15. sept. 1828 udstedte Niels Albrechtsen en obligation på 150 rbd. sedler til møller Ole Rauff i Hastrup mølle. Der er intet, der tyder på, at Ole Rauff skulle have ejet Egeskov, som der står i matriklen 1844, han har kun haft pant i stedet. En tidligere lejer Niels Pedersen er opført i matriklen, og det er sandsynligt, dem var der flere af i Thyregodlund. Egeskov havde rettighed til tørveskær i fællesmoserne i Thyregodlund.

D. 1. dec. 1863, skøde fra Niels Albrechtsen til søn Søren Peter Nielsen, der var født d. 19. apr. 1838. Han var gift med Ane Marie Møller, født d. 24. nov. 1846 i Bredsten. De blev gift i 1871. De havde Egeskov i ikke mindre end 54 år.

D. 18. maj 1917, skøde fra Søren Peter Nielsen til Anders Christian Andersen Risager til forening med matr. nr. 5a med flere Thyregodlund. Det gamle navn Egeskov videreføres af parcellerne matr. nr. 9b og 9k.

Udstykninger fra matr. nr. 9 Thyregodlund.

Matr. nr. 9b, 9k og 9h Thyregodlund.

D. 26. marts 1923, skøde fra Anders Risager til Christian Wærum Sørensen. Hartkorn 1 skp. 2 fkr. 1 3/4 alb. + 2 skp. 3 fkr. 1/4 alb. Matr. nr. 9h er udgået.

D. 18. sept. 1925, skøde fra Chr. Wærum Sørensen til Johannes Andreasen, født d. 28. okt. 1896, søn af Andreas Andreasen i Fuglsang.

D. 25. aug. 1948, skøde fra Johannes Andreasen til foderstofuddeler Mads William Nielsen. Som noget nyt på egnen havde han store arealer med asparges.

Ejer i 1991: Ejnar Rasmussen, Egeskovvej 2, Thyregodlund.

Matr. nr. 9c Thyregodlund.

D. 23. juni 1920, skøde fra Anders Risager til Andreas Andreasen til forening med matr. nr. 3d Thyregod.

Ejer i 1990: Jørgen Pedersen, Thyregodvej 18, Thyregod.

2000: John Hansen

Matr. nr. 9d Thyregodlund.

D. 7. sept. 1922, skøde fra Anders Risager til Anders Christian Andreasen til forening med matr. nr. 3e Thyregod.

Ejer i 1991: Mads Ove Norlyk Madsen, Kollemortenvvej 99, Thyregod.

Matr. nr. 9f Thyregodlund.

D. 22. sept. 1922, skøde fra Anders Risager til Peter L. Henriksen til forening med matr. nr. 3h Thyregod.

Ejer i 1991: Gerda Henriksen, Thyregodvej 24, Thyregod.

Nu udstykningen "Kildedalen"

Matr. nr. 9i Thyregodlund.

D. 3. sept. 1928, skøde fra Anders Risager til Hans Emanuel Rasmussen til forening med matr. nr. 3a Thyregod m. fl.

Denne ejendom er nedlagt som landbrug.

Fra Nørvang Tørrild herreders skøde og panteprotokol:

Aar 1807 d. 8. April blev efter Begiering af Medinteressenterne i Thyregod Kirke, nemlig Thomas Grynderup i Thyregod, Jens Jensen i Thyregodlund og Jens Jensen i Seierup med flere foretaget Auction over den ommeldte Thyregod Kirke, i Thyregod Sogn og Nørvangs Herred, tilhørende Gaard, Egeschou kaldet, staaende for Hartkorn Ager og Eng 1 Td. 5 Skp. 3 Fkr. 1 Alb., og paa hvilken Gaard Jørgen Sørensen blev Høystbydende med 300 Rigsdaler. - Disse 300 Rd. er efter Qvittering af 15. September d. A. fra Incassator Jens Jensen i Thyregodlund betalte, og hvorfor Kiøberen har begieret sig Auctionsskiøde meddelt, og da nu det Kongelige Rentekammers Resolution af 25. May 1805 er fremlagt, hvorved er bevilget, at de til Thyregod Kirke Hartkorn 2 Tdr. 3 Skp. 2 Fkr. (under hvilket Hartkorn efter Colding Amtstues senere Oplysning af 28. f. M. er foruden det herved solgte indbefattet 6 Skp. 1 Alb., men som hører til Sindberglund Bye i Sindberg Sogn) maa ved offentlig Auction bortsælges.

Saa paa Grund deraf skiøder vi herved paa Embeds Vegne til fornævnte Jørgen Sørensen bemeldte Thyregod Kirke tilhørende Gaard. Paa denne Gaard er udstædt 2de Fæstebreve: a) et til Sognepræsten velærværdige Hr. Winther for Wiins og Brøds Holdelse til Thyregod Kirkes Kommunikanter. - b) et udstædt til Søren Jørgensen Brynhoved. Disse endnu gjældende Fæstebreve skal Kiøberen holde sig efterrettelig, med mindre han med Fæsterne paa anden Maade kan komme overeens.

(Lidt forkortet)

Weile d. 1. Dec. 1808. Steenstrup. Kragballe.

Matr. nr. 10 Thyregodlund.

D. 10. febr. 1815 udstykkede Jørgen Sørensen en parcel af Egeskov og solgte den til Peder Pedersen, der var født i Vester Hindskov i 1783. Htk. ca. 4 skp. Købesum 500 rbd. med 100 rbd. i udbetaling. Hvis der ved opmålingen viste sig at være mere end 4 skp. htk., skulle købesummen forhøjes, var der mindre, skulle der fradrages i den. Peder Pedersen var søn af Peder Friderichsen og Maren Pedersdatter, og han var gift med Christine Willumsdatter fra Vorbasse. Parcellen blev nøjagtigt beskrevet i skødet. D. 17. juni 1816 blev den opmålt til 3 skp. 1 fkr. 1 1/4 alb., men købesummen blev alligevel ikke nedsat.

D. 24. juni 1818 udstedte Peder Pedersen en obligation på 300 rbd. til Maren Johansdatters 6 døtre. Maren var datter af Johannes Bentzen på Styvel. Det var ikke noget godt tidspunkt, Peder Pedersen havde købt på.

D. 10. aug. 1833, skøde fra Peder Pedersen til Christian Pedersen fra Lønå. Købekontrakt var skrevet d. 14. juni 1831, og skødet blev skrevet på Styvel, købesum 230 rbd. sedler og tegn. Peder Pedersen gav 1 rigsbankmark til sognets fattige. D. 21. sept. 1833 lejede han et lille stykke jord med hus af Morten Poulsen på Thyregod mark. Lejemålet var for livstid, men Lars Nielsen Grarup, der havde været fæster i Hindskov og boede i huset, skulle have et kammer, så længe han levede. Peder Pedersen blev daglejer, han døde d. 24. maj 1860. Christine Willumsdatter døde d. 4. juni 1875, 94 år gl.

Christian Pedersen var født i Lønå i 1807, døbt d. 29. nov., søn af Peder Andersen den ældre. Han var gift med Inger Enevoldsdatter fra Ullerup. Til købet lånte han 130 rbd. s. & t. af nogle af de før nævnte døtre fra Styvel, de boede nu i Give i Mølgård. Peder Andersen kautionerede og lagde en anden obligation ind som sikkerhed. Dødsboet efter en af døtrene fik 60 rbd. sedler udbetalt af Peder Pedersen.

D. 28. dec. 1835, skøde fra Christian Pedersen til Niels Christensen fra Vester. Købesum 100 rbd. rede sølv. Han var fra Overgård i Vester, født i 1807 og døbt d. 4. okt. Han var gift med Zidse Marie Poulsdatter fra Tykskov. D. 11. dec. 1840 udstedte han en obligation på 50 rbd. sølv til aftægtsmand Jacob Nielsen i Kollemorten. Inger Enevoldsdatter boede til leje i Thyregodlund, indtil hun døde d. 4. jan. 1848, hun var enke og ernærede sig ved at binde hoser. Christian Pedersen er ikke død i Thyregod sogn.

D. 1. juli 1844, skøde fra Niels Christensen til Poul Christian Madsen på ejendommen med nyt htk. 3 skp. Købesum 100 rbd. sølv. Poul Chr. Madsen var fra Give, og han var gift med Birthe Marie Christensdatter fra Taulov. D. 30. aug. 1849 købte Poul Chr. Madsen parcel matr. nr. 7b af Valentin Christophersen til forening med matr. nr. 10. Htk. 1 fkr. 1 1/4 alb. Købesum 235 rbd. Der var tørvejord i parcellen.

D. 24. marts 1852, skøde fra Poul Chr. Madsen til Jens Madsen. Skødet på 7b var endnu ikke tinglæst. Købesum 400 rbd. sølv. Poul Chr. Madsen overtog Jens Madsens gård Midtgård i Thyregod by. Jens Madsen var født i 1812, døbt d. 30. marts, søn af Mads Michelsen på Søndergård i Thyregod. Han var gift med Karen Larsen fra Matstrup. Jens Madsen skyldte sin steddatter Marie Iversen 54 rbd. 28 sk. + en sengs klæder, 1 rødmalet egetræskiste og frit bryllup. Hun fik sikkerhed i matr. nr. 10. Tørveskifterne i matr. nr. 7b blev udlejet, taksten var 20 rbd. i indfæste og 8 sk. i årlig leje.

D. 27. dec. 1869, skøde fra Jens Madsen til datteren Maren, der var født d. 20. juli 1843. Købesum 600 rd. Hun blev d. 18. jan. 1870 viet til enkemand, skolelærer Gregers Christian Sørensen i Enkelund. Han var født d. 12. aug. 1826, hans første kone Johanne Jessen var død d. 21. febr. 1869. Vielsesattesten blev tinglæst som adkomst for ham til matr. nr. 10 og 7b.

D. 24. maj 1870 blev der oprettet aftægtskontrakt for Jens Madsen og hustru, men inden den trådte i kraft, døde Jens Madsen af tæring d. 19. maj 1870. Karen Larsdatter fik dog hele det gamle stuehus mod vest med loftsrum til aftægtsbolig og 5 x 5 favne jord til have nær ved huset. Kapitalværdi for aftægten 295 rd. Sørensen lånte d. 27. nov. 1871 1500 rd. i kreditforeningen.

D. 6. marts 1882, skøde fra Gregers Chr. Sørensen til Anton Mølgaard Iversen, født d. 9. febr. 1851, søn af Iver Christensen og Ane Kirstine Madsen i Enkelund. Han var gift med Ane Dorthea, født d. 4. aug. 1855, datter af gårdmand Jens Christiansen i Lindet. I nogle år var han ringer og graver ved Thyregod kirke.

D. 21. dec. 1896, skøde fra Anton M. Iversen til Jens Valentin Christensen, der var født d. 30. marts 1875, søn af Mads Christensen og Bodil Cathrine Jørgensdatter i Thyregodlund. Han blev gift med Kirstine Jørgine Pedersen i 1897, hun var født d. 27. nov. 1878, datter af Jørgen Pedersen og Maren Sørensen i Dørken. Jens Valentin arbejdede ved jernbaneanlæggene på egnen.

D. 12. okt. 1903, skøde fra Jens Valentin Christensen til Frederik Jensen, født d. 12. apr. 1874 i Grædstrup. Han var gift med sælgerens søster Karen, der var født d. 14. apr. 1879 i Thyregodlund. Han var murer og stenslager.

D. 1. dec. 1910, skøde fra Frederik Jensen til Marinus Lund.

D. 26. marts 1913, skøde fra Marinus Lund til Carl Martinus Jepsen.

D. 12. sept. 1916, skøde fra Karen Jepsen på Carl Martinus Jepsens vegne til brødrene Mads Nielsen Madsen, Peter Madsen og Cecilius Marinus Madsen. De var sønner af Martin Kristian Madsen i Thyregod, og de drev vognmandskørsel.

D. 30. maj 1920, skøde fra Mads Nielsen Madsen og brødre til Niels Peter Nielsen.

D. 29. nov. 1921, skøde fra Niels P. Nielsen til Madsine Petrine Ingerline Kristensen, født Jensen.

D. 19. dec. 1925, skøde fra Madsine Kristensen til handelsmand Søren Peter Lund. Han havde haft ejendommen matr. nr. 3d Sejrup.

D. 6. marts 1926, skøde fra Søren P. Lund til Thomas Thomsen. Søren Lund overtog Thomas Thomsens ejendom matr. nr. 3d Sejrup for 2. gang. Th. Thomsen var søn af Mathias Thomsen i Kokborg og født d. 21. juni 1896.

Ejere i 1991: Anita Fogh Nielsen og Knud Pedersen, Kollemortenvvej 90, Thyregodlund.

Udstykning fra matr. nr. 10 Thyregodlund.

Matr. nr. 10b Thyregodlund.

D. 30. maj 1920, skøde fra Mads Nielsen Madsen og brødre til Anders Christian Andreasen i Thyregod til forening med matr. nr. 3e Thyregod.

Skjøde og Panteprotokol No. 7. Fol. 559.

Kjøbecontract.

Oprettet imellem Jørgen Sørensen, Egeskou, som Sælger og Peder Pedersen Hindskou som Kjøber.

Jeg Jørgen Sørensen, Egeskou, sælger herved 1 Parcel af min Eiende og iboende Gaard, Egeskou kaldet, som er beliggende i Thyregod Sogn, Nørvangs Herred, Weile Amt. Bemeldte Parcel er beliggende i søndre Siden af min Eiendom og skilles fra min forbeholdte Lod ved Seirup Kirkevei fra østre Siden eller Jens Villadsens Markeskiel og indtil den Vei, som kommer fra Præstegaarden og gaar til Klynemosen. Ved denne Krydsvei gaar Skjellet fra og i Linie

til østre Ende af den opkastede Jorddige, som ligger sønden for Krattet. Derefter skal ommeldte Jorddige være Skiæl indtil det sydvestre Hiørne, og fra samme Hiørne gaaer Skiællet i Sønder til den første Ager Ende, som mødes. Der gøres da atter en Hiørne, og Skiællet gaaer lige med Ager Enderne og i Vester til Poul Mathiasens Lod, alt hvad imellem omskrevne Skiæl og Poul Mathiasens, Enkelund og Jens Villadsens Eiendom er beliggende skal fra 1ste Mai d. A. af tilhøre min Kiøber Peder Pedersen Hindskou, og det paa følgende Vilkaar:

- 1) Eiendommen med den ilagde Sæd samt de derpaa befindende Bygninger skal fra 1ste Mai d. A. tilhøre Kiøberen med fuldkommen Eiendomsret, uden at Eiendommen eller Bygningerne maae forringes af Sælgeren.
- 2) Sælgeren forpligter sig til at betale alle de kongl. Skatter og andre Udgifter, som inden 1ste Mai d. A. bliver forfalden, i hvor som at eller til Tid, det maatte fordres.
- 3) Kjøberen forpligter sig til at svare fra 1ste Mai d. A. af alle kongl. Skatter og andre Paabudde af 4 skp. Htk., indtil saa længe Eiendommen ved kongl. Bevilling og Opmaaling bliver adskilt Sælgerens øvrige Gaards Lod. Dersom at det solgte Eiendom da ved Opmaaling ej kan tilkomme 4 Skp. Htk., skla Sælgeren erstatte Kjøberen, alt hvad han har betalt for meget, og tilkommer Eiendommen mere end 4 Skp. Htk., skal Kiøberen erstatte Sælgeren alt det, der er betalt for lidet.

Egeskou d. 10. Febr. 1815, Jørgen Sørensen, Egeskou. Peder Pedersen Hindskou.

Til Vitterlighed: Anders Nielsen Kartborg. Friderich Pedersen.

Af Kjøbesummen 500 Rigsbankdaler er mig i Dag betalt 100 Rbd., Jørgen Sørensen

(lidt forkortet)

Matr. nr. 11 Thyregodlund.

D. 23. juni 1816, skøde fra Jørgen Sørensen til Iver Pedersen i Thyregodlund på parcel nr. 3 med htk. 3 fkr. 2½ alb. Købesum 48 rbd. navneværdi. Udstykningsbevilling af 6. apr. 1816. Iver Pedersen var ejer af gården matr. nr. 5. I 1825 solgte han en lille jordlod fra til sin datter Maren.

D. 28. dec. 1829, skøde fra Iver Pedersen til søn Jens Iversen på gården og den købte parcel. Lejemålet på et hus på parcellen med 2 kálhaver og ret til tørvegravning i "Elses mose" skulle respekteres.

D. 29. dec. 1841, skøde fra Jens Iversen til Kirsten Kirstine Nisdatter, enke efter Christen Andersen og Jens Iversens svigermor. Købesum 100 rbd. rede sølv. Lejemålet på huset skulle stadig respekteres, men når lejemålet ophørte, skulle parcellen falde tilbage til køberen.

D. 19. marts 1844, skøde fra Kirsten K. Nisdatter til Therkel Jørgensen fra Kokborg. Købesum 100 rbd. sølv. Jørgensen var født i Sindbjerg, men han havde i mange år boet på matr. nr. 12 Kokborg. Han var gift med Ane Hansdatter fra Langskov. Også ham blev det pålagt at overholde lejemålet. Kirsten Nisdatter havde købt matr. nr. 13d Kokborg af Christen Andersen i Toftløs.

D. 22. jan. 1849 døde Therkel Jørgensen af halsbetændelse, og d. 14. sept. 1849 fik hans enke Ane Hansdatter tilladelse til at sidde i uskiftet bo. Hun drev ejendommen sammen med en søn og en datter. Christen Therkelsen i Krusborg og Jørgen Chr. Therkelsen i Sejrup var sønner af Ane og Therkel Jørgensen.

D. 26. jan. 1863, skøde fra Ane Hansdatter til Jens Peter Iversen, født i 1810, døbt d. 15. apr., søn af Iver Pedersen i Thyregodlund. Han var gift med Johanne Marie, født i 1810, døbt d. 2. sept., datter af Thomas Hansen i Sejrup.

D. 3. okt. 1883, skøde fra Jens P. Iversen til søn Iver Jensen, der havde passet ejendommen i nogle år. Han var født d. 14. maj 1843.

D. 25. maj 1890, skøde fra Iver Jensen til broderen, væver Marius Christian Jensen, født d. 9. marts 1851. Han var gift med Maren Rasmussen fra Give.

D. 4. marts 1907, skøde fra Marius Chr. Jensen til Peder Christian Godskesen, født i Grejs d. 30. juni 1857. Han var husmand og skomager og havde før boet i Give og Dørken.

D. 13. apr. 1918, skifteattest læst som adkomst for enke Ester Marie Smedegaard Jensen, født i Farre d. 8. marts 1859.

D. 12. marts 1918, skøde fra Ester M. Smedegaard til Christian Møller Nielsen.

D. 1. juli 1921, skøde fra Chr. Møller Nielsen til uddeler J. N. Olsen.

D. 25. sept. 1922, skøde fra J. N. Olsen til Niels Peter Andersen.

D. 23. aug. 1923, skøde fra Niels P. Andersen til Aksel Pedersen.

D. 26. okt. 1951, skøde fra Aksel Pedersen til Poul Gaarde.

Ejere i 1991: Jenny og Henrik Thomsen, Egeskovvej 6, Thyregodlund.

Udstykninger fra matr. nr. 11 Thyregodlund.

Matr. nr. 11b Thyregodlund.

D. 5. sept. 1883, skøde fra Jens Peter Iversen til Kristian Peter Andersen til forening med matr. nr. 5 Thyregodlund. En fejl i skødet fra Kr. P. Andersen til Anders Kristian Andersen Risager d. 13. apr. 1896 afstedkom en berigtigelse d. 12. juli 1934, hvorefter Anders Risager havde adkomsten.

Matr. nr. 11c Thyregodlund.

D. 5. sept. 1883, skøde fra Jens Peter Iversen til skrædder Søren Kristian Pedersen, født i Ø. Nykirke d. 2. okt. 1856. Han var d. 23. okt. 1877 blevet gift med Ane Jensine, født d. 14. okt. 1853, datter af Jens P. Iversen. Der boede et par aftægtsfolk hos dem, Iver Pedersen, født i Lindknud, og Maren Knudsen, født i Lønå d. 8. juni 1822, datter af Knud Mortensen. Søren byggede huset om, det havde iøvrigt en forhistorie, da det var det hus med 4 fag, der er omtalt i lejekontrakten fra 1825. Søren var far til fragtmand Peder Pedersen, Jernbanens vognmand Marinus Pedersen og Thyra, gift med postbud Peder Jensen.

D. 24. apr. 1907, skøde fra Søren Chr. Pedersen til enke Maren Sørensen fra Dørken. Hun var enke efter Jørgen Pedersen, der omkom ved brøndgravning ved Dørken skole d. 17. nov. 1883. Hun var født d. 30. nov. 1845 i Kokborg, datter af Søren Pedersen og Karen Nielsdatter Rahbæk.

D. 11. sept. 1913, skøde fra Maren Sørensen til Karen Marie Jensen, født Nielsen.

D. 2. aug. 1915, skøde fra Karen M. Jensen til Hans Peter Gregersen.

D. 8. juli 1916, skøde fra H. P. Gregersen til Peder Ottesen. Han var født i Kollerup d. 15. dec. 1843 og gift med Kirstine Marie, født i Hvejsel d. 28. dec. 1843. Han havde boet på matr. nr. 1b Thyregodlund.

D. 18. dec. 1923, skøde fra Peder Ottesen til Niels Peter Andersen.

D. 12. apr. 1925, skøde fra Niels P. Andersen til Bernhardus Jørgensen.

D. 24. juli 1931, skifteattest læst som adkomst for enke Jensine Karoline Jørgensen, født Jensen.

D. 24. juli 1931, skøde fra Jensine K. Jørgensen til Martinus N. K. Svendsen.

D. 4. sept. 1937, skøde fra Martinus Svendsen til Anders Andersen.

D. 10. febr. 1938, skøde fra Anders Andersen til Gertrud Jørgensen, der var enke efter Aksel T. Jørgensen, der havde boet på ejendommen matr. nr. 1n på præstegårdens mark i Thyregodlund.

D. 22. marts 1962, skøde fra Gertrud Jørgensen til Birgit Aalbæk.
